

juni 2014

SamenKerk ⁵

Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam

**"Wie stilstaat in het verleden,
kan niet meewerken
aan de toekomst."**

pagina 4

St. Adelbert van Egmond

pagina 10



Mee met de tijd...

In dit nummer

Van de redactie	3
Mevrouw Tineke Busman	4
Het Fundament in Hoofddorp	6
Woord van de bisschop	8
St.Adelbert van Egmond	10
Geloven in de Randstad: Rotterdam	12
Twintig jaar partnerschap bisdom Banja Luka	14
Vermeldenswaard	16
Wonderlijke letters in de Hebreeuwse bijbel	17
Priesterwijding	19
Kroniek en agenda	19
Nieuws van O.L.V. ter Nood	20
'n Beetje Crypto	22
Vermeldenswaard	23
Catechese: De eucharistie goed beleven	24
Jongerenpagina's	26
Bisdombedevaart naar Rome	28
Personalia	30
Belicht	32

Colofon

Samen Kerk is het informatieblad binnen het Bisdom Haarlem - Amsterdam en verschijnt tienmaal per jaar. Nummer 5 jaargang nr. 39

Verantwoordelijke redactie:
Margot de Zeeuw,
Wim Peeters, hoofdredacteur

Redactieadres:
Samen Kerk
Postbus 1053,
2001 BB Haarlem
Telefoon: (023) 511 26 60
Faxnummer: (023) 511 26 59
Giro 43509
E-mail: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Internet: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Medewerkers:
Marcel Poorthuis (Parels uit de Schattengrot)
Hein-Jan van Ogtrop (Kerkengek)
Lisette van Aken (Huwelijk en Gezin)

Mirjam Spruit - Borst (Catechese)
Berry Klaassens
Marius van der Knaap (Jongerenpagina's)

Abonnementsprijs:
€ 30,00 per jaar; buitenland: € 36,00 per jaar
Abonnementenadministratie: (023) 511 26 40

Advertenties:
Borgerpark Media
Postbus 8027
6060 AA Posterholt
Telefoon: (0475) 711 362
E-mail: info@borgerparkmedia.nl
www.borgerparkmedia.nl

Vormgeving/technische realisatie:
Novente vormgevers, Lunteren

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten en illustraties is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken kunnen reageren via bovenstaand adres.

Mee met de tijd

Mevrouw Tineke Busman werkte maar liefst 44 jaar als vrijwilligster voor het Wereld Ziekenapostolaat. Berry Klaassens sprak met haar over haar motivatie, over vooruit kijken en over de veranderingen in de kerk. Die vindt ze positief, want 'je moet altijd meegaan met de tijd waarin je leeft.' Ook pastoor Kees van Lent kijkt vooruit: hij bereidde zijn kerk voor op een duurzame toekomst onder het motto "Kracht van Boven, warmte uit de diepte". Niet alleen het gebouw moet warm en behaaglijk zijn, ook de kerkgemeenschap moet warmte, oprechte zorg en betrokkenheid uitstralen vindt pastoor Van Lent.

We hebben nog veel meer lezenswaardige bijdragen voor u deze maand. Marcel Poorthuis lost bijvoorbeeld een oude belofte in en neemt ons mee in de wonderlijke wereld van de Hebreeuwse letters. Hein-Jan van Ogtrop laat ons binnenkijken bij onze Rotterdamse burens en Mgr.Karel Kasteel nodigt iedereen van harte uit volgend jaar deel te nemen aan de bisdombedevaart naar Rome.

Speciale aandacht ook voor Banja Luka: dit jaar vieren we twintig jaar partnerschap. Misschien hebt u in de kranten gelezen dat Bosnië half mei is getroffen door zware overstromingen. Ook het bisdom Banja Luka heeft er zwaar onder te lijden. Via de Diocesane Raad Diakonie Bisdom Haarlem kunt u de hulpacties financieel ondersteunen. U leest er meer over op pagina 15.

Natuurlijk geven we u ook nog een kleine impressie van de diaken- en de priesterwijdingen en rector Nars Beemster van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo blikt terug op de Mariamaand en de Sacramentsprocessie.

Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie Samen Kerk

Bij de voorplaat:

De zonnepanelen op het dak van de Johannes de Doperkerk aan de Kruisweg in Hoofddorp.



Mevrouw Tineke Busman:

"Wie stilstaat in het verleden, kan niet meewerken aan de toekomst."

Voor dit nummer van Samen Kerk had Berry Klaassens een interview met mevrouw Tineke Busman. 44 jaar was zij werkzaam voor het Wereld ziekenapostolaat.

U hebt onlangs na 44 jaar afscheid genomen als penningmeester van het wereld ziekenapostolaat. Hoe kijkt u terug op deze 44 jaar?

Heel positief. In het begin dat ik bij het ziekenapostolaat kwam, was dat als secretaresse van de moderator Kapelaan van Winkel. Het was een periode van groei en positiviteit. Wij hadden in die tijd 18.000 leden. En alles,

van het maken van ponsplaatjes tot het frankeren ging nog met de hand. Daar hebben wij toen al gauw veranderingen in aangebracht. Naderhand ben ik bestuurslid en penningmeester geworden, een functie waar je per slot van rekening toch verantwoordelijk bent voor de financiën. Het geeft je een vorm van verantwoording, waarbij je dan soms op de bres moet springen. In tijden

van voorspoed moet je bufferen voor de toekomst. Er was een periode, waarin wij een behoorlijk bedrag op de rekening hadden staan. Op de jaarvergadering kwam toen een vraag van het bestuur om eventueel andere goede doelen te steunen, op zich een nobel idee natuurlijk en ook nodig. Ik heb toen onmiddellijk gewezen op eventueel moeilijke tijden die zouden kunnen komen. De kerk en pastorie zouden worden afgebroken en in een kleinere vorm worden herbouwd. Of er dan nog plaats was voor het ziekenapostolaat, dat was nog niet bekend. Het bleek achteraf een goede ingeving te zijn geweest, want wij moesten op zoek naar een nieuw onderkomen. Van de 44 jaar heb ik 36 jaar thuis de boekhouding en de financiën gedaan en vanaf 1990 kwamen daar ook nog de jaarrekeningen bij met een uitgebreid jaarverslag. Het werd steeds meer.

In de afgelopen 44 jaar is het ledenbestand gedaald van 18000 naar 3200 leden. En dan komt de vraag wel eens "hoe lang kunnen wij nog doorgaan". Ook het ziekenapostolaat ondervindt de gevolgen van de crisis.

Wat was voor u de drive om u zolang in te zetten voor dit goede werk?

Het was gewoon erg mooi werk. In de eerste drie maanden van het jaar was het wel veel werk, maar het gaf mij voldoening om te zien dat het weer een jaar goed gegaan was. Naast mijn werkzaamheden voor het ziekenapostolaat had ik ook nog enkele jaren de leiding voor de Zieken-triduüms in Bloemendaal. Soms was dit best moeilijk, je wilt leuke dingen doen met je kinderen, maar dan ging dit toch voor. Al met al werk je ergens aan mee. Door er samen voor te gaan kan het ziekenapostolaat doorgaan met haar werk voor de zieken, en dat is waar je het voor doet.

Het werken voor de zieke medemens geeft dat een extra dimensie?

Je bent bezig met een groter geheel, door jouw bijdrage kan dit doorgaan. Je inzetten voor anderen geeft je een goed gevoel. Zelfs in perioden waarin het persoonlijk moeilijk ging bleef ik hiermee doorgaan. Het je inzetten voor anderen die het zwaarder hebben dan ikzelf heeft mij kracht gegeven, het gaf mij kracht om door te gaan.

De kerk en de maatschappij is in de afgelopen jaren veel veranderd? Hoe hebt u deze verandering ervaren?

Heel positief. Je moet altijd meegaan in de tijd waarin je leeft. Als je stilstaat kun je niet groeien. Je moet ook je kinderen mee kunnen nemen in de tijd waarin zij

geboren worden. Ik denk dat als je stil staat in het verleden je niet kunt meewerken aan de toekomst van de volgende generatie. Het is ook mooi om te zien dat deze gedachte voortleeft in mijn kinderen en kleinkinderen.

De bisschop heeft u bij uw afscheid als penningmeester onderscheiden met de Bavo onderscheiding. Hoe was dit voor u?

Dat was voor mij een heel bijzondere gebeurtenis. Vooral omdat hij zelf aanwezig was. Ik heb het als een eer ervaren en bijzonder gewaardeerd. Ik heb nu drie onderscheidingen, één Koninklijke, één Pauselijke en nu de Bavo onderscheiding. Ik zie deze onderscheidingen als blijk van waardering voor het werk dat ik mocht doen.

Hebt u nog een boodschap voor de lezers van Samen Kerk?

Het blijft de moeite waard om de ziekenbrief te lezen. Het geeft inhoud en diepgang aan je christelijk leven en neemt je mee, het leidt je, door het kerkelijk jaar. <

Interview: Berry Klaassens



Het Fundament

Warmte, kracht en verbinding

Spijt heeft hij niet, maar dit doet hij nooit meer! Aldus pastoor Kees van Lent uit Hoofddorp over de verbouwing van 'zijn' Johannes de Doper-kerk aan de Kruisweg. Het was dan ook niet zomaar een verbouwing: een nieuw, duurzaam klimaatsysteem, zonnepanelen op het dak, isolatie, vloerverwarming én een grote, nieuwe gewelvenkelder zijn het afgelopen jaar gerealiseerd. In het weekend van 21/22 juni is gewelvenkelder Het Fundament officieel geopend. Het moet een ontmoetingsplaats worden voor jong, oud, arm, rijk, gelovig en anders gelovend... Margot de Zeeuw nam een kijkje tijdens de verbouwing en sprak met pastoor Kees van Lent over de warmte van de kerk.

Het afgelopen jaar is de Johannes de Doper-kerk in Hoofddorp flink onder handen genomen. Er is onder andere een duurzaam klimaatsysteem geïnstalleerd: dankzij de innovatieve warmte- en koude-opslag in de grond, de bijna 250 m² zonnepanelen op het dak én de nieuwe vloer- en muurisolatie, kan er straks flink worden bezuinigd op de energiekosten. Tegelijkertijd is de kelder uitgediept en toegankelijk gemaakt. Dat laatste bleek een fikse onderneming: "Er was al een kleine werkplaats onder de kerk," vertelt pastoor Van Lent. "Door een gat in de muur kon je de gewelven van de fundering zien. Ik ben toen zelf begonnen met uitgraven van de dikke, zware klei. Op een gegeven moment was er ruimte genoeg en konden we gelukkig verder met sjofels." Uiteraard heeft de bouwpastoor deskundige hulp ingeroepen bij zijn plannen: "Ik heb een architect benaderd en natuurlijk een aannemer. Samen hebben we een ontwerp gemaakt en dat stap-voor-stap uitgevoerd."

Pastoor Van Lent heeft duidelijke plannen met de gewelvenkelder Het Fundament: "Ik wil een kerk die letterlijk én figuurlijk een warm gebouw is. Wij hebben de aarde geleend van onze kinderen, we moeten zuinig zijn op hulpbronnen als olie en gas. Vandaar dat we het gebouw zo duurzaam mogelijk hebben gemaakt en hebben geïnvesteerd in nieuwe technieken. Een voorbeeld daarvan is de warmte-koude-opslag diep in de grond: met behulp van een warmtewisselaar en warmtepomp, wordt de zomerwarmte opgeslagen en als nodig gebruikt. Ook de luchtverversingsinstallatie is voorzien van warmteterugwinning." Sommige parochies aarzelen over de investering in duurzame energiesystemen, maar volgens pastoor Van Lent verdient die zich juist nu terug: "De rente is zo laag, dat je je geld beter in dit soort toepassingen kunt investeren. Zonnepanelen geven op dit moment een hoger rendement dan een spaarrekening!" Hij heeft inmiddels ook een volledig elektrische Volkswagen e-up, die kan worden opgeladen

met de energie die is opgewekt door de zonnepanelen. En dat laat hij zien: op de achterkant van de Volkswagen prijkt een grote sticker: "Aangedreven door Kracht van Boven!" Het heeft de milieubewuste pastoor inmiddels honderden likes op Facebook opgeleverd!

Aandacht en zorg

De kerk moet echter ook figuurlijk een 'warme plek' zijn vindt pastoor Van Lent. Hij beschouwt de kerk als een gemeenschap, waarin samen gevierd wordt, maar waarin de mensen ook oprechte



aandacht en zorg voor elkaar hebben: "Mensen hebben behoefte aan God in hun leven en daar is de kerk voor. Je stelt je als kerk voor mensen open; je zorgt dat er aandacht en ruimte is voor iedereen. Dat wordt gedragen door Het Fundament. In navolging van ons nieuwe klimaatsysteem, met zonnepanelen op het dak en warmte-koude opslag in de grond, zeg ik daarom: 'Kracht van Boven, warmte uit de diepte.'"

Er worden straks verschillende activiteiten georganiseerd in Het Fundament: "Er is een keuken geïnstalleerd. Arme of eenzame mensen kunnen hier een warme maaltijd gebruiken en elkaar ontmoeten. Verder is er ruimte voor catechesegroepen en gaan we hier lezingen en boekpresentaties organiseren. De combinatie met de Bijbelse tuin en boekwinkel Het Kruispunt is natuurlijk ook ideaal. Er zullen ongetwijfeld prachtige initiatieven ontstaan!" Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de Voedselbank en de Stichting Lekker-Meer. Pastoor Van Lent: "Het is goed om relaties met andere organisaties aan te gaan, zodat we ook hen kunnen ontmoeten in Het Fundament. Ik hoop dan natuurlijk dat iedereen ook blijft eten en dat we een goed gesprek kunnen hebben met elkaar, want alleen eten uitdelen, zonder ontmoeting, dat beschouw ik als een mislukte contact!"

In zijn redactioneel in het parochieblad stelt pastoor Kees van Lent zichzelf de vraag of hij aan de grote verbouwing zou zijn begonnen als hij het allemaal vooraf had geweten. Want natuurlijk waren er tegenslagen. Toch was het het waard vindt hij: "Het huis staat en ik kan het met een gerust hart overdragen aan mijn opvolger."

Wilt u meer weten over Het Fundament, de Bijbelse tuin of boekwinkel Het Kruispunt? Kijk dan op de parochiewebsite: www.johannesdedoper.nl <

Margot de Zeeuw



Kracht naar Kruis

In de zonnepanelen is een verticale balk van zeven panelen en een horizontale balk met twee keer drie panelen van een goudgroene kleur aangebracht. Dit is goed te zien als je op de Kruisweg van Hoofddorp richting Heemstede rijdt. Het kruis speelt een belangrijke rol in ons geloofsleven. Bij binnenkomst en bij het uitgaan van de kerk is het een mooie gewoonte om met wijwater een kruis te maken. Een gebed beginnen we vaak met het kruisteken en we besluiten ermee. Ook de dode wordt met het kruis getekend. Ik zeg daarbij: 'Ik teken je met het kruis, teken van pijn, verdriet, lijden en dood, maar ook van de overwinning op de dood'. Met Kerstmis zongen we: 'Er is een kindeke geboren... het had er geen huis... het droeg al zijn kruis'.

Die dubbele symboliek komt mooi tot uiting in het kruis op het dak van de kerk. We hopen met zonlicht kracht, licht en warmte binnen te krijgen. Wat hier dankzij de techniek gebeurt, laat mooi zien wat we als kerk graag willen. Dat Gods Liefde ons kracht, warmte en licht geeft. Daar staat dit gebouw voor. Als mensen door moeilijke tijden en pijnlijke ervaringen zijn heengegaan, zeggen ze achteraf wel eens: 'Ik kreeg kracht naar kruis'.

Pastoor Kees van Lent, Hoofddorp

‘Heaven is for Real...’

Kortgeleden ging in Amerika een film in première: ‘Heaven is for Real... de hemel bestaat!’ Het gaat over een Amerikaans jongetje, Colton Burpo, 4 jaar oud, die tijdens een operatie sterft. Zijn vader is erbij en totaal ontredderd. Hij sluit zich op in een kamertje in het ziekenhuis en bidt zoals hij nog nooit had gebeden. Het was nauwelijks een echt gebed, zegt hij later, maar meer een worsteling met God, een schreeuw vanuit het diepst van z’n wezen, maar ook het meest eerlijke en intense gebed dat hij ooit had gebeden. En het werd verhoord. Tegen alle medische logica in kwam z’n zoontje weer tot bewustzijn en werd aan z’n ouders teruggegeven.

Geloof heeft soms een steuntje nodig

Het meest spectaculaire was nog wel dat het kind dit alles bleek te weten. Met kinderlijke onbevangenheid vertelt het enthousiast hoe hij door engelen naar de hemel werd gedragen, familieleden ontmoette die hij nooit gekend had, maar ook hoe Jezus hem in de armen sloot, maar later ook zei: “Colton, je moet teruggaan, je vader heeft er om gebeden, en hij heeft het verkregen”. Hij liet het kind zien hoe z’n vader alleen was in dat kamertje en bad en huilde. Teruggekomen vertelde hij z’n vader dat hij hem gezien had, met allerlei details die hij onmogelijk kon weten. En dat terwijl hij klinisch dood op de operatietafel lag. Juist de ervaring van Colton is zo authentiek, omdat het een klein kind betreft dat niets verzint of interessant wil doen, maar gewoon vertelt wat er met hem gebeurd is. Toch is het maar één ervaring uit vele duizenden. Talloze mensen verhalen van hun ervaringen met de geestelijke wereld. Natuurlijk is er veel kaf onder het koren, maar ook verbluffende getuigenissen.

Toch kunnen mensen soms denken: ik heb dat allemaal voor m’n geloof niet nodig. We hebben de Bijbel en de Kerk, dat is genoeg. Nee, het is helaas niet genoeg. Zeker in onze tijd hebben veel mensen een steuntje voor hun geloof nodig. Paus Pius XII zei al in de jaren vijftig: “Het is onmiskenbaar voor veel mensen ontzettend moeilijk geworden om het enig noodzakelijke te doen, hun eeuwige heil te bewerken”. God geeft soms tekenen aan de een, om het geloof van de ander te sterken. Zo was het al in het begin. Jezus zegt wel: “zalig die niet zien en toch geloven”, maar tegelijk doet hij overvloedig wonderen en tekenen om mensen tot geloof te brengen. Hij komt de scepsis van Thomas tegemoet door hem zijn verheerlijkte lichaam te laten aanraken, en verschijnt vele malen aan de apostelen en leerlingen. Als u een steuntje voor uw geloof nodig hebt, surf dan maar eens op internet. De afbeelding van Maria van Guadeloupe, stelt de wetenschap voor raadsels, en is opnieuw in het nieuws. Of zoek naar profetische stemmen, die overvloediger klinken dan ooit tevoren.

Onze ware bestemming

De centrale bekoring van onze tijd is om onze ware bestemming en het doel van ons leven te vergeten, en volledig op te gaan in de dingen van deze wereld. Paus Franciscus sprak er kortgeleden over. Hij citeerde een boek van Robert Benson, de zoon van de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, die later katholiek priester werd. In 1908 schrijft hij z’n boek ‘Heer van de



wereld’. Daarin schetst hij het beeld van een toekomstige globale wereld, waar religie en Gods geboden geen rol meer spelen, en vertier en comfort de boventoon voeren. Een wereld vooral die de mensen hun waardigheid als beeld en kind van God doet vergeten. De ‘Heer van de wereld’ is dan een soort antichrist die elke herinnering aan God en de hemel wil uitroeien. De paus noemde het profetisch. Als mensen vergeten wie ze zijn als mens, hun oorsprong en bestemming, dan is dat niet alleen een persoonlijk drama, dan is de vrede in gevaar. Een mens kan niet lang leven in een spiritueel vacuüm. Het zuigt onherroepelijk andere dingen naar binnen: verwarde spiritualiteit, ideologieën, racisme of overtrokken nationalisme. We zien het helaas overal om ons heen. Leegte in het hart van de mens geeft de boze de kans het te vullen met haat, en hem uiteindelijk te voeren naar oorlog. Het is dan ook een cruciale bijdrage aan vrede die we als kerk kunnen en moeten geven: de mens van onze tijd weer met kracht te vertellen over zijn waardigheid als beeld en kind van God, en uitzicht geven op zijn ware bestemming. Paulus drukt het ons op het hart: “Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zint op het hemelse, niet op het aardse”.

De hemel is ons vaderland, maar het is geen automatisme. Onze levensreis komt niet vanzelf uit in het koninkrijk Gods. Je moet het wel willen, en de weg volgen die naar de hemel voert. Het is als met een mens die op weg gaat naar een mooi tropisch eiland, maar de verkeerde kant op loopt, naar het noorden. Dan kan hij nog zo zeer verlangen naar dat tropisch paradijs, hij zal uitkomen in de koude en verlatenheid. Welke weg kies je? Het geloof toont ons Jezus zelf als “de Weg, de Waarheid en het Leven”. Petrus verkondigt het met kracht: “Ieder die in Hem gelooft, zal door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgen”. Als je je aan Hem vastklampt, kun je niet verloren gaan, wat er ook in je leven gebeurd is, hoeveel fouten je ook gemaakt hebt. Zijn weg is niet moeilijk. Het is proberen te leven met God, zijn geboden en de liefde maken tot richtsnoer van je leven. De Kerk heeft Hij bedoeld als de plaats waar Hij zelf je voedt met zijn Woord en Lichaam, en vergeving schenkt in het sacrament van de verzoening. Die weg zal met zekerheid uitkomen in het hemels vaderland, bij een geluk dat “geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen”. <

Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

St. Adelbert van Egmond

Op 25 juni wordt in het bisdom Haarlem-Amsterdam de gedachtenis gevierd van de heilige Adelbertus, patroonheilige van de Abdij van Egmond.

Het leven van de patroon van de abdij, Sint-Adelbert (Adalbert, Albert), is beschreven door de Trierer monnik Ruopert van Mettlach. In opdracht van de aartsbisschop van Trier, Egbert, een zoon van graaf Dirk II, toog hij aan het einde van de tiende eeuw naar Egmond om daar de verhalen uit de overlevering op te tekenen. De Vita (= leven) die zo ontstond, geldt tot op de dag van vandaag als misschien wel de belangrijkste bron voor de vroege geschiedenis van het graafschap Holland. Volgens Egbert zou Adelbert samen met Willibrord vanuit Ierland zijn overgestoken naar de Lage Landen. Aldaar predikte hij het Evangelie en verrichtte zelfs een wonder. Hij was van een zeer zachte inborst en bijzonder nederig. Na zijn dood werd hij begraven door de dorpelingen van Egmond en boven zijn graf werd een kerkje opgetrokken. Vooral na zijn dood geschieden daar vele wonderen, hetgeen de kerk geen windeieren legde. Volgens de Vita verscheen Adelbert in de tiende eeuw liefst drie maal aan de godgewijde maagd Wilfsit om haar



te zeggen dat zijn gebeente moest worden verheven, zodat het kon worden vereerd. Zij spoedde zich naar graaf Dirk I, die deed zoals de non het hem opdroeg. Het gebeente werd opgegraven, waarbij er een geneeskrachtige bron op de plaats van het graf ontstond. Deze Adelbertusput is tot op de dag van vandaag te vinden in de duinen bij Egmond, temidden van de opgemetselde fundamenten van de oude kapel. Op deze zogenaamde Adelbertusakker wordt ieder jaar op de zondag op of vlakbij 25 juni – de feestdag van St.-Adalbert – de mis gevierd.

De relikven van Sint Adelbert

Het gebeente werd overgebracht naar een nieuwe houten kapel te Hallem, waar het kon worden vereerd.

Ook nu wordt het gebeente van Adelbert vereerd in de kerk van de Adelbertabdij te Egmond-Binnen. Onder het altaar ligt in een plexiglazen schrijn de zorgvuldig uit kleine brokstukjes gereconstrueerde schedel. Deze schedel werd in 1984, na zorgvuldig onderzoek waarbij onder meer de exacte ouderdom werd vastgesteld, opnieuw feestelijk overgebracht van de Adelbertusakker naar de Abdijkerk in de plaats die tot ca. 1025 Hallem heette, maar sindsdien als Egmond te boek staat.

Benedictijns leven in Egmond.

Ook vandaag de dag leven er nog benedictijnen in Egmond. De abdij is sinds jaar en dag een biddende gemeenschap die ook plaats biedt aan gasten die enkele dagen het monastieke leven willen beleven. De monniken voorzien in hun levensonderhoud door de fabricatie van Kaarsen en Aardewerk die te koop zijn in de Abdijwinkel. Hier is ook het St. Adelbert Abdijbier te koop in verschillende smaken en sinds kort de abdijkaas een kaasje in twee verschillende smaken, dat medeontwikkeld is door de kok van het klooster, Br. Thijs Ketelaars. In

de kaarsenfabriek bevindt zich ook het Abdijmuseum en een expositieruimte met wisselende tentoonstellingen.

Na meer dan 1000 jaar is Egmond nog steeds een plaats van gebed en spiritualiteit. Een bezoek meer dan waard. <





Geloven in de randstad: Rotterdam

Voor bezoekers van het moderne Rotterdam met zijn majestueuze skyline is het moeilijk te beseffen dat dit ooit een kneuterig havenplaatsje was. De 'stad' is ontstaan op zeedijk (de huidige Hoogstraat) die rond 1240 is aangelegd. Daarmee werd de Rotte ter hoogte van het huidige station Blaak afgedamd. In 1340 verkreeg Rotterdam toch stadsrechten van graaf Willem IV en mocht de stad een kanaal van de Schie in Overschie naar de Maas graven. Binnen het gebied van Schie, Rotte en Maas vormde zich de zogenaamde 'landstad', die in de tweede helft van de 14^e eeuw werd versterkt met vesten (bijvoorbeeld de Coolsingel). Buitendijks ontstond in 1325 de eerste haven (Oude Haven). In de loop van de 15^e eeuw werden zandplaten in de Maas bedijkt en vormde zich de 'waterstad'. Het aan de noordzijde van de stad gelegen 13^e-eeuwse kasteel Weens werd rond de 15^e eeuw verwoest. De verwoesting van dit oude kasteel lijkt een voorafbeelding van de grote verwoesting bij het Duitse bombardement op 14 mei 1940. Het beroemde beeld van Zadkine van de verwoeste stad herinnert eraan dat de stad toen zijn oude hart verloor. Toch werd Rotterdam later vooral bekend als de stad van de Nieuwe Waterweg en de dynamiek en kracht van de haven. Een stad die wonderbaarlijk herrees uit de as.

De St. Laurenskerk

Geblakerd en verbrand stonden de muren van kerk en toren van de oude St. Laurenskerk na de brand van 14 mei 1940 nog overeind. De toren was (althans de onderste geledingen) het oudste deel. Het schip dateerde uit het eind van de 15^e eeuw en werd rond de oudere toren heen gebouwd. Het koor en de kooromgang verrezen rond 1500. In 1547 werd de toren verhoogd. Een in 1620 aangebrachte lantaarn werd in 1645 vervangen door de huidige vierde geleding. De toren had hoger moeten worden, maar begon te verzakken, waardoor men hem maar stomp liet staan.

Na de oorlog werden kerk en toren weer opgebouwd. De inventaris totaal verloren, op enkele resten van grafmonumenten na. Dankzij Duitse herstelbetalingen kwam er ook een enorm Marcussenorgel; dit werd het grootste orgel van Nederland. De kerk is nooit kathedraal geweest, maar mocht bij bijzondere gelegenheden wel functioneren als bisdomkerk, zoals bij het 40-jarig jubileum van het bisdom op 19 april 1996 met frère Roger Schutz van Taizé.

Rotterdam, een jong bisdom

Het oude bisdom Haarlem strekte zich vroeger uit van Tessel tot Vlissingen. De gehele provincie Zuid-Holland hoorde daar dus ook toe. Na de oorlog was er sprake van een kerkelijk reveil. Daar hoorde ook de stichting bij van een zelfstandig bisdom, het bisdom Rotterdam. Het werd in 1956 gesticht en zou de gehele provincie van Zuid-Holland gaan omvatten. Bij een bisdom hoort een kathedraal. Maar welke kerk van Rotterdam was daarvoor geschikt? Mede dankzij Duitse herstel-



Oude St. Laurenskerk met torentop 1620-1645.

betalingen werd de Steigerse Kerk van de Dominicanen dichtbij het oude centrum gebouwd. Hij zou in 1960 voltooid zijn. Dat leek wel wat, maar uiteindelijk werd er gekozen voor een andere kerk, namelijk die van de Jezuïeten aan de Westzeedijk.

De eerste kathedrale kerk

De eerste kathedrale kerk werd dus de St. Ignatius aan de Westzeedijk. De architect Nic Molenaar bouwde deze 'hulpkerk'; paterskerken waren maar zelden parochiekerk. Deze in 1892 nog door de Haarlemse bisschop Bottemanne geconsacreerde kerk, was van binnen klassiek neogotisch en deed denken aan de Duitse kerken (bijvoorbeeld van Limburg aan de Lahn). De toren daarentegen was zeer rank 'laat gotisch'. Ik heb dierbare herinneringen aan de Arauna-diensten van Thomas Naastepad – bekend als dichter van veel Bijbelse kerkliederen – die in die dagen de boeken 1 en 2 Samuël bepreekte. Met het gammele autootje van een van de seminaristen reden wij naar Rotterdam om aan te schuiven in de koorbanken van de pikdonkere kerk. Helaas, deze kerk had niet genoeg vaste bezoekers en moest in de jaren '60 van de vorige eeuw gesloopt worden. Er werd uitgekeken naar een andere kathedrale huisvesting. In 1968 valt de keuze op de aan Elisabeth gewijde kerk aan de Mathenesserlaan.

De Laurentius en Elizabethkerk

Het bouwwerk is gestart als Elisabethkerk. Piet Buskens is de architect. Hij ontwierp veel gebouwen in Rotterdam. Nog aanwezig is de St. Willibrorduskerk aan de Beukelsdijk uit 1930. De Elizabethkerk is ouder en werd grotendeels



Voormalige Ignatiuskerk/kathedraal aan de Westzeedijk.

tussen 1906-08 gebouwd. Toen de Elizabethkerk in 1968 kathedraal werd, kwam de H. Laurentius, de oude patroon van Rotterdam, haar assisteren, zodat de kerk nu Laurentius en Elizabeth Kathedraal heet. Het ontwerp van de oude Elizabethkerk was geïnspireerd door het slot Wartburg in Thüringen waar Elizabeth rond 1220 woonde en waar drie eeuwen later Luther zijn Bijbelvertaling maakte. In 1920 voegde architect J.P.L. Hendriks een portaal en de toren aan de kerk toe. De kerk wordt zo geflankeerd door een 35 meter hoge klokkentoren ter linkerzijde en een lage tweede toren aan de andere kant. De buitenkant van de koorpartij aan de Robert Fruinstraat is ook het bezichtigen waard. De kerk is 67 meter lang, in het transept 33 meter breed en (tot aan de nok van het dak) 24 meter hoog.

Een boeiende inventaris

Na de ingebruikname van de kerk in 1908, waren nog vele jaren van inzet nodig voordat de kerk zijn huidige uitstraling had. De kerk is rijk aan 20^e-eeuwse religieuze kunst. In 1912 werden de mozaïekvloeren van de Rotterdamse kunstenaars Simonis en Storne aangebracht. De beelden en schilderijen dateren uit 1920. We noemen ook nog de zandstenen beelden van J. Timmermans, de ramen in de apsis van Henk Asperslagh en de wandschilderingen van Jan Dunselman. Het Christusbeeld in de Sacramentskapel is gehouwen door de Rotterdamse beeldhouwer Margry en de edelsmid Jan Brom tekende voor het monumentale doopvont. Er is nog een bronzen Don Boscobeeld van Jan Eloy en Leo Brom



Torenfront Laurentius en Elizabethkathedraal.

uit 1940. Verdere kunstenaars die aan de versiering werkten, waren Loekie Simak, A. Stroucken (glasantiek), W. Fritschy (Christoffelreliëf), Jac. Sprenkels en Albert Termote (reliëfbeeldingen). In 1948 werd de kerk (na oorlogsschade) verrijkt met gebrandschilderde ramen van Charles Eijck.

Een eigentijdse kathedraal

Wanneer u de kathedraal binnenkomt, kan het zijn dat u de Cathedra (de bisschopszetel) niet kunt vinden. De oorzaak is dat deze is vervaardigd van plexiglas: de zetel is doorzichtig. Een pleidooi voor een transparant bisschopsbestuur. Door de glazen zetel heen is de afbeelding van Christus aan het laatste Avondmaal te zien. In het wereldnieuws kwam de Rotterdamse kathedraal toen bisschop Van Luyn daar op 10 mei 2002 de uitvaart leidde van de zo dramatisch vermoorde Pim Fortuyn. Vanaf 2004 werd gewerkt aan de restauratie van de kerk. Boeiende initiatieven van bisdom (de vormselbijeenkomst 'De Vuurdoop', de Chrismamis) en parochie (de activiteiten van/voor Kroaten en de acties van de Missionaries of Charity gesticht door mother Teresa) maken deze kathedraal nog belangrijker dan dat de kerk als gebouw al is. <

Hein Jan van Ogtrop,
Plebaan van de St. Bavo in Haarlem

Zie over de geschiedenis van het bisdom het door het bisdom Rotterdam uitgegeven boek van Arie Oliehoek 'Geloven in de Randstad'.



Weids dwarszicht.
Foto: Peter van Mulken.



Priesterkoor. Foto: Peter van Mulken.



Twintig jaar partnerschap bisdom Banja Luka

Hulp voor de hele samenleving

Toen de burgeroorlog in Joegoslavië uitbrak, was ik student in Amsterdam. Ik herinner me nog dat de beelden van tanks, rijdend door een Europees landschap, met huizen en mensen die herkenbaar waren, diepe indruk op me heeft gemaakt. Dit was geen oorlog ver weg, maar een oorlog dichtbij. Etnische en religieuze scheidslijnen werden getrokken die we ook in West-Europa hebben gekend, maar waarvan we dachten dat die overwonnen waren. De val van de Berlijnse muur was toch de laatste scheidslijn in Europa, we groeiden toch naar eenheid en verbroedering? Naar mate de staat Joegoslavië verder uit elkaar viel werd de oorlog grimmiger en ingewikkelder, bij de oorlog in Bosnië zouden we ook als Nederland betrokken raken. Met geweld en politieke druk moest een vrede worden afgedwongen.

Autonoom gebied

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat er contact ontstond tussen het Bisdom Banja Luka en het bisdom Haarlem. Het bisdom Banja Luka ligt in het Noordwesten van Bosnië-Herzegovina, tegen de grens van Kroatië aan, in de autonome Republiek Srpska. Met deze zin is al veel gezegd over de problemen die in het gebied spelen. De katholieke Kroaten moesten ervaren dat hun kerken door de Serviërs in het gebied werden verwoest en

velen vluchtten over de grens naar Kroatië. De Republiek Srpska is binnen de Bosnische federatie een autonoom gebied dat weinig met de rest van de Federatie wil samenwerken. Dit hindert niet alleen verkiezingen, maar ook een behoorlijke bestuurlijke communicatie en daarmee de stabiliteit en ontwikkeling van het gebied. Etnische onrust ligt voortdurend op de loer en daarmee is het geen aantrekkelijk gebied voor investeringen. Armoede en corruptie tieren welig in deze gebieden.

Het contact van de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Banja Luka loopt vooral via ongeveer acht groepen en parochies die betrokken zijn op verschillende parochies, organisaties en projecten in Bosnië. Zo is de parochie Purmerend jaarlijks actief met een bouwgroep: in afspraak met de architect van het bisdom wordt een huis of verblijf geselecteerd dat opgeknapt of zelfs gebouwd of verbouwd moet worden. Purmerend zamelt het geld en de mensen in en koopt daar de materialen en gaat aan de slag, liefst voordat de strenge winter invalt. In Hilversum heeft de Vitus-Willibrordparochie bijgedragen aan de herbouw van een kerk en steunt nu de reiskosten van de priesters. De familie Mulder in Hilversum bestuurt de Stichting Noodhulp Banja Luka die gelden inzamelt voor de Caritas van het bisdom daar, wat ten goede komt aan medicijnen en medische zorg. Die zijn vooral voor oudere mensen erg duur. De familie Van Kommer in Hilversum beheert de Stichting Opbouwwerk Bosnië ten behoeve van de caritas en scholen in Bosnië. In Uitgeest wordt de opbrengst van de jaarlijkse boekenmarkt gebruikt voor de partnerparochie, net zoals in Zaandam de kerstmarkt. Het bisdom Haarlem heeft de bouw van een internaat en bejaardenhuis gesteund.

Hulp voor iedereen

De hulp die gegeven wordt komt niet alleen ten goede aan de katholieken. Het is de inzet van de bisschop van Banja Luka, Mgr. Komarica, dat de hulp ten goede komt aan het geheel van de samenleving. Zo is de medische hulppost van de katholieke caritas open voor iedereen: voor Kroaten, Serviërs en moslims. Ook is Mgr. Komarica erg actief om steun te verwerven voor een verbetering van de politieke situatie in zijn land. Hij spreekt regelmatig voor een Europees publiek zodat de politici en mensen Bosnië niet vergeten. Ook roept hij zijn eigen politici, van zijn land en van de republiek Srpska, op om eerlijk en goed te zorgen voor de inwoners van hun land. Het uitgebreide en dure overheidsapparaat geeft weliswaar velen bestaanszekerheid, maar remt de economische ontwikkeling



van zijn land, evenals de corruptie en de politiek onzekere situatie.

In Bosnië ontbreekt het nog aan veel. Veel jonge mensen trekken daarom weg, wat de oude en zwakke mensen achterlaat. Dit is een negatieve spiraal, waartegen het Bisdom Banja Luka probeert te vechten, onder andere door de stichting van eigen bedrijven (zoals een kaasmakerij in een klooster, een wijnberg, en een timmerbedrijf dat kozijnen en deuren maakt). De hulp van de groepen in Haarlem is daarom nog steeds broodnodig en komt

zonder omwegen op de goede plek. Ook de aandacht voor dit vergeten gebied in Europa is zeer van belang. De waardering van Caritas en de bisschop in Banja Luka voor de betrokkenheid van het bisdom Haarlem is daarom groot. Als u meer informatie wilt of zelf een contact met een parochie of groep in Bosnië wilt leggen, neemt u contact op met:

Erik Sengers is stafmedewerker van de dienst caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam en coördinator van de Banja Lukagroepen

Meer weten of meehelpen?

Als u meer informatie wilt of zelf een contact met een parochie of groep in Bosnië wilt leggen, kunt u contact opnemen met Erik Sengers, e-mail: esengers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of telefonisch 023 5112 600. Op de website van het bisdom vindt u ook meer informatie over Banja Luka. Kijk op de pagina van de afdeling Diaconie, te vinden vanuit het hoofdmenu via 'Afdelingen'.



Extra hulpactie vanwege overstromingen

Half mei is Bosnië getroffen door zware overstromingen. Het werk van 25 jaar wederopbouw staat nu onder water, landmijnen worden weggespoeld, het drinkwater is vervuild. Caritas Banja Luka helpt ter plekke met

drinkwater, met opruimen, met vrijwilligers en generatoren. Het bisdom Haarlem-Amsterdam steunt bisschop Komarica en de Caritas van Banja Luka in hun werk. U kunt bijdragen door uw gift te storten op NL61 INGB 0000 3698 50 T.n.v. Diocesane Raad Diaconie Bisdom Haarlem, onder vermelding van 'Overstroming Banja Luka'. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Dubbele Diakenwijding in de sint Nicolaasbasiliek Thom van der Woude en Mark Lieshout

In de Sint Nicolaasbasiliek tegenover het Centraal Station in Amsterdam zijn op zaterdag 24 mei twee permanent diakens gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Beiden komen uit het Militair Ordinariaat: Thom van der Woude, afkomstig uit Volendam, is aalmoezenier, Mark Lieshout is eveneens aalmoezenier geweest en momenteel werkzaam in het drugspastoraat in Amsterdam.

Omdat mgr. J. Punt, Bisschop van de Nederlandse strijdkrachten, ziek was geworden en daardoor even rust moest houden, had hij de Hulpbisschop Mgr. J.W.M. Hendriks gevraagd de diakenwijding te verrichten. In de basiliek waren veel collega's uit het militair odinariaat, mensen uit het (bestuur van) het drugspastoraat, familieleden en vrienden. Hoofdaalmoezenier J. Post assisteerde, Vicaris-generaal mgr. A. Woolderink concelebreerde, evenals de administrator van de basiliek, em. hulpbisschop mgr. J. van Burgsteden. Van de opleiding op De Tiltenberg waren rector drs. G. Bruggink en spiritueel, pater dr. G. Wilkens s.J. aanwezig. De viering werd feestelijk opgeluisterd door het collegium van de capella Nicolai onder leiding van Michael Hedley. <



Eeuwige professie Benedictinessen Aalsmeer

Zaterdagmiddag 3 mei vond de monastieke maagdenwijding van zuster Maria van Jezus (Maria di Gesù) plaats in de parochiekerk van Aalsmeer die aan het klooster van de zusters Benedictinessen grenst. In de overvolle kerk legde zuster Maria haar 'eeuwige geloften' af tegenover de Overste van het Italiaanse moederklooster, Moeder Elisabetta, en de Bisschop, waardoor zij zich voor haar leven verbond aan het religieuze leven in de gemeenschap van Maria, tempel van de heilige Geest, zoals het klooster in Aalsmeer heet. De plechtigheid werd geleid door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, terwijl vader abt van Egmond, G. Mathijssen, en Mgr. J.W.M. Hendriks, Hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam concelebreerden samen met een twintigtal priesters. <



Wonderlijke letters in de Hebreeuwse bijbel

Soms zijn het de lezers die je herinneren aan enthousiaste beloften die nog niet zijn ingelost. Zo schreef de heer Van Veen me dat hij nog wacht op onthullingen betreffende Hebreeuwse letters, met name de *nun*! Volkomen terecht, maar laat ik bij het begin beginnen.

De letter **נ** is de letter waarmee de bijbel begint: Be-résjit, in het begin, maar ook: met de eersteling, dat is de goddelijke wijsheid. Zie daarover het boek Spreuken hoofdstuk 8: de wijsheid is de eersteling van Gods weg. Je mag dus: In den beginne, ook lezen als: Met de wijsheid!

Deze letter bet staat in de Hebreeuwse tekst groot geschreven. Dat valt op. Het is alsof de bijbel wil zeggen: Denk niet na over wat vóór het begin was, ook niet over wat hoog in de hemel of diep in de aarde is, maar houd je bezig met de geschiedenis van de mens, want daar ligt je verantwoordelijkheid.

← **נ** Het Hebreeuws leest van rechts naar links!

Dat de letter Bet de gelukkige was om als eerste naar beneden te worden gezonden, wordt ook wel uitgelegd aan de hand van het woord: beracha, dat zegen betekent. Maar natuurlijk was de alef, de eerste letter van het alfabet, boos dat hij die eer niet kreeg. God zei: Wacht maar tot het allerbelangrijkste: de openbaring op de Sinai. Dan ben jij aan de beurt. En inderdaad: "Anochi (Ik) ben de Heer die jullie uit Egypte heeft geleid" (Ex 20:1), begint met de alef: **א**. Deze mystieke letter kan niet worden uitgesproken en vandaar dat die ook wel dient voor God zelf. De naam van God mag immers niet worden uitgesproken! Vandaar ook dat de schrijver Jorge Borges zijn boek *De Alef* noemt, over het absolute beginpunt van het universum.

Dan zijn er nog twee letters die groter geschreven zijn en wel bij de meest centrale tekst van de bijbel: Het: "Hoor Israel, de Heer is onze God de Heer is één" (Deut 6:4). Deze tekst was voor Jezus de basis van het grote gebod en ook voor het jodendom de kern van het geloof. Martelaars spraken deze getuigenis van Gods eenheid uit als ze hun einde voelden naderen. Welnu, het woord: "hoor" eindigt op een ayin: **י**, het woord "één" op een dalet: **ד**. Deze twee letters zijn groot geschreven en vormen samen het woord 'ed, getuige. Wie dus Deuteronomium 6:4-6

uitspreekt, getuigt van zijn geloof. Ons woord martelaar komt trouwens ook van *martyrein*, getuigen.

Een andere reden dat juist de dalet van het woord *echad* (één) groot geschreven is, zou kunnen liggen in het feit dat de dalet en de resj nogal op elkaar lijken. **ד ד** kijk zelf maar. Maar als er *acher* in plaats van *echad* zou worden gelezen, zeg je: God is een ander, dus een afgod! U merkt intussen al dat het Hebreeuws met name van de medeklinkers uitgaat en niet van de klinkers!

Ook de middelste letter van het woord buik (Leviticus 11:42) is groot geschreven, omdat hier precies het midden van de vijf boeken van Mozes is te vinden. Tel het maar na!

Dan zijn er nog de aantekeningen van de schijvers, de *Soferim*, in de Hebreeuwse tekst. Zo is er een zwevende letter *nun*. Het gaat om de afgodische priesters van Dan (Richteren 18:30). De bijbeltekst vertelt kennelijk dat ze van Mozes (Mosjeh) afstammen, maar door de *nun* erboven toe te voegen, stammen ze van de slechte Manasjeh af!

De letter *nun* komen we ook tegen als de achternaam van Jozua, die Joshua ben Nun heet : **נ**

De letter heeft de vorm van een vis, of slang (nachasj) want het Hebreeuws stamt af van pictogrammen: elke letter is een afbeelding. Als degene die het volk in het beloofde land leidt, is Jozua een voorafbeelding van Jezus, wiens naam identiek is aan Jozua. En zou "de zoon van de vis" een verwijzing zijn naar ICHTHUS: **Iesus Christos Theou Huios Soter**. Jezus Christus, de zoon van God Verlosser? De letters bevatten vele geheimen! <

Marcel Poorthuis
Faculteit Katholieke Theologie

ontwerp en productie van
magazine | krant | boek
huisstijl | folder | website
scherpste prijzen voor drukwerk

novente
vormgevers

www.novente.nl

**DENK JE
EROVER
PRIESTER TE
WORDEN?**

Kijk eens op www.tiltenberg.org
of kom langs op De Tiltenberg!

Grootseminarie St. Willibrord
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
tel. 0252 345 345
www.tiltenberg.org

Wilt u de priesteropleiding steunen?
Uw gift is zeer welkom op rek.nr.
NL64 INGB 000 000 5464
t.n.v. Het Grootseminarie

DE TILTENBERG

Gespecialiseerd in begraafplaats werkzaamheden

Grafdelven | Ruimen van graven | Individuele op- en herbegravingen | Grafkelders
Verzamelgraf kelders | Urn muren en kelders | Uitbreiding en herinrichting
Groenvoorziening | Padverharding | Restauratie en onderhoud grafmonumenten

De Hout 47, 1607 HB Hem | tel. 0228-544 484
mob. 06-539 691 11 | info@begraafplaatservice.nl

Vreker
Begraafplaatservice BV

WWW.BEGRAAFPLAATSSERVICE.NL

**UITVAARTVERZORGING
A. DE JONG**

sinds 1966 een vertrouwd gezicht
voor een uitvaart vanuit het bisdom

persoonlijke begeleiding vanuit een familiebedrijf

Alle persoonlijke en rituele wensen zijn mogelijk.

voor vrijblijvende inlichtingen: tel.: (020) 676 13 37
Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam, dejong@uitvaart.nl
www.amsterdamuitvaart.nl

lid van de BGNU uitvaartverzekeringen

Bouwkundige inspecties en
adviezen aan particulieren,
ondernemingen, stichtingen en
overheden over monumentale
gebouwen in Noord-Holland

- Beoordeling van offertes en
prijsofgaven
- Bereikbaarheids- en
veiligheidsplannen

info@monumentenwachtnoordholland.nl
www.monumentenwachtnoordholland.nl

T: 075 6474588
F: 075 6474593
Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
Postbus 79, 1520 AB Wormerveer

Monumentenwacht Noord-Holland

Priesterwijding

Op 14 juni heeft Mgr Punt in de Kathedrale Basiliek van St. Bavo, Mario Agius en Johannes van Voorst tot Voorst tot priester gewijd. Wim Koopman maakte de onderstaande foto impressie.



Uit de kroniek en de agenda

- Op 1 juni diende de hulpbisschop het H. Vormsel toe in de Portugese parochie in Amsterdam
- Op 2 juni heeft de bisschop gedineerd met de Jonge priesters ter afsluiting van hun vormingsjaar
- Op 3 juni had de hulpbisschop een werkoverleg met de Diocesane Commissie Regiovorming en Kerkopbouw
- Op 5 juni vergaderden de bisschoppen met de Staf van het bisdom.
- Op 6 juni had de Bisschop een ontmoeting met Antoine Bodar. De hulpbisschop diende het H. Vormsel toe in de H. Jozefkerk Velsen Noord
- Op 7 juni Dienden de hulpbisschop en de emeritus-hulpbisschop het H. vormsel toe tijdens de Diocesane Vormselviering in Heiloo
- Op 8 juni celebreeerde de bisschop de hoogmis van Pinksteren in de Kathedrale Basiliek van St. Bavo.
- In de morgen diende de hulpbisschop het H. Vormsel toe in de HH. Petrus en Pauluskerk in Den Helder en in de middag het H. Vormsel (Engelstalig) in de St. Johannes de Doper in Hoofddorp.
- Op 9 juni diende de hulpbisschop het H. Vormsel toe in de St. Jans Geboorte in Hoogwoud. Tevens vierden de Bisschop en de Hulpbisschop de 35e verjaardag van hun priesterwijding op de Tiltenberg.
- Op 11 juni ontving de Bisschop verschillende priesters voor gesprekken en had de hulpbisschop een bijeenkomst van het officialaat
- Op 12 juni vergaderden de bisschoppen met de staf van het bisdom en had de hulpbisschop in de middag een bijeenkomst met gedelegeerden voor het onderwijs.
- Op 13 juni had de hulpbisschop een onderwijsontmoeting confessioneel onderwijs in Amersfoort
- Op 14 juni diende de Bisschop de priesterwijding toe aan Mario Agius en Johannes van Voorst in de kathedrale basiliek van St. Bavo. De hulpbisschop diende in de avond het H. Vormsel toe in de regio Laren, Blaricum en Huizen
- Op 15 juni verrichte de bisschop de kerkwijding van de nieuwe kerk van de parochie Levend Water in Weesp.

- De hulpbisschop diende in de morgen het H. Vormsel toe in de St. Bonifatiusparochie in De Weere en in de middag vierde hij de H. Eucharistie met opname in de kerk en vormsel bij La Vie in Zeewolde
- Op 17 juni vergaderden de bisschoppen met de Nederlandse Bisschoppenconferentie
- Op 18 juni hebben de bisschoppen een vergadering met het kathedraal Kapittel en de dekens.
- Op 19 juni vergaderen de bisschoppen met de staf van het Bisdom.
- Op 20 juni zijn de bisschoppen aanwezig bij de ontmoeting voor pastorale krachten in Heiloo
- Op 22 juni is de bisschop aanwezig bij de sacramentsprocessie in Amsterdam en is de hulpbisschop bij de Sint Jansprocessie te Laren
- Op 24 juni heeft de bisschop een ontmoeting met de directie van het Eternal World Television Network.
- Op 25 juni vergaderd de bisschop met de permanente raad van de bisschoppenconferentie en zijn de hulpbisschop en de emeritus hulpbisschop bij een Symposium in de Abdij van Egmond.
- Op 27 juni zijn de Bisschop en de beide hulpbisschoppen aanwezig bij de Afscheidsreceptie van de kunstconsulente mw. drs. Hanneke Olyslager
- Op 29 juni is de bisschop hoofdcelebrant bij de tv. Mis voor Katholieke Jongerendagen in Nieuwkuijk
- De hulpbisschop is in de St. Jacobus kerk aan de Parkstraat in Den Haag waar hij concelebreert in de eucharistieviering ter gelegenheid van de pausverkiezing.
- Op 30 juni vergaderen de bisschoppen met de Priesterraad. In de avond vergaderen zij met de REA
- Op 1 juli viert de hulpbisschop de Eucharistieviering tijdens het zieken triduum in Heiloo.
- Op 2 juli viert de Bisschop de Eucharistie bij de zusters karmelietessen in Vogelenzang bij gelegenheid van de hernieuwing van de geloften. De bisschop en de hulpbisschop hebben in de avond een vergadering met het bestuur van het diocesaan heiligdom Heiloo



Sacramentsprocessie juni 2013

750 jaar Katholieke Traditie met Leo Fijen bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

Dit jaar viert de Katholieke Kerk 750 jaar Sacramentsdag. In Nederland wordt Sacramentsdag gevierd op de tweede zondag na Pinksteren, dit jaar 22 juni. In het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo zal de dag groots gevierd worden. "In feite zijn we al een meer dan een jaar bezig met de voorbereidingen", zegt de rector van het Heiligdom, Nars Beemster. 'In een Sacramentsprocessie eren we Jezus en gedenken we dat Hij in de Eucharistie tot ons komt. We willen ter ere van de Heilige Eucharistie, aansluitend op de Mis van 10.30 uur, weer een echte, grote Sacramentsprocessie organiseren. Het koor heeft oude processieliederen ingestudeerd en een ensemble, samengesteld uit de Harmonie en de Fanfare van Heiloo, zal de processie muzikaal ondersteunen. Zingend en biddend zullen we dan door het Bedevaartpark trekken. 's Middags verzorgt Leo Fijen een lezing, met als onderwerp: 'Bedevaarten anno 2014'.

Oorsprong

Aan oorsprong van het feest van Sacramentsdag staan de eucharistische visioenen van de heilige Juliana van Cornillon (1192 - 1258) uit het bisdom Luik. Zij zou zich bijzonder gaan inzetten voor een feest ter ere van de Eucharistie. In haar visioenen zag zij de maan, vanouds een beeld van de Kerk, omdat zij haar licht ontvangt van de Zon, Christus. In de maan die zij zag, ontbrak echter een stukje. In het visioen werd haar duidelijk dat er iets aan de Kerk ontbrak. Dat was voor haar een teken dat God zelf dit feest wilde. Haar streven en inzet zou er toe leiden dat in 1264, dit jaar 750 jaar geleden, paus Urbanus IV het feest zou voorschrijven voor de gehele Kerk. Al spoedig werd een sacramentsprocessie verbonden met dit feest, maar deze werd pas in de zeventiende eeuw officieel geregeld.

Retraites bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

In Missionair Centrum 'Het Julianaklooster', deel uitmakend van de Bedevaartplaats O.L.V. ter Nood in Heiloo, worden in de komende maanden de volgende retraites georganiseerd:

dinsdag 24 - zaterdag 28 juni:

IN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST

Wie kent die momenten niet, dat je er even helemaal doorheen zit en ervaart dat eigen krachten te kort schieten? Tijdens deze stille retraite worden de deelnemers meer vertrouwd gemaakt met de Persoon van de Heilige Geest, de kracht van God, die ons leven wil bezielen en van binnenuit omvormen. Kosten p.p. 'all-in': € 175,- excl. btw.

dinsdag 16 - zaterdag 20 september:

'WANDELRETRAITE: 'OP WEG MET JEZUS'

In deze vierdaagse, nazomerse, actieve, bezinnende, deels stille retraite, gaat u letterlijk op weg met Jezus om zijn Liefde te leren kennen. In de lezingen wordt de laatste reis van Jezus, van Caesarea van Philippi naar Jeruzalem

behandeld. Om geloofservaringen uit te wisselen, is er een duin- en een strandwandeling georganiseerd. Kosten p.p. 'all-in': € 175,-

dinsdag 30 september - zaterdag 4 oktober:

ENGELRETRAITE

De engelen hebben de taak gekregen ons te dienen en te beschermen, om ons dieper binnen te voeren in het mysterie van Gods Liefde. Ieder mens heeft ook een eigen engel, zoals valt op te maken uit de woorden van Jezus (Mt. 18,10). Tijdens deze stille retraite zullen we ons verdiepen in wie de engelen zijn en hoe we hun hulp kunnen aanwenden om Gods Liefde voor ons dieper en inniger te ervaren. De retraite wordt gegeven in samenwerking met pater Ambrosius en zuster Mechtilde

van de congregatie 'Sancta Crux', van het engelenwerk. Kosten p.p. 'all-in': € 175,- excl. btw.

Verdere informatie en opgave

De volledige programma's vindt u op de website www.olvternood.nl. Het programma wordt desgewenst ook over de post toegestuurd. Opgave is mogelijk via het aanmeldingsformulier op de website of op werkdagen, behalve woensdag, telefonisch tussen 09.00 en 15.00 uur. Telefoonnummer: **072-505 1288**.

Heiloo, klein Lourdes? Lopen met een kaarsje voor Maria?

"Ja", vertelt rector Beemster van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, "dat doen we hier ieder jaar op de laatste zondag van de meimaand, met ± 500 mensen. We gaan dan zingend en biddend in een grote optocht met brandende kaarsen door het schemerend bedevaartpark. Dit jaar was het op zondag 25 mei. Het verbaast me ieder jaar hoeveel mensen er komen en dat het er ieder jaar weer meer worden. Wanneer de lichtprocessie in Heiloo nu precies is ontstaan, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk dat deze bijzondere vorm van Maria-verering is komen overwaaien uit Lourdes in Frankrijk. Daar sluiten ze dagelijks af met een grote lichtprocessie.

Verbonden met Lourdes

In Heiloo weten we ons ook bijzonder verbonden met Lourdes. Enerzijds door Maria, anderzijds ook door het heilzame water. In 1908, heeft de kunstenaar Mengelberg, die het beeld in de kleine Mariakapel heeft vervaardigd, de band met Lourdes ook op een bijzondere manier onder de aandacht gebracht. Hij heeft namelijk in de voet van het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Nood, een stukje van de rots laten in metselen, waar Maria op gestaan heeft toen zij in Lourdes verscheen. Ook staat er een mooi beeld van Maria van Lourdes bij de vijver in het bedevaartpark.

Zondag 25 mei gingen de kerkgangers na afloop van de Eucharistieviering weer biddend en zingend, in processie, door het park. Ze zongen traditiegetrouw het Lied van Onze Lieve Vrouw ter Nood, op de melodie van te Lourdes op de Bergen. Het was ontroerend te zien en te horen bij hoeveel mensen Maria een bijzonder plekje in hun hart heeft." <

'n beetje crypto

**Horizontaal**

1. Woont er een aangeschoten vis in het huis van God? **7.** Rondwentelende lectuur bij de film **9.** Een Bijbelse lengtemaat die balkt? **10.** Een godsdienstige, muzikale maat in China **11.** In die stad is een stem 69 cm lang **13.** December-cadeautje **14.** Midden in de nacht op zijn leegst? **15.** Muzikaal Bijbeldeel en heilig ook **17.** Buitenlandse eilandbewoner **18.** Een relatie tijdens de reis? **19.** Een goede tijd geeft richting aan de parochie

Verticaal

2. Een dubbele mast? Wat is dat? **3.** Een klein koppel loopt gesmeerd **4.** Zit in je lichaam, in een blad en in de grond **5.** Kledingstukken via de bijstand? **6.** Dit kleintje treft het nooit **7.** Uiteenlopende aanwijzing dat die Belgische stad niet dichtbij is **8.** De weg naar het gebedshuis? **11.** Een Zwitsers slaghout in de computer? **12.** Wie dit het laatst doet, is het beste af. **16.** Hiervan een hele, is een zware opgave **17.** Tin in Europa? Dat is jammer

Oplossing opsturen naar het redactiesecretariaat Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Hierbij de winnaars van de Paas kleurplaat:

- Joyce Verhappen, Haarlem;
- Liv Hulsebosch, Hillegom 6 jaar;
- Bente Heilig, Hoogkarspel;
- Jop Kok, Zuid-Scharwoude 4 jaar;
- Isaias Chin-A-Loi, Bandhagen, Sweden 10 jaar.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd met jullie prijs en bedankt voor jullie mooie inzending. Op de achterpagina staan de winnaars afgedrukt.

De oplossing van de Paaspuzzel is:

"Hij die op derde dag verrees wil dat wij leven zonder vrees."

De winnaars zijn:

- Mw. H. Veenstra, Velsbroek;
- Mw. C. Veerman, Volendam;
- Mw. M. van Kampen, Vogelenzang;
- J.M. Veerkamp, Purmerend;
- A. Jonkman, Zaandam;
- M. Adema Vos, Blaricum;
- Dhr. H. Ran, Den Burg;
- Dhr. J. Broersen, Waarland; 10 jaar.
- H.P. Ransijn, Haarlem;
- T. Bleeker, Heemskerk.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en hartelijk dank voor alle mooie woorden die zijn toegewenst voor de Pasen.

> 1. Liefdeshout en rozen

Een unieke tentoonstelling over devotie aan de hand van vele kruisen, wijwatervaten en vele soorten van gebedsnoeren. Alles voorzien van uitleg en toelichting. U vindt dit in het Pastoraal Museum van de kerk van Schagen, Molenstraat 2 Openingstijden iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur en alle donderdagen in juli en augustus van 10.30 – 14.30 uur. Toegang gratis >

> 2. De zusters van de Goede Herder

De zusters van de Goede Herder in Bloemendaal verhuizen op dinsdag 17 juni van het klooster Eufrasia in Bloemendaal naar Bosbeek in Heemstede. Daar kunnen zij hun religieus leven onder andere delen met de zusters van de Voorzienigheid. De zusters van de Goede Herder verblijven sinds 1924 in Bloemendaal. Maar zij verlaten hun laatste klooster in Nederland waar de zusters al 164 jaar actief zijn. >

> 3. Bezoek van Z.H.E. Bisschop Gudziak, Eparch van Saint Vladimir-Le-Grand in Parijs van de Oekraïens Grieks Katholieke Kerk

Op 28 mei heeft Mgr. J.M. Punt, Zijne Excellentie monseigneur Borys Gudziak, bisschop van de Eparchie St. Volodymyr de Grote in Parijs voor de Grieks-Katholieke Oekraïners in Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg en Zwitserland ontvangen.

Mgr Gudziak heeft met Mgr. Punt gesproken over de katholieke universiteit in Lviv, waarvan hij lange tijd rector is geweest, en waar veel priesterstudenten hun studie volgen, over de moeilijke situatie in de Oekraïne, en over de pastorale zorg voor Oekraïense gelovigen in zijn Eparchie en in het bijzonder in Nederland.

Mgr. Punt heeft aan Mgr. Gudziak ten afscheid een reliekhouders met relieken van de H. apostel Andreas aangeboden. De dankbare bisschop herinnerde eraan dat de H. Andreas volgens de overlevering de plaats waar later de stad Kiev werd gesticht, heeft bezocht. >

> 4. Bezoek van Zijne eminentie Metropoliet Athenagoras

Op 20 mei heeft Mgr. J.M. Punt Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel ontvangen. De Bisschop en de Aartsbisschop hebben gesproken over de Oecumene in Nederland en in het bijzonder in Amsterdam. Ook hebben de beide Bisschoppen de wens uitgesproken om te werken aan de realisatie van het vieren van het Paasfeest op één gezamenlijke datum. Aan het eind van deze vriendschappelijke ontmoeting heeft de bisschop de metropoliet een reliekhouders aangeboden met relieken van de H. apostel Andreas en de Heilige Keizer Constantijn, naar wie Constantinopel vernoemd is, en van zijn moeder de Heilige Keizerin Helena. De Metropoliet was zichtbaar verguld met deze geste en vertelde dat de kerk op 21 mei het feest viert van de Heilige Keizer Constantijn en dat de metropoliet ook voor de Heilige Apostel Andreas en de Heilige Keizerin Helena een bijzondere verering heeft. De beide bisschoppen hebben afgesproken om elkaar bij te staan in de bevordering van de Oecumene. >

> 5. Jong Katholiek introduceert 'HOOP award'

Tijdens het eerste KJD Festival zal – ook voor het eerst – de HOOP award voor jongerenwerk worden uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een initiatief, een activiteit of een persoon die in de ogen van een vakjury een unieke en vooral hoopgevende impuls heeft gegeven aan het Katholieke jongerenwerk in Nederland.

HOOP Award Dat kan dus gaan om een jongeren- of tienergroep die zorgt voor nieuw elan in de eigen geloofsgemeenschap, om een persoon die met zijn of haar enthousiasme nieuwe energie weet te genereren onder en voor jongeren, of om bijvoorbeeld een eenmalige activiteit die op een positieve manier het (lokale) nieuws haalde. De HOOP award wil laten zien dat er in onze Kerk volop plek en zorg is voor jonge mensen. En meer dan dat: de HOOP award wil anderen in de Kerk inspireren en uitdagen om het goede voorbeeld na te volgen en meer bekendheid te geven. Jong Katholiek hoopt dat met de HOOP award een nieuwe en vooral positieve impuls kan worden gegeven aan het jongerenwerk in Nederland: jong zijn en katholiek zijn gaan prima samen en dat mag gezien en gehoord worden! Meer informatie op www.hoopaward.nl <

1



<

2



<

3



<

4



<

5



<



De eucharistie goed beleven

Drie aanwijzingen van paus Franciscus of we de eucharistie goed beleven

“Hoe beleven we de eucharistie? Hoe beleven we de Mis als we 's zondags naar de kerk gaan? Is het alleen maar een feestelijk moment, een vaste traditie, is het een gelegenheid om elkaar te zien, om zich goed te voelen, of is het iets anders?” Dit vroeg paus Franciscus zich af, tijdens zijn catechese over de eucharistie op 12 februari 2014. Hij sprak concreet over drie aanwijzingen, waaraan we kunnen herkennen of we de eucharistie goed beleven. Hieronder wil ik deze drie aanwijzingen kort met u bespreken.

De wijze waarop we anderen bekijken en beoordelen

Volgens de paus is “Een eerste aanwijzing **de wijze waarop we de anderen bekijken en beoordelen.**” Jezus geeft Zichzelf in de eucharistie telkens opnieuw aan ons. En hoe zit het met ons? Wij ontmoeten allerlei mensen in de eucharistieviering. De paus vraagt zich af: “Brengt de eucharistie die ik vier mij er toe hen allen, werkelijk als



broeders en zusters te zien? Doet ze in mij het vermogen groeien blij te zijn met wie blij is en te wenen met wie weent? Dwingt ze mij om naar de armen, de zieken, de uitgeslotenen te gaan? Helpt ze mij in hen het gelaat van Christus te erkennen? Wij allen gaan naar de Mis omdat we van Jezus houden en in de eucharistie aan Zijn lijden en Zijn verrijzenis willen deelhebben. Maar, houden we, zoals Jezus wil, van die broeders en zusters die hulpbehoevend zijn?” Dit zijn uitdagende, maar heel concrete vragen. Brengt mijn bezoek aan de eucharistie mij ertoe om mij (meer) aan de ander te geven en niet onverschillig te zijn ten aanzien van wat hij of zij nodig heeft? De paus sluit deze eerste aanwijzing af met: “Vragen we Jezus die we in de eucharistie ontvangen, dat Hij ons helpt hen te helpen.”

Zich verzoend te weten en bereid te zijn vergiffenis te schenken

De paus gaat verder: “Een tweede belangrijke aanwijzing is **de genade van zich verzoend te weten en bereid**



te zijn vergiffenis te schenken.” Hij benadrukt dat de reden waarom je naar de eucharistie gaat is dat je je ervan bewust bent dat je Gods barmhartigheid nodig hebt. De paus: “Elk van ons die zich niet bewust is van de nood aan de barmhartigheid van God, zich geen zondaar weet, zou beter niet naar de Mis gaan! Wij gaan naar de Mis omdat we ons zondaars weten en de vergiffenis van God willen ontvangen, deelnemen aan de verlossing door Jezus, aan Zijn vergiffenis.” De vraag is dan ook of u en ik met deze nederige houding naar de eucharistieviering gaan... Beseffen we elke dag weer opnieuw dat we Gods vergeving nodig hebben, opdat wij ook anderen kunnen vergeven?

Het leven van onze christelijke gemeenschappen

De derde aanwijzing zoekt paus Franciscus in “**de verhouding tussen de viering van de Eucharistie en het leven van onze christelijke gemeenschappen.**” De paus benadrukt hoe belangrijk het is dat “er in elke christelijke gemeenschap overeenstemming zou bestaan tussen liturgie en leven”. Dat kan alleen als we ons telkens weer herinneren dat de eucharistie een daad van Christus is. De paus: “Men moet altijd voor ogen houden dat de eucharistie niet iets is dat wij doen; het is niet onze herdenking van wat Jezus gezegd en gedaan heeft. [...] Het is Christus die daar werkt, die op het altaar is. Het



is een gave van Christus die zich tegenwoordig stelt en ons rondom zich verzamelt om ons te voeden met Zijn Woord en Zijn leven.” Het belangrijkste is dat elke eucharistieviering voor de gelovigen leidt tot een ontmoeting met Christus. Dan ontstaat er volgens de paus overeenstemming tussen liturgie en leven. <

Bron: www.rkddocumenten.nl

Via deze website zijn ook de preken van paus Franciscus over de andere sacramenten te vinden.

Mirjam Spruit



In een reeks van zes stappen is tijdens het Jaar van het Geloof (oktober 2012 - november 2013) de basisboodschap van het katholieke geloof aan de orde geweest. De nieuwe reeks in Samen Kerk zal zich richten op **de sacramenten**. Tijdens zijn leven sprak Jezus met mensen, velen van hen genas Hij en velen ontvingen een nieuw perspectief. In de sacramenten wil Jezus bij ons zijn en daarom kunnen we in de sacramenten Jezus op bijzondere wijze ontmoeten en van Hem de kracht ontvangen voor onze levensweg. Dit veronderstelt van onze kant wel geloof, want sacramenten zijn geen magie. Kortom: Welke sacramenten zijn er en wat betekenen ze? En wat is de relatie met het dagelijkse leven? Deze keer staat nogmaals **het sacrament van de eucharistie** centraal (deel II), en wel aan de hand van een preek van paus Franciscus.

Wat is het verschil tussen een eucharistieviering en een woord- en communieviering?

Veel mensen weten niet het verschil tussen een eucharistieviering en een woord- en communieviering. Behalve misschien dat een eucharistieviering door een priester “gedaan mag worden” en een woord- en communieviering door een diaken, pastoraal werker/-ster of een andere persoon die hiervoor de zending van de bisschop heeft ontvangen. Toch is er een groot verschil. In de eucharistieviering komt Jezus door de sacramentele handeling van de priester opnieuw onder ons aanwezig. We zijn er opnieuw bij als Hij Zijn leven voor ons geeft, net als op de berg Golgotha 2000 jaar geleden. Wij hebben deel aan Zijn verlossing, opdat wij vanuit die verlossingskracht mogen leven. We vieren opnieuw het paasmysterie: het lijden, sterven en verrijzen van Jezus, waardoor wij verlost zijn en waardoor wij tot Kerk geworden zijn. De priester spreekt op grond van zijn wijding namens Jezus de instellingswoorden uit: “Dit is Mijn Lichaam en dit is Mijn Bloed”. Ook als je niet ter



communie gaat, hoor je er bij, omdat je komt als gelovige, lid van de gemeenschap van de Kerk. Bij een woord- en communieviering wordt de hostie uitgereikt die in eerdere eucharistievieringen is geconsacreerd. Natuurlijk komt Jezus dan ook onder ons en ervaren we de verbondenheid met elkaar, maar dit vloeit voort vanuit de eerder gehouden eucharistieviering. Daarom moedigt de Kerk aan, dat als het mogelijk is, om zondags een eucharistieviering bij te wonen. Het is de zorg van de Kerk dat elke gelovige zo dicht mogelijk betrokken is bij Jezus, die Zich heel bijzonder geeft in de eucharistie. Vandaar dat de eucharistie wordt genoemd “de bron en hoogtepunt” van heel het kerkelijke leven.

Vormingsweekenden Jong Katholiek groot succes

Jong Katholiek organiseerde afgelopen maanden drie landelijke vormingsweekenden voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar onder de titel: "The Next Step". De deelnemers namen in principe aan alle drie de weekenden deel, kregen een persoonlijke coach, studiemateriaal, huiswerkopdrachten en een eigen deelgroep. De interesse voor deelname aan deze weekenden was groot. De organisatie kon eigenlijk al na het eerste weekend geen nieuwe deelnemers meer aannemen. Van de circa 45 deelnemers kwamen er bijna 20 jongeren uit ons eigen bisdom.

Vorming

De deelnemers werden tijdens de weekenden uitgedaagd om een volgende stap te zetten in hun geloof. Voor de één lag "The Next Step" op het gebied van spiritualiteit, het persoonlijke gebedsleven. Voor de ander was dat juist het opdoen van kennis. Beide elementen liepen dan ook als een rode draad door de drie weekenden heen. De jongeren maakten kennis met het getijden-



gebed, ontvingen het sacrament van boete en verzoening en namen deel aan de aanbidding. Opvallend was dat dit laatste iedere keer weer door de jongeren als een belangrijk hoogtepunt van het weekend werd ervaren, ook voor de minder traditioneel opgevoede jongeren. Daarnaast werden er ieder weekend gemiddeld vijf inleidingen gegeven door verschillende inleiders rondom het thema van dat weekend. Bij iedere inleiding was ook iemand gevraagd om de theorie te verbinden aan een concrete ervaring of praktijksituatie in Nederland. Zo riep kapelaan Jim Schilder (Nicolaas parochie, Amsterdam) naar aanleiding van zijn eigen levensverhaal de jongeren op om niet bang te zijn, om open voor God te zijn en je door Hem te laten verrassen.

Vriendschappen

Natuurlijk is een ander belangrijk element de ontmoeting en uitwisseling onder de jongeren zelf. Dat kan je als organisatie alleen maar faciliteren, maar moeten de jongeren uiteindelijk zelf doen. Al vanaf het begin werd de groep tot één groep gesmeed. Jongeren uit verschillende bisdommen maakten met elkaar contact en spraken met elkaar af tussen de weekenden door. Het viel ook de begeleiders op dat het een zeer open groep was, waarbij iedereen mocht zijn wie hij/zij is en zich geliefd mocht voelen. Het programma wat iedere avond om ca. 21.00 uur was afgelopen werd dan ook vaak tot laat in de nacht voortgezet met spelletjes of een goed gesprek. Een enkele keer kwam het voor dat de jongeren opnieuw trek kregen en het één en ander aan de deur lieten bezorgen!



Vanaf 9.30 uur kun je binnenlopen in het Brinkhuis naast de Basiliek. Daar wordt je goed ontvangen met koffie/ thee en een lekkere koek van de warme bakker.

Om 10.00 uur start het voorprogramma waarna de hele groep vanuit het Brinkhuis de processie in zal stromen. Op het Sint Janskerkhof, buiten het centrum van Laren wordt een 'openlucht mis' gehouden. Deze Eucharistieviering willen we natuurlijk als Jongerengroep beleven. De hulpbisschop van ons bisdom; mgr Hendriks zal de viering voorgaan.

Na de viering trekt de processie terug naar de Basiliek in het centrum van Laren alwaar de processie wordt afgesloten in de kerk. Tot slot zal er nog een 'Cooling-down Party' in de achtertuin van de Pastorie zijn voor alle deelnemers aan het Jongerenprogramma. Aanmelden kan via de website: www.sintjansprocessie.nl/jongeren. Deelname aan het programma is gratis.



Busvervoer naar het KJD Festival

Vanuit bisdom Haarlem-Amsterdam worden er op zondagochtend 29 juni twee bussen ingezet om tieners, jongeren en begeleiders naar het KJD Festival te brengen. Op die manier hoef je je nergens zorgen om te maken en kom je er ook nog op een hele voordelige manier. Een retourtje met de bus inclusief een dagticket voor de zondag kost € 30,-. Opstapplaatsen* zijn: Amsterdam, Haarlem, Heerhugowaard, Hoofddorp, Hoorn, Kortenhoeve, Schagen en Uitgeest. Informatie en opgeven via www.jongbisdomhaarlem.nl

Het KJD Festival 2014 is de Katholieke Jongerendag nieuwe stijl! De hele dag muziek, sprekers, activiteiten en workshops. En zondagmorgen een grootse Eucharistieviering in de openlucht. Het KJD Festival is een feest voor iedereen! Ontdek wat je gelooft en geef dat handen en voeten in je



leven. Nieuw, Puur en Intens is het festivalmotto. Durf jij deze nieuwe ontmoeting aan te gaan met jezelf, anderen en de Ander?

Het KJD Festival zal plaats vinden op 28 en 29 juni voor jongeren vanaf 12 jaar (de avond en nacht alleen voor 16+). Het wordt bijna volledig georganiseerd door jongeren zelf: jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor de opzet, de organisatie en het programma.

* Noot: Opstapplaatsen zijn onder voorbehoud bij voldoende aanmeldingen.

Jongerenprogramma Sint Jansprocessie

Voor de derde keer organiseert een enthousiaste groep vrijwilligers een speciaal programma voor jongeren voor, tijdens en na de Sint Jansprocessie op 22 juni in Laren. Ze nodigen jou hiervoor uit: WALK, PRAY, ENJOY! Het jongerenkoor De Golden Voices uit Hilversum is inmiddels fanatiek begonnen aan de voorbereidingen voor de Sint Jansprocessie en ook weet de organisatie de bekende 'worshipleader' Kees Kraayenoord naar het jongerenprogramma in Laren te halen. Kees is pas rond zijn 15e jaar christen geworden. Via een goede vriend is hij in aanraking gekomen met christelijke muziek en hierdoor is een vlammetje ontstoken. Zoals hij zelf uitlegt: 'door de muziek begrijp ik het geloof niet alleen, maar voel en ervaar ik het ook'.

Tienerkamp Reload



Helemaal klaar met school en tijd om jouw energielevel weer wat op te krikken? In de zomer van 2014 is er daarom weer een spetterend tienerkamp met het thema "Reload"! Vier dagen lang met leeftijdsgenoten en vrienden een onvergetelijke tijd beleven. We leren elkaar en God beter kennen. Het beloven bijzondere dagen te worden. Sport en spel, boogschieten, de natuur in, een bonte avond en nog veel meer. We dagen jou hiervoor graag uit. Geef jouw zomer een extra boost!

Het kamp zal zijn van woensdag 9 t/m zaterdag 12 juli 2014 voor tieners van 12 t/m 15 jaar in het Julianaklooster in Heiloo. Kosten zijn € 85,-. Informatie: info@jongbisdomhaarlem.nl



agenda

- >> 7 juni
Diocesane vormselviering, Heiloo
- >> 14 juni
Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers, Haarlem
- >> 22 juni
Sint Jansprocessie, jongerenprogramma, Laren
- >> 28 - 29 juni
Katholieke Jongerendag (nieuwe stijl), Nieuwkuyk
- >> 5 - 13 Juli
Jongerenreis Taizé
- >> 9 - 12 juli
Tienerkamp, Heiloo (12 - 15 jaar)

Meer informatie over activiteiten in het volgende seizoen: www.jongbisdomhaarlem.nl
info@jongbisdomhaarlem.nl
023-5112635

Bisdombedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015

Gaat u ook mee op bedevaart met het bisdom naar Rome in de meivakantie van 2015?

Vanaf juli kunt u zich digitaal aanmelden voor de reis via de reisorganisatie VNB: www.vnbreizen.nl Via (073) 681 81 11 kunt u ook een folder en aanmeldingsformulier op papier aanvragen, voor zowel de busreis (30 april t/m 9 mei 2015) als de vliegreis (2 t/m 7 mei 2015). Aanmelding voor de reis kan dus niet via het bisdom.



Gebedskaartje beschikbaar voor de bisdombedevaart naar Rome

Speciaal ter gelegenheid van de bisdombedevaart zijn er kleine gebedskaartjes uitgegeven.

Het gebed is zo geschreven, dat het zowel ter voorbereiding op de bedevaart in de parochie, als wel tijdens de bedevaart gebeden worden. Bidt u ook mee?

Deze gebedskaartjes zijn beschikbaar sinds de Chrisma viering en de informatiebijeenkomsten over de bedevaart op 6, 7 en 8 mei jl. Op deze bijeenkomsten waren pastorale krachten en zogenaamde ambassadeurs van de bedevaart aanwezig, om geïnformeerd en geënthousiasmeerd te worden over de reis. U kunt deze gebedskaartjes ontvangen via de ambassadeurs van de bedevaart in uw parochie of regio. Of u kunt ze aanvragen via bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl



VRIJKAARTJE voor de informatieavond over de Rome reis 2015

Op deze ludieke wijze nodigt de regio Hilversum parochianen en andere belangstellenden uit voor een informatieavond over de bedevaart naar Rome. De avond wordt gehouden op 12 juni a.s. in het Anna gebouw (achter St. Vituskerk in Hilversum). Aanvang: 20 uur.



VRIJKAARTJE

Voor de informatieavond over de ROMEREIS 2015 op **12 juni 2014** zaal open 19:30 uur aanvang 20:00 uur **Annagebouw** (achter St. Vituskerk aan Emmastraat Hilversum)

Mgr.K. Kasteel: "Laat je in Rome confronteren met de eeuwigheid!"

Monseigneur, wat zou u onze pelgrims willen meegeven als advies wanneer men op bedevaart gaat naar de eeuwige stad?

Ten eerste dat je bewust bent van het feit dat je op pelgrimage gaat. Het wordt zo een geloofsverdieping, je krijgt die genade als je met een goed hart en de juiste instelling op weg gaat.

Als je in Rome bent zie je de Apostoliciteit, je ervaart de aanwezigheid van de graven van de apostelen en de eenheid van de kerk wordt zichtbaar. Rome is gebouwd op de graven van de grote apostelen, van de martelaren en de heiligen. Zij zijn onze grote voorbeelden, echte voorbeelden voor ons allen. De Una Sancta wordt zichtbaar in Rome.

Feitelijk ga je op een bedevaart naar Rome terug naar het begin van het Christendom. Je kunt je namelijk afvragen waarom zijn de grote basilieken juist op deze plaats, in deze stad gebouwd? Verdiep je op de plaats waar je bent, laat je confronteren met de eeuwigheid. Alle 1^e pausen waren martelaren. Zij liggen begraven in de catacomben. Dit zijn de ondergrondse begraafplaatsen van de oude romeinen. Het was ook in deze catacomben dat de verdrukke en vervolgte Christenen de eucharistie vierden, op de graven van diezelfde martelaren. Zij symboliseren de eenheid van de jonge kerk. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de catacomben van Priscilla.

De St. Jan van Lateranen is één van de vier grote basilieken, en de Aartsbasiliek. Zij is de kathedraal van de Bisschop van Rome en de voornaamste kerk ter wereld. Zij is gebouwd door Keizer Constantijn. Hij heeft ook de naam gegeven die wij nog steeds gebruiken voor de basilieken. Basiliek is afgeleid van Basileia, dit betekend Koninklijke Hal. Vlak bij de St Jan staat de Sancta Croce in Jesusalem. De kerk van het Heilig kruis. Deze kerk is gebouwd door Keizerin Helena, de moeder van Keizer



Constantijn. Zij is degene geweest die, hoewel van eenvoudige komaf, keizerin werd van het Romeinse rijk en zich bekeerde tot het Christendom. Zij heeft ook een groot aandeel gehad in de bekering van Keizer Constantijn en zo mede de geloofsvrijheid heeft kunnen bewerkstelligen voor de Christenen.

Als u op bedevaart gaat naar Rome weet dan dat de band van Nederland met Rome ouder is dan u misschien zult denken. De Heilige Willibrord, de patroon van ons Vaderland werd hier in 695 tot aartsbisschop gewijd. En alle eerste bisschoppen kwamen via Rome naar ons land en u zult zich met uw pelgrimage voegen in de voetsporen van zovele Nederlanders die in de loop der eeuwen een bezoek hebben gebracht aan de graven van de Apostelen.

Als u in Rome aankomt groet dan Maria van mij. Zij is zichtbaar op zovele plaatsen, meer dan in Nederland, op de hoeken van straten, op pleinen en in de kerken. <

We ontvingen een heleboel mooie kleurplaten terug na verschijning van het Paasnummer. Op pagina 22 vindt u de oplossing van de 'grote mensen-puzzel' en de winnaars van zowel de kleurplaat als de puzzel. Hier een mooie collage van een aantal winnende kleurplaten!

Joyce Verhappen



Liv Hulsebosch



Bente Heilig



Jop Kok



Isaias Chin-A-Loi



Uw foto in Samen Kerk?

Hebt u een mooie foto die u wilt delen met de lezers van Samen Kerk?

U kunt uw bijdrage per e-mail sturen aan >> BKlassen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Per post kan natuurlijk ook: Samen Kerk, postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Vermeld kort bij welke gelegenheid de foto genomen is en wie erop te zien is.