

april 2014

SamenKerk ³

Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam

Vreugde-vol-leven

pagina 6

Innerlijke genezing

pagina 18

Zalig Pasen!





4



8



10



20



26



28

In dit nummer

Paasmorgen	4
Spe Gaudentes: Vreugde-vol-leven	6
Vrede op aarde	8
De eigen stijl van Grootebroek	10
Paaspuzzel	12
Van Onderop	14
Vermeldenswaard	16
Onbekende geschiedenis	17
Innerlijke genezing	18
Ontvangen van de kracht van de Heilige Geest	20
Vermeldenswaard	22
Bisdombedevaart 2015	23
Uit de kroniek en agenda	24
Inculturatie en de wereldkerk	25
Jongerenpagina's	26
Gouden priesterfeest Mgr. Van Burgsteden	28
Personalia	31
Kleurplaat	32

Colofon

Samen Kerk is het informatieblad binnen het Bisdom Haarlem - Amsterdam en verschijnt tienmaal per jaar nummer 3 jaargang nr. 39

Verantwoordelijke redactie:
Margot de Zeeuw,
Wim Peeters, hoofdredacteur

Redactieadres:
Samen Kerk
Postbus 1053,
2001 BB Haarlem
Telefoon: (023) 511 26 60
Faxnummer: (023) 511 26 59
IBAN: NL79 INGB 0000 0435 09
E-mail: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Internet: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Medewerkers:
Marcel Poorthuis (Parels uit de Schattengrot)
Hein-Jan van Ogtrop (Kerkengek)
Floor Twisk (Onbekende Geschiedenis)
Lisette van Aken (Huwelijk en Gezin)

Mirjam Spruit - Borst (Catechese)
Berry Klaassens
Marius van der Knaap (Jongerenpagina's)

Abonnementsprijs:
€ 30,00 per jaar; buitenland: € 36,00 per jaar
Abonnementenadministratie: (023) 511 26 40

Advertenties:
Borgerpark Media
Postbus 8027
6060 AA Posterholt
Telefoon: (0475) 711 362
E-mail: info@borgerparkmedia.nl
www.borgerparkmedia.nl

Vormgeving/technische realisatie:
Novente vormgevers, Lunteren

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten en illustraties is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken kunnen reageren via bovenstaand adres.

Bewaar de hoop

Als je de kranten en internet bijhoudt, is het soms moeilijk de hoop te bewaren. Een politicus die zich openlijk keert tegen een groep Nederlanders, een agressieve ebola-variant die een dodelijke epidemie in Afrika veroorzaakt, wrede verhoormethoden door de CIA, uitstervende diersoorten, spanningen in en om 'De Krim', een vrouw ergens in Azië die na een overstroming haar man en huis verloor, twee kinderen moest verkopen en nu leeft in modder en afval...

Het is gemakkelijk om cynisch te worden als je al deze kwesties tot je neemt. Wat maakt het uit hoe ik me gedraag? Wat voor verschil kan ik maken in al deze grote problemen? Waar doen we het voor? Juist Pasen biedt ons een ander, hoopvol perspectief. De bisschop schrijft hierover in zijn Paasboodschap: "Er is geen vrede mogelijk, als er geen vrede heerst in de harten van de mensen," citeert hij paus Johannes XXIII. Vrede vraagt bekering, gebed en liefde, aldus de bisschop. Er is eeuwig leven en geluk voor ons weggelegd. Dat is de boodschap van Pasen.

Afgelopen najaar heb ik acht perzikpitten geplant. Ze komen van een boom uit de tuin van mijn vriendin. Inmiddels zijn er al zes pitten ontkiemd. Het leven is sterk en vindt altijd zijn weg. Het geeft ons iedere dag nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Het geeft ons iedere dag hoop. Het is aan ons die hoop te bewaren en de kansen en mogelijkheden die de nieuwe dag ons biedt, met beide handen aan te grijpen. Gods liefde en vergeving zijn onbegrensd, schrijft de bisschop. Zo bezien, is het iedere dag Pasen.

Ik wens u een Zalig Pasen!

Namens de redactie van Samen Kerk,
Margot de Zeeuw





Paasmorgen

Dit Paasnummer van Samen Kerk openen we met het verhaal 'Paasmorgen' van F. van der Meer. Van der Meer schreef het bij het altaarstuk van de 15^e-eeuwse schilder Rogier van der Weyden. Berry Klaassens bewerkte het verhaal voor Samen Kerk.

In de vreemde stilte die volgt op het hanengekraai en die voorafgaat aan het kwetteren van de eerste vogel, ging de Moeder Gods geruisloos haar kamer uit, de gang door, de trap af naar het portaal dat uitziet op het oosten. Zij ging zitten op de bank die tegen de binnenmuur stond. Het was nog te donker om de Paaslauden te lezen en zij legde haar getijdenboek naast zich op de bank en wachtte.

“Weer heeft er drie dagen lang geen klok geluid in dit Jeruzalem van hierboven,” dacht de Moeder Gods. Het was weer zo stil als die eerste Kerstnacht; weer stond de schepping stil en wachtte. De mensen sliepen, uitgeput van droefheid en teleurstelling.

Maar terwijl de mensen slapen, en alles waakt, in de nacht der nachten, wacht de Moeder Gods in haar eigen portaal tot Hij komt. Zij zit daar als een donkere lamp die buiten is gezet voor iemand die moet terugkomen. Want als zelfs de lichten van de Kerk zijn gedoofd, gaat de Godslamp van de Huishoudster niet uit.

Zij ziet dat de dag begint te krieken, en zie: daar priemt een straal, daar schieten drie bundels naaldfijne lange schichten in een kring boven de verste deling: dit is de dag, de dag zonder nevel. Ongemerkt is hij gekomen, zelden kwam een dag met minder gerucht. Zij groet de dag, die dagelijkse heropening van de nieuwe schepping. Zij knielt voor haar bank en begint met dichte ogen boven het open boek de eerste morgenpsalm: *God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn over ons lichten...* Wat is achter haar voor gerucht? Zij kijkt om... de vloer klinkt onder een lichte stap. Met een kleine kreet wijkt zij achterover, de handen uiteen. Voor de dichte binnendeur staat Hij... In de volheid van de leeftijd van Christus, ja, waarlijk; maar wat is dit voor een nieuwe vrolijkheid op zijn gezicht? En wat priemt daar voor licht uit zijn handen? Hij zegt niets, verzet de

voeten nog eenmaal, zodat Hij dicht voor haar staat. Plotseling herinnert zij zich: zó straalden zijn kleine leden een ogenblik toen Hij pasgeboren in de grot met de kribbe op een slip lag van haar blauwe reiskleed: als een soort gouden ster van priemfijn licht. Hoe groot is Hij geworden! Maar is Hij niet even nieuw als toen? Maar nee, zie, de fijne gouden stralen trillen nu uit de wonde in zijn zijde, uit de wonden aan zijn handen en voeten.

Zijn lippen bewegen niet, maar zij hoort de beginwoorden van de Paas-introitus: *Opgestaan ben ik, en wederom bij u, alleluja.*

Zij weet het, in de stilte van de voorgaande dagen is haar Zoon nedergedaald ter helle om de zielen te verlossen. En terwijl in de verte een processie van engelen en heiligen zich in beweging stelt, zonder orde, zonder moeite, vanzelf, in de primitiefste eenvoud. Een kleine koorknaap snijdt in het voorbijgaan wilgenkatjes af, een Onnozel Kind zet voorzichtig een krans violen op zijn hoofdje, de martelpalm zolang tussen zijn tanden geklemd.

Plots beginnen alle klokken in de Hemel te beieren, het is weer Pasen geworden, de wereld is verlost.

Pasen is komende. Het hoogfeest van de verrijzenis van de Heer. Ieder jaar opnieuw mogen wij dit grote feest vieren. En wij mogen weten dat wij niet de enigen zijn. Heel de kerk van God op aarde viert het samen met de Kerk van God in de hemel. <

*Hij is verrezen
zoals Hij gezegd heeft...*



Vrolijke kloosters bieden hoop"

"Spe Gaudentes: vreugde-vol-leven"

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen zij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijke werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Op een druilerige voorjaarsdag zitten we aan de grote tafel in de warme keuken van de gemeenschap. "We" zijn de leden van de diocesane commissie caritas van het bisdom en de medewerkers van de dienst caritas. De diocesane commissie heeft vorig jaar, namens alle parochiële caritasinstellingen (PCI's), een financieel verzoek van Oudezijds 100 kunnen inwilligen.

Zuster Albertine, broeder Sjoerd en Matthijs heten ons welkom tussen de gasten van de inloop van de gemeenschap, de Kajuit. Zij wonen met hun partners en kinderen in de gemeenschap. Acht mensen, waaronder zr Albertine en br Sjoerd, hebben zich voor hun leven verbonden aan de gemeenschap Spe Gaudentes. Spe Gaudentes dankt haar naam aan Romeinen 12, 12: 'Zij die zich verheugen in de hoop'. Voor de wereld van vandaag wil zij een teken van hoop zijn, door te helpen wie geen helper heeft. De gemeenschap is de kerngroep van de gemeenschap, naar het model van een klooster. Andere gemeenschapsleden delen voor kortere of langere tijd in het leven van de gemeenschap.

Talent

Samenleven met mensen die door allerlei oorzaken dakloos zijn, financiële problemen hebben of geen familie en vrienden hebben om op terug te vallen, wat beweegt hen daartoe, wat

betekent dat? Br Sjoerd: "Ik was op zoek naar een woongemeenschap waarin ik kon samenleven met andere christenen. Ons geloof kan hier op een natuurlijke manier uitgeleefd worden door mensen te helpen en door het gebedsleven. Bidden en werken gaan hier altijd samen." Als hij met zijn kleine op de arm de inloop binnenwandelt, gebeurt er iets met de alle aanwezigen. Een van de bezoekers kan piano spelen met het kind op schoot, een ander past even op. Het gaat altijd om wederkerigheid: "Jij hebt een talent en ik heb een talent, daar gaan we naar op zoek, zegt zr Albertine. "Al is iemands leven nog zo'n puinhoop geworden, hij of zij kan iets voor een ander betekenen. We spreken de mensen aan op hun mens zijn, niet als dakloze. Door de huiselijkheid komen mensen vanzelf in hun kracht."

Het Evangelie op de eerste plaats present stellen in deze buurt, dat is de missie van Spe Gaudentes legt zr. Albertine uit: "Wij zijn hier, blijven hier en we hopen dat mensen denken: 'Hè, waarom doen ze dit eigenlijk, met hun kinderen hier wonen?' Ons gebedsleven vormt een natuurlijk onderdeel van ons leven, iedere dag, 's morgens en 's avonds, is er een gebeds-

dienst in de kapel. Behalve op zondag, dan gaat iedereen naar zijn eigen kerk."

Oudezijds 100 is een oecumenische gemeenschap. In de kapeldiensten staat de bijbel centraal en er is aandacht voor de tradities van verschillende kerken. Zr. Albertine: "Zonder de trouw aan ieders eigen kerk tekort te willen doen, proberen we elkaar te verdiepen; dat is een belangrijk aspect van onze spiritualiteit."

Tijd voor contact

Voor de communityleden is geloof praktisch geworden en geïntegreerd in hun leven. Zij ervaren dat geloof aan betekenis kan winnen door er praktisch mee bezig te zijn. Wat verwachten ze van het bisdom? En wat willen zij het bisdom meegeven? "Ik leer," zegt zr Albertine, "waar we slecht in zijn in deze wereld. Dat is tijd nemen voor contact. Tijd nemen is belangrijk om elkaar te kunnen verstaan, om de wereld om je heen te kunnen verstaan. Ken ik jouw gezicht, wie ben je, wie ben je echt? Voor het antwoord op deze vragen is rust en tijd nodig, anders gaat het mis. Blijf in gesprek totdat je elkaar gevonden hebt. Zorg dat de kerk een plek is waar



verschillende mensen elkaar ontmoeten. Die ontmoetingen en het accepteren dat de ander anders is verrijken je."

"Br Sjoerd: "Geloof kan aan betekenis winnen door er praktisch mee bezig te zijn. Veel mensen denken dat dat in de katholieke kerk langzaam verloren gaat. Kloosters lopen leeg, de mensen blijven weg. 'Wil de laatste het licht uitdoen?' wordt er dan gezegd. Maar hier bij Oudezijds 100 hebben we de ervaring dat trouw aan het evangelie heel aansprekend kan zijn, juist door een commitment van mensen te vragen. Vrolijke, open 'kloosters' zoals Oudezijds 100 kunnen de kerk hoop geven, denken wij, en laten misschien iets zien van de toekomst van de kerk. Zo de Heer het wil."

Ook u kunt kennismaken met en blij worden van de hoop die op Oudezijds 100 leeft. Via de website: www.oudezijds100.nl Of ga eens langs. U bent altijd welkom bij de vieringen in de Allemanskapel van Sint Joris om 08.45 en 19.30 (niet op zondag) en bij de koffie na afloop. Dan kunt u meteen zien hoe mooi de gordijnen hangen in de panden van de gemeenschap. Mogelijk gemaakt door de solidariteit van de PCI's. <

Anita Witte



Pacem in terris...

Vrede op aarde

Er is weinig dat de wereld in deze tijd voor Pasen zo bezighoudt als juist dit. Toen de encycliek *Pacem in terris* ruim 50 jaar geleden uitkwam, waren de reacties euforisch. Paus Johannes XXIII deed een vlammend appél op *'alle mensen van goede wil'* om de handen ineen te slaan en een nieuwe, vreedzame wereldorde op te bouwen. De Duitse krant *'die Zeit'* schreef dat dit document *"wel eens een beslissend keerpunt zou kunnen worden in de ontwikkeling van de wereldorde"*. De Paus werd voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede, ontving de gerenommeerde *'Balzan-prijs'* en werd in 1963 uitgeroepen tot *'The Man of the Year'*.

Het begon met Kaïn en Abel

Nu, vijftig jaar later, zijn we weer met de voeten op grond terug gekomen. *Pacem in terris*, het klinkt bijna een beetje naïef. Er is geen vrede op aarde en hoe zou je serieus kunnen denken dat het er ooit wel zal zijn? Het begon al in den beginne met Kaïn die Abel de kop insloeg en er is geen enkele aanwijzing dat de mensheid inmiddels zo ver geëvolueerd is dat we de oorlog voorgoed achter ons kunnen laten. Toch: vrede is mogelijk. De heilige Schrift heeft ons hierover veel te zeggen. Het boek Genesis geeft de werkelijke oorzaken. Het spreekt niet over politieke strategieën, wapenbeheersing en evenwicht van krachten - allemaal belangrijk, maar ó zo broos - maar over zondeval, over hoogmoed en haat die het hart van de mens binnensloep. Adam en Eva namen de zonde van Lucifer over. Kaïn was gewoon jaloers op z'n broer en sloeg hem uit wrok dood. In het hart van de mens begint en eindigt de vrede. Dat wist natuurlijk paus Johannes ook. *"Er is geen vrede onder de mensen mogelijk"*, schreef hij, *"als er geen vrede heerst in het hart van iedere mens"*. Maar dat gaat niet zonder God. De universele beginselen voor vrede en een geordende samenleving, vervolgt hij, *"vinden hun oorsprong enkel en alleen in de ware, persoonlijke en transcendente God"*.

De genade bouwt voort op de natuur

Dit sluit diplomatie en vredesinitiatieven natuurlijk niet uit, maar veronderstelt die juist. *'De genade bouwt voort op de natuur'*, luidt het oude katholieke adagium. De natuurlijke ordening en de natuurlijke deugden hebben hun eigen waarde. Die riep paus Johannes XIII vooral in herinnering: de waardigheid en rechten van de mens, dialoog, onderling respect en begrip. Die zijn eerst nodig en moeten maximaal worden ingezet. Het is ongekend actueel in het huidige Oekraïne conflict. Ik herinner me nog de woorden van Mikael Gorbatsjov. Op 10 december 2011 ontving hij de *Franz Joseph Strauss Prijs* in München. In zijn dankwoord waarschuwde hij met de grootste klem: *'Laat onder geen enkele voorwaarde een nieuwe confrontatie tussen Rusland en de USA ontstaan. Dat zal niet beperkt blijven, maar leiden tot een Derde Wereldoorlog'*. Beter dan wie ook, kent hij de frustratie van Poetin en vele Russen na het uiteenvallen van de Sowjet Unie. Niemand nam zijn woorden toen serieus. Inmiddels heeft hij zijn waarschuwing herhaald. Maar niet alleen in de Oekraïne, ook in het Midden Oosten, in Korea en Afrika lijkt de vrede ons door de vingers te glijpen.



Gods liefde en vergeving zijn onbegrensd. Juist dat is de kerngedachte van Pasen.

We vieren dat er eeuwig leven en geluk is voor iedere mens persoonlijk en voor de mensheid als geheel.

Ook paus Franciscus deed een sterk beroep op Obama om van elke militaire actie af te zien en tot het uiterste diplomatie en overleg te laten gelden. Volstrekt noodzakelijk is beheersing en het besef hoe verschrikkelijk oorlog is. Hierin zijn we gelukkig gegroeid. We weten wat oorlog aanricht. Het leed komt direct de huiskamer binnen. Niemand kan het nog idealiseren. Het vraagt echter moed om hieruit ook echt consequenties te trekken. Een prachtig voorbeeld vind ik altijd de zalige keizer Karl van Oostenrijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam hij aan het bewind. Hij probeerde meteen alles om de oorlog te beëindigen en verbood het Oostenrijkse leger absoluut om chemische wapens in te zetten, zelfs als daardoor de oorlog verloren zou gaan. In deze tijd van nucleaire, biologische en chemische wapens, van clusterbommen en drones, is zulke integriteit en moed cruciaal. Moraal is geen rekensom.

De kracht van de Geest

Maar zelfs als we dit alles gedaan hebben, is het niet genoeg. De natuurlijke ordening moet bevrucht worden door de genade, door Gods Geest. In Fatima, in 1917, zegt Maria heel eenvoudig tegen de herderskinderen: *'Deze oorlog zal gauw afgelopen zijn, maar als de mensen niet ophouden O.L. Heer te beledigen, zal er spoedig een nieuwe, nog ergere oorlog uitbreken'*. Maria spreekt zoals de Bijbel spreekt. Ze legt een band tussen gebeurtenissen op aarde en het geestelijke en morele leven van de mens. *"Onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed"*, schreef al Paulus, *"maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten"*. Vrede bereik je niet alleen met diplomatie,

beheersing, en dialoog, het vraagt ook bekering, gebed, en liefde. Hier haakt de wereld af. In onze geloofsvisie verwijdert de zonde van God. Het duwt als het ware Zijn beschermende hand weg en dan komen de gevolgen van onze eigen daden ergens neer in de vorm van onvrede, strijd en oorlog. Dan raakt het kwaad ook goede mensen.

Hier ligt voor ons als kerkgemeenschap een centrale taak. De mensheid te bemoedigen naar God en zijn gerechtigheid terug te keren. Bij al het goede dat er is, is de kloof tussen arm en rijk veel te groot, wordt er nog te veel gezondigd tegen het leven, tegen de waardigheid van de mens en de eer van God. Hier moeten we als samenleving radicaal het roer omgooien. Doen we het niet, dan zal die wereldbrand vroeger of later komen, wat politici met diplomatie ook kunnen bereiken. En de weg terug is in wezen niet moeilijk. Gods liefde en vergeving zijn onbegrensd. Juist dat is de kerngedachte van Pasen. We vieren dat er door het lijden, de dood en verrijzenis van Christus vergeving, verlossing, opstanding, eeuwig leven en geluk is voor iedere mens persoonlijk en voor de mensheid als geheel. Maar het veronderstelt wel dat we proberen naar Gods geboden te leven, vergeving te vragen waar we tekort geschoten zijn en met hart en ziel verlangen náár en bidden óm die vrede met God en met elkaar. Moge dat ons deze dagen gegeven zijn. In die zin wens ik u allen van harte een Zalig Pasen. <

Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem – Amsterdam



De oude toren van Grootebroek.

Exterieur St. Martinuskerk.



Interieur.

De eigen stijl van Grootebroek

De bedoeling van deze serie artikelen is aandacht te besteden aan de verbeelding van de Bijbel (met name van het Oude Testament) in de kerkelijke architectuur. We behandelden al menige kerk in binnen- en buitenland. Ook in ons eigen bisdom zijn interessante kerken: de uwe? Is er ooit een boekje over verschenen? We zijn geïnteresseerd. Deze keer reizen we weer naar West-Friesland. Na Lutjebroek met zijn vrome geschiedenis, nu het buurdorp Grootebroek. Zeer interessant: Cuypers' neogotiek een vorige keer en nu het symbolisme van Dom Bellot en de Amsterdamse school.

Langs de Streek, de ontginningsas tussen Hoorn en Enkhuizen, ontstonden vanaf de 12e eeuw aardige dorpen. In 1363 gingen de vrijheid van Grootebroek en die van Boeven-Kerspel (kerspel - later verbasterd tot karspel - is het oude woord voor parochie) samen tot de Stede van Broeck en later kwamen daar Lutjebroek (1402) en Hoogkarspel (1403) nog bij. Dit 'steden'-verband werd pas opgeheven in 1807. De in 1581 aangelegde straatweg over de ontginningsas van Enkhuizen naar Hoorn werd in 1671 verhard (Zesstedenweg). Bescheiden als men hier is, wordt die 'het achtste wereldwonder' genoemd.

Grootebroek

Het hierboven genoemde Grootebroek groeide en bloeide tot het te lijden had onder twee dorpsbranden in de 17e eeuw (1651 en 1665) en nog een keer een eeuw later (in 1750). Vanaf de 19e eeuw vond er veel tuinbouw plaats, waartoe in 1892 een veiling werd gesticht. Deze werd in 1976 als gevolg van een ruilverkaveling werd gesloten. De vaandels van de Land- en Tuinbouworganisaties, waaruit later de LTO voortkwam, worden nu nog zorgvuldig bewaard. Het 100-jarig bestaan van de verenigingen van Grootebroek, Lutjebroek en Bovenkarspel is in 2014 gevierd. De pastoors waren de Geestelijk Adviseurs.

De kerktorens

Van verre vallen de twee torens op: een dikke en een wat dunnere. De gezette, prettig kromme toren is van de oude Johanneskerk (nu protestants). Het is een eenbeukige kerk met recht

gesloten koor en een indrukwekkende toren van vier geledingen met balustrade en achzijdige naaldspits. De in de kern 15e-eeuwse toren werd na bliksem-inslag in 1884 ingrijpend vernieuwd en voorzien van een nieuwe bovenste geleding en spits. De andere toren die nu het dorpsilhouet bepaalt, is van de katholieke St. Johanneskerk van 1929. Toen de oude kerk bij de Reformatie protestants werd, moesten de katholieken kerken in een schuur (die op de plek van het huidige kerkplein stond) en in twee preekplaatsen. De Oosterpreekplaats was gevestigd in een tuinhuis dat nu in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen staat. De Westerpreekplaats was gevestigd in het gebouw van de openbare school. In 1848 kwam een kerkje tot stand ter vervanging van de voorgangers uit 1694 en 1750. Dat werd weer vervangen door een kerkje van Th. Molkenboer uit 1861 in de zogenoemde gipsgotiek. Het werd iets imposanter na een uitbreiding in 1904 door architect Bruning. Het werd minder imposant toen in 1910 de spits moest worden gesloopt. Gelukkig nam het aantal kerkgangers steeds toe en in 1923 deed Grootebroek zijn naam eer aan door de oplossing groots aan te pakken. De oude hybride kerk werd in 1923 gesloopt. Men begon meteen een flinke pastorie te bouwen en daarna de kerk, recht tegenover het oude Weeshuis (met boven de voordeur een mooi reliëf van twee kinderen).

De huidige katholieke kerk

De Zaandamse architect S.B. van Sante zette in de jaren 1924-27 een bouwwerk neer dat er wezen mag. Hij bouwde in de stijl van de beroemde Benedictijnse monnik-architect Paul Bellot een majestueuze driebeukige basilicale kruiskerk met op de linkerhoek een flinke, maar toch ranke toren. De bijna 50 meter hoge toren is onlangs gerestaureerd en de fraai betegelde wijzerplaat is weer geheel vochtvrij. Als hoofdingang een breed portaal met expressionistische

versiering. Boven de deuren in een groen tegeltableau (fa. Goedewaagen te Gouda) de tekst: *Deo Optimo Maximo* (vaak afgekort tot D.O.M.). Het betekent: 'Aan God de grootste eer'.

Binnen maakt de kerk een aangenaam ruime indruk. De kerk heeft een buitengewoon symbolrijke inventaris. Alle voorstellingen zijn onopvallend in de architectuur opgenomen. In de viering prijken voorstellingen met angstwekkende dieren. Een draak (het kwaad), een olifant (staat voor zachtmoedigheid), een nogal eng uitgevallen vis en een hemelse adelaar. Op de muren van de dwarspanden bijna abstracte ramen van het Haagse atelier Asperslagh, helder blauw en geel gekleurd. We zien (links) het Oliebusje van de Ziekenzalving, de opgeheven slang uit de woestijn, het offer van Isaac, een zandloper, een pelikaan en een duif (met vlam, H. Geest met vuur!). Aan de andere kant eucharistische symbolen (brood en vis) en onder andere een levensboom (staat voor het huwelijk!). Uit de oude kerk kwam het neogotische hoofdaltaar met voorstellingen uit het leven van de patroonheilige. De beelden boven het Maria-altaar zijn uit de bouwtijd van de nieuwe kerk. Maria wordt omringd door stevige pelgrims in 20e-eeuwse kostuums. Communiebank en preekstoel zijn ook uit de bouwtijd van de huidige kerk. In 1934 werd een (veel oudere) kruisweg, afkomstig uit de Petruskerk in Leiden, aangekocht. In de oorlog werden de twee klokken, die nog uit de oude kerk kwamen, gestolen. Na de oorlog kwam er drie nieuwe voor in de plaats. Het Van Pels-orgel uit 1928 is sinds 2010 weer bespeelbaar.

Afscheid

Vanaf het kerkhof heeft men een mooi zicht op de koorpartij met beeldhouwde top. Na een grappig kapelletje in traditionele vormen gepasseerd te hebben, valt het oog op de kruisweggroep uit 1915 bij het priestergraf. Een



Het priestergraf.

slotopmerking: interessant dat de kerken van Lutjebroek en Grootebroek twee totaal verschillende stijlen representeren. Volgens mij zou de oude Pierre Cuypers, die de kerk in het Zouavendorp bouwde, toch met welgevallen naar deze kerk van het buurdorp gekeken hebben. Dat men met plutschuiten hielp bij de Watersnoodramp van 1953 zou hij ook goedkeuren. Of hij de liturgievieringen met zang in de West-Friese spreektaal ook zou waarderen, weet ik niet. Serieus: het Pastoraal Beleids- en Werkplan van 2010 van de parochies in de buurt 'Ik zal er zijn' getuigt van de inzet van de mensen hier voor het grote bevrijdingsplan van God met de mensen: met Pasen zal het daar weer over gaan! <

Hein Jan van Ogtrop, Haarlem

Het 64^e deel van de Haarlemse bijdragen, bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem bevat op blz. 305-402 veel historische gegevens over de parochies van Lutje- en Grootebroek, Boven- en Hoogkarspel. Ter gelegenheid van het parochiejubileum in 2002 is een boek verschenen van de hand van G.A. Sijm. Fred Slijkerman Megelink schreef in 2011 een korte (zeer volledige!) rondleiding met looproute.



Het linkerraam.



De stoere pelgrims bij Maria.

Paaspuzzel

Vul de puzzel in en breng vervolgens de letters in de vakjes met de rode cijfertjes over naar de overeenkomstig genummerde vakjes van de oplossingsbalk onderaan het diagram. Als de puzzel juist is opgelost, is daar dan een zin te lezen.

HORIZONTAAL:

1. Haarverzorgingsmiddel; 9. buitenshuis; 17. dierentuin; 18. houtsoort; 20. Israëlitisch; 21. moeilijk breekbaar; 22. symbool actinium; 24. vent; 26. wasbekken; 29. Tibetaans rund; 30. indien; 32. smart; 34. vogelziekte; 35. opvanghuis; 37. totalisator; 39. gedwee; 41. met zout doordringen; 43. Japanse alcoholische drank; 45. vis; 47. verzenmaker; 48. overdreven; 49. kledingstuk voor mannen; 51. muil; 53. dik; 54. duw; 55. sportterm (Eng.); 56. daar ter plaatse; 57. sierduif; 59. vruchtennat; 60. niet parkeren; 61. groot water; 63. stappen; 64. lettergrootte; 67. edelgas; 70. koker; 72. uitroep van afkeuring; 73. omslag; 75. trekking; 77. Palestijnse bevrijdingsorganisatie; 79. romp; 80. Surinaamse pad; 81. werkweigeraar; 82. tuingereedschap; 84. Bijbelse figuur; 85. dringend; 86. soort; 87. Japanse gordel; 89. roeipen; 91. oude lengtemaat; 92. vrede; 93. huid; 94. vlasafval; 95. chemisch element; 97. duur; 98. accent; 100. regelmaat; 102. edelachtbare; 104. kunsttaal; 106. Italiaanse omroep; 108. ingelegd zuur; 110. raar; 111. alcoholische drank; 112. middel met opium; 115. inhoudsmaat; 116. duinvallei; 117. snel; 118. plantage-eigenaar; 120. half; 122. vuurwapen; 125. munteenheid; 126. symbool luteïum; 128. gaffel; 130. eng; 132. toiletartikel; 133. ernstig; 135. bid voor ons (Lat.); 137. liturgisch hoofddekse; 139. beryllium; 140. komisch; 141. haarkleur; 143. lust; 144. het Romeinse Rijk; 145. haarverzorgingsmiddel; 146. pseudoniem; 147. goudgewicht; 148. zonder innerlijke kracht; 150. jongstleden; 151. alcoholische drank; 152. door middel van; 153. niet op prijs gesteld; 155. barst; 157. Duits gebergte; 159. slot; 160. extra te betalen bedrag; 162. droog; 164. onderdeel van een motor; 166. behaagziek; 167. zandheuvel; 169. handwarmer; 171. oude naam voor Thailand; 172. rooms-katholiek; 173. dieptemeter bij duikboten; 175. chemisch element; 177. vlekkenwater; 178. trotse houding; 180. Spaanse uitroep; 181. wasgelegenheden; 183. op welke wijze; 185. voorvoegsel; 186. toiletartikel; 187. bedrijf

VERTICAAL:

1. Lacune; 2. aan zee; 3. kledingstuk; 4. vergrootglas; 5. getal; 6. mager; 7. voorzetsel; 8. snavel; 10. oproepoestelletje; 11. Europeaan; 12. nummer; 13. grondtoon; 14. soort folkmuziek; 15. roofvis; 16. typiste; 19. slokje; 23. opname van dichtbij; 25. hooivork; 27. mentaal dalletje; 28. arenvis; 31. aanvang; 33. scharnier van een hengsel; 35. allengs; 36. hierheen; 38. in orde; 39. drinkgerei; 40. vleesgerecht; 42. ruziemaken; 44. bladwijzer; 45. speen; 46. kleur; 48. waternvogel; 49. plaats waar men thuis hoort; 50. heimelijk; 52. bootje; 54. leuze; 58. Griekse orakelplaats; 59. zachtvaardig (Eng.); 62. volledig; 65. bladvezels van de agave; 66. zangvogel; 68. kerk in Parijs; 69. niets; 71. riem; 73. glimmer; 74. kerkvorst; 76. deel van een Franse ontkenning; 78. Frans lidwoord; 80. inwoner van Nieuw-Guinea; 83. toverheks; 88. te snappen; 90. pausenaam; 93. gereedschap; 94. dierenverblijf; 95. Zijne Keizerlijke Hoogheid (Fr.); 96. drukfout; 97. insect; 98. steensoort; 99. voorzetsel; 101. uitstekend deel van een gebouw; 103. atmosfeer; 104. familielid; 105. deel van de hand; 107. deel van een wiel; 109. saus; 111. stoom; 112. onder leiding van; 113. tussenvoegsel; 114. aetatis; 116. aanwijzend vnv.; 117. windvlaag; 119. klein beetje; 121. Chinese deegwaar; 123. veronderstelling; 124. mollengang; 127. hemelgeest; 129. maalstroom; 131. autoriteit; 134. kreet; 136. gewicht; 138. mikpunt van spot; 139. cinema; 141. begrip; 142. Bijbelse figuur; 144. rit langs verschillende plaatsen; 146. plaats in België; 147. mannelijk (afk.); 148. planeet; 149. beweging; 151. golfterm; 153. grondsoort; 154. blank; 155. koetsiersbank; 156. preekstoel; 158. zeil; 160. stad in Japan; 161. opperwezen; 163. vod; 165. adellijk persoon; 166. schaaldier; 168. gestold vleesnat; 169. Zuid-Amerikaanse volksdrank; 170. haardroger; 173. sprookjesfiguur; 174. collectieve arbeidsovereenkomst; 175. redactie (afk.); 176. Noach; 179. eerwaarde heer; 180. voorzetsel; 182. Verenigde Naties; 184. emeritus.

1		2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
		17				18				19		20				21			
22	23		24		25				26		27			28		29			
30		31		32				33		34			35		36				
37			38				39		40		41		42						
	43			44		45				46		47						48	
49					50				51		52		53				54		
55				56				57				58				59			
60			61				62		63					64					65
		66		67		68		69		70				71		72			73
	74				75				76			77	78			79			
80						81						82		83		84			85
86						87			88				89		90		91		
92					93				94				95				96		
				97				98				99				100			101
102	103			104				105				106			107				
108		109								110			111		112		113		114
	115				116				117				118						119
120								121		122	123			124		125			
126	127			128				129		130				131		132			
133		134					135	136			137			138					139
140					141					142				143				144	
145				146									147			148			149
150			151				152				153				154				
		155				156		157		158				159					
	160						161		162				163		164				165
166						167		168				169		170		171			
172						173				174		175			176		177		
178		179							180		181		182			183		184	185
186										187									

© Sanders Puzzelboeken

1	2		3	4	5		6	7		8	9		10	11	12	13	14
15	16	17		18	19	20	21	22	23	24							
25	26	27		28	29	30		31	32		33	34	35	36	37		
38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48						

Stuur uw goede oplossing voor 20 mei 2014 naar de redactie van Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Onder de goede inzenders verloten we tien cadeaubonnen. Vermeld dus duidelijk uw naam en adres.

door Berry Klaassens

De **Parochie Johannes de Doper** in **Westbeemster** begint met de bijeenkomsten **Geloven Nu**. Eens per maand komt



een groep gelovigen, niet-gelovigen, geïnteresseerden, beginners en gevorderden bij elkaar om met elkaar over levens- en geloofsvragen te praten. Dit gebeurt onder leiding van Elick Kraakman. De bijeenkomsten vinden plaats in Het Koetshuis. De kosten voor deelname zijn 15 euro voor het boekje dat het hele jaar gebruikt wordt en, indien mogelijk, een vrijwillige bijdrage voor verwarming, koffie en thee.

Data: maart t/m december (m.u.v. de zomervakantie). De laatste woensdag van de maand van 20:00 uur tot 22:00 uur. U kunt zich opgeven bij pastoor L. Weel. Telefoon 0299-671456, mobiel 06-83209327.

De **R.-K. parochie HH. Matthias-Laurentius in Alkmaar-Zuid** toont **Films in de Pius X**



Op de vierde woensdag van de maand (behalve in de zomermaanden) wordt er 's middags een film vertoond met een uitgekozen thema, zodat er een cyclus ontstaat over een bepaald onderwerp. Iedereen is welkom op deze filmmiddagen, het is niet alleen voor de parochianen van de Pius X. Met de filmbezoekers die dat willen, is er een kort nagesprek. Zeker wanneer een film indrukwekkend is, kan het zinvol zijn met elkaar hierover van gedachten te wisselen, zodat we allen weer met een goed gevoel naar huis gaan. Op woensdag 23 april wordt de film "Chocolat" vertoond: In een ingedut plaatsje in Frankrijk vindt een enorme omwenteling plaats. De conservatieve burgemeester ziet zijn macht verdwijnen, tot uiteindelijk alles ten goede keert. En dat allemaal door....chocolade! Men hoopt u te ontmoeten!

Ontvangst: vanaf 13.45 uur met koffie/thee;
entree: € 3,00; aanvang film: 14.00 uur;
plaats: H. Pius X; ingang: Blanckerhofweg 15 te Alkmaar.

De Parochie van St. Odulphus meldt ons het volgende. **Vrijwilligerswerk in de diaconie, Kwaliteit van onderop.**

Hoe kun je, vanuit je gelovige inspiratie, je opdracht waar maken: opkomen voor je naaste anno 2014, r.-k., anders- of niet gelovend, soms vragend om hulp, maar meestal in stilte verborgen... Geraakt als we zijn door de houding van paus Franciscus, willen we ons hierin verdiepen. Mensen met een diaconaal hart, al dan niet betrokken bij de PCI of op een andere manier voor de medemens actief, zal deze avond bijzonder aanspreken. Alle geïnteresseerden zijn welkom op maandag 26 mei a.s. om 20.00 u. in de pastorie bij de Odulphuskerk. De avond zal geleid worden door diaken Stan Baars.



De parochie van de **H. Bonifatius in Almere** organiseert een **Bezinningsdag Kruis-"weg"** op 13 april



Op **Palmzondag 13 april 2014** zal er een bezinningsdag worden georganiseerd, waarbij we zullen stilstaan bij de kruisweg en onze eigen kruisweg.

Aan de hand van de verhalen zullen we op een speciale manier vorm geven aan deze belangrijke periode in het leven van Jezus. Op schilderdoek geeft ieder op zijn eigen wijze invulling aan een statie. Dit kan zijn een collage, een tekst, een tekening, een foto of allerlei andere creatieve uitingen. Bent u niet zo creatief, kom gerust ook, want de ervaring leert dat er altijd wel wat op het doek komt. Voor materiaal deze dag wordt gezorgd, maar hebt u zelf leuke ideeën om materiaal mee te nemen, dan wordt u daartoe van harte uitgenodigd. Aanmelding: stuur een mail naar catechese@katholiekalmere.nl. Kosten voor deze dag zijn tien euro, op de dag zelf te voldoen, maar mag geen belemmering vormen voor aanmelding. De dag start aansluitend aan de viering in De Lichtboog en is om 20.00 uur afgelopen. Het programma voor deze dag zal er ongeveer als volgt uitzien:

Viering in de Lichtboog (11.00 uur)
Lunch in het Catechesehuis
Verhalen van de kruisweg
Invulling geven aan een statie van de kruisweg
Mijn eigen kruiswegstatie
Eenvoudige maaltijd
Afsluitende gebedsviering rond de kruisweg



De zusters Karmelietessen van het Goddelijk hart van Jezus te Vogelenzang hebben een nieuwe website www.carmeldc.nl met daarop alle informatie over roepingen, het kloosterleven en het gastenklooster.



ROEPINGEN SINT-ADELBERTABDIJ

Op de roepingenwebsite van de St. Adelbertsabdij een oproep voor een roepingenweekend. De monniken bieden van 31 mei tot 1 juni gelegenheid voor mannen die het monastieke leven beter willen leren kennen, hun eigen weg te vinden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Broeder Beda via e-mail: abdijroeping@gmail.com Voor meer informatie: www.roepingabdij.nl/kom.html

De zusters Benedictinessen van Sint Lioba hebben naast hun vertrouwde website www.liobaklooster.nl met daarop onder meer informatie over het klooster, de agenda en een virtuele expositie, ook de website www.kunstambachtlioba.nl. Deze site toont de producten uit het kunstambacht van het Liobaklooster, eigen geweven en gebatikte liturgische gewaden, wandtapijten en beeldhouwwerk. Tevens hebben de zusters een kleine pottenbakkerij en zilvermederij.



Adverteren in SamenKerk of in de Naamlijst van Bisdom Haarlem?

BorgerparkMedia

0475 - 711 362
info@borgerparkmedia.nl
www.borgerparkmedia.nl



UITVAARTVERZORGING
A. DE JONG

sinds 1966 een vertrouwd gezicht voor een uitvaart vanuit het bisdom

persoonlijke begeleiding vanuit een familiebedrijf

Alle persoonlijke en rituele wensen zijn mogelijk.

voor vrijblijvende inlichtingen: tel.: (020) 676 1337
Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam, dejong@uitvaart.nl
www.amsterdamuitvaart.nl

lid van de BGNU

uitvaartverzekeringen



Monumentenwacht Noord-Holland

Bouwkundige inspecties en adviezen aan particulieren, ondernemingen, stichtingen en overheden over monumentale gebouwen in Noord-Holland
• Beoordeling van offertes en prijsopgaven • Bereikbaarheids- en veiligheidsplannen

info@monumentenwachtnoordholland.nl
www.monumentenwachtnoordholland.nl

T: 075 6474588
F: 075 6474593
Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
Postbus 79, 1520 AB Wormerveer



1

< 1. Vastenactie in Amsterdam

Door het hele land voeren mensen campagne voor Vastenactie. Vaak is dat niet meteen vanaf de straat zichtbaar, maar bij de Amsterdamse Nicolaaskerk - vlakbij het Centraal Station - kan geen voorbijganger om Vastenactie heen! Ook de lezers van Samen Kerk komen Vastenactie deze maand tegen, namelijk in de vorm van het traditionele 'Vastenzakje'. Wie wil bijdragen aan deze campagne van de Katholieke kerk in Nederland, kan het formulier invullen en de envelop opsturen. U kunt ook rechtstreeks doneren via de website van Vastenactie: www.vastenactie.nl/ikdoemee >



2

< 2. 585 jaar Bloedwonder in Alkmaar

Dit jaar is het 585 jaar geleden dat het bloedwonder van Alkmaar plaatsvond. Dit heugelijk feit wordt gevierd met een plechtige processie op zondag 4 mei om 10.30 uur. De processie begint bij de ingang van de Grote Kerk en eindigt in de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord, waarna hier de H. Mis zal plaatsvinden. Voor meer informatie over het bloedwonder en de processie verwijzen wij u door naar de website van de parochie, www.matthiaslaurentius.nl >



3

< 3. CSLK

Bundel van de studiedag beschikbaar Afscheid van het neoliberalisme?

De bundel 'Afscheid van het 'neoliberalisme'? Nieuwe waarden in de politiek?' geeft een verslag van de studiemiddag waarin aandacht werd besteed op partij programma ontwikkelingen ter zake in de twee politieke partijen, de PvdA en het CDA. De bundel bevat de vier lezingen als mede de twee rapporten van de Wiarda Beckman Stichting van de PvdA en van het CDA bestuur afdeling Friesland.

Bestelinformatie

De vier lezingen en de rapporten zijn gepubliceerd in een bundel van 132 pagina's in de serie Publicaties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Bestellingen kunnen worden opgegeven via email: @info@cslk.nl. De prijs van de bundel is € 9,95 en de verzendkosten zijn € 2,24. >



4

< 4. Goede Week en Pasen in de Kathedraal 2014

Palmzondag: Op Palmzondag 13 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de bisschop zal voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen.

Boeteviering: Op dinsdag 15 april is er om 19.30 uur een boeteviering en aansluitend gelegenheid voor het persoonlijk ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Chriasmamis: Op woensdag 16 april is om 19.30 uur de Oliewijding (Chriasmamis) De bisschop zal in concelebratie met de priesters van het bisdom en het militair ordinariaat hierin voor gaan. De gezangen worden verzorgd door het Kathedraal Koor.

Witte Donderdag: op Witte donderdag 17 april is om 19.30 uur de plechtige avondmis, waarin het Mannenkoor de gezangen zal verzorgen.

Goede Vrijdag: Op Goede vrijdag 18 april is om 15.00 uur de Kruisweg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrijdag Plechtigheden, waaronder de kruisverering. De bisschop zal hierin voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen, waaronder de bekende Johannespassie van Jan Valkestijn. Aansluitend worden vanaf 21.00 uur de Lamentaties van Goede Vrijdag gezongen door de Bavocantorij. Naast Gregoriaans klinken er werken van Thomas Tallis.

Paaswake: de Paaswake op zaterdag 19 april begint om 21.30 uur. In deze viering zullen enkele volwassenen worden gedoopt en gevormd. Het Kathedrale Koor zal de gezangen verzorgen, onder andere de misdelen uit de Missa in D van Albrechtsberger.

Hoogfeest van Pasen: op Eerste Paasdag 20 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de bisschop zal voorgaan. Het Kathedrale Koor zingt onder andere de vaste misdelen uit de Missa Brevis in F van J. Haydn en het beroemde motet 'Ye choirs of new Jerusalem' van Stanford. Ook Händels Halleluia zal feestelijk klinken.

Op Tweede Paasdag 21 april is de viering om 10.00 uur met muzikale ondersteuning door het Klein Bavo Koor. <

Onbekende geschiedenis (80)

Dit keer plaatsen we een foto van een meisje dat vermoedelijk haar Eerste Heilige Communie doet. Hoe deze foto ooit in het bisschoppelijk archief terecht is gekomen is onduidelijk. Toch willen we graag weten wie het meisje, de moeder en de pastoor zijn en wanneer en waar deze foto is genomen. Mogelijk dat het detail van de kerkbank een aanknopingspunt kan bieden. Stuur uw reactie naar Redactie Samen Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris), Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Per e-mail kan ook via: ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Onbekende geschiedenis (79)

De door dhr. Hans van der Wereld uit Alphen aan den Rijn ingezonden foto van wijlen pastoor Cornelis Hermanus Olsthoorn (1894-1977), met een achttal priesterstudenten uit Spierdijk, heeft slechts één, maar wel heel bijzondere reactie opgeleverd. Deze was afkomstig van mw. Riet Kok-van Kampen uit Spierdijk en zij wist bijna alle namen te noemen. We zien van links naar rechts, *boven*: kapelaan Olsthoorn – Piet van Kampen – Jan Duin – Piet van Leeuwen; *midden*: Arie Klaver – Cor van Etten, *onder*: Joop Groot – 'n onbekende buitenlandse student – Jan Oudejans. Van deze groep is Jan Duin tot seculier priester gewijd. Piet van Kampen, Joop Groot en Jan Oudejans gingen samen op studie bij de Pater Minderbroeders Franciscanen te Megen in Noord-Brabant en werden tegelijk gewijd en op 23 maart 1940 met een optocht feestelijk ingehaald te Spierdijk. De andere jongens hebben hun studie voortijdig afgebroken. Riet Kok-van Kampen weet verder te vertellen dat haar oudste broer de bovengenoemde Piet van Kampen is. Hij overleed in 2012 in de gezegende leeftijd van 97 jaar.

Onbekende geschiedenis (78)

Ook het voorleggen van de door dhr. Adriaan Klaver uit Dirksborn aangeleverde groepsfoto met de jonge Albert Louwe (1899-1971), de later Pater Manuel o.f.m., aan een aantal oudere paters Franciscanen Minderbroeders heeft niet tot herkenning van personen geleid. Wel vermoeden zij dat de foto is genomen tijdens de studiejaren op het klein seminarie. Uit de op verzoek door de congregatie toegezonden necrologie blijkt dat Pater Albert Louwe een stoere Noord-Hollander was met een onverwoestbare ijver. "Overal waar hij als pastoor was ging hij als een vader door de parochie en waar hij zich in vast beet dat kreeg hij voor elkaar", zo staat vermeld in zijn necrologie.

Opsporing gezocht (9)

De herhaling van de vraag van dhr. Henk Dinkgreve uit Purmerend, die op zoek is naar een exemplaar van het "Lectioarium voor de Zondagen A-cyclus en de Zondagen B-cyclus" om te gebruiken bij de vieringen in de parochies H.H. Nicolaas en Catharina / H. Paulus te Purmerend, heeft tot succes geleid. De oproep in "Samen Kerk" werd gelezen door Pater W.F. Kuijken van de congregatie Missionarissen van de H. Familie en hij wil zijn boeken wel tijdelijk aan hem uitlenen.



Dit was de laatste aflevering van 'Onbekende geschiedenis'. Wie oplossingen weet, kan deze uiteraard nog steeds naar archivaris Floor Twisk sturen: ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl Wij willen iedereen die heeft meegedacht de afgelopen jaren, heel hartelijk bedanken. We hebben met elkaar weer een deel van onze geschiedenis 'bekend' kunnen maken!



Innerlijke genezing

Gezond van binnen!

Ieder mens wil graag gezond zijn van lijf en leden. Hij verlangt ook naar een gezonde ziel in een vitaal lichaam. Maar je ziel kan verwond zijn, je hebt hartzeeer. En dat laatste stoort je presteren en functioneren. Pastor Jan van der Stok laat ons kennismaken met de Geneesheer Christus.

Het is moeilijk om zicht te krijgen op een innerlijke verwonding. Het zit namelijk dieper dan je denkt. Je wilt er soms niet van weten. Het benoemen, is reeds het begin van het aanvaarden. Een pijnlijke herinnering, geen zelfvertrouwen, een harde opvoeding, angsten, schuldgevoelens, zelfhaat, scheiding, misbruik, niemand die van je houdt... Naar wie ga je daarmee naar toe? Een arts, een psychiater, paranormale genezers? Er worden tegenwoordig veel therapieën aangeboden, maar wie kan je echt helpen? Welke behandelingen zijn goed voor jou? Die vraag alleen al vraagt onderscheidingsvermogen.

Hoe komt het dat veel mensen met een innerlijke verwonding tegenwoordig voorbij gaan aan de helende wegen die het christendom aanbiedt? Onbekendheid? Kan er uit de kerk nog iets goeds komen? Ja, het christelijk geloof, waarvan de kerk de drager is, heeft zeker sterke kanten. De Heilige Geest is het christendom aan het verrijken én zuiveren. Gelovigen hebben de Geneesheer Christus herontdekt. Er is een nieuw geloof ontwaakt dat de Heer ons kan genezen van alle kwalen, nu reeds.

Aanvaarding

Een voorwaarde is wel, eerst de Geneesheer zelf leren kennen. De weg naar Hem wordt toegankelijk gemaakt door Schriftlezing en gebed. Gaandeweg ga je dan meer geloven in Zijn beloften en krachten. Door al biddend

je hartzeeer of innerlijk probleem naar Christus uit te spreken, ontstaat er ruimte en aanvaarding. Je gaat zijn liefde voor jou ontdekken. Wanneer je je daaraan durft over te geven, hoef je niet alles meer op eigen kracht op te lossen.

Onze God heeft een grote liefde voor de verwonde mens. Hij ziet kans zwakheid om te vormen tot kracht. Als Christus heeft gezegd: 'Zie, ik maak alles nieuw', dan is Hij daarmee al begonnen. Maar dit vernieuwingsproces gaat door. Hij geeft ons een nieuwe geest en een nieuw hart.

De Heilige Geest heeft daarvoor christenen toegerust die Hem behulpzaam zijn om mensen wegen tot innerlijke genezing aan te reiken. Dit gebeurt onder andere tijdens de bezinningsweekenden van Talitakumi. Deze worden een aantal keren op verschillende plaatsen in Nederland gegeven. Het weekend biedt ruimte voor persoonlijk en groepsgesprek, stilte en gebed, er worden korte inleidingen gegeven en genezende sacramenten worden aangereikt. Zijn verrijzeniskracht werkt ook in onze tijd.

Wilt u daarmee kennismaken, dan vindt u meer informatie op de website: www.talitakumiweekend.nl
U kunt ook e-mail sturen naar: talitakumi.kvc@mail.com of bellen met telefoon 040-251 57 92

pastor Jan van der Stok pr.



Het sacrament van het vormsel:

Ontvangen van de kracht van de heilige Geest

Voltooiing van het doopsel

In het vorige nummer van Samen Kerk is het sacrament van het doopsel besproken. Het sacrament van het vormsel is een voltooiing of bekrachtiging van het sacrament van het doopsel. De heilige Geest, die je bij het doopsel al had ontvangen, wordt nog krachtiger over je afgesmeekt. Het Latijnse woord *firmare*, waarvan het vormsel is afgeleid, betekent dan ook: versterken of bekrachtigen.

Waarom? God weet dat wij vaak uit onszelf niet zoveel moed hebben. Ook de apostelen waren bang toen ze achter gesloten deuren baden om de heilige Geest (Handelingen 2). De komst van de heilige Geest gaf hen de moed om naar buiten te treden. Zo ook bij ons. Juist de heilige Geest wil ons van angstige mensen veranderen



in moedige getuigen van het evangelie. Om daadwerkelijk "zout" en "licht" te zijn in deze wereld (Matteus 5, 13-14).

Tweede initiatiesacrament

Verder is het sacrament van het vormsel de tweede in de rij van de drie initiatiesacramenten (doopsel, vormsel en eucharistie), die ons binnen leiden in de kerkgemeenschap. Dit zie je met name als volwassenen katholiek worden en zij alle drie de sacramenten ontvangen in één viering, bij voorkeur in de Paasnacht. We worden in het vormsel dus nog meer met de kerkgemeenschap verbonden.

Ontvangen van de heilige Geest...

Centraal bij het vormsel staat dus de derde Persoon van de Drie -eenheid, de heilige Geest. Bij het vormsel zalft de bisschop of afgevaardigde namens de bisschop het



voorhoofd van de vormeling met chrisma en zegt daarbij de woorden "N., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods". De ziel van de vormeling ontvangt een onuitwisbaar merkteken. Het is het teken, dat hij of zij voor altijd bij God behoort.

... om getuige te zijn

Veel mensen weten niet wat zij met de heilige Geest aanmoeten. Belangrijk om te beseffen is dat de heilige Geest geen "vage kracht" is, maar heel persoonlijk in ons wil wonen, ons kracht wil geven en ons wil begeleiden bij de keuzes die we moeten maken. Hij is de Helper bij uitstek. Na het vormsel is het dus niet "de glijbaan de kerk uit", maar dan begint het pas! Het vormsel houdt dus een opdracht in voor je leven. Of in kerkelijke taal: je krijgt een zending mee. Om wat jezelf geschonken is, weer door te geven aan anderen. Om getuige te zijn van Gods liefde, in woord en in daad.

Een gentle-man

Aan inspirerende voorbeelden in heden en verleden kunnen we zien, dat het leven met de heilige Geest absoluut niet saai is. Als we ons werkelijk door Hem durven te laten leiden, zal dat ons op plaatsen brengen, die we van tevoren niet zouden kunnen bedenken of uitkiezen.



Soms houden we juist daarom de heilige Geest tegen. Omdat we zelf de touwtjes van ons leven in handen willen houden. De heilige Geest is een "gentle-man". Hij zal ons nooit dwingen, alleen zal Hij ons zachtjes blijven porren om ons leven meer en meer voor God en onze medemens open te stellen.

In het volgende nummer van Samen Kerk zal het sacrament van **de eucharistie** besproken worden. <

Mirjam Spruit



In een reeks van zes stappen is tijdens het Jaar van het Geloof (oktober 2012 - november 2013) de basisboodschap van het katholieke geloof aan de orde geweest. De nieuwe reeks in Samen Kerk richt zich op **de sacramenten**. Tijdens zijn leven sprak Jezus met mensen, velen van hen genas Hij en ontvingen een nieuw perspectief. In de sacramenten wil Jezus bij ons zijn. Daarom kunnen we in de sacramenten Jezus op bijzondere wijze ontmoeten en van Hem de kracht ontvangen voor onze levensweg. Dit veronderstelt van onze kant wel geloof, want sacramenten zijn geen magie. Kortom: Welke sacramenten zijn er en wat betekenen ze? En wat is de relatie met het dagelijkse leven? Deze keer staat **het sacrament van het vormsel** centraal.

Het sacrament van het vormsel: je maakt nu zelf de keuze om bij de kerk te horen! Dat is zo, maar het sacrament is vooral een groot geschenk.

Vaak hoor je als betekenis van het vormsel: bij het doopsel maakten je ouders de keuze voor jou, nu maak zelf de keuze om bij de kerk te horen. In onze westerse kerk is het accent hierop komen te liggen, omdat het vormsel en doopsel uit elkaar zijn komen te liggen. En omdat de eerste communie tussen het doopsel en het vormsel in is gekomen, doordat paus Pius X in 1910 de communie voor kinderen toestond. In de oosterse kerken is de eenheid tussen doopsel, vormsel en communie bewaard gebleven en ontvang je alle drie sacramenten vlak na elkaar. Dit gebeurt ook nog steeds in de rooms-katholieke Kerk als een volwassene katholiek wordt. Hij ontvangt dan doopsel, vormsel en eucharistie in één viering,



ring, bij voorkeur in de Paasnacht. Echter, het is belangrijk om niet te vergeten, dat het vormsel toch vooral het sacrament is waarin de vormeling de gave van God, de heilige Geest, op de eerste plaats dieper *ontvangt*. Hij of zij kiest er dan vervolgens voor om dit aan te nemen en daar verder op in te gaan in zijn of haar leven. Elk sacrament is elke keer in eerste instantie niet onze verdienste of keuze, maar een genade van God.



1

< 1. Een historisch moment Voorlopig koopcontract ondertekend Bisschopshuis

Na ruim 150 jaar als Bisschopshuis te hebben gediend, is op maandag 17 maart 2014 het voorlopig contract getekend voor de verkoop van Nieuwe Gracht 80 te Haarlem. In aanwezigheid van de Staf en medewerkers van het bisdom heeft de bisschop, samen met een vertegenwoordiger van de Vondel Hotelgroep, de handtekening onder het voorlopig koopcontract gezet. Vanaf nu zal de bisdomleiding zich verder beraden over de toekomstige huisvesting van de bisdom medewerkers. De Plebanie aan de Leidsevaart wordt in ieder geval het nieuwe woonhuis van de bisschoppen. >

>

< 2. Retraites bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo

Witte donderdag 17 - Paaszondag 20 april

'In de kracht van de verrezen Heer'

Deze stille retraite biedt de mogelijkheid het Paasmysterie in de mystieke stilte van het Heiligdom in zijn rijke liturgische volheid te beleven.

dinsdag 13 - zaterdag 17 mei

'Vierdaagse Maria retraite'

Door deze stille retraite zullen de deelnemers Maria beter leren kennen, alsook haar ongekend grote liefde die zij ons, als Moeder der mensen, toedraagt.

dinsdag 24 - zaterdag 28 juni

'In de kracht van de Heilige Geest'

Gedurende deze stille retraite worden de deelnemers meer vertrouwd gemaakt met de Persoon van de Heilige Geest, de kracht van God, die ons leven wil bezielen en van binnenuit omvormen.

dinsdag 16 - zaterdag 20 september

'Wandelretraite: Op weg met Jezus'

In deze vierdaagse, nazomerse, actieve, bezinnende, deels stille retraite gaat u letterlijk op weg met Jezus om zijn Liefde voor u persoonlijk beter te leren kennen.

dinsdag 30 september - zaterdag 4 oktober

'Leven met de Engelen'

Tijdens de retraite zullen we ons verdiepen in wie deze engelen zijn en hoe we hun hulp kunnen aanwenden om Gods Liefde voor ons dieper en inniger te ervaren.

Voor meer informatie en aanmelding: www.olvternood.nl, of bel 072 5051288

< 3. Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium in het Nederlands vertaald

Op 24 november 2013 ondertekende paus Franciscus een apostolische exhortatie, dat wil zeggen een aansporing, die voortvloeit uit een recent gehouden bisschoppensynode (in dit geval over de nieuwe evangelisatie in 2012) en die gericht is aan de kerk zelf. De titel van deze exhortatie is *Evangelii Gaudium*: de blijdschap van het evangelie.

In België heeft uitgeverij Licap reeds een Nederlandse (Vlaamse) vertaling van het document uitgebracht. De exhortatie is te bestellen bij Licap: info@licap.be of via internet www.licap.be, de kosten zijn 11 euro exclusief verzendkosten. Het secretariaat van de Nederlandse rooms-katholieke Kerk werkt nog aan een tweede Nederlandse vertaling. <



3

>

Mei 2015

Bisdombedevaart naar Rome

In het vorige nummer van *Samen Kerk* nodigde bisschop Punt iedereen uit om met hem en met zijn hulpbisschop Mgr. Hendriks mee te gaan op bedevaart naar Rome. In samenwerking met reisorganisatie VNB wordt een 10-daagse busreis (30 april t/m 9 mei 2015) en een 6-daagse vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) naar Rome georganiseerd. De organisatie van de reis is inmiddels in volle gang.

Begin februari hebben de pastorale krachten en de parochiebesturen meer informatie over deze bedevaart ontvangen. Aan elke parochie(regio) is gevraagd één of twee mensen te vragen om als **contactpersoon of ambassadeur** te fungeren voor de bedevaart. Op dinsdag 6 mei (Heemskerk), woensdag 7 mei (Noord-Scharwoude) en donderdag 8 mei (Amsterdam)

a.s. zijn bijeenkomsten gepland om deze ambassadeurs te informeren. Ook de pastorale krachten zullen dan nader geïnformeerd worden. Mocht u ambassadeur willen zijn in uw parochie(regio), neem dan contact op met uw eigen pasto(o)r. Meer informatie: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of mail naar bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl



Een korte geschiedenis van Rome

Romulus en Remus

Het moet zo rond het jaar 770 voor Christus geweest zijn dat twee jongetjes in een rieten mandje aanspoelden tegen de flank van een berg. Vondelingetjes waren het. Een wolvin vond ze. Ze mochten bij haar drinken. En ze redde hen het leven. De jongetjes heetten Romulus en Remus. Op die berg stichtten de jongetjes later de stad Rome. In Rome weten ze precies de datum: 21 april 753 voor Chr. En de berg heette het Kapitol. Het zou bepaald geen stad van vrede worden. Het begint al meteen... Romulus vermoordt Remus. En Romulus wordt de eerste koning. Veel koningen en keizers zouden volgen. Rome wordt een stad van waaruit de wereld beheerst gaat worden. In de tijd van Jezus en Petrus en Paulus is de stad groter dan Amsterdam. Tempels, paleizen, theaters, circussen, kazernes, marktpleinen, marceerterreinen, flatgebouwen, volksbuurten en meer dan een miljoen mensen. De keizer ziet zich als de baas van deze wereld. Keizer Augustus, die leefde toen Jezus in Bethlehem geboren werd, werd god genoemd en heer, vredevorst en lichtbrenger.....

Petrus en Paulus

Rond het jaar 60 na Chr. kwamen een visser en een tentenmaker naar Rome. Petrus en



Een koning aan het kruis... (Fresco op het forum Romanum, in de kerk van de martelaren Cosmas en Damianus)



Het beeld van Romulus en Remus op het Kapitol

Paulus. Zij berichtten over een ander rijk... een andere God... een andere Heer met een andere vrede en een ander licht. De koning van dit rijk troonde vanaf een kruis... Steeds meer mensen kozen voor de koning van de armen, van de slachtoffers, van de zieken, van de slaven. Ze kozen dus voor een ander rijk, een andere wereld dan de wereld van geld, macht en plezier. En ze gaven er hun leven voor. Velen werden gruwelijk vermoord.

Centrum van het christendom

Het was keizer Constantijn in het jaar 313 die toegaf. Men zegt dat hij zelf christen werd. Vanaf dat jaar begint Rome opnieuw met zijn geschiedenis. De volgelingen van Jezus gaan nu de wereld beheersen.... Er komen pausen, bisschoppen, diakens, priesters, kardinalen en prelaten. Er worden kerken gebouwd, basilieken en paleizen. De stad wordt het centrum van het christendom. Veel zal er fout gaan, schandelijk fout. Maar de oude fresco's en de mozaïeken, de graven van de martelaren, de heiligen en helden van weleer, de overgeleverde verhalen: zij vertellen ons het verhaal van ons geloof... dat er een God is die van ieder van ons houdt en die het kruis met ons deelt.

Rob Mascini

Uit de kroniek en de agenda

- Op 14 maart had de bisschop een ontmoeting met de heer en mevrouw Husstege.
- In de namiddag was de bisschop gastheer bij de receptie ter gelegenheid van het 50 jarig priesterfeest van bisschop Van Burgsteden.



- Op 17 maart ondertekende de bisschop het voorlopig koopcontract voor de verkoop van het Bisschopshuis.



- Op 19 maart waren de hulpbisschop en de emeritus-hulpbisschop te gast op de Apostolische Nuntiatuur bij gelegenheid van de verjaardag van de Pauskeuze.
- Op 22 maart was de bisschop aanwezig bij het jongerenprogramma voor de Stille Omgang. Aansluitend celebreerde hij de mis in de basiliek van St. Nicolaas in Amsterdam.

Evt + foto

- Op 25 maart was de bisschop gastheer bij gelegenheid van het eeuwfeest van de Militaire geestelijke zielzorg in Breda.



- Op 26 maart had de bisschop een ontmoeting met het bestuur van de bisschoppelijke Vastenactie.
- Op 27 maart vergaderden de bisschoppen met de staf van het bisdom.

- Op 28 maart ontving de Bisschop Father Frechette uit Haïti.



- Op 3 april vergaderen de bisschoppen met de staf van het bisdom. In de middag hebben de bisschoppen een gesprek met de VPW.
- Op 4 april vergaderen de bisschoppen met de priesteraad van het bisdom.
- Op 6 april verricht de hulpbisschop de inwijding van het gerenoveerde klooster van de Zusters Karmelietessen in Vogelenzang.
- Op 7 april verricht de bisschop de plechtige kerkwijding van de vernieuwde Kloosterkerk van de Zusters Karmelietessen in Vogelenzang.
- Op 8 april vergaderen de bisschoppen met de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
- Op 9 april vergadert de bisschop met het bestuur van het Militair Ordinariaat.
- Op 10 april vergaderen de bisschoppen met de staf van het bisdom. In de middag heeft de bisschop een ontmoeting met politici van het CDA.
- Op 11 april is de bisschop aanwezig bij de herdenking van de martelaren van de 20e eeuw.
- Op 13 april, Palmzondag en begin van de Goede Week, zal de bisschop de Eucharistie vieren in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo.
- Op 16 april vergaderen de bisschoppen met de Dekens. In de avond zal de Bisschop de HH. Oliën wijden tijdens de Chrisma Mis in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo.
- Op 17 april, Witte Donderdag, viert de bisschop de plechtigheden van Witte Donderdag op het grootseminarie.
- Op 18 april, Goede Vrijdag, zal de bisschop de viering van Goede Vrijdag vieren in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo.
- Op 19 april zal de bisschop de paaswake vieren op het grootseminarie.
- Op 20 april, Hoogfeest van Pasen, celebreert de bisschop de hoogmis van Pasen in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo.
- Op 23 april vergadert de bisschop met de permanente raad van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
- Op 27 april viert de bisschop de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in het heiligdom van Heiloo. Op deze dag vindt in Rome de heiligverklaring plaats van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II.

Inculturatie en de wereldkerk

Het mooie van theologie is dat je met allerlei mensen over de hele wereld in aanraking komt. Zo hadden wij op de theologische faculteit de zeer beminnelijke Indiase katholieke priester Ciril Kuttiyanikal enkele jaren te gast. Hij werkte aan zijn dissertatie. Het onderwerp was uitermate boeiend, maar dat ontdekte hij pas toen hij zijn boek moest verdedigen! Hij heeft onderzoek gedaan naar de Khrist Bhakta beweging. Hij vraagt zich af of die beweging een goede vorm biedt voor katholieken in India. De katholieke kerk juicht het toe als culturen hun eigen gebruiken integreren in hun christelijk geloof. Het gaat er immers niet om dat alle volkeren het Westen imiteren, inclusief het kolonialisme dat zo vaak verweven was met de evangelieverkondiging! De noodzaak van inculturatie werd al gezien vanaf de tijd dat jezuïeten naar China en India gingen om die culturen te bestuderen. De jezuïet Robert de Nobili (1577-1656) ging zelfs zo ver om Sanskriet te leren, hulde zich in een Brahmanenmantel en las als eerste westerling de Veda's.

Hoe ver kan zo'n inculturatie van het evangelie eigenlijk gaan? Dat was natuurlijk de centrale vraag van het boek van vader Ciril. Om een idee te geven van waar het om draait, citeer ik de richtlijnen van de bisschoppen van India.

- De houding gedurende de Eucharistie kan zowel voor priester als gelovigen worden aangepast aan lokaal gebruik: zoals op de grond zittend en schoenen uit.
- Knielen mag worden vervangen door een diepe buiging met handen op het voorhoofd.
- Het prijzen van de vijf (panchang, verwant met grieks: pente!) organen van het lichaam kan vóór de woorddienst plaatsvinden.
- Het kussen van de objecten kan worden aangepast aan plaatselijk gebruik door het object met de hand aan te raken en de hand vervolgens naar de ogen te brengen (dit hangt waarschijnlijk samen met afkeer van speeksel).
- De vredeskus kan worden gegeven door de handen van de gever tussen die van de ontvanger te plaatsen.
- Meer wierook kan worden gebruikt.
- Eenvoudiger liturgische kledij, zoals een witte tuniek met stola, mag de Romeinse kledij vervangen.
- Olielampen in plaats van kaarsen, voorbeden van gelovigen, al of niet spontaan, bloemen, wierook en licht van de gelovigen als offergave, en andere Indiase vormen van eredienst zijn toegestaan.



Er valt veel te vertellen over hoe deze instructies voorwerp werden van heftig debat. Dat is allemaal na te lezen in het rijke boek van vader Ciril. Begrijpelijk zijn er ook grenzen aan het respecteren van plaatselijke culturen door het christendom: men denke maar aan het kastensysteem in het hindoeïsme, dat toch moeilijk te verenigen valt met de broederlijke en zusterlijke verhoudingen die het christendom leert. Deze richtlijnen proberen de rijkdom van de plaatselijke cultuur in harmonie te brengen met het evangelie, indachtig de oudchristelijke overtuiging dat in de woestijn zelfs met het goud en zilver uit het heidense Egypte het tabernakel kon worden gebouwd!

Het debat was niet eenvoudig: ook de grote liturg Bugnini, secretaris van de Vaticaanse Congregatie voor de Liturgie heeft er zijn (positieve) zegje over gedaan. Mij gaat het er nu even om hoe fascinerend deze richtlijnen zijn. Het geeft aan dat God op vele onvermoede wijzen geëerd kan worden. Het is aan ons om ons open te stellen voor deze rijkdom aan bedieningen en gaven. Dat is immers het mooie van een wereldkerk! <

Marcel Poorthuis

Sketch Onze Vader voor jongerengroepen

In dit paasnummer een leuke sketch over het Onze Vader die door jongeren zelf uitgevoerd kan worden.

Persoon A (iemand die bidt) en persoon B (God) spelen een gesprekje.

Persoon A zit op zijn knieën op het podium. Persoon B staat ergens waar je hem niet kunt zien, maar wel kunt horen. De sketch is één van de creatieve ideeën uit de map Hands On, een handreiking voor geloofsoverdracht aan tieners en jongeren. De map is voor € 40,- excl. verzendkosten te bestellen via het jongerenpastoraat van het bisdom: info@jongbisdom haarlem.nl



A: Onze Vader

B: Ja?

A: (Kijkt verbaasd...) Onze Vader...

B: Ja?

A: Stil nou, ik ben effe aan het bidden!

B: Ja, maar je roept me toch?

A: Ja nou, ik ben gewoon aan het bidden. Laat me even uitspreken.

B: Oke, ga maar verder.

A: Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd.

B: Ehm... Meen je dat?

A: Wat?

B: Nou, dat je wil dat mijn naam geheiligd wordt, geëerd wordt.

A: Ja... Dat wil ik wel, denk ik...

B: O, en hoe zit het dan met vloeken?

A: Ja, nou, ehm... Ik bid even verder hè? Uw Naam worde geheiligd. Uw Rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

B: Wil je dat echt, dat Mijn wil geschiedt op aarde?

A: Tuurlijk!

B: Maar doe je ook altijd Mijn wil?

A: Hoe bedoelt U?

B: Nou, eigenlijk wist je diep van binnen wel dat het niet goed was om Marnix de schuld te geven van iets dat hij niet gedaan had, toch?

A: Ja, ja... Dat is waar...

B: Goed dat je het eerlijk toegeeft. Ga maar verder.

A: Geef ons heden ons dagelijks brood en... (stilte)

B: Ja...? Het gaat nog verder, toch?

A: Oke... En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

B: En hoe zit het dan met Anne?

A: Ik wist dat U dat zou zeggen! Maar zij is toch begonnen!?

B: Ja, dat is waar. Maar jij doet ook wel eens iets verkeerd. Zoals toen met Marnix, waar we het net over hadden.

A: Ja, dat is ook wel zo.

B: Ik kan jou dat van Marnix alleen vergeven als jij Anne ook vergeeft.

A: Hmm...

B: Ik weet ook wel dat het moeilijk is, maar toch heb ik graag dat je dit doet.

A: Oke, dan vergeef ik het hem.

B: Geweldig!

A: Zal ik verder gaan?

B: Ja, graag.

A: En leid ons niet in bekoring. Eh... Wat is dat eigenlijk: bekoring?

B: Bekoring is een ander woord voor verleiding.

A: Dus ik bid dan eigenlijk dat ik niet in de verleiding kom om verkeerde dingen te doen?

B: Zo kun je het ook zeggen.

A: Maar verlos ons van het kwade.

A+B: AMEN!

Laat God zich vinden via het web?

Stel, je bent jong en je vraagt je af of er méér is dan alleen dit leven. Je bent niet gelovig opgevoed, maar je vindt de vraag reuze interessant. Naar wie ga je toe? Je ouders, broer, zussen of vrienden? Misschien vinden ze je vraag gek en lachen ze je uit. Hoe kom je hier meer over te weten, zonder dat je dat anderen hoeft te vertellen? Precies! ik hoor je al denken: via internet! In kerken, op jongerenactiviteiten en in boeken wordt veel over God gesproken, maar op Nederlandstalige websites valt dit tegen. Althans,

niet in begrijpbare taal voor tieners. Het jongerenpastoraat van het bisdom heeft daarom afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe website voor tieners, jongeren en begeleiders. In korte teksten wordt er op een persoonlijke, aansprekende en duidelijke manier uitleg gegeven over geloofsonderwerpen die jongeren aangaan. Op de website is ook een activiteitenkalender, met daarin activiteiten waarbij jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is er veel interessante informatie en nieuwsberichten voor begeleiders. De nieuwe website is vanaf palmzondag (13 april) te vinden via: www.jongbisdom haarlem.nl of www.jongkerk.nl



Jongerenreis naar Taizé!

voor jongeren vanaf 15 jaar

In 2012 is er voor de derde keer een groep jongeren naar Taizé geweest en dit jaar gaan ze opnieuw onder leiding van Karin Blaauw! Als je 15 jaar (of ouder) bent, dan heb je nu de kans om dit leuke avontuur te ervaren. Taizé ligt in het zuiden van Bourgondië (Frankrijk). Daar heeft broeder Roger in 1940 een internationale broedergemeenschap gesticht. Deze gemeenschap ontvangt in de zomer – elke week – duizenden jongeren uit de hele wereld, die een week willen meeleven met de broeders.



Waarom doen die jongeren dat? Dat is verschillend. De één vindt het bijzonder om na te denken over wat hij wil met zijn leven. De ander is onder de indruk van het bijzondere gebed in Taizé. Een volgende vindt juist de ontmoeting met jongeren uit andere landen heel leuk. En weer een ander geniet van de uitwisseling van liederen. Het is waarschijnlijk de combinatie van verdieping en gezelligheid die Taizé zo leuk maakt. Eén ding is zeker: na deze reis heb je er véél vrienden bij gekregen en wil je vast vaker naar Taizé!

Wanneer: van zaterdagavond 5 t/m zondagochtend 13 juli 2014

Voor wie: alle jongeren van 15 t/m 29 jaar

Kosten: € 195 voor jongeren t/m 29 jaar (all in)

Website: www.taizereisdekenaataalkmaar.nl

Info: karinblaauw@hetnet.nl

agenda

>> 12 april
Bavo-dag, Haarlem

>> 13 april
Palmzondag met jongerenplatform

>> 2-4 Mei
Vormingsweekend III; Next Step, Helmond

>> 7 juni
Diocesane vormselviering, Heiloo

>> 14 juni
Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers, Haarlem

>> 22 juni
Sint Jansprocessie, jongerenprogramma, Laren

>> 28 - 29 juni
Katholieke Jongeredag (nieuwe stijl), Nieuwkuyk

>> 5 - 13 Juli
Jongerenreis

>> 9 - 12 juli
Tienerkamp, Heiloo (12 - 15 jaar)

Meer informatie over activiteiten in het volgende seizoen:
www.jongbisdom haarlem.nl of 023-5112635



Gouden Priesterfeest Mgr. J.G.M. van Burgsteden

Op vrijdag 14 maart was er een feestelijke receptie in het bisschopshuis ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van Mgr. Van Burgsteden. Velen waren naar de Nieuwe Gracht gekomen om de jubilerende bisschop te feliciteren. Onder hen waren kardinaal Willem J. Eijk, de apostolisch nuntius, aartsbisschop André Dupuy en de bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz. Ook de vicaris generaal van Rotterdam, Mgr. Dick Verbakel en oud-vicaris generaal Mgr. Martin de Groot evenals de regionaal vicaris van het Opus Dei, Mgr. Christian van der Ploeg waren erbij om deze dag te gedenken en natuurlijk nog vele andere priesters, diakens, medewerkers, vrienden en bekenden.

Kanselier Eric Fennis haalde in een geestige speech allerlei anekdotes en karakteristieke, leuke gezegdes van de jubilaris aan, waarna de bisschop, Mgr. Jozef Punt de jubilaris feliciteerde en dankte voor diens geweldige inzet tot op de huidige dag. Daarna overhandigde hij hem een uniek wandbord, dat vervaardigd is bij gelegenheid van het Eucharistisch Congres dat in 1924 in Amsterdam is

gehouden. Mgr. Van Burgsteden behoort namelijk tot de congregatie van de paters van het allerheiligst Sacrament, die zich sinds jaar en dag bezig houdt met de organisatie en coördinatie van de Eucharistische congressen die wereldwijd worden gehouden. Bovendien woont hij met zijn gemeenschap in het Begijnhof, centrum van de devotie van het heilig Sacrament van Mirakel, waarvoor ieder jaar weer de jaarlijkse Stille Omgang wordt gehouden. De jubilaris zelf sprak daarna over zijn dankbaarheid jegens God, zijn ouders, de bisschop en de kardinaal en over de vreugde waaruit hij mag leven.

Uit Rome kwamen er ook gelukwensen naar Haarlem. Zo was er de Apostolische zegen van Paus Franciscus en uit handen van de Apostolisch Nuntius ontving de emeritus-hulpbisschop een persoonlijke wens van de Heilige Vader.

Van harte wensen we de jubilerende emeritus hulpbisschop veel zegen en geluk toe en hopelijk ook een blijvende goede gezondheid! <



CREATIEVE ONTWERPEN

magazines
kranten
boeken
folders
huisstijlen
leaflets
brochures



novente
vormgevers

Neem gewoon eens vrijblijvend contact op.
novente.nl | (0318) 45 67 78

Gespecialiseerd in begraafplaats werkzaamheden

Grafdelven | Ruimen van graven | Individuele op- en herbegravingen | Grafkelders
Verzamelgraf kelders | Urn muren en kelders | Uitbreiding en herinrichting
Groenvoorziening | Padverharding | Restauratie en onderhoud grafmonumenten

De Hout 47, 1607 HB Hem | tel. 0228-544 484
mob. 06-539 691 11 | info@begraafplaatservice.nl

Vreker
Begraafplaatservice BV



WWW.BEGRAAFPLAATSSERVICE.NL

VAN DEN PUTTEN
MAKELAARS & TAXATEURS O.G.

George W.J.M. van den Putten
John M.A. van den Putten

Voor persoonlijke
en deskundige begeleiding bij

- Aan- en verkoop
- Taxaties
- Vastgoedmanagement
- Assurantien

Bronsteeweg 45, t/o de rotonde
2101 AB Heemstede
Tel. 023- 528 54 12 Fax. 023- 529 03 89
www.vandenputten.com
vandenputten@era.nl

samenwerkend met
Nelissen & van den Putten
Financieel Adviseurs B.V.




Ruim 50 jaar actief in de regio



**DENK JE
EROVER
PRIESTER TE
WORDEN?**

Kijk eens op www.tiltenberg.org
of kom langs op De Tiltenberg!

Grootseminarie St. Willibrord
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
tel. 0252 345 345
www.tiltenberg.org

Wilt u de priesteropleiding steunen?
Uw gift is zeer welkom op rek.nr.
NL64 INGB 000 000 5464
t.n.v. Het Grootseminarie



De C van Cadeautje.

Wij snappen dat u voorzichtig met uw geld omgaat en komen u graag tegemoet in deze moeilijke tijden.

Daarom nu **gratis** 2 weken het **nd**®.
Bel 0342 411711 of kijk op nd.nl/2weken

Het Nederlands Dagblad.
De krant met de C, van cadeautje en van christelijk.

nd® DE KRANT MET DE C

Dit aanbod geldt alleen als u de afgelopen 6 maanden geen (proef)abonnement heeft gehad. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om, zie hiervoor www.nd.nl/privacy

Nieuwe portret foto's Bisschoppen van Haarlem-Amsterdam

Op 29 maart was het 12 ½ jaar geleden dat Mgr. J.M. Punt residerend bisschop van Haarlem werd. Voor deze gelegenheid zijn er nieuwe portretfoto's gemaakt van de bisschop, de hulpbisschop en de emeritus-hulpbisschop. Deze foto's zijn beschikbaar voor de parochies. Als u een of meer foto's wilt ontvangen voor uw kerk, pastorie of sacristie, kunt u de betreffende foto of foto's per e-mail aanvragen bij: dhr. A.R. Klaassens, algemeen secretariaat, bisdom Haarlem-Amsterdam, e-mail: BKlaassens@bisdomhaarlem-amsterdam.nl De foto of foto's worden dan per mail aan u toegezonden.



Kleurplaat

*Is je kleurplaat mooi geworden? Stuur hem dan voor 20 mei naar ons op:
Redactie Samen Kerk, Nieuwegracht 80, 2011 NJ Haarlem.
De vijf mooiste inzendingen ontvangen een leuke attentie.*

