

september 2013

SamenKerk⁷

Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam

"Ga, wees niet bang en dien!"

pagina 4

Christen zijn in het normale dagelijkse leven

pagina 12



Wees niet bang



In dit nummer

Wereldjongerendagen	4
Pater Pio: Ik ben voor mijzelf een mysterie	7
Oog om oog, tand om tand	8
O.L.V. Visitatie te Noord-Zijpe	10
Roeping van de leken	12
Van Onderop	14
Het raadsel van Lourdes?	16
God als geneesheer?	18
175 Jaar bedevaart naar Kevelaer	19
West-Friese bedevaart	19
Parels van paus Franciscus	20
Impulsdag over de Catechismus	21
Wereldwijd	22
Interview met Erik Kreike	24
Jongerenpagina	26
Vermeldenswaard	27
Onbekende geschiedenis	29
Personalialia	30
Belicht	32

Colofon

Samen Kerk is het informatieblad binnen het Bisdom Haarlem - Amsterdam en verschijnt tienmaal per jaar nummer 7 jaargang nr. 38

Verantwoordelijke redactie:
Margot de Zeeuw,
Wim Peeters, hoofdredacteur

Redactieadres:
Samen Kerk
Postbus 1053,
2001 BB Haarlem
Telefoon: (023) 511 26 60
Faxnummer: (023) 511 26 59
Giro 43509
E-mail: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Internet: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Medewerkers:
Marcel Poorthuis (Parels uit de Schattengrot)
Hein-Jan van Ogtrop (Kerkengek)
Floor Twisk (Onbekende Geschiedenis)
Stefan en Lisette van Aken (Huwelijk en Gezin)
Eleonora Hoekstra-Ros (Van Onderop)

Evert Veldman (Wereldwijd)
Mirjam Spruit - Borst (Catechese)
Berry Klaassens
Marius van der Knaap (Jongerenpagina's)

Abonnementsprijs:
€ 30,00 per jaar; buitenland: € 36,00 per jaar
Abonnementenadministratie: (023) 511 26 40

Advertenties:
Borgerpark Media
Postbus 8027
6060 AA Posterholt
Telefoon: (0475) 711 362
E-mail: info@borgerparkmedia.nl
www.borgerparkmedia.nl

Vormgeving/technische realisatie:
Novente vormgevers, Lunteren

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten en illustraties is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken kunnen reageren via bovenstaand adres.

Wees niet bang en dien!

Het mooie weer houdt aan en veel van ons genieten nog van het zomer gevoel, ondanks het feit dat voor velen school of werk weer is begonnen. Veel jongeren die terugkeerden van de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro gloeien in ieder geval nog na van een fantastische ervaring. U leest er meer over in dit nummer van Samen Kerk. Vooral ook de kennismaking met paus Franciscus maakte diepe indruk! Hij hield de jongeren voor niet bang te zijn: wees een Missionaris! Wij wensen onze jongeren toe dat ze het WJD-gevoel nog lang kunnen vasthouden én overbrengen op anderen. Erik Kreike maakt zich daar hard voor: als nieuwe voorzitter van het Jongerenplatform wil hij het vuur van de WJD in ons bisdom verspreiden. Op pagina 24-25 leest u het interview dat Margot de Zeeuw met Erik had.

Er is ook het nodige nieuws over bedevaarten: diaken Philip Weijers is mee naar Lourdes en schrijft over zijn eerdere ervaringen. Het Duitse Kevelaer viert een jubileum en ook de West-Friese bedevaart beleeft dit jaar een bijzondere mijlpaal. In het volgende nummer van Samen Kerk lezen we over de reis die een groep pelgrims maakte naar Siberië. Ze haalden er zelfs de Russische televisie mee!

We zijn deze maand met enkele nieuwe rubrieken gestart. Zo zullen we in ieder nummer een heilige belichten wiens feestdag in die maand valt. Pater Pio bijt het spits af! Verder vindt u op de achterpagina de nieuwe rubriek 'Belicht'. We willen iedere maand een of twee mooie foto's laten zien van bijzondere gebeurtenissen. Dus hebt u een mooi parochiefeest gevierd? Een speciale ontmoeting gehad? Stuur uw foto naar ons toe en wie weet wordt hij in het volgende nummer van Samen Kerk geplaatst.

We wensen u weer veel leesplezier! <

Redactie Samen Kerk



Paus Franciscus:

“Ga, wees niet bang en dien!”

“Wees niet bang en dien!” Dat waren de woorden die Paus Franciscus herhaaldelijk aan de drie miljoen jongeren meegaf tijdens de slotviering van de WJD op het strand van de Copacabana in Rio de Janeiro. Natuurlijk afgeleid van het thema van de WJD volgens Mt. 28:19 “Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen”. Veel T-shirts, spandoeken en lezingen tijdens de WJD gingen dan ook over dit onderwerp. Breng het Evangelie overal, wees een missionaris! Zeker in Nederland kan dit een thema zijn waarbij we ons niet altijd even gemakkelijk voelen. We staan bekend om onze tolerantie en laten anderen graag in hun waarde, zeker als het gaat om geloofsovertuiging. Waarom zou ik een ander moeten overtuigen, het beter weten? Bovendien voelt het als zieltjeswinnerij. Onze Nederlandse jongeren denken hierover na, maar aangespoord door de paus willen ze daar toch ook nieuwe wegen in zoeken.



Foto Ramon Mangold

Veel jongeren ontdekken het geloof als een gratis en zeer betekenisvol geschenk voor hun leven. Het voelt niet goed om anderen dat bewust te onthouden. “Ik moet hier iets mee,” lieten enkele jongeren weten. Paus Franciscus roept de jongeren hier in zijn preek twee keer nadrukkelijk toe op. ‘Ga! Houd deze bijzondere ervaring van de WJD niet voor jezelf of voor kleine gemeenschappen. Daarmee haal

je het zuurstof weg van een vlam die sterk brandt,’ aldus paus Franciscus. ‘Het geloof is als een vlam die sterker wordt als je hem doorgeeft en deelt met anderen. Jezus heeft niet gezegd: “Ga als je zin of tijd hebt” Nee, Hij zei: “Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen”. Dit is een opdracht die de Heer toevertrouwt aan de hele Kerk, dus ook aan jou. De opdracht komt niet voort uit een verlangen naar macht of overheersing, maar is geboren uit liefde. Jezus kwam in ons midden en heeft ons niet alleen een deel van zichzelf gegeven, maar Hij gaf zich geheel om de liefde van God aan ons te laten zien.’

Gemeenschap

‘Maak alle volkeren tot zijn leerlingen. Er zijn geen grenzen waartoe Hij ons zendt. Hij stuurt ons naar iedereen! Het Evangelie is niet voor sommigen van ons. Het is niet voor de mensen die dicht bij ons staan of die er meer ontvankelijk voor zijn, maar voor iedereen. Wees niet bang om Christus overal te brengen; aan de rand van de samenleving, aan degenen die het verst weg zijn of het meest onverschillig lijken. De Heer wil iedereen de warmte van zijn genade en liefde laten voelen. Als we de uitdagingen samen aangaan, zijn we sterk. Jezus riep zijn apostelen niet op om te leven in afzondering, hij riep hen om een groep te vormen, een gemeenschap.’

‘Dien: het leven van Jezus is een leven voor anderen. Het is een leven van dienstbaarheid. Evangelisatie is getuigen van de liefde van God. Dat is het overwinnen van onze zelfzucht. Om ons te buigen en de voeten te wassen van onze broeders zoals Jezus deed.’

Zeker wat deze laatste oproep betreft, zijn jongeren geraakt door het levende voorbeeld van de Brazilianen. Op vrijwel iedere plek werden de jongeren als eregasten ontvangen. De beste plekken werden gereserveerd, ook als dat betekende dat de Brazilianen in de kerk zelf op de >>

“(Be)leef je geloof!” voorprogramma Fortaleza

Na een veilige terugkeer uit het mooie Brazilië, kijk ik terug op een mooie en geweldige geloofservaring. Om te beginnen met de ‘missionary week’ in Fortaleza, georganiseerd door bisdom Haarlem- Amsterdam en Utrecht. Hier maakten we kennis met de Shalom-gemeenschap. Ze lieten ons het geloof vanuit een ander en vrolijker opzicht zien. De Braziliaanse gastgezinnen waarbij we een aantal dagen verbleven, ontvingen ons erg gastvrij. De tweede week in Rio brachten we een bezoek aan de Corcovado, het beroemde Christusbeeld op de berg. We ontmoetten overal in de stad zingende en dansende pelgrims uit de hele wereld. Ook de mooie samenkomsten tijdens de vieringen op het strand van de Copacabana met de Paus waren indrukwekkend. Een geweldige ervaring om samen het geloof te belijden met zoveel gelovige jongeren. Het doet je sterker staan in je geloof en het geeft je energie en kracht om missionaris te zijn als je weer in Nederland bent. De Brazilianen zijn erg gastvrij, gelovig en leven sterk vanuit het hart. Het is mooi om te zien dat je het geloof overal in het dagelijkse leven tegenkomt. Op straat of in restaurants zie je beelden van Maria of Jezus. Mensen die een gelovig liedje zingen op straat of op het strand en veel mensen die een rozenkransje om hun nek dragen. Ik voelde me sterk en open in mijn geloof. Je voelt je thuis als één familie onder de naam van God. We zouden daar als Nederlandse jongeren een voorbeeld aan kunnen nemen en opener moeten zijn over ons geloof in Nederland. Kortom: het is een onvergetelijke ervaring die je iedereen gunt.

Rahma Azzouz, Almere



grond moesten zitten. De heerlijkste maaltijden werden bereid, er werd voor ons gezongen en hoewel het voor de WJD gebruikelijk is dat jongeren worden ingezet voor corvee, is het in Brazilië ondenkbaar om gasten aan het werk te zetten. Vele gastgezinnen beschouwden hun jongeren als eigen kinderen. Vele Brazilianen offerden in vele opzichten, om onze jongeren te dienen en dat bleef niet onopgemerkt. Luister dus goed als u een jongere

hoort vertellen over zijn of haar ervaringen van de WJD! Als zij zeggen dat zij nooit zullen vergeten hoe zij als eregasten zijn behandeld, zeggen zij niet hoe zij hebben genoten van het eten, maar dat zij geraakt zijn doordat een wildvreemde hen lief had. <

Marius van der Knaap,
Jongerenpastoraat bisdom Haarlem- Amsterdam

"Hart & Handen"

voorprogramma Campo Belo

Het voorprogramma van onze reis, georganiseerd vanuit het bisdom Den Bosch, nam ons mee naar Campo Belo, een stadje ten noorden van Rio de Janeiro, waar wij, door ons in te zetten voor de lokale bevolking, ons hoopten voor te bereiden op de WJD. We bezochten een aantal projecten, die vaak door de kerk georganiseerd waren. In plaats van ons aan het werk te zetten, lieten de Brazilianen ons met hun cliënten praten, wan ze vonden het onbeleefd om hun gasten te laten werken. Ook hebben we een aantal dingen gedaan met lokale jongeren. Voor mij was het hoogtepunt een voetbalwedstrijd Nederland - Brazilië. De sfeer was mede dankzij de 3000 Brazilianen op de tribune opperbest.

Eenmaal aangekomen in Rio zelf, werden we, net als in Madrid, weer gegrepen door de massaliteit van de WJD. Overal in het centrum zag je vlaggen uit de hele wereld en mooie groene WJD-shirtjes. Erg bijzonder als je bedenkt dat dit allemaal teweeg is gebracht door slechts één man: de paus. Mooi was ook weer het slapen onder de sterrenhemel, dit jaar op het magische copacabana beach. Een ervaring om nooit meer te vergeten! Al met al was dit een reis die me altijd zal bijblijven.

Job van Erp, Kortenhoef



Job van Erp rechts op de foto

Pater Pio:

"Ik ben voor mijzelf een mysterie"

In deze nieuwe rubriek zullen wij elk nummer een Heilige of Zalige belichten. Deze keer is dat de Heilige Pater Pio. Hij wees op een eigentijdse manier mensen de weg naar God en stond altijd klaar voor zijn 'geestelijke dochters en zonen'. Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks zijn graf. Zijn feestdag is 23 september.

Pater Pio werd als Francesco Forgione geboren op 25 mei 1887 in Pietrelcina in Zuid-Italië. Op 16-jarige leeftijd trad hij in bij de orde der kapucijnen in Morcone. Daar kreeg hij de klooster-naam Pio.

Stigmata

Het leven van pater Pio was een aaneenschakeling van wonderlijke gebeurtenissen. "Ik ben voor mijzelf een mysterie," zei hij dan ook vaak tegen mensen uit zijn omgeving. Zo ontving hij op 20 september 1918 de zogeheten stigmata, de vijf wonden van de gekruisigde Jezus. Uit de wonden in zijn handen, voeten en zijde stroomde bloed dat een heerlijke geur verspreidde. Zijn oversten onderwierpen hem aan lastige wetenschappelijke onderzoeken. Steeds heeft Pio geprobeerd de stigmata te verbergen, omdat hij niet als een curiositeit beschouwd wilde worden. De pijnen waaraan hij leed, wilde hij het liefst in volstrekte anonimiteit dragen en offeren voor de redding van de zielen in het vagevuur. De stigmata verdwenen na zijn overlijden.

Grote toeloop voor de biecht.

Door de stigmata en de talrijke wonderen die er rond hem gebeurden, stroomden er grote aantallen pelgrims naar San Giovanni Rotondo. Velen stonden uren in de rij om bij de Pater Pio te biechten.

Ondanks zijn strengheid stroomden de mensen van overal ter wereld naar hem toe. Soms moesten ze dagenlang wachten om aan de beurt te komen. Pater Pio luisterde geduldig naar iedereen, alsof hij voor die mens alleen bestond, bijna heel de dag door, van 's morgens tot 's avonds. In het laatste jaar voor zijn dood heeft men het totale aantal van zijn biechtelingen geteld. Het waren er ongeveer 250.000, een kwart miljoen.

Geur van Heiligheid.

Van geen enkele Heilige uit de moderne tijd zijn zoveel verslagen over wonderbaarlijke verschijnselen opgetekend als van Pio. Zo was Pater Pio helderziend, beschikte hij over de gave van bilocatie (op twee plaatsen tegelijkertijd aanwezig zijn) en genezing en verspreidde hij een heerlijke geur.

Op zondag 22 september 1968 zakte hij tijdens de viering van de hoogmis in elkaar. Pio was aan het einde van zijn lichamelijke krachten en in de nacht van zondag op maandag kwam er een eind aan zijn aardse bestaan. Om 02.30 uur stierf hij met de namen van Jezus en Maria op de lippen. Nadat hij was overleden, verdwenen de stigmata. In de dagen na zijn dood trokken ongeveer 100.000 mensen langs de baar van de overleden Pater en een zelfde aantal mensen was bij de uitvaart aanwezig.



Zalig- en Heiligverklaring.

Zijn enorme populariteit werd niet altijd gedeeld door het kerkelijk gezag. Sommige hoogwaardigheidsbekleders hielden hem voor een bedrieger. Na een lang en intensief onderzoek naar de bijzondere verschijnselen gaf het Vaticaan uiteindelijk toestemming voor de start van zijn zaligverklaringsproces. Pater Pio werd in 1999 door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Deze zelfde Paus verklaarde hem heilig op 16 juni 2002. <

Oog om oog, tand om tand...

Onze tijd wordt getekend door oorlog, geweld en terreur. Op dramatische wijze moeten we steeds weer ervaren hoe mensen het leven en het geluk van anderen totaal ondergeschikt kunnen maken aan hun eigen denkbeelden en doelstellingen. Het is een geest die de afgelopen decennia om zich heen gegrepen heeft in gijzelingen, kapingen, bomaanslagen en terreur.

Een geest die voortkomt uit extreme zelfzucht en haat, die de ogen verblindt om het leed te zien dat men aanricht. Het is een geest die haaks staat op de geest van het christendom. Als iets duidelijk is, dan is het dat Christus ons niet vraagt om anderen ónze lasten te laten dragen, maar juist dat wij proberen andermans last op onze schouders nemen zoals Hij gedaan heeft. Wie daarin het verst gaat zal de grootste zijn in het Rijk de Hemelen. Hoe verfrissend en ontroerend is het niet als je zulke voorbeelden hoort. Gelukkig maken we dat ook mee. Mensen die hun eigen leven op het spel zetten om anderen te helpen, redders die in hun reddingsactie zelf ten onder gaan, zoals Maximiliaan Kolbe, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp de plaats inneemt van een medegevangene en voor hem de dood ingaat.

Enige tijd geleden heb ik een film gezien over Gandhi: u weet wel, die eenvoudige advocaat uit India, die zó gegrepen werd door het onrecht dat hij om zich heen zag - rassen tegenstellingen, de overheersing van zijn vaderland door de Engelsen - dat hij zijn hele leven daarvoor omgooide en uitgroeide tot de onbetwiste leider van zijn volk. Maar het bijzondere van Gandhi was dat hij deze strijd tegen het onrecht absoluut gewelddoos voerde en zich nooit liet meeslepen door gevoelens van haat voor de tegenstander, door ongeduld, door de verleiding om hard terug te slaan. Van hem zijn die grootse woorden bewaard gebleven: "Ik ben bereid voor mijn ideaal te sterven; ik ben niet bereid ervoor te doden!" Hoewel hij geen christen was, had hij die woorden van Jezus uit het evangelie beter begrepen dan menig christen: "Als men u op de ene wang slaat, keer dan ook de andere toe..."

Verlies jezelf...

Gods goedheid en gerechtigheid, leert Jezus, overstijgt verre de "oog om oog, tand om tand" gerechtigheid van mensen en Hij vraagt ons Hem op die weg te volgen. Natuurlijk: de Bergrede is geen recept voor alle situaties. Het is geen politiek programma. Er zijn vormen van kwaad die een christen juist vanwege zijn opkomen voor de waardigheid van de mens en de eer van God, moet bestrijden: in het uiterste geval zelfs met geweld....

Wat Jezus ons hier duidelijk wil maken, is dat je geweld ten diepste niet uitbant door geweld er tegenover te stellen, dat haat niet verdwijnt door het met haat te beantwoorden, dat je het kwade niet kunt overwinnen met het kwade... 'Nee,' zegt Hij, 'overwin het kwade door het



Hoewel Gandhi geen christen was, heeft hij de woorden van Jezus goed begrepen: "Als men u op de ene wang slaat, keer dan ook de andere toe".

goede, beantwoord haat met liefde, laat het onrecht op jou stuklopen zonder dat het je zelf tot onrecht brengt.

Alleen zó en niet anders verliest het kwaad aan kracht en wordt de wereld een stukje beter. En dat is uiteindelijk

**“Wie zichzelf verliest,
die zal zich vinden.”**

een vraag naar onze levenshouding: Hoe sta ik in het leven? Ben ik vrij genoeg om überhaupt zó te kunnen handelen, of is mijn eigen ego nog zo kwetsbaar, zit ik nog zo vast aan mezelf, dat elke deuk me uit evenwicht brengt en doet terugslaan met woede, wrok en geweld? Ook menig christen gaat tot het uiterste om zijn gelijk te halen: "Ik sta in mijn recht", zegt hij dan. "So what?,"

zou Christus vragen, "Ik stond ook in mijn recht". En Hij zegt erbij: "Wie zichzelf zoekt, die zal zich verliezen. Wie zichzelf verliest, die zal zich vinden."

Maar Hij voegt ook de daad bij het woord en geeft ons een verbluffend voorbeeld. Hij kiest de weg van de totale kwetsbaarheid. Hij neemt de gestalte aan van een kind in een kribbe, legt zichzelf weerloos in mensenhanden. Die weerloosheid zal Hem uiteindelijk aan het kruis brengen. Uit het hout van de kribbe is ook het kruis gemaakt. Het is een weg van ontleding, maar ook van vrijheid, van kracht en opstanding. Moge in onze tijd van opgeblazen ego's, verblinde haat en meedogenloos geweld Zijn woord en voorbeeld liefde en bezinning brengen. <

+ Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam



Exterieur.

De bedoeling van deze serie artikelen is aandacht te besteden aan de verbeelding van de Bijbel (met name van het Oude Testament) in de kerkelijke architectuur. We behandelden al menige kerk in binnen- en buitenland. Ook in ons eigen bisdom zijn interessante kerken: de uwe? Is er ooit een boekje over verschenen? We zijn geïnteresseerd. We kregen een reactie uit Noord-Zijpe, alwaar in de zomer van 2013 feestelijke jubileumvieringen begonnen zijn.



Tussen orgel en altaar:

Interieur.

O.L.V. Visitatie te Noord-Zijpe ('t Zand)

Het is leuk om komende vanaf de provinciale weg naar Den Helder de vlotbrug over te gaan naar 't Zand. Als je op zoek bent naar de kerk van 't Zand heb je geen navigator nodig. De 26 meter hoge toren trekt iedereen al van verre naar het centrum van het dorp.

Het dorp 't Zand is in de 17^e eeuw ontstaan in het noordelijke deel van de Zijpe- en Hazepolder (1596-'97). In de beginjaren waren er al veel katholieken. Ze werden, net als de Dopersen, slechts gedoopt. De overheid legde zich er bij neer dat er vanaf 1640 werd gekerkt in het buitenhuis van de familie Coetenburg, even ten zuiden van de kruising St. Maartensweg/Ruigeweg. De meeste katholieken vonden dat te ver en men vond meer noordelijk een nieuwe kerkgelegenheid in een boerderij aan de Belkmerweg. Van 1711 tot 1785 kwam zelfs de kleine groep overgebleven rooms-katholieke parochianen uit Huisduinen en Den Helder (daar waren veel gelovigen van de Oud-Katholieke Clerezij!) hier naar toe. Bij onze beschrijving van Den Helder (Samen Kerk mei 2005) kwam dat ter sprake.

Grondbezit

Bouwwaligheid en de vaak moeilijke verhoudingen tussen Noord en Zuid maakten in 1830 een einde aan het gebruik van de boerderij als kerk. Dan komen we plotseling een pastoor Duvergé tegen, die met eigen middelen een stukje grond kocht aan de Bosweg bij 't Zand. Hij had daar een houten loods laten plaatsen voor godsdienstondericht. Zijn opvolger L.C. Spoorman, eerder kapelaan in Amsterdam, werd benoemd voor de parochiegemeenschap Zijpe. Hij moest daar tenminste één, liefst twee kerken gaan bouwen. Ook kwam nog de Anna Paulowna-polder droog (1845/46) zodat er veel geloof kon bloeien. Na rijp beraad begin men te bouwen aan een kerk in 't Zand op een stuk grond dat grensde aan het Buiten Jagerslust, gelegen op de plaats waar nu de Zandstee staat. De kerk had dat stuk grond cadeau gekregen. De bouw werd energiek ter hand genomen. Angstig detail: de transactie over het eigendom van de grond



Zicht op het Ypma-orgel.

was nog niet rond, de kerk bijna wel. De parochie was intussen opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk gedeelte.

Dat er gekozen werd om te beginnen met een kerk voor 't Zand – met maar liefst 400 plaatsen! – was zeer tegen de zin van de Zuid-Zijpers. Zij zouden ook in actie komen. In het begin vlotte de bouw niet, maar toen hun kleine kerkje aan de Ruigeweg in 1864 verbrandde, koos men voor een betere locatie: in Burgerbrug aan de Groote Sloot. Daar werd in 1866 door dezelfde architect die de kerk van 't Zand ontworpen had (Th. Molkenboer uit Leiden) een half zo groot, heel fraai kerkje gebouwd. Het wordt in de monumentenbeschrijving van Noord-Holland beschreven als een driezijdig gesloten neo-romaans zaalkerkje met een half-gebouwde geveltoren voorzien van een lantaarngedeling en ingesnoerde spits. En op de orgeltribune prijkt een orgel uit de bouwtijd. Anna Paulowna zelf kreeg in 1871 een kerkje, dat door de aanbouw van het "kruis" in 1916 een kerk genoemd mag worden.

De bouw

Na wat schermutselingen ging het kerkbestuur akkoord met een ontwerp dat voor 30.000 (!) gulden gerealiseerd zou worden. In 1863 stemde de bisschop er mee in

en werd de bouw echt aanbesteed. Op 2 juni werd de eerste steen gelegd en in de kerstnacht van hetzelfde jaar werd de kerk in gebruik genomen. Parochianen hadden hun steentje bijgedragen! Vele giften kwamen er: een zilveren monstrans, het hoofdaltaar, de preekstoel en allerlei delen van de inventaris. De aan O.L.Vrouwe Visitatie toegewijde kerk aan de Keinsmerweg is een rechtgesloten driebeukige (vrij sober uitgevoerde) kerk met rondboogvensters. Aan de westkant zijn nog de oorspronkelijke steunberen te zien. In 1923 dreigde de kerk in te storten en werden aan de oostzijde kolossale steunberen aan de kerk geplakt. De kerk is voorzien van een met pannen bedekt zadeldak dat aan de achtergevel uitloopt op een wolfseind. De toren is ingebouwd en heeft een achzijdige naaldspits. Een uitbouw vooraan, rechts opzij, is als doopkapel toegevoegd in 1958. In 1985 werd de pastorie, die tegelijk met de kerk gebouwd was, gesloopt en vervangen door een parochiezaal en een 'gewoon' huis.

Tussen altaar en orgel

Van binnen is er een knusse sfeer en men voelt zich prettig in dit neoclassicistisch interieur. Twee rijen van vier Dorische zuilen verdelen het interieur in een middenbeuk en twee zijbeuken. In het middenschip wordt onze blik getrokken naar het hoge, tot aan het plafond reikende front boven het altaar met kolommen, beelden en engelenkopjes. Het oude altaarfront uit de bouwtijd is een topstuk van de kerk. Vrouwen verdringen zich: Maria en Elizabeth, geloof, hoop en liefde. Vijf vrouwen. De twee mannen, Petrus en Paulus, zijn duidelijk in de minderheid. Het omgekeerde kruis van Petrus valt op. Deze beelden zijn allemaal uit de bouwtijd. Daaronder een hardstenen altaar uit 1958 met daarop afgebeeld de broodvermenigvuldiging. De preekstoel uit de bouwtijd draagt de evangelistensymbolen en de bekende duif van de Heilige Geest, die de predikant in vroeger dagen mocht inspireren. De



Interieur in vroeger dagen.

oude doopvont is naar voren gebracht. De kruiswegstaties zijn aquarellen uit 1958 van het atelier Dekker in Heiloo. In 1958 werden ook de glas-in-loodramen met sobere versierinkjes aangebracht.

De kerk wordt opgesierd door twee oude vaandels: Franciscus prijkt op het ene en Maria en Elizabeth prijken op het andere. De zang wordt in de rug gesteund door het orgel van de Alkmaarse orgelmaker Lodewijk Ypma uit 1866, drie jaar jonger dan het hoofdaltaar, met twee klavieren en 19 registers. Onlangs gerestaureerd staat het er piekfijn bij. En zo is de kerk tussen altaar en orgel een sfeervolle ruimte waar het goed toeven is.

Als we de kerk verlaten, hebben we misschien nog kans de klokken te horen. De Mariaklok dateert uit 1950; de andere, die geen naam draagt – bij deze benoem ik die als Elizabeth -dateert uit 1961. De vier wijzerplaten houden de parochianen bij de tijd en de fraaie avondverlichting maakt de toren tot een baken voor velen. Op de terugweg ga ik toch even kijken bij de drie jaar jongere en iets kleinere Maria Geboorte kerk bij Burgerbrug. De twee Mariakerken getuigen van inzet en van geloof dat altijd weer mensen inspireren mag. <

Hein Jan van Ogtrop, Haarlem

Gebruik is gemaakt van de artikelen van mijn klasgenoot Jan van Diepen pr.



Parochieplanning in de 17e eeuw; links het noorden!

De roeping van de leken:

christen zijn in het normale dagelijkse leven

Ontdek je eigen opdracht binnen de grote verscheiden familie van de Kerk

Veel mensen denken dat als je God écht wilt volgen, je priester moet worden of het klooster in moet gaan. “Wat overblijft”, werken in de maatschappij, trouwen en kinderen ontvangen of op een andere manier dienstbaar zijn, zou je dan een soort tweederangs christen maken... Als je echter de documenten over de Kerk (*Lumen Gentium*) en over het leken apostolaat (*Apostolicam actuositatem*) van het tweede Vaticaans Concilie erbij pakt, blijkt heel duidelijk dat die visie op het navolgen van Jezus niet klopt.

Laat ik voorop stellen: onze Kerk heeft priesters en religieuzen altijd hard nodig. Met hen kunnen we de Sacramenten vieren zodat Jezus ons heel dicht nabij kan zijn. We hebben ze ook hard nodig vanwege hun gebed



voor het heil en geluk van alle mensen. In dit artikel wil ik echter vooral ingaan op de plaats van de leken in de Kerk.

Wondere verscheidenheid

De Kerk vertoont een wondere verscheidenheid: jong en oud, man en vrouw, mensen van verschillende continenten, rassen en culturen, gewijde bedienaren en leken. Belangrijk is om deze verschillen niet tegen elkaar uit te spelen in de zin van “het ene is beter of belangrijker dan het andere”. De kunst is om de verschillen die er zijn te waarderen en te benutten voor de groei van het koninkrijk van God. Elke christen is geroepen om op zijn of haar plaats Jezus na te volgen. Iedereen doet dat in overeenstemming met zijn of haar eigen roeping, levensstaat, talenten en situatie. De Engelse kardinaal John Henry Newman verwoordde het aldus: *“Ik ben geroepen iets te doen of zijn waartoe geen ander geroepen is; ik heb een plaats in Gods plan en op Gods aarde die geen ander heeft”*. En dat geldt voor ieder van ons.

Eigen roeping in Kerk en wereld

Zo ook met het onderscheid tussen priesters en leken. De YouCat (jongeren catechismus) zegt in nummer 138: *“Als kinderen van God hebben zij dezelfde waardigheid. Ze hebben gelijkwaardige, maar verschillende taken”*. Eén van de belangrijke accentverschuivingen van het tweede Vaticaans Concilie is geweest, dat alle gelovigen (dus niet alleen priesters en religieuzen) een eigen roeping in de Kerk en de maatschappij hebben te vervullen. Het meer en meer ontdekken van deze roeping van de leken is een vrucht geweest van het tweede Vaticaans Concilie. Wat houdt deze roeping in?

Concreet betekent dit, dat juist omdat een leek ‘in de wereld’ leeft, hij of zij geroepen is de omgeving waarin



hij of zij leeft van binnenuit meer evangelisch te maken. *“De leken zijn geroepen om zich te engageren (= toe te wijden, red.) in de samenleving, zodat het rijk van God onder de mensen kan groeien”* (YouCat 139). Dat kan in (bijna) elk beroep of levensomstandigheid. Het bekend in de praktijk om “de kleine dingen met liefde te doen” of anders gezegd “de kleine dingen op grootse wijze te doen”. Al deze kleine plichten en zorg voor mensen in ons leven, als wij deze volbrengen vanuit een houding van liefde voor God en onze naaste, draagt dit bij aan de komst en opbouw van het koninkrijk van God in deze wereld. Dan is geen enkele daad nutteloos of niet de moeite waard. Van het verschonen van een luier, zorgen voor een zieke buurman of kind, de financiën bijhouden, je lijden opdragen, een gesprek met een collega of iemand die je tegenkomt: alles kan een middel zijn om dichterbij God te komen en Zijn aanwezigheid in deze wereld zichtbaar te maken. Marthe Robin (1902-1981), die zelf ruim 50 jaar ziek op bed lag, verwoordt het op deze manier: *“Eén ding blijft altijd binnen ieders bereik: oorzaak van blijdschap te zijn voor de anderen, een beetje rust geven, wat moed, wat hoop, een glimlach ontlokken...”* <

Mirjam Spruit



Wat is een leek?

De term “leek” wil kerkelijk gezien niet zeggen dat iemand van niets weet. Het is de term om aan te duiden dat iemand niet gewijd is, dus geen bisschop, priester of diaken is. Positief geformuleerd: hij of zij is christen, behoort tot het volk van God, op basis van zijn of haar doopsel en vormsel.

“De eigen roeping van de leken ligt hierin, dat zij het rijk van God zoeken juist door de tijdelijke aangelegenheden te behartigen en volgens de wil van God te regelen.[...]”

Ze leven in de wereld, met name in alle mogelijke wereldlijke beroepen en werken, in de gewone levensomstandigheden van familie en maatschappij: hun bestaan zelf is daarvan als het ware doorweven. Dáár zijn ze geroepen om door het vervullen van de eigen opdracht, bezield met de geest van het evangelie bij wijze van zuurdeeg als het ware van binnenuit tot de heiliging van de wereld bij te dragen” (*Lumen Gentium* 31).



Het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965)

Op 11 oktober jl. is het 50 jaar geleden dat het tweede Vaticaans Concilie werd geopend in Rome. Ruim 2300 bisschoppen waren aanwezig op deze kerkvergadering, die telkens van september tot december duurde. Het Concilie heeft zestien documenten voorgebracht, waaronder vier hoofddocumenten of constituties. Een van deze vier hoofddocumenten is *Lumen Gentium*, het document over de Kerk. Het document *Apostolicam actuositatem* over het leken apostolaat is een verdere uitwerking van enkele onderdelen uit het document *Lumen Gentium*.

De vakantietijd is inmiddels voorbij en veel parochies bereiden zich voor op een nieuw werkjaar. De vakantietijd is altijd een mooie tijd van ontspanning en van gezelligheid. We onderbreken met het ritme van de dagelijkse dingen om iets anders te gaan doen. Misschien is het leukste van reizen wel het thuiskomen! Ik hoop dat u uitgerust bent en vol frisse moed het nieuwe school- of werkjaar tegemoet kunt gaan.

De nationale Ziekendag is op de tweede zondag van september en bedoeld om mensen bewust te maken van zieken en gehandicapten in hun eigen omgeving en om de contacten met zieken en gehandicapten te bevorderen. Daadwerkelijk de zieken en ouderen steunen met een bezoek en vriendschap behoort tot een taak van de kerkgemeenschap. Veel parochies werken samen met de lokale Zonnebloem.

door Eleonora Hoekstra-Ros

In het najaar krijg je weer zin om aan een cursus deel te nemen. De **R.-K. Parochie Purmerend** organiseert in de Nicolaaskerk CAFE-avonden. CAFE staat voor Catholic Faith Exploration. De start is in september. De volgende data zijn 3 oktober, 24 oktober, 7 november en 21 november 2013. Er wordt met elkaar naar een film gekeken en daarna volgt er in een ongedwongen sfeer een nagesprek. Dit staat in het **maandblad Spuigat**.



In het Jaar van het Geloof heeft een kunstenaar in dit kader zeventien iconen geschilderd. Op 28 en 29 september houdt **de parochie St. Martinus te Medemblik** een iconenexpositie in de kerk. Hoe de kunstenaar zijn werk ziet als een roeping staat in een artikel in **de Martinus Mantel**. Door het schilderen van de belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus Christus toont hij wat Jezus voor hem betekent en hoe een icoon tot hem spreekt en hem raakt.



als een roeping staat in een artikel in **de Martinus Mantel**. Door het schilderen van de belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus Christus toont hij wat Jezus voor hem betekent en hoe een icoon tot hem spreekt en hem raakt.

Het was verrassend voor parochianen om bij de afsluiting van de Meimaand - Mariamaand bij de aanvang van het rozenkrans bidden in de Mariabidhoek in **de wijkkerk St. Joseph van de R.-K. parochie HH. Matthias - Laurentius te Alkmaar**, een missionaire rozenkrans uitgereikt te krijgen. In een zakje zat een uitleg en een plastic rozenkrans in vijf kleuren. Het was de Amerikaanse bisschop Fulton Sheen (1875-1979) die het idee ontwikkelde voor de kleurige missionaire rozenkrans die in de vijf tientjes de vijf werelddelen zag. In Brazilië maken mensen met een beperking deze rozenkransen.



Voor het eerste geheim koos hij groen, hetgeen herinnert aan Afrika met zijn oerwouden en savannes. Het tweede geheim werd rood en staat voor Amerika. Daarbij dacht hij aan de oorspronkelijke volken van heel Amerika en het bloedvergieten van vele onschuldige mensen in oorlogen. Het derde geheim werd wit. Dat brengt de oorspronkelijke volken van het Europese werelddeel in gedachten. Het vierde geheim is blauw en herinnert aan de wijde zeeën rond Australië. Het vijfde geheim doet denken aan de oorspronkelijke volken van Azië. Zelfs het beeld van de H. Maria droeg voor deze keer een missionaire rozenkrans.



Parochianen in het **KAN (Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg)** worden opgeroepen mee te doen en een kans te maken op een boek van de paus als prijs: "Paus Franciscus: Leven en denken van Jorge Bergoglio". Twee boeken worden weggeven. Daarvoor in ruil wil de redactie van de **KAN-parochies** een mail ontvangen met een verhaal met als titel: "Waarmee heeft paus Franciscus de meeste indruk op mij gemaakt?" De leukste inzendingen worden gepubliceerd in **het parochieblad KAN nieuws**.

KAN nieuws

In de familieviering op zondag 6 oktober van 11.00 uur kunnen kinderen in **de St. Agatha kerk** een dierenzegen ontvangen over hun huisdier. Alle dieren zijn welkom, ook knuffels. Het mag een vrolijke boel worden. Zo staat het in het oproepje in de **nieuwsbrief "De Cirkel" van de R.-K. Parochie St. Eloy te Beverwijk**.



Het thema van het Open Monumentenweekend 2013 is dit jaar "Macht en Pracht". Veel kerken tonen hun interessante geschiedenis en willen deze in een religieuze context plaatsen. De rijkdom, de schoonheid en de grootheid die macht kon voortbrengen is overal om ons heen in gebouwen terug te vinden. Pracht zal zeker herkend worden in kerken en kerkschatten zullen gevonden worden. De **parochie St. Franciscus Xaverius te Enkhuizen** vertelt in **haar parochieblad Kontakt** dat de macht van de kerk met een blik naar het verleden ook op een goede manier is uitgeoefend.



zal zeker herkend worden in kerken en kerkschatten zullen gevonden worden. De **parochie St. Franciscus Xaverius te Enkhuizen** vertelt in **haar parochieblad Kontakt** dat de macht van de kerk met een blik naar het verleden ook op een goede manier is uitgeoefend.

De pastor doet in het **parochiecontact Wieringen** een oproep aan de parochianen om elkaar met een speciale gelegenheid eens een spreuk cadeau te geven. Het boek Spreuken staat vol met allerlei wijsheden. Over van alles wat we in ons leven meemaken: in ons sociale leven, de politiek en het geloof. Spreuken die de moeite waard zijn van het overdenken. Hij stelt voor er eens voor te gaan zitten, want een echte wijsheid verrijkt je leven. En wie wijsheid bezit kan daarvan eindeloos uitdelen. Als voorbeeld geeft hij:

Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering: Laat dus af van twist, voordat hij losbreekt.

Retraites bij O.L.V. ter Nood

dinsdag 5 november – zaterdag 9 november: Grignion de Montfort

Door deze stille retraite zullen de deelnemers vanuit de diepzinnige Wijsheid van Grignion de Montfort Maria beter leren kennen, alsook haar ongekend grote liefde die zij ons, als Moeder der mensen, toedraagt. Deelnemers aan deze retraite zullen meer intens ervaren wat de Katholieke Kerk bedoelt te zeggen met de woorden:



‘Door Maria tot Jezus’. Of zoals Grignion de Montfort het schrijft: *“Om Jezus Christus in een ziel voort te brengen en die ziel in Jezus Christus, werkt de Heilige Geest dan ook des te krachtiger naarmate Hij er Maria, Zijn geliefde en onafscheidelijke Bruid, inniger aanwezig vindt”*.

Meer informatie: >> www.olvternood.nl/retraites.html

dinsdag 26 november – zaterdag 30 november: Moeder Theresa

De eigenlijke naam van Moeder Theresa is Agnes Gonxha Bojaxhiu. Zij werd geboren in Skopje, de hoofdstad van Macedonië. Geïnspireerd door de levens van heiligen en missionarissen trad ze op 18 jarige leeftijd in bij de Zusters van Loreto en werd ze als lerares Engels uitgezonden naar de stad Calcutta in India. Daar, getroffen door de diepe armoede, wist ze zich geroepen om haar verdere leven volledig ten dienste te stellen voor de allerarmsten. Tijdens deze stille retraite zullen we ons laten leiden door wijsheid van Moeder Theresa en zullen we naar haar voorbeeld onze relatie met God verdiepen, om ons eigen Christen-zijn weer meer intens te kunnen beleven.





Het raadsel van Lourdes?

Begin september neemt diaken Philip Weijers met de Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam deel aan de grote bedevaart naar Lourdes. Hij deelt zijn eerdere ervaringen met de lezers van Samen Kerk.

Zelf neem ik sinds 2007 jaarlijks deel aan de bedevaart naar Lourdes. Voor sommige deelnemers was het echter de eerste keer, anderen waren er al vaker geweest. Voor iedereen was het in vele opzichten (weer) een bijzondere ervaring. Ik denk daarbij als bedevaartganger en als diaken aan de rijke liturgie, de processies, de kruisweg, de handoplegging van de bedevaartgangers en de indrukwekkende internationale H. Mis in de ondergrondse Pius X basiliek, maar ook aan de vele persoonlijke gesprekken in het pastorale contact.

Bijna 150 jaar geleden raakten hemel en aarde elkaar aan, toen Maria 18 keer verscheen aan het eenvoudige meisje Bernadette. Lourdes, dat kleine plaatsje aan de voet van

te zijn om alles te verdragen. Beproeving om te mogen volharden in geloof, zo lezen we op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament. Paulus ziet het als deelname aan het verlossende lijden van Christus. We raken de zin van het lijden aan, hoe moeilijk het ook is om dat geheim te doorgronden.

Er is in Lourdes veel gebeden, samen in de vieringen en individueel. Iedereen heeft daarbij zijn intenties verwoord en ook dankbaarheid getoond. Dit gebed heeft ons nader tot God gebracht. Door je open te stellen voor Zijn Woord, krijgen we wat meer zicht op onze levensweg, de weg zoals God die voor een ieder van ons voor ogen heeft. Het dagelijkse gebed schenkt vertrouwen in

Lourdes is allereerst een plaats van gebed tot Maria.

Pyreneeën, waar Maria aan Bernadette had gevraagd om te drinken aan de bron in de grot en er zich te wassen. Sindsdien staat deze bron centraal in het merendeel van de tot nu toe 69 officieel erkende genezingen.

Eerder was ik al in 1979 en in 1999 privé in Lourdes geweest. Ik herinner me de grot waar aan de linkerkant tegen de wand de door genezing overbodig geworden hulpmiddelen, zoals krukken, wandelstokken hingen als bewijs van een wonderbaarlijke, niet te verklaren, genezing. Een indrukwekkend gezicht, maar sinds enkele jaren is de rotswand leeg. Ik vroeg me af wat de reden daarvoor zou kunnen zijn.

Miljoenen bedevaartgangers gingen ons voor en zijn sinds 1858 in Lourdes op bedevaart geweest. Zij zijn net als onze bedevaartsgroep daarheen gegaan in het gelovige vertrouwen dat de bedevaart naar Lourdes, genadeoord bij uitstek, hen op de een of andere manier goed zal doen. In de bijbel lezen we op diverse plaatsen dat Godsvertrouwen lichamelijke genezing tot gevolg heeft gehad. In het Evangelie over de genezing van de tien melaatsen stelt Christus dat dit vertrouwen voor Hem de bron voor hun genezing was.

Geheim

Vanuit Lourdes zijn velen, zeer velen, ongenezen teruggekeerd. Het uitblijven van genezing is echter geen gebrek aan Liefde van God voor Zijn schepping. Het is uit een zekere beproeving, waarvan de apostel Paulus zegt bereid

Hem en verleent draagkracht. Gebed geeft ook inzicht en brengt ons er toe om het oude af te leren en het Nieuwe aan te gaan. Om één Heer te dienen, zo hoorden we bij de Mis aan de grot. Gebed dat ons brengt tot verzoening met God, een terugkerend thema van de bedevaart. Gebed dat ons Jezus doen zien.

Lourdes grossiert niet in wonderen. Lourdes is allereerst een plaats van gebed, intens gebed tot Maria, de moeder Gods. "Door Maria tot Christus", staat er afgebeeld in het prachtige mozaïek in de Rozenkrans basiliek. Maria leert ons Christus kennen. "Doet maar wat Hij U zegt", zijn haar woorden in Kana. Vertrouw op Hem die Liefde is. Hij is het immers die het werk van Zijn handen niet los laat.

In Lourdes hangen geen krukken (meer) in de grot. Dat is niet uit hoogmoed of uit ondankbaarheid van wie dan ook. Nee, de lege rotswand wil juist een ververwijzing zijn naar die andere genezingen, de talloze genezingen van het hart. Genezingen van mannen, vrouwen, jongeren, die door het gebed innerlijk genezen zijn, het geloof hebben terug gevonden. Mensen die voor hun levensweg weer zijn gaan vertrouwen op God en er naar willen handelen. <

Philip Weijers, permanent diaken

>> www.lourdesgroephaarlem.nl,

>> www.bedevoarten.com

God als geneesheer

De afgelopen maanden hebben we gehoord over principiële christenen die weigerden hun kinderen te laten inenten. We hebben echter niet gehoord welke religieuze motieven aan een dergelijke weigering ten grondslag liggen. Dat het deze ouders aan liefde voor hun kinderen zou ontbreken, is uitgesloten; des te meer is het van belang welke beweging er bij hen achter zit, en ook: vergissen zij zich op een bepaald punt?

De bijbel laat er geen twijfel over bestaan: het is God die de genezing schenkt. Bij de Uittocht zegt God tot het volk: "Ik zal geen van de ziekten over jullie brengen die ik over de Egyptenaren heb gebracht, want ik ben de Heer jullie geneesheer" (Ex 15:26). Al in de Middeleeuwen waren er groepen die hieruit afleidden dat alleen God gevraagd mag worden als geneesheer. Zij werden hierin gesterkt door het verhaal over Asa, de koning van Juda. "Toen hij ziek werd, zocht hij niet de Heer, maar de dokters" (2 Kron 16:12).

De gedachte dat genezing een geschenk is van God, is van groot belang. Zelfs dokters zullen erkennen dat zij het niet zijn die genezen. Hoogstens helpen zij het genezingsproces dat door de patiënt zelf in gang moet worden gezet en waarvoor zijn wil en medewerking dan ook nodig is. Zelfs medicijnen zijn meer een hulp op weg naar genezing dan dat ze zelf genezing bewerken. Zo bezien is het genezingsproces iets wonderlijks dat zich voltrekt zonder dat we precies weten hoe dat gaat. De gedachte dat wij mensen er dan ook niets aan mogen bijdragen komt ook in het volgende verhaal ter sprake:

Wijngaard

Twee rabbijnen komen een zieke tegen, die hun vraagt: "Meesters, vertel me hoe ik genezen kan worden". Zij vertellen hem wat hij moet doen. De zieke vroeg: "Wie heeft me zo beproefd?" Zij zeiden: "De heilige geprezen zij Hij". De zieke antwoordde: "Dan bemoeien jullie je met een zaak die jullie niet aangaat! God heeft dit gedaan en jullie willen genezen! Overtreden jullie niet Zijn wil?" De rabbijnen vragen hem: "Wat is je beroep?" Hij zegt: "Ik ben landarbeider. Hier is mijn snoeimes". "Maar wie heeft de wijngaard geschapen?" Hij antwoordde: "De heilige Hij zij geprezen". Waarop de rabbijnen zeggen: "Bemoei jij je dan niet met een zaak die jou niet aangaat? God scheidt de wijngaard en jij bewerkt de grond, snoeit, en wiedt en snijdt de vruchten af".

Dus niet alleen het oogsten zelf, maar ook preventie en het faciliteren hoort tot de menselijke verantwoordelijkheid. De redenering dat een ziekte wel genezen mag worden, maar dat men niet aan preventie mag doen is dus een religieuze misvatting. Wel blijft

staan dat het menselijk lichaam geen schade mag worden toegebracht die geen enkel doel dient: het lichaam is immers een tempel van de heilige geest en een goddelijk geschenk.

Het bovenstaande verhaal is boeiend, omdat de afhankelijkheid jegens God die alles laat groeien en bloeien niet wordt ontkennd ten gunste van menselijke eigenmachtigheid. Juist als de mens zich met al zijn vermogens inspant, toont hij zich dankbaar jegens God. De mens is partner van God als het gaat om de zorg voor de wereld. Natuurlijk kunnen we er over peinen dat Adam en Eva in het paradijs de grond (misschien?) niet hoefden te bewerken. Idealiter bestaat er ook geen ziekte en hoeven we niet in te grijpen. Wellicht is dat menselijk ingrijpen wel iets van na de verdrijving uit het paradijs. Maar dan nog is het een 'gelukkige schuld'.

Geschenk

De bijbel staat dus het menselijk ingrijpen niet alleen toe, maar maakt er zelfs een goddelijk gebod van. Het is bij uitstek religieus om op die wijze partner van God te zijn. De dokter als partner van God, in de volle erkenning dat het uiteindelijk God is die genezing schenkt, is dat nog van deze tijd? Misschien wel meer dan ooit; het kan ons bevrijden van een overspannen vertrouwen op de medische wetenschap alleen. Het kan de dokter bevrijden van de loodzware last dat hij alleen degene zou zijn die alles moet bewerken. Maar vooral kan het ons brengen tot grote waardering voor het medisch ingrijpen als een goddelijk gebod. Zelfs de geneeskrachtige kruiden en medicijnen zijn een geschenk van God!

Niemand heeft dit beter onder woorden gebracht dan het wijsheidsboek Jezus Sirach, dat gelukkig in alle katholieke bijbels is te vinden. In hoofdstuk 38 lezen we de religieuze visie op genezen:

1. Waardeer de arts, want je hebt hem nodig en ook hij is door de Heer geschapen;
2. want al komt de genezing van de Allerhoogste, hij krijgt van de koning een geschenk.
3. Om zijn kundigheid wordt de arts hoog geëerd en hij wordt door de invloedrijken bewonderd.
4. De Heer laat de aarde geneeskrachtige kruiden voortbrengen en een verstandig man wijst die niet af.
5. Werd het water niet zoet gemaakt door het hout om de kracht van de Heer te tonen?
6. Hijzelf heeft de mensen hun kennis gegeven om verheerlijkt te worden in zijn wonderbare werken. <

Marcel Poorthuis, Faculteit Katholieke Theologie



175 jaar bedevaart naar Kevelaer

Al 350 jaar worden er bedevaarten gehouden vanuit Haarlem naar het Duitse Kevelaer. In het kleine stadje is een Maria bedevaartsoord waar Maria vereerd wordt als troosteres der bedroefden. In Haarlem werd in 1838 de 'Broederschap ter bevordering van de bedevaart naar Kevelaer' opgericht. Dit jaar gingen zo'n 100 pelgrims dus voor de 175^e keer op bedevaart! De foto's hieronder geven u een kleine impressie van drie prachtige dagen.

Jubileumdag op 6 oktober

Het Jubileum wordt officieel gevierd op 6 oktober in de Maria van Kevelaerkapel in het Kloosterhof in Langedijk. Iedereen is van harte welkom om dit mee te vieren. De jubileumdag begint om 12.00 uur met een Pontificale H. Mis. Aansluitend is er een broodmaaltijd/lunch. Vervolgens is er gelegenheid tot bezichtiging van de St. Jan de Doperkerk en het St. Jansmuseum met een fototentoonstelling van de bedevaart naar Kevelaer. Om 14.00 uur is er een inleiding over de geschiedenis van Kevelaer. De dag wordt afgesloten met om 17.00 uur het rozenkransgebed en aansluitend om 17.30 uur Lof. Adres: Kloosterhof, Dorpsstraat 512 in Noord-Scharwoude, website: >> www.sintjandedoper.nl/kloosterhof
Eigen bijdrage: € 15,-. Dit is voor de lunch en de versnaperingen. U kunt zich opgeven bij de Hoofd broedermeesteres mevrouw J. Versteeg via telefoonnummer 023 5360615.

Bedevaarten



Foto's: mevrouw C. Ruhof ©

West-Friese Bedevaart op 15 september

Op 15 september wordt voor de 105e keer de West-Friese Bedevaart georganiseerd naar O.L.V. ter Nood. Het is de oudste bedevaart van het Heiligdom.

Het programma:

- 10.30: H. Mis met Mgr. J.M. Punt
- 12.30: Stille Aanbidding
- 13.10: Rozenkransgebed
- 13.30: Lof met Sacramentsprocessie met Mgr. J.W.M. Hendriks



Deelnemers aan de West-Friese bedevaart, ca 1910

Parels van paus Franciscus

Tijdens zijn verblijf in Rio de Janeiro afgelopen juli 2013

Paus Franciscus blijft velen verbazen en inspireren. Ook tijdens de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro heeft hij de meest uiteenlopende groepen toegesproken. Op pagina 4-5 maakt Marius van der Knaap melding van zijn toespraak aan de jongeren tijdens de afsluitende Eucharistieviering op het strand van Copacabana. Hieronder volgen een paar korte citaten van de paus tijdens zijn verblijf afgelopen juli in Rio de Janeiro. De gehele tekst van de toespraken is te vinden via >> www.vatican.va (in het Engels) en sommige toespraken via >> www.rkdocumenten.nl

Verlies nooit de hoop

“Weet in je hart dat God altijd aan jouw kant staat; Hij verlaat je niet! Laat ons de hoop niet verliezen! Laten we nooit toestaan dat deze sterft in onze harten!”

Woensdag 24 juli 2013 tijdens de Eucharistieviering in Aparecida

Harten verwarmen

Naar aanleiding van het Emmaus verhaal:

“Jezus verwarmde de harten van de leerlingen van Emmaus. Ik wil dat we onszelf allemaal vandaag afvragen: zijn we nog steeds een Kerk, die in staat is om harten te verwarmen? Een Kerk die in staat is om mensen terug te leiden naar Jeruzalem? Om ze thuis te brengen? Jeruzalem is daar waar onze wortels zijn: de heilige Schrift, catechese, sacramenten, gemeenschap, vriendschap met de Heer, Maria en de apostelen... Zijn we nog steeds in staat om te spreken over deze wortels op een manier dat ze een gevoel van verwondering bijbrengen als we over de schoonheid ervan spreken?”

Zaterdag 27 juli 2013 tijdens een bijeenkomst met de bisschoppen van Brazilië

Jij en ik zijn het startpunt

“Ook vandaag, net als altijd, heeft de Heer jullie nodig, jonge mensen, voor Zijn Kerk. Mijn vrienden, de Heer heeft jullie nodig! Ook vandaag, roept Hij een ieder van jullie om Hem te volgen in Zijn Kerk en om missionarissen te zijn. [...] Maar één vraag blijft er: Waar beginnen we? Wie vragen we om dit werk te beginnen? Sommigen vroegen eens aan moeder Teresa wat er moest veranderen in de Kerk, en met welke muur ze zouden moeten beginnen. Ze vroegen haar: waar is het startpunt? En ze antwoordde: Jij en ik zijn het startpunt! Deze vrouw toonde vastberadenheid! Ze wist waar te beginnen. En vandaag maak ik haar woorden de mijne en ik zeg jullie: waar zullen we beginnen? Met jou en met mij! Laat een ieder van jullie, opnieuw in stilte, jezelf afvragen: als ik met mezelf moet beginnen, waar begin ik dan precies? Laat een ieder van jullie zijn of haar hart openen, zodat Jezus je mag vertellen waar te beginnen”.

Zaterdag 27 juli 2013, aan de jongeren, tijdens de avondwake op het strand van Copacabana

Boekentip!

Paus Franciscus. Het leven en denken van Jorge Bergoglio

In dit interviewboek vertelt Jorge Bergoglio openhartig hoe zijn familie vanuit Italië in Buenos Aires terecht kwam, over zijn jeugd en zijn priesterroeping, over zijn jaren in het laboratorium, in het onderwijs en het pastoraat. Hij vertelt ook over zijn politiek bewustzijn, geworteld in het evangelie, en over zijn opmerkelijke, ongeplande opmars in de kerkelijke hiërarchie: van rector tot provinciaal overste, van bisschop tot kardinaal-aartsbisschop van Buenos Aires. Het boek bevat ontroerende persoonlijke anekdotes. Een deel van het boek betreft ook de specifieke sociale, politieke en kerkelijke situatie in Argentinië, wellicht is dat voor de Nederlandse lezer iets minder interessant. Hoe dan ook, geeft dit boek een mooie inkijk in het leven en de persoonlijkheid van onze huidige paus. Het boek is te koop voor € 19,50 en is te bestellen via: >> www.adveniat.nl



Impulsdag over de Catechismus

De Catechismus: begrenzing of grensverleggend?



Op zaterdag 28 september a.s. wordt in het kader van het Jaar van het Geloof een Impulsdag over de Catechismus van de katholieke Kerk gehouden.



Hiervan werd in het zomer-nummer van Samen Kerk al melding gemaakt. Inmiddels is het workshopprogramma bekend.

Hugo Vanheeswijck, docent Catechetiek aan de Tiltenberg, zal 's morgens de algemene inleiding op het thema verzorgen. In de middag zijn er workshops, waarvan er twee gevolgd kunnen worden. De definitieve workshops zijn inmiddels bekend. Dat zijn:

- 1. Presentatie van de methode voor doorlopende catechese Het Licht op ons pad (4- 18 jarigen)**
Door: Peter Dullaert, directeur van Adveniat
- 2. Jongeren en de Catechismus Door: Ana Martinez**
- 3. De Catechismus methodisch lezen. Thema: Wat is een gelovige?**
Door: Rob Polet, pastoraal werker in Amsterdam West
- 4. Hoe kun je verdieping vinden in de Catechismus over bepaalde onderwerpen?**
Door: Mgr. Hendriks, hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam
- 5. De katholieke sociale leer en de Catechismus**
Door: Philip Weijers, diaken en bestuurslid van het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk

U kunt een beschrijving van deze workshops of meer informatie over het programma vinden via >> www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl onder afdeling 'Catechese' of via >> mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of (023) 511 2635 een folder aanvragen.

Meer informatie

De dag duurt van 9 tot 16 uur en wordt gehouden op de Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 te Vogelenzang. De kosten voor de dag bedragen € 15,- inclusief lunch. Deze dag is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in bovenstaand thema, met name ook voor mensen die actief zijn in de catechese of dat willen gaan worden.

Aanmelding s.v.p. vóór 18 september a.s. via >> evenementen@tiltenberg.org

Voor meer informatie: >> www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl onder afdeling Catechese (tel: 023-511 26 35). De dag wordt georganiseerd door de afdeling Catechese i.s.m. de Tiltenberg en enkele pastorale krachten.





Bisschop Max Rodrigues: “Leve onze vriendschap!”

Het 13^e document van Vaticanum II is het decreet “Dignitatis humanae”. Dit document behandelt de verklaring van de godsdienstvrijheid; zijn principes, maar ook zijn grenzen.

Als er iemand veel zal hebben gelezen in het decreet over de godsdienstvrijheid is het bisschop Rodrigues. Hij is in de afgelopen 13 jaar veelvuldig geconfronteerd met uitingen van religieus extremisme. Christenen in Pakistan behoren tot een gediscrimineerde minderheid. Kerken zijn vernietigd, Bijbels verbrand. Bisschop Max heeft deze uitingen duidelijk veroordeeld, net zo goed als dat hij de rituele verbrandingen van de Koran in Amerika in 2012 veroordeelde.

Lang voordat Pakistan zijn huidige vorm aannam, bestond het katholicisme al in Azië, volgens de overlevering daar gebracht door de apostel Thomas – niet toevallig de patroonheilige van India en Pakistan. Dankzij de onvermoeibare inspanningen van missionarissen zoals Franciscus Xaverius in Zuid-India en Goa, bekeerden veel hindoes zich tot het christendom. Op zoek naar betere leefomstan-

digheden trokken zij naar het noorden, naar het gebied dat sinds 1947 als Pakistan in de boeken staat. Daar mengden zij zich met een populatie van lokale Pakistani die door onder andere Nederlandse missionarissen, in het bijzonder de Mill Hill paters, tot het christendom zijn gekomen. Ondanks de kleine aantallen heeft de kerk in Pakistan een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het land. Behalve een netwerk van sociale en medische centra, runt de Katholieke kerk 600 scholen, waaronder enkele leidinggevende instituten, 53 hostels, acht universiteiten, zeven technische en zeven catechetische centra.

Sharia

In een land waar 95% van de bevolking moslim is, behoren de christenen met 2,4% tot een minderheid. De helft van de christenen is katholiek. Deze Islamitische staat kent het Sharia-recht met een blasfemiewet (godslastering tegen de Islam) die een aantal christenen en zelfs niet-christenen het leven heeft gekost. Een niet-islamitische advocaat is niet bevoegd zijn eigen mensen te verdedigen. Daar komt bij dat de zogenaamde “wet van bewijs” betekent dat het getuigenis van twee mannen van minderheidsgroepen of van vier vrouwen gelijk staat aan die van één moslim-man.

Behalve dat christenen een geloofsminderheid zijn, behoren de meesten van hen tot groepen die in het kastenstelsel tot de absoluut laagsten behoren. Hierdoor

vervullen zij in het publieke domein de minst gewaardeerde functies, zoals die van vuilnisman. Het tribale pastoraat heeft dan ook als belangrijk doel om het gevoel van zelfwaarde onder de mensen te vergroten, iets wat diep geworteld is in de principes van de “menselijke waardigheid” van het katholiek sociale denken.

Na twee jaren waarin watersnoodrampen het land geteisterd hebben en natuurlijk in het bijzonder de laagste klassen, heeft de kerk het Jaar van Geloof aangegrepen om diverse activiteiten te organiseren, zoals de oprichting van een theologisch forum van vrouwen en het vormen van kleine christelijke gemeenschappen. Terugkijkend op 50 jaar Vaticanum II, kijkt Hyderabad ook terug op 45 jaar vriendschapsband met ons bisdom, van wie de Nederlandse procurator – de Mill Hill pater Nico Schipper – een levend aandenken is. Bisschop Max: “Long live Haarlem-Amsterdam Bond of Friendship!” <

Evert Veldman, missiesecretariaat bisdom Haarlem-Amsterdam



Bisschop Max John Rodrigues (75) is ruim 13 jaar geleden tot bisschop verkozen van het bisdom Hyderabad in Pakistan. Hij heeft zich onder andere publiekelijk uitgesproken voor steun aan zijn landgenoten na de watersnoodramp van 2010 en tegen religieus extremisme in elke vorm. Missiesecretaris Evert Veldman sprak met bisschop Rodrigues over godsdienstvrijheid.

Diocesane Missiedag op 21 september

Het missiesecretariaat en vele vrijwilligers willen graag met u in gesprek komen tijdens de diocesane missiedag op zaterdag 21 september in Heiloo. Deze dag heeft als thema meegekregen: “Wereldmensen in uw parochie”. Hiermee willen we de focus niet direct leggen op onze activiteiten in ontwikkelingslanden, maar juist op de acties in Nederland en specifiek op de mensen die ze dragen: wereldmensen. Iedere missionaire activiteit draagt in zich de ontmoeting met het onbekende en onverwachte. Het heeft daarom ook altijd een weerslag

op uzelf, en wellicht op uw parochie. Die wederkerigheid staat centraal op deze interactieve dag. Niet alleen MOV-betrokken mensen, maar nadrukkelijk iedereen met interesse in kerk en ontwikkelingssamenwerking is van harte uitgenodigd. Er zullen lezingen worden gehouden door mensen met bijzondere verhalen ‘uit het veld’ en workshops met projecthouders van succesvolle parochie-initiatieven.

Meer informatie leest u in de brochure “Diocesane Missie Dag” op >> www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Vredesweek

De Vredesweek loopt dit jaar van 21 tot 29 september. Onder het motto “Act for Peace” wordt aandacht gevraagd voor moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland, met dit jaar bijzondere aandacht voor Syrië. Uiteindelijk is Vrede iedere dag overal ter wereld belangrijk. U kunt een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een stenen vredesduifje te versturen naar een persoon of groep die zich inzet voor een vreedzaam bestaan, een activiteit te organiseren of zelfs een lokale Ambassade van Vrede op te richten. Doe inspiratie op in het online actieboek van >> www.ministerievanvrede.nl



Reis naar Honduras

Het bisdom wil graag investeren in het verder vormgeven aan zijn vriendschapsrelatie met het bisdom Tegucigalpa in Honduras. Dit jaar heeft het land in de belangstelling gestaan als campagneland van de Vastenactie met o.a. de inzet voor teruggekeerde migranten in het Centro de Migrantes en de school Hogar de Nazaret, waarover in de laatste informatiekant van de Vastenactie wordt geschreven. Onze contactpersoon in Honduras, de Nederlander Albert Ypma, ziet diverse mogelijkheden. Ten eerste zouden parochianen hun beroepservaring als onderwijskundige, schooldirecteur, medicus of jongerenwerker in kunnen zetten voor de school Hogar de Nazaret. Ten tweede zouden studentvrijwilligers of stage-studenten goed werk kunnen doen in het migrantencentrum, de school of weeshuis Casa del Niño. Ten derde is de benoeming van Paus Franciscus een aanwijzing dat er



Nederlandse vrijwilligers kunnen zich inzetten in het migrantencentrum in Tegucigalpa. Foto: Vastenactie.

veel verwacht wordt van de Kerk in Latijns-Amerika. Voor een kleine groep priesters/pastorale medewerkers zou een studieverblijf van 2 / 3 weken kunnen worden georganiseerd rondom de vraag hoe de Kerk in Latijns-Amerika leeft en werkt. Heel graag vernemen we uw interesse. Bij voldoende animo zullen we concrete stappen zetten in de organisatie van een dergelijke reis. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het missiesecretariaat.



Nieuwe voorzitter Jongerenplatform

“We willen het vuur van de WJD ook thuis overbrengen”

Het Jongerenplatform van het bisdom heeft een nieuwe voorzitter: Erik Kreike (21). Na zijn indrukwekkende ervaringen bij de WJD Madrid in 2011 werd hij lid van het Jongerenplatform. Op 26 juni nam hij de voorzittershamer over van Gert-Jan Boon. Margot de Zeeuw maakte kennis met Erik.



In 2011 ging Erik Kreike voor het eerst naar de Wereldjongerendagen, die dat jaar in Madrid werden georganiseerd: “Mijn zus was naar de informatiebijeenkomst gegaan en ze kwam heel enthousiast terug. Zo is het eigenlijk begonnen!” Erik vindt zichzelf vrij nuchter, maar de sfeer bij de WJD trof hem: “Er ging een wereld voor me open. Ik kwam in contact met andere katholieke jongeren, dat was al een enorme belevenis. Ik had eigenlijk alleen op de Bavodag andere katholieke jongeren van mijn leeftijd ontmoet en nu kreeg ik er in één keer een grote vriendengroep bij!”

Erik wilde de sfeer en het gevoel van de WJD ook thuis vasthouden en doorgeven. Hij werd daarom lid van het Jongerenplatform: “We organiseren de jaarlijkse Wereldjongerendag op Palmzondag en nog allerlei andere activiteiten. Onze activiteiten zijn steeds gestoeld op drie pijlers: leger-paradijs-thuis. Daarmee bedoelen we dat we actief willen zijn, dat is het leger, dat we verdieping zoeken - het paradijs - en dat we een gemeenschap met elkaar willen vormen: thuis.”

Actiever

De ontmoeting met andere katholieke jongeren was een enorme eye-opener voor Erik: “Ik kon nu de vanzelfsprekendheid van het geloof beleven.” Via dit nieuwe vriendennetwerk werd Erik vanzelf actiever: “Ik ging wel regelmatig naar de kerk, maar in deze groep hoort de Eucharistieviering er gewoon bij, het is onderdeel van het sociale leven.” Erik liep ook al regelmatig mee met de Stille Omgang, maar nu kent hij de meeste mensen die deelnemen aan het jongerenprogramma: “Als ik wel eens oude foto’s terugkijk, dan zie ik dat we toen ook al bij elkaar in de kerk zaten, maar nu ken ik bijna iedereen persoonlijk.” Hij is ook in zijn eigen parochie actiever geworden: “Ik ga bijvoorbeeld geregeld naar de Taizé-vieringen.”

Erik studeert politicologie in Leiden. Hij merkt dat er onder zijn medestudenten vaak een vertekend beeld van het katholieke geloof leeft: “In 2012 zijn we op studiereis naar Israël geweest. De anderen zagen dat ik in de Heilig Grafkerk geëmotioneerd raakte en ze merkten aan me dat dit oprecht was. Toen raakten ze geïnteresseerd en begonnen ze vragen te stellen. Zo kwamen we met elkaar op een dieper niveau.” Met dit soort gesprekken probeert



Erik (midden) tijdens de WJD in augustus in Rio de Janeiro.

Erik het vertekende beeld weer wat bij te stellen: “Ik voelde me een beetje alsof ik aan een Eerste Communieklasje les stond te geven,” lacht hij. <

Interview: Margot de Zeeuw

Het Jongerenplatform

Het Jongerenplatform is ontstaan na de Wereldjongerendagen in Parijs (1997). Een groep jongeren kwam enthousiast terug en ze overlegden met elkaar hoe ze hun enthousiasme en beleving op andere jongeren konden overbrengen. Het Jongerenplatform organiseert allerlei activiteiten, zoals een Kerstdiner, de Jongerendag op Palmzondag en het Jongerenprogramma van de Stille Omgang. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het Jongerenpastoraat van het bisdom. Meer weten? Stuur een mail naar >> info@jongbisdomhaarlem.nl of kijk op de website >> www.jongbisdomhaarlem.nl

Openingsfeest nieuwe seizoen

Onder het motto ‘Een goed begin is het halve werk’ organiseert het Jongerenplatform op 6 oktober een openingsfeest voor het nieuwe seizoen. Meer informatie vind je op de website >> www.jongbisdomhaarlem.nl

agenda

- >> 29 sept.
Reünie WJD reis: "(Be)leef je geloof!"
- >> 6 okt.
Openingsfeest met jongerenplatform
- >> 2 nov.
Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers, Haarlem
- >> 9 nov.
College Tiltenberg Jongerenpastoraat I, Vogelenzang
- >> 16 - 17 nov.
Nationale jongerencollecte
- >> 14 dec.
College Tiltenberg Jongerenpastoraat II, Vogelenzang
- >> 15 dec.
Kerstfeest met jongerenplatform
- >> 18 jan.
Impulsdag dienst geloofsopbouw, Heiloo
- >> 15 feb.
Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers, Haarlem
- >> 1 maart
College Tiltenberg Jongerenpastoraat III, Vogelenzang
- >> 22 maart
Stille Omgang, jongerenprogramma, Amsterdam
- >> 12 april
Bavo-dag, Haarlem
- >> 13 april
Palmzondag met jongerenplatform
- >> 7 juni
Diocesane vormselviering
- >> 14 juni
Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers, Haarlem
- >> 21 - 22 juni
Katholieke Jongerendag (nieuwe stijl)
- >> 22 juni
Sint Jansprocessie, jongerenprogramma, Laren
- >> juli
Tienerkamp

Meer informatie over activiteiten in het volgende seizoen: www.jongbisdomhaarlem.nl of 023-5112635

JONGEREN
pastoraat

Bisdom van Haarlem

Seizoen opening Jongerenpastoraat

Na een mooie zomer zijn we er weer helemaal klaar voor! Toch?? Klaar voor het nieuwe studiejaar of misschien ben je alweer aan het werk? Na een paar weken studeren of werken is het tijd om naar iets leuks uit te kijken. Het jongerenplatform (acht jongeren uit verschillende plaatsen van het bisdom) organiseert daarom dit jaar een seizoenopening! Op 6 oktober verzamelen we bij de Josephkerk in Haarlem (paar minuten lopen vanaf NS station Haarlem). Vanaf daar lopen we naar een andere unieke plaats in Haarlem aan de hand van een route die we met behulp van foto's moeten zien op te sporen. Eenmaal aangekomen is er alle tijd om gezellig met elkaar na te praten over je vakantie of om over ervaringen van de WJD te horen bijvoorbeeld. Vind jij het leuk om naar andere jongeren te ontmoeten en heb je zin in een gezellige middag? Zorg dan dat je erbij bent: **zondag 6 oktober, 13:00 uur, Jansstraat 41, Haarlem**. De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur en voor wie het dan nog niet genoeg is, gaan er zeker nog wat jongeren de stad in om de maag te vullen. <



Verdiepingsweekenden

Je komt terug van de WJD, een leuke vakantie of er is iets anders waardoor je het gevoel hebt meer te willen weten over het geloof. Misschien wel door gesprekken met gelovige vrienden of juist niet gelovige vrienden. Hoe kom ik aan kennis en hoe kan ik een volgende stap maken in mijn geloof? Herken je hier iets van? Dat is dit iets voor jou! Jong Katholiek werkt aan een traject van drie verdiepingsweekenden voor jongeren. Tijdens deze weekenden denken we niet alleen na over de fundamenten van het geloof, maar stellen we ook de vraag hoe we dit kunnen toepassen in ons eigen leven. Na de WJD in Madrid waren deze weekenden een groot succes. Op dit



moment zijn we nog volop bezig met de organisatie en daarom is nog niet alle informatie bekend. Waarschijnlijk komt er één weekend in november, het tweede weekend in januari en het derde in februari/ maart. Houd daarom de website >> www.jongbisdomhaarlem.nl of >> www.jongkatholiek.nl goed in de gaten. <

Foto: Ramon Mangold

> 1. Lezing over de St. Bavo Kathedraal

Voor alle geïnteresseerden, wordt op maandagavond 28 oktober een bijzondere lezing gehouden door dr. Laura Bolondi. Deze nog jonge en veelbelovende Italiaanse architecte wijdde haar master-thesis aan onder meer de geometrie, de symboliek en de liturgische inrichting van de kathedrale basiliek. De lezing wordt gehouden in de bisschoppelijke sacristie van de Kathedraal aan de Leidsevaart 146, Haarlem en begint om 19.30 uur. Meer informatie vindt u te zijner tijd op de websites van de kathedraal (www.rkbavo.nl) en het bisdom (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) en op facebook. Wie wil kan zich nu al aanmelden via dit e-mailadres: >> vrienden@rkbavo.nl. >

> 2. Kerk als Herberg

In het kader van het jaarthema 'Kerk als Herberg' vinden er in de Emmaus Parochie twee avondbijeenkomsten en een themaviewing plaats met als onderwerp: Sociale Uitsluiting. Tijdens de eerste avondbijeenkomst op 26 september laten twee sprekers u kennismaken met mensen die worden buitengesloten. Ze vertellen concrete verhalen en schetsen achtergronden. Tijdens de tweede avondbijeenkomst op 17 oktober kijken we hoe wij als Kerk hier mee kunnen omgaan. Het jaarthema wordt afgesloten met een viering op 20 oktober waar u in de liturgie en de gezangen de tegenstelling en de kloof kunt terugvinden: de kloof in het leven en de kloof in het geloof. Aanvang lezingen: 20.00 uur. Afsluitende viering op 20 oktober: aanvang 09.30 uur. Locatie: Emmaus Parochie, Gebouw De Waaier, Kerkelandenlaan 5 in Hilversum. >

> 3. KISI musical dagen voor kinderen van 8-18 jaar

Van 23- 26 oktober 2013 vinden in het Julianaklooster/ Diocesaan Missionair Centrum in Heiloo de KISI musicaldagen plaats. In deze dagen zal de musical van De Barmhartige Vader ingestudeerd worden en één of twee keer worden opgevoerd. De musicaldagen worden samen gehouden met kinderen en tieners uit Twente en het Groene Hart. De kosten zijn 60 euro per kind. Aanmelding en

informatie: Harm Ruiter, landelijk projectleider KISI, harm.ruiter@kisi.nl of 06 41482108. Voor meer info: >> www.kisi.nl >

> 4. Studiemiddag 20 september 2013 Afscheid van het 'neoliberalisme'? Nieuwe waarden in de politiek?

In de samenleving, in de economie en de politiek vindt een herijking plaats van normen en waarden. Het is duidelijk gebleken dat zonder een adequaat ethisch kader personen en instituties ontsporen. Dit besef is versterkt door het duidelijk falen van het zogenoemde 'neoliberalisme', waarbij steeds meer (overheids)staken bij de markt kwamen te liggen. Immers: ook de markt moet ethisch worden ingekaderd, want op zichzelf kent deze niet of nauwelijks normen en waarden. Tijdens deze studiemiddag wordt de aandacht gericht op ontwikkelingen ter zake in twee politieke partijen, te weten de PvdA en het CDA. Wanneer: 20 september 2013. Tijd: 13.00-16.30 uur; toegang: gratis, met verzoek om een bijdrage. Plaats: De Tiltenberg, Zilverduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang. Meer informatie: >> www.cslk.nl Aanmelding: >> mkarsten@tiltenberg.org >

> 5. Oproep: Verhalen van De Stad Gods

In mei 2014 verlaten de zusters Augustinesen, na 68 jaar, het klooster De Stad Gods aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum. Ter gelegenheid van dit afscheid verzamelt Inge-Britt Koren verhalen en anekdotes van mensen die hun weg vonden naar De Stad Gods op de Monnikenberg. Was u ooit als logé, bezoeker, gast, vrijwilliger, kok, misdienaar of pastoor bij het klooster en heeft deze plek u geraakt? Stuur dan uw verhaal voor 30 november 2013, eventueel vergezeld van foto, per e-mail naar >> info@passiestem.nl of per post naar onderstaand adres. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. De gebundelde verhalen worden bij het afscheid aan de zusters aangeboden. Inge-Britt Koren-Lamaker, Ruitersweg 77, 1211 KV Hilversum, >> www.passiestem.nl >





1

< 1. Startdag Vastenactie op 9 november

Op 9 november 2013 vindt in Utrecht de jaarlijkse Startdag plaats van Vastenactie. De Startdag is een ontmoetingsdag voor alle vrijwilligers, leerkrachten, pastores en belangstellenden die zich betrokken voelen bij Vastenactie. Het thema van de Startdag wordt: 'Een thuis bouwen', gericht op het campagneproject van 2014 te Sierra Leone. Vastenactie ondersteunt daar het project in Koidu van de zusters van Cluny. De dag start om 09.30 en eindigt rond 16.30. Meer informatie vindt u op de website >> www.vastenactie.nl. U kunt u zich via de website ook aanmelden voor de Startdag. >

2

< 2. Zaterdag 5 oktober De Vrouwe van alle Volkeren

Vrouwe van alle Volkeren is de titel waarmee Maria tussen 1945 en 1954 is verschenen in Amsterdam. Om meer bekendheid te geven aan deze verschijningen zal de Eerste Zaterdag van oktober bij O.L.V. ter Nood in het teken staan van de Vrouwe van alle Volkeren. De dag begint om 10.30 uur met



>

een lezing over de verschijningen in de Bedevaartkapel. Na een korte koffiepauze wordt de rozenkrans gebeden en vervolgens de Eucharistie gevierd. Na de middagpauze volgt om 14.00 uur een lezing en de dag wordt afgesloten met een lof om 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom. >

< 3. Oproep Deel uw herinneringen aan paus Johannes Paulus II

Zoals u waarschijnlijk al uit het nieuws vernomen hebt, zullen de Zalige Paus Johannes Paulus II en de Zalige Paus Johannes XXIII door de Paus Heilig verklaard worden. De redactie van Samen Kerk wil in een van haar nummers hier uitgebreid bij stilstaan. Hiervoor willen wij uw hulp inroepen. Hebt u Paus Johannes Paulus II ontmoet of wilt u een ervaring delen? Zend dan uw reactie, met eventuele foto's naar: Redactie Samen Kerk, postbus 1053, 2001 BB Haarlem. U kunt ook een e-mail sturen naar: >> BKlassen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl De redactie behoudt het recht om bijdragen al dan niet te plaatsen en om bijdragen eventueel in te korten. <



Bouwkundige inspecties en adviezen aan particulieren, ondernemingen, stichtingen en overheden over monumentale gebouwen in Noord-Holland

- Beoordeling van offertes en prijsopgaven
- Bereikbaarheids- en veiligheidsplannen

info@monumentenwachtnoordholland.nl
www.monumentenwachtnoordholland.nl

T: 075 6474588
F: 075 6474593
Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
Postbus 79, 1520 AB Wormerveer

Monumentenwacht Noord-Holland



Zelfstandig onderdeel van de Monumentenwacht Noord-Holland. Wij zijn gespecialiseerd in:

- Aan- en verkoopkeuringen
- Meerjaren onderhoudsplannen
- Adviezen over vergunningen en subsidies
- Kostenramingen en begrotingen
- Begeleiding, toezicht en opleveringskeuringen
- Bestekken en werkschrijvingen

T: 075 6474586 F: 075 6474593
info@bouwadviesgroot Holland.nl

Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
Postbus 379, 1520 AJ Wormerveer

Bouwadvies Groot Holland

Onbekende geschiedenis (74)

Mw. N. Heijdenrijk uit IJmuiden is al heel lang in het bezit van een grote foto met een voor haar onbekende zuster. Zij wil deze foto graag aan de familie van de zuster of aan haar congregatie geven. Wie herkent deze zuster? Stuur uw reactie naar Redactie Samen Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris), Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Per e-mail kan ook via: >> ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl



Onbekende geschiedenis (73)

De door dhr. Piet Koomen van de Historische Vereniging "Oud Wervershoof" aangeleverde foto van een onbekend kerkinterieur was aanleiding voor een reactie van dhr. Hans Kleene. Hij herkende het interieur van de kapel van het voormalige sanatorium "Dekkerswald" te Groesbeek. "Dekkerswald", gesticht in 1913, was van oorsprong een hersteloord voor mensen met een longziekte. In het bisschoppelijk archief is ook een aantal brieven te vinden van priesters uit het bisdom die daar werden verpleegd en aan de bisschop vertelden hoe het met hen ging. De kapel was voor de in het sanatorium werkzame "Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus", ook wel genoemd "Zusters Onder de Bogen van Maastricht", een centrale plaats tussen hun werkplek in het sanatorium en hun woon- en leefplek het klooster. In 2012 is de 100-jaar oude kapel geres-taureerd en heeft een meer algemene bestemming gekregen.



Onbekende geschiedenis (72)

Naar aanleiding van de door mw. R. Kuys-Ruyter uit Warmenhuizen ingezonden foto's van een voor haar onbekende pater is een reactie ontvangen van Pater Frans Verheijen o.f.m. Hij vermoedt dat het pater Cornelis (Kees) Pronk o.f.m. is met als kloosternaam "Serapion". Hij werd geboren te Egmond-Binnen op 13 mei 1912 en is op 3 maart 1940 tot priester gewijd. Als kapelaan was hij enige jaren werkzaam in enkele parochies in Amsterdam. Hij overleed te Alkmaar op 10 december 1986.



Onbekende geschiedenis (71)

In het recente mei-nummer van "Samen Kerk" plaatsten we een groepsfoto met Pater Marcellinus Mes (1911-1948) met de vraag naar de namen van de personen. Een groot aantal reacties volgde. Inmiddels heeft dhr. Frans Savelkouls de biografie van deze in Spierdijk opgegroeide pater voltooid. Het 47 pagina's tellende fraai geïllustreerde boekje is bestellen via >> frans.ans.savelkouls@hetnet.nl. De prijs bedraagt € 10,00 + € 2,50 verzendkosten.

Opsporing verzocht (8)

De archiefgroep van de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Vogelenzang is op zoek naar informatie over het beeld van Sint Jozef dat jarenlang in de gevel stond van de Parochiale St. Jozefschool. Sinds kort staat het beeld in de tuin naast het kerkgebouw. Sommige mensen denken dat het niet een beeld is van de H. Jozef maar van de H. Laurentius. Maar of dat zo is? Alle informatie over het beeld is welkom.



Hebt u zelf een onbekende foto van een kerkelijke gebeurtenis of een priester, pater of zuster en wilt u er meer van te weten zien te komen, dan kunt u deze opsturen naar de redactie van Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. De foto ontvangt u zo spoedig mogelijk weer retour.

Gespecialiseerd in begraafplaats werkzaamheden

Grafdelven | Ruimen van graven | Individuele op- en herbegravingen | Grafkelders
Verzamelgraf kelders | Urn muren en kelders | Uitbreiding en herinrichting
Groenvoorziening | Padverharding | Restauratie en onderhoud grafmonumenten

De Hout 47, 1607 HB Hem | tel. 0228-544 484
mob. 06-539 691 11 | info@begraafplaatservice.nl



Vreeker
Begraafplaatservice BV



WWW.BEGRAAFPLAATSSERVICE.NL

Vanaf dit nummer van Samen Kerk willen we op de achterpagina ruimte maken voor foto's van bijzondere mensen of gebeurtenissen. Dus had u een parochiefeest of een jubileum? Een bijzondere bedevaart met uw parochie of was u als vrijwilliger gewoon bij iemand op de koffie? Stuur ons dan uw foto(s). Wie kiezen er iedere maand één of twee voor de achterpagina.

Hulpbisschop Mgr. Hendriks bijt het spits af: hij bezocht de WJD in Rio de Janeiro deze zomer.



Uw foto in Samen Kerk?

Hebt u een mooie foto die u wilt delen met de lezers van Samen Kerk?

U kunt uw bijdrage per e-mail sturen aan >> BKlaassen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Per post kan natuurlijk ook: Samen Kerk, postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Vermeld kort bij welke gelegenheid de foto genomen is en wie erop te zien is.