

april 2013

# SamenKerk <sup>3</sup>

Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam

Paus Franciscus

pagina 4

Die ene rode draad  
door ons leven

pagina 20



Die zit aan de rechterhand  
van de Vader





4



10



12



20



26



28

## In dit nummer

Paus Franciscus: Eenvoudig, spiritueel en toegankelijk	4
Het laatste gevecht	6
De Goddelijke Barmhartigheid	8
Ontdekkingen bij de restauratie van de kathedraal	10
Zuster Maria Gratia trad in bij de Karmel	12
Van Onderop	14
Catechese	16
'n Beetje Crypto	18
Vaarwel voor Benedictus XVI	19
Die ene rode draad door ons leven	20
Vermeldenswaard	22
Een seksuele revolutie	23
Zomeractiviteiten voor kinderen en jongeren bij OLV ter Nood	24
Vermeldenswaard	25
Jongerenpagina's	26
Mission Adventure Trail	28
Onbekende geschiedenis	29
Personalia	31
De gestolen bron van Arsacal	32

### Colofon

Samen Kerk is het informatieblad binnen het Bisdom Haarlem - Amsterdam en verschijnt tienmaal per jaar nummer 3 jaargang nr. 38

**Verantwoordelijke redactie:**  
Margot de Zeeuw,  
Wim Peeters, hoofdredacteur

**Redactieadres:**  
Samen Kerk  
Postbus 1053,  
2001 BB Haarlem  
Telefoon: (023) 511 26 60  
Faxnummer: (023) 511 26 59  
Giro 43509  
E-mail: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl  
Internet: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

**Medewerkers:**  
Marcel Poorthuis (Parels uit de Schattengrot)  
Hein-Jan van Ogtrop (Kerkengek)  
Floor Twisk (Onbekende Geschiedenis)  
Stefan en Lisette van Aken (Huwelijk en Gezin)  
Eleonora Hoekstra-Ros (Van Onderop)

Evert Veldman (Wereldwijd)  
Mirjam Spruit - Borst (Catechese)  
Berry Klaassens  
Marieke Waterlander  
Marius van der Knaap (Jongerenpagina's)

**Abonnementsprijs:**  
€ 30,00 per jaar; buitenland: € 36,00 per jaar  
Abonnementenadministratie: (023) 511 26 40

**Advertenties:**  
Borgerpark Media  
Postbus 8027  
6060 AA Posterholt  
Telefoon: (0475) 711 362  
E-mail: info@borgerparkmedia.nl  
www.borgerparkmedia.nl

**Vormgeving/technische realisatie:**  
Novente vormgevers, Lunteren

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten en illustraties is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken kunnen reageren via bovenstaand adres.

## Die zit aan de rechterhand van de Vader

Al jarenlang lezen generaties lezers over de hele wereld de boeken over Narnia en de leeuw Aslan. In dit nummer gaat Marieke Waterlander in op het laatste deel van de serie: Het laatste gevecht. Ze neemt ons mee in de wondere Narnia-wereld waar de dieren kunnen praten en waar het kwaad een greep naar de macht doet. Uiteindelijk roept leeuw Aslan het eind van de tijd op; Narnia wordt vernietigd en in een stal vindt vervolgens het Laatste Oordeel plaats.

Natuurlijk in dit nummer ook een eerste kennismaking met onze nieuwe paus Franciscus. Al onmiddellijk na zijn uitverkiezing brak hij met enkele vanzelfsprekendheden. Bisschop Punt merkte dan ook op dat zijn naamkeuze een programma inhoudt: de nieuwe paus maakte meteen duidelijk dat hij ook als paus wil blijven voorleven wat hij als bisschop en aartsbisschop voorleefde: soberheid, nederigheid en dienstbaarheid. U leest op pagina 4 en 5 meer over hem.

Verder in dit nummer veel aandacht voor activiteiten, sommige heel sportief, andere meer contemplatief en weer andere bieden een goede mix van beide. Zie bijvoorbeeld de Mission Adventure Trail, het sportieve zomerkamp voor jongeren. De 'MATties' trekken deze zomer al fietsend, varend en lopend dwars door ons bisdom en zamelen daarmee geld in voor schoolmaterialen in Nicaragua. De wat jongere kinderen kunnen deze zomer terecht in Heiloo voor sport, spel én verdieping.

Wij wensen u weer veel leesplezier!

Redactie Samen Kerk



# Paus Franciscus: Eenvoudig, spiritueel en toegankelijk

**Op 13 maart was de aandacht van de wereld gericht op Rome: paus Franciscus maakte al meteen na zijn verkiezing duidelijk dat hij zijn eenvoudige en sobere levensstijl zoveel mogelijk wilde voortzetten. De wereld keek ademloos toe!**

Hij rekende zelf zijn hotelkamer af, wil voorlopig in een eenvoudig appartement blijven wonen, waste de voeten van jeugdige gedetineerden en brak een lans voor onderlinge verbondenheid en solidariteit in zijn allereerste toespraak: "Laten we altijd voor elkaar bidden. Laten we bidden voor de wereld, dat er altijd een sfeer van broederschap zal zijn". Paus Franciscus maakte meteen duidelijk dat hij ook als paus wil blijven voorleven wat hij als bisschop en aartsbisschop ook al voorleefde: soberheid, nederigheid en dienstbaarheid.

## Man van de vrede

De paus wil door zijn naam zijn band met sint Franciscus van Assisi benadrukken: "Deze heilige was de man van de armen. De man van vrede. De man die Gods schepping liefhad. ... De man die ons een geest van



vrede schenkt, de man die een armenkerk wilde," aldus paus Franciscus in een van zijn eerste gesprekken met de toegestroomde media.

"Paus Franciscus, de naam is een programma," aldus mgr. Punt in een eerste reactie na de verkiezing van de nieuwe paus. "Franciscus was in de dertiende eeuw, een tijd van verwereldlijking, iemand die een geestelijk reveil bewerkte. Ook het feit dat de paus uit het Zuiden komt, waar de kerk ongemeen vitaal is, is reden tot vreugde. Als Westerse kerk moeten we een stapje terug doen." Opmerkelijk vond mgr. Punt dat de nieuwe paus zo eenvoudig begon: niet met fraaie programmatische zinnen, maar met een eenvoudig onze Vader en Weesgegroet. "Onze nieuwe paus is eenvoudig, spiritueel, toegankelijk, gelovig," concludeert de bisschop. <



Mgr. Hendriks was op het St. Pietersplein toen paus Franciscus werd gekozen. Hier staat hij de Nederlandse pers te woord.

## Wereldkerk

Paus Franciscus is de allereerste paus uit Latijns-Amerika, waar 42 procent van alle katholieken woont. Deze keuze kan gezien worden als een teken dat het College van Kardinalen de term 'wereldkerk' ook tijdens deze pausverkiezing ter harte heeft genomen aldus de Nederlandse bisschoppen in hun eerste reactie op de verkiezing van kardinaal Jorge Mario Bergoglio.

## Paus Franciscus en de Sociale Leer van de Kerk

Sinds de beroemde sociale encycliek *Rerum novarum* van paus Leo XIII (15 mei 1891) heeft de katholieke kerk zich vele malen uitgesproken over de sociale ordening van de maatschappij. De verrassende verkiezing van paus Franciscus, afkomstig uit Zuid-Amerika, belooft een verhoogde aandacht van de kerk voor de sociale kwesties in de wereld. Philip Weijers, permanent diaken en bestuurslid van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, verzamelde voor Samen Kerk enige uitspraken van paus Franciscus.

Kardinaal Bergoglio tegen Latijns-Amerikaanse bisschoppen in 2007: "We leven in het meest ongelijke deel van de wereld, dat het meest is gegroeid, maar dat de ellende het minst heeft verminderd. De onrechtvaardige verdeling van goederen duurt voort, wat een situatie veroorzaakt van sociale zonde die uitschreeuwt naar de hemel, en die de mogelijkheden van een voller leven limiteert voor zovelen van onze broeders."

Vastenbrief 2013, vlak voor de Pauskeuze: "Het gebrek aan ethische waarden in de samenleving confronteert ons met onze eigen beperking en onze onmacht deze verwoestende realiteiten te veranderen. De vasten roept uit dat het mogelijk is dat alles nieuw wordt, omdat God rijk is aan

barmhartigheid en altijd bereid is te vergeven. God moedigt ons aan opnieuw en opnieuw te beginnen. We worden uitgenodigd te erkennen dat er iets in onszelf, in de samenleving, in de Kerk niet goed is, iets dat veranderd moet worden, iets dat bekering behoeft."

Homilie paus Franciscus bij zijn inauguratie: "Vergeten we niet, dat de ware macht de dienst is, en dat ook de paus, om zijn macht te kunnen uitoefenen, zich steeds meer moet overgeven aan die dienstbaarheid die haar hoogtepunt heeft in het kruis."

Witte donderdag 2013, tot de gevangenen: "Ik moet jullie dienen. Het is een plicht die uit het hart komt en waarvan ik hou. Ook jullie moeten elkaar helpen. Help elkaar altijd." Homilie Hoogfeest van Pasen 2013: "Pasen is de exodus van de mens als slaaf van de zonde naar de vrijheid van goedheid en liefde. Nog steeds heeft de mens zoveel verlatenheid te overwinnen. Vooral de innerlijke verlatenheid. Dat is als de liefde ontbreekt en het besef dat wij beheerders zijn van Gods schepping." <

Philip Weijers

Voor meer informatie, zie de website van het Centrum: >> [www.cslk.nl](http://www.cslk.nl).

## Wapenschild en motto

Het wapenschild van paus Franciscus is gelijk aan het schild van het wapen van Jorge Mario Bergoglio als bisschop, aartsbisschop en kardinaal. De 'helm' en de insignia zijn gewijzigd: een bisschopsmijter (geen tiara) en een gouden en zilveren sleutel. De gouden ster symboliseert Maria, de Stella Maris ('sterre der zee'); de nardusbloem verwijst naar Sint Jozef; het monogram IHS, de eerste Griekse letters van de naam Jezus, is het embleem van de jezuïetenorde.

## Uitverkoren zondaar

Het motto onder het wapen is *miserando atque eligendo*, dezelfde spreuk die Jorge Bergoglio ook al als bisschop voerde. Het is een zinsdeel uit een homilie van de Angelsaksische monnik Beda (672/73-735) over de apostel Mattheüs: "Jezus zag een tollenaar en omdat hij vol erbarmen naar hem keek en hem uitverkoos, zei Hij: 'volg Mij'." Mattheüs was een beambte die voor de Romeinen belasting inde. In de bezette gebieden werden tollenaars veracht, niet alleen omdat ze collaboreerden, maar ook omdat ze aan zelfverrijking deden. Jorge Bergoglio beschouwde zichzelf net als sint Mattheüs als een zondaar over wie Christus zich heeft ontfermd (*miserando*) en die door Hem is geroepen (*eligendo*).





# De Kronieken van Narnia: Het laatste gevecht

Velen zullen inmiddels wel bekend zijn met de Narnia-boeken. Sommige delen zijn inmiddels ook verfilmd. Het meest bekende boek is 'Het betoverde land achter de kleerkast'. Hierin wordt het Kwaad dat Narnia in zijn macht houdt – de Witte Heks -overwonnen doordat Aslan zich als een lam laat offeren. Aslan verrijst daarop uit de dood. Later heeft de auteur, C.S. Lewis, een verhaal geschreven dat daaraan vooraf ging, 'Het neefje van de tovenaars'. In dit deel wordt Narnia geschapen en leren de dieren spreken, maar doet ook het kwaad zijn intrede. Latere boeken gaan telkens over de strijd tussen goed en kwaad, over wanhoop en hoop, over bedrog en geloof, over wantrouwen en vertrouwen.

## Afgod

Het laatste der Narnia-boeken gaat over het Laatste Oordeel. In alle boeken, op een na, worden kinderen uit onze wereld Narnia binnengehaald. Zij spelen als dochters en zonen van Adam, mensen dus, een beslissende rol in de gebeurtenissen. In 'Het laatste gevecht' heeft een sprekende aap een sprekende ezel vermomd als leeuw. Hij laat de ezel in leeuwenvermomming doorgaan voor Aslan. De aap eigent zich een afgod toe en op die manier oefent hij macht uit over de Narniërs. Die gehoorzamen aanvankelijk, omdat ze denken dat Aslan eindelijk weer is teruggekeerd naar Narnia. De aap



De aap heeft een ezel vermomd als Aslan. Zo is hij degene die achter de schermen aan de touwtjes trekt!

gebruikt zijn macht om Narnia uit te leveren aan het buurland Calormen. De Calormenen dienen de god Tash en hebben altijd geprobeerd Narnia te veroveren.

Als de bevelen van de zogenaamde Aslan slechter en wreder worden, beginnen velen te geloven dat Aslan inderdaad wreed is. Anderen denken dat ze gestraft worden of geloven helemaal niets nergens meer in.

De koning van Narnia is gevangen genomen. In zijn eenzaamheid en wanhoop herinnert hij zich de oude verhalen, waarin kinderen uit een andere wereld Narnia te hulp komen. Hij begint te roepen om de hulp van Aslan en om de hulp van die kinderen, niet voor zichzelf, maar voor Narnia. Terwijl hij dat doet, voelt hij al hoop in zijn hart. Twee kinderen, Jill en Eustaas, worden Narnia weer binnen geroepen en bevrijden de koning. Tijdens hun vlucht bevrijden ze ook een groep dwergen die gevangen zijn door Calormenen en op weg zijn naar de mijnen om daar dwangarbeid te doen. Tot hun ontsteltenis zijn de dwergen niet dankbaar of blij, maar uiterst sceptisch en ongelovig. Zij hebben genoeg van Aslan gezien vinden ze, en zij geloven alleen nog maar in zichzelf.

Narnia lijkt verloren. De legers van Calormen stromen het land binnen. Veel Narniërs geloven nog steeds in de aap en in zijn zogenaamde Aslan, anderen geloven nergens meer in en zijn niet bereid meer om ergens voor te vechten behalve voor zichzelf. De Narniërs die nog wel geloven in het vrije Narnia en in de echte Aslan sneuvelen achter elkaar. De macht van de aap en zijn namaak-Aslan raakt langzaam uitgewerkt, maar inmiddels is er een samenzwering gaande tussen een sprekende kat uit Narnia en de aanvoerder van de Calormenen. Zij zeggen dat Aslan en Tash dezelfde zijn en noemen hem Tashlan. Ze creëren een angstcultuur, waarin iedereen bang moet zijn voor die afschrikwekkende god die verstopt zit in een stal. Wanneer echter blijkt dat er in die stal ook echt afschrikwekkende dingen gebeuren, worden ze bang



voor de god waar ze niet in geloofden, maar die ze zelf opgeroepen hebben.

## Stal

En dan vindt daar voor de deuren van die stal het laatste gevecht plaats op leven en dood. En één voor één belanden de koning, Jill en Eustaas en hun helpers, maar ook de dwergen die alleen voor zichzelf kozen, en de aanvoerder van de Calormenen in de stal. En daar achter die deur blijkt het laatste oordeel plaats te vinden. Tash krijgt diegenen op wie hij recht heeft en moet dan vertrekken. En achter de staldeur blijkt een andere wereld te zijn, een paradijs. De stal ziet er van binnen heel anders uit dan van buiten, veel groter. En één van de koninginnen van Narnia maakt de vergelijking met een andere stal uit onze wereld, ook een stal met iets erin dat veel groter was dan de hele wereld.

Tenslotte roept Aslan het einde van de Tijd op. Narnia wordt vernietigd en alle Narniërs komen bij de deur. En daar worden ze gescheiden. Sommigen gaan door de deur binnen en anderen wijzen Aslan af en verdwijnen in de schaduw. En de dwergen? Die zijn wel binnen achter de deur, maar kunnen de pracht

ervan niet zien. Zij blijven gevangen in hun eigen gedachten en zijn zo bang om voor de gek gehouden te worden dat niemand ze kan bevrijden. En de goede Calormenen? Daarover zegt Aslan dat al het goede dat in naam van Tash gedaan wordt, aanvaard wordt door Aslan en het kwade dat gedaan wordt in naam van Aslan wordt aanvaard door Tash.

De auteur van de Narnia-boeken, C.S. Lewis, was bevriend met gelovige collega's als J.R.R. Tolkien en Hugo Dyson. Samen waren ze in Oxford lid van het schrijvers-genootschap The Inklings. Mede als gevolg van hun gesprekken bekeerde Lewis zich tot het christendom. Tot treurnis van Tolkien koos hij echter voor zijn anglicaanse wortels en niet voor het katholieke geloof. Evenwel worden in zijn werken elementen aangetroffen die verbonden zijn met het katholicisme, zoals het onderscheid tussen doodzonden en vergeeflijke zonden. In een van zijn bekendste werken, *The Screwtape Letters*, waarschuwt hij christenen voor het geloof ondermijnende werk van de duivel. Ook bestreed hij het scientisme en het vooruitgangsgeloof, de filosofie die verwacht dat alle problemen en vragen opgelost kunnen worden door de wetenschap.

In 'Het laatste gevecht' zien we elementen daarvan terug. De dwergen die zich niets meer laten wijsmaken en daarmee zich afsluiten voor de verlossing. Maar ook het cynisme waarmee Tash en Aslan samengevoegd worden tot één god, waarin de bedenkers zelf niet eens geloven. Daar kunnen we het relativisme in herkennen, dat alle verschillende levensbeschouwingen en ideologieën gelijk stelt en daarmee het bestaan van Goed en Kwaad ontkent en ook het onderscheid daartussen. In de afgod Tashlan ontstaat een duivels pact om anderen te onderwerpen aan een regime van angst en bedrog. Maar uiteindelijk heeft ieder schepsel de keuze. In het eerste boek heeft Aslan de Narniërs leren spreken. Hij gaf ze de Rede, het vermogen om te kiezen tussen Goed en Kwaad, de keuze om in Aslan te geloven of om hem af te wijzen. En in het eindoordeel veroordelen velen uiteindelijk zichzelf in hun afwijzing of ongeloof. Diegenen die kozen voor het Goede – ook al was dat niet in naam van Aslan – werden toch door hem aanvaard. En dat verwijst naar alle mensen van goede wil. <

Marieke Waterlander



# De Goddelijke Barmhartigheid

Op zondag na Pasen viert de Kerk jaarlijks het feest van de goddelijke barmhartigheid. Het is gebaseerd op openbaringen van Jezus aan de Poolse zuster Faustina uit de jaren dertig. Hij zei haar: *“Verkondig de wereld mijn grote ondoorgroondelijke barmhartigheid. Bereid de wereld voor op mijn tweede komst. Voordat ik kom als Rechter, zet ik eerst de poorten van mijn barmhartigheid nog wijd open”*. Paus Johannes Paulus II heeft deze devotie, die hij nog kende uit zijn voormalig bisdom Krakau, officieel erkend en voor de hele kerk ingevoerd. Het omvat een feest, een genadevolle afbeelding, en gebeden waaraan beloften zijn verbonden. Ieder die wil zal dit gemakkelijk kunnen vinden. De verkondiging van de barmhartigheid van God zie ik als essentieel voor onze tijd. Voor veel mensen is het de enige weg terug naar de Vader, naar Christus en zijn kerk.

De barmhartigheid is een centraal thema in de heilige Schrift. Het mooiste wordt het wel verwoord in de parabel van ‘de Verloren Zoon’, verteld door Jezus zelf. De Verloren Zoon is niet slecht, maar zoekt het geluk op de verkeerde plaats. *“In een ver land”*, staat er. Ver weg van zijn Vader. Daar raakt zijn leven in het slop. Die hele wereld van klatergoud verandert in een varkensstal. *“En toen dacht hij terug aan zijn vader”*. Het is de ervaring van veel mensen in onze tijd.

Dit prachtige evangelie leert ons wat voor een Vader God is. Een Vader die zijn kind niet vergeten is, maar elke dag de weg heeft afgetuurd om te zien of hij hem nog niet terug zag komen. En als hij hem dan eindelijk ziet, hem tegemoet snelt, omhelst, alles vergeeft en met weldaden overlaadt. Zo’n Vader is God. Een Vader die wacht tot wij moe worden van onze eigen fouten en zwakheden, en dan terugkomen naar Hem.

Ik kan me nog herinneren hoe ik als kapelaan dit evangelie op school aan de kinderen voorlas uit een kinderbijbel. Na afloop kwam een klein meisje van een jaar of zes naar me toe en zei: *“Kapelaan, wat was dat mooi. Ik moest helemaal huilen”*. Kinderen kunnen die oermenselijke ervaring van zonde, berouw en vergeving uitstekend begrijpen. De parabel laat ook ons begrijpen met hoeveel pijn God wacht op terugkeer van de mens die Hem verlaten heeft.

## Barmhartigheid bij Faustina

Zo spreekt Jezus ook tegen Faustina. Hij bemoedigt de mens die onder het kwaad van zijn leven gebukt gaat, met grootse troostende woorden: *“Geen enkele zonde, ook al was zij een afgrond van slechtheid, kan mijn barmhartigheid uitputten. Al waren zijn misdaden zo zwart als de nacht, toch zal de zondaar, die zijn toevlucht neemt tot mijn barmhartigheid, Mij verheerlijken en mijn lijden eren. In het uur van zijn dood zal Ikzelf hem verdedigen als mijn eer. De grootste zondaar ontwapent mijn toorn, als hij roept om medelijden. Ik zal hem recht doen door mijn ondoorgroondelijke oneindige barmhartigheid”*. Maar ook waarschuwt Jezus: *“Hij die weigert te gaan door de deur van mijn barmhartigheid, zal moeten gaan door de deur van mijn gerechtigheid”*. De hemel is een realiteit, maar ook de hel. Zuster Faustina wordt in de geest meege-

voerd naar hemel, vagevuur en hel. Het laatste grijpt haar zo aan dat ze sindsdien vurig en *“zonder ophouden smeekt om Gods barmhartigheid voor de zondaars”*. In 2002 was Johannes Paulus II in Polen. In de basiliek van de Goddelijke Barmhartigheid in Krakau, citeert hij woorden uit het dagboek van zuster Faustina: *“Van hier uit moet een vonk uitgaan die de wereld voorbereidt op de wederkomst. Deze vonk moet verlicht worden door de genade van God. Dit vuur van barmhartigheid moet gebracht worden in de hele wereld”*.

## De verlichting van de gewetens

Ook geeft Jezus aan Faustina nog een geheim. Hij belooft een teken van barmhartigheid dat de hele mensheid zal omvatten. *“Er zal duisternis zijn over de hele wereld. Dan zal het teken van het Kruis aan de hemel worden gezien. Van de plaats waar de handen en voeten van de Verlosser waren genageld zal een groot licht komen dat de aarde zal verlichten voor een korte periode”*. In dit licht zal ieder zijn eigen hart zien door Gods ogen. Veel mensen zullen schrikken van zichzelf, maar het is bedoeld om alle mensen de kans te geven naar God terug te keren. Zoals de zalige Maria Esperanza het formuleerde: *“Het geweten van Gods geliefde volk moet met geweld door elkaar worden geschud, opdat zij ‘hun huis op orde brengen’*. Een groot moment nadert, een grote dag van licht. Het is het uur van beslissing voor de mensheid”.

Ditzelfde is voorspeld door de kinderen van Garabandal en door vele zieners en mystici. Wel is het zaak hier voorzichtig mee om te gaan. Sommige zogenoemde zieners gaan ermee aan de loop en vermengen het met allerlei dubieuze voorspellingen. Speculatie over tijd of details is niet belangrijk. Waar het om gaat, is dat dit geen tijd is om toeschouwer te zijn of rustig af te wachten, maar om je geestelijk huis op orde te brengen, je te verzoenen met God en je naaste, en je voor te bereiden op de ontmoeting met de Heer. Want dat moment zal onherroepelijk komen, bij dit gebeuren of bij onze dood. Jezus zelf gaf ons al de vermaning: *“Weest ook ge bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht”*. <

Jozef Marianus Punt  
Bisschop van Haarlem-Amsterdam



Jezus heeft al in de jaren dertig aan zuster Faustina gezegd: *“Verkondig mijn grote barmhartigheid!”*







De tekst aan de noordelijke transepttop.

## Verbijsterend actueel: ontdekkingen bij de restauratie van de kathedraal II.

In een vorige aflevering vertelden wij hoe de teksten uit Jesaja 6 die opnieuw in de koepel zijn aangebracht, een soort 'protestsong' betekenden tegen alle aardse bezigheden van onze politici. Blijven de kerkelijke overheden buiten schot? Daarover gaat deze aflevering. En tevens lezen wij op de top van de gevel van het hoogkoor een wel zeer actuele opdracht tot religieuze dialoog.

De joden waren net terug uit Babel. De tempel was herbouwd en het jodendom moest zich weer gaan ontwikkelen. Fijn dat ze weer terug waren en in de tempel leek alles weer oké. Dan doet plotseling een profeet zijn mond open. Het is de profeet Malachias (Hebreeuws: Maleachi; zijn naam betekent: 'Mijn bode'). Hij vertelt dat God erg ontevreden is over de liturgie die in de tempel gevierd wordt en hij gaat nogal te keer tegen de eredienst. Niet omdat er geen fraaie offerdieren zouden worden geslacht, maar omdat de levenswandel van de offeraars niet overtuigde. De offers hadden zo hun waarde verloren. En dat terwijl ze net weer waren hervat. Gelukkig is er hoop. De profeet laat zijn kritische eerste hoofdstuk uitlopen op een belofte van een geheel vernieuwde liturgie die eens zal opbloeien. We lezen in het elfde vers van het eerste hoofdstuk: *'Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen; in elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden, en een rein spijsoffer; zo zal mijn naam groot zijn onder de volkeren, zegt de Heer der heerscharen.'*

### Ook onze eredienst onder kritiek

Het is de bedoeling dat de Bavokathedraal een plek is waar een eerlijke liturgie gevierd wordt. Aan de noordkant (waar de zon nooit komt) wordt dat aangekondigd door de fraaie (zojuist geciteerde) tekst in de topgevel die er altijd al stond, maar die door niemand meer gelezen werd omdat hij onleesbaar was geworden. Laat dat nu de kern zijn van de hierboven genoemde tekst! **MAGNUM EST NOMEN MEUM IN GENTIBUS**: groot is mijn naam onder de volkeren - de door de profeet gedane belofte van het geheiligd worden van Gods naam. Aan de corresponderende transeptgevel aan de andere kant van de kathedraal (aan de zuidkant) wordt geciteerd uit diezelfde tekst. Hier wordt verwezen naar de kern van de vernieuwde liturgie: de waarachtige eredienst. We lezen daar: **OBLATIO MUNDA**, een zuivere offergave. En daarboven staat het kruis afgebeeld van Jezus onze Verlosser.



Mozes, Jezus en Henoch.



De tekst aan de zuidelijke transepttop.



Oblatio munda.

### Nieuwe uitdagingen voor ons bisdom

De situatie waarin de Haarlemse Bavo bij zijn bouw verkeerde, leek op die in het Jeruzalem van de profeet. De katholieken waren ook weer terug: fijn dat ze weer in deze mooie tempel hun gang konden gaan. Waarom dan deze kritische noot? In de tijd dat men deze beelden uithakte, werd deze tekst vooral gelezen als een kritiek aan het adres van Israël, de Oud Testamentische eredienst had zijn tijd gehad en het offer van Jezus op Golgotha was het begin van een nieuwe periode. Tegenwoordig spelen we jodendom en christendom niet zo gemakkelijk tegen elkaar uit en trekken we ons de 'binnen-joodse' kritiek van de profeten ook zelf aan. We leven niet meer in een zalig isolement. Daarom kijken wij ook met andere ogen naar de voorstelling op de top van het hoogkoor aan de Leidsevaart-kant. Hopelijk wordt ook die weer zichtbaar door herstel van de oorspronkelijke kleuring.

### De dialoog der wereldgodsdiensten

Op de top van de hoogkoortravee treffen we Christus aan, de Heer van de kerk. Naast hem staat Mozes, de vertegenwoordiger van het jodendom. In de bisschoppelijke brieven over het jodendom wordt graag geciteerd hoe Jezus (Mt. 5,19) zei dat er geen stipje of jota van de joodse wet veranderd moest worden. En ook dat wij leven vanuit dezelfde wortels (de eerste van de genoemde serie bisschoppelijke brieven heet ook zo). Er is een

dialoog op gang gekomen met het jodendom. Maar we kijken ook verder: naar de andere wereldgodsdiensten: de Islam en de oosters godsdiensten en ook het humanisme. Met een beetje fantasie kun je die gerepresenteerd zien door Henoch die de mensheid als zodanig vertegenwoordigt. Volgens Genesis (Gen. 5,23-24) werd hij 365 jaren oud en wandelde met God. Hij staat voor de mens die zijn leven op orde heeft en door God dankbaar wordt herkend. De drie genoemde beelden zijn door achterstallig onderhoud en de uitlaatgassen van overmatig verkeer over de Leidsevaart hun verfe kwijt geraakt. Hopelijk krijgen ze dat spoedig terug.

### Actuele thema's

Wat prachtig dat de ontwerpers van de kathedrale symboliek ons deze stof tot meditatie hebben aangereikt. Misschien zullen ze wat schrikken van de uitleg die wij er nu aan kunnen geven. Maar toch. Het blijkt dat de toen aangebrachte voorstellingen ons heel concreet herinneren aan onze opdracht om vandaag de dag een eerlijke kerk te zijn, die van betekenis is voor deze wereld. De stenen hebben gesproken, nu moeten wij de boodschap handen en voeten geven door onze kritiek op foute politiek te laten klinken, werk te maken van een eerlijke liturgie en de dialoog met de wereldgodsdiensten en alle mensen van goede wil krachtig ter hand te nemen! <

Hein Jan van Ogtrop, Haarlem

### Opmerkingen

- Het weer aanbrengen van versleten kleuren bij de teksten aan de buitenzijde maakt de gewoon onleesbaar geworden teksten weer leesbaar.
- Om de buitenzijde van de kerk voor de toekomst te bewaren is het te overwegen de weg langs de Leidsevaart voor het verkeer af te sluiten en tussen kerk en vaart een park aan te leggen. Dat zou zich dan moeten uitstrekken van de hoek van de Westergracht met de Leidsevaart tot aan de zuidkant van het Emmaplein. Er is dan een meditatieve sfeer rond het monument ter ere van de vermoorde gevangenen in de oorlog en het kerkgebouw als een getuigenis van een nieuwe manier van mens zijn!



De Leidsevaartkant.

Sluit u aan bij de vriendenkring van de Nieuwe Bavo >> [vrienden@rkbavo.nl](mailto:vrienden@rkbavo.nl). Bijdragen voor de restauratie zijn welkom op giro 92387 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo Haarlem.



Zuster Maria Gratia trad in bij de Karmel:

# “Ik moest deze stap zetten”

In het kader van Roepingenzondag had Berry Klaassens een interview met zuster Maria Gratia. Hier het relaas van een bijzonder roepingenverhaal!

## Zuster kunt u zich kort voorstellen aan de lezers?

Ik ben Zuster Maria Gratia, ik ben 31 jaar en woon sinds augustus 2012 in het klooster van de Karmelietessen in Vogelenzang. Hier leef ik in een kleine gemeenschap van vijf zusters. Ik zorg voor de kapel en de sacristie en ik werk in de wasserij.

## Hoe ontdekte u uw roeping?

Dan moet ik eerst mijn voorgeschiedenis vertellen. Ik kom uit een katholiek gezin, maar was niet echt praktiserend. Ik geloofde wel, maar bad niet veel bijvoorbeeld. Toen ik 17 jaar was, werd ik ernstig ziek. De doktoren wisten niet wat het kon zijn, maar het bleek later de ziekte van Lyme te zijn. Tijdens deze periode van ziek zijn, kon ik niet veel, eigenlijk alleen maar denken. En ik begon dan ook vragen te stellen aan mezelf. Ik werd op een gegeven moment zelfs boos op God, “waarom ben ik eigenlijk ziek” was een vraag die ik aan Hem stelde. Dit ging zover dat ik niet eens meer in Hem wilde geloven. Maar mijn geloof bleef en mijn vragen nodigden mij uit tot verdieping.

## Hoe kreeg deze verdieping vorm?

Via de bijbel kreeg ik een prikkel om op zoek te gaan naar andere katholieke jongeren. Ik heb een groep gevonden en heb contact met ze opgenomen, en zodoende eigenlijk alles opnieuw geleerd. Via deze groep kwam ik ook in contact met de Blauwe Zusters in Brunsum. Hier kreeg ik de kans om mijn persoonlijke geloof te verdiepen, ook was dit mijn eerste contact met zusters. Ik ging weer meer naar de H. Mis en gaandeweg ontstond er een persoonlijk contact met God.

## Dus hier leerde u God opnieuw kennen als het ware?

Ja, het was echt een kennismaking met God. Een eerste kennismaking met de liefde van God als het ware. En



deze kennismaking kreeg steeds meer vorm. Via een retraite die ik toen gevolgd heb, kwam de klik, het geloof ging leven en ik ging het geloof ook leven. De liefde werd steeds heviger en voelde zelfs als een verliefdheid. Ik zei bij mijzelf “maar je kunt niet verliefd zijn op God of Christus” maar toen kreeg ik een boekje onder ogen met het levensverhaal van een Zalige en zij omschreef wat ik voelde! Via de ervaringen die ik bij de zusters mocht opdoen en een boek van de Zalige Johannes Paulus II ontdekte ik mijn Roeping. “Dat wat ik in mijn roeping heb gekregen, wil ik ook aan anderen kunnen geven”. Maar toen kwam ik op het volgende probleem “Hoe kan ik als kloosterzuster leven als ik zo ziek ben?” Ik ben in totaal zeven jaar ziek geweest.

## En hoe toen verder?

Op Palmzondag was er een jongerendag van het bisdom. Daar ontmoette ik zuster Elvira Maria en raakte ik met haar in gesprek. Ik kreeg een mail met een uitnodiging voor een roepingenweekend in Sittard. Hier ben ik ook geweest, maar had zoiets van “Hm, wel leuk maar niet echt mijn spiritualiteit”. Toch ontdekte ik na dit weekend steeds kleine dingetjes die mij bijbleven. Maar wist voor mijzelf wel dat mijn toekomst niet bij de Karmelietessen zou zijn. Dus zocht ik verder. Via een Ignatiaanse retraite werd het opeens duidelijk. “Ik moet naar de Karmel, ik moet deze stap zetten”. De priester die deze retraite begeleidde, zei mij “Zo te horen is de taart af, alleen de kers ontbreekt nog”.

## Het werden dus toch de Karmelietessen?

Ja inderdaad, ik mocht kandidaat worden en was in de weekenden in Sittard. Hier las ik de autobiografie van de Zalige Moeder Maria Tauscher, onze stichteres. En toen werd alles duidelijk. Dit was wat ik wilde! Pas toen was het verzet in mij gebroken. In 2009 ben ik als postulant

definitief ingetreden en een jaar later ben ik aan mijn noviciaat begonnen. Op 2 juli 2012 heb ik mijn professie gedaan en in augustus van dat jaar ben ik naar Vogelenzang gekomen.

## Wat wilt u jongeren meegeven die zelf met hun roeping bezig zijn?

Wees niet bang de stap te zetten en spreek met God. Hij leidt je niet op wegen die je niet kunt gaan en Hij zal je kracht geven om samen met Hem de weg te gaan. Stel je open voor Zijn inspraken, ook als het niet zo gaat als je zelf gehoopt had.

## Hebt u voor de lezers van Samen Kerk nog een Paas-wens in deze paastijd?

Ik wens u allen de vreugde van de Verrezen Heer toe en bid dat ze bij u mag blijven in uw hart en van hieruit mag stralen naar uw naasten. De Heer is waarlijk Verrezen, Alleluia! <

Interview: Berry Klaassens





Zoals ieder jaar rond deze tijd, bloeien alle bloesembomen volop. Uitbundig tonen ze hun fragiele witte en roze tinten aan de wereld. Alles aan de lente lijkt de belofte van nieuw leven te ademen. Mooi, dat prille roze dat hoort bij lente.

door Eleonora Hoekstra-Ros

In het parochieblad van de **St. Jozefkerk te Bussum** wordt het initiatief gemeld om een Mariatentoonstelling te organiseren op de zaterdag in de maand mei. Open van 10.00 - 15.00 uur. De werkgroep vraagt in een oproep om Mariabeelden een maand te mogen lenen. Bij bezorging aan de pastorie de beelden graag met een verhaal inleveren. Naar koren die spontaan Marialiederen willen zingen, wordt nog gezocht. Groepen zijn welkom.



*Vrouw & Geloof - dagen.* Er worden ontmoetingsdagen voor vrouwen in Noord-Holland gehouden over hoe om te gaan met verlies. De werkgroep Vrouw & Geloof Noord-Holland bericht hier o.a. over in **het maandblad ZES...EEN** van de **parochie O.L.V. van de Heilige Rozenkrans** te De Goorn. De themadag wordt gehouden op 16 april in Wormer, op vrijdag 19 april in Hoorn en vrijdag 26 april in Schagen van 10.00 - 16.00 uur. Kosten € 10,00 of € 15,00. Info en aanmelden: >> [vrouwengeloof@gmail.com](mailto:vrouwengeloof@gmail.com)



Veel parochianen hebben een duidelijke mening over communicatie. **De R.-K. Parochie De Goede Herder te Castricum** kwam dan ook met een organogram, een schematische voorstelling van de kerkorganisatie, en plaatste deze in het **contactblad Overweg**. Het geeft een indeling van de taken en verantwoordelijkheden binnen de parochie. In één keer is te zien hoe alles georganiseerd is en ingedeeld, dus hoe het werkt in een parochie.



Zitten en staan tijdens de Eucharistievieringen, soms is er wat verwarring over: blijven wij staan of gaan we zitten? In het gezamenlijk kerkblad **Een door Twee** voor de **parochies St. Joannes Evangelist, Kaag-Abbenes en O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Nieuw-Vennep** staat een overzichtje van de commissie Liturgie. Ook de celebrant/voorganger kan tijdens de vieringen aangeven wat wenselijk is. STAAN tijdens het openingslied, kruisteken, begroeting en schuldbelijdenis; ZITTEN tijdens Kyrie en Gloria; STAAN tijdens het openingsgebed; ZITTEN tijdens de lezingen; STAAN bij het zingen van de Alleluia, het evangelie en de acclamatie; ZITTEN tijdens de overweging; STAAN tijdens het Credo en de voorbede; ZITTEN tijdens de collecte; ZITTEN tijdens de prelatie en na het Sanctus gaan we STAAN tot na de Vredeswens; ZITTEN tijdens de communie tot en met de Medelingen; STAAN tijdens het slotgebed, gevolgd door de zegen en wegzending met daarna het slotlied.



In de week na Pasen wordt het jaarlijkse ziekentriduüm - ontmoetingsdagen gehouden in Wognum. De werkgroep bericht hierover in het **parochieblad Sjaloom van de parochie St. Bonifatius te Spanbroek en St. Jans Geboorte te Hoogwoud**. Voorheen was het ziekentriduüm speciaal bedoeld voor zieken, tegenwoordig wordt steeds meer de nadruk gelegd op het echt ontmoeten. Iedereen is dan ook van harte welkom. Het zijn waardevolle dagen van ontmoeten, bezinning en ontspanning. Er zijn onkosten aan verbonden. Info: zie parochieblad.



St. Jans Geboorte.

**De Krijtberggemeenschap te Amsterdam** komt met een nieuw initiatief. Elke vierde zondag van de maand wordt er een Meditatieve Mis gevierd: een Mis met gelegenheid voor stil gebed overeenkomstig de Ignatiaanse spiritualiteit. De Mis is bedoeld voor jongvolwassenen (18-35 jaar). Aansluitend is er een gezellig samenzijn in een ontmoetingszaal van de **R.-K. Kerk van de H. Franciscus Xaverius**.



Het parochiebestuur van de **R.-K. Parochie H. Laurentius/H. Maria te Heemskerk** pakt met voortvarendheid de brandweeraangelegenheden aan. 18 Vrijwilligers bezochten de brandweerkazerne en kregen een theoretische instructie en een training brandbestrijding met kleine blusmiddelen. Na afloop ontvingen de vrijwilligers een certificaat van deelname en een lijst met een aantal bruikbare tips over brandveiligheid. Elk jaar wordt de training herhaald.



Parochianen van de **Sint Martinus te Ankeveen** die de leeftijd van 70 jaar en ouder bereikten, ontvingen bij hun verjaardag een felicitatiekaart. Deze kaart werd zeer gewaardeerd. Toch wilden veel parochianen meer onderling contact. De werkgroep Gemeenschapsofbouw wil nu de parochianen tussen de 70 en 79 jaar met hun partners uitnodigen voor een gezellige middag op dinsdag 9 april. Na de zomer zal er een middag zijn voor de jarigen van het tweede halfjaar.

Het labyrint achter de **parochiekerk van H. Joannes de Doper te Hoofddorp** stond eind vorig jaar in het middelpunt van de belangstelling in een RKK uitzending van het programma "Katholiek Nederland". Het labyrint is een oeroud symbool: de weg naar het midden wordt vaak als een loopmeditatie ervaren. In april en mei 2013 worden er in een zaal van boekwinkel Het Kruispunt, Kruisweg 1067a, Hoofddorp, bijeenkomsten georganiseerd over mandala's tekenen en over het lopen van het labyrint. Opgave: >> [miekekooren@gmail.com](mailto:miekekooren@gmail.com). Er zijn kosten aan verbonden.



In de **Sint Laurentiuskerk te Alkmaar** is een 18e-eeuwse kazuifel gerestaureerd door een naai-kunstenaar. Zij friste het zogenoemde vioolkistmodel op en herstelde het. Het kazuifel is vermoedelijk rond 1750 vervaardigd en gedragen tijdens eucharistievieringen in de schuilkerk van St. Laurentius of in de St. Matthias. Tijdens de paasweek wordt het kazuifel overgedragen. Daarna zal het te bezichtigen zijn vanaf vrijdag 5 april tijdens Open Kerk op Vrijdag van 10.00 - 16.00 uur tot medio september. Dit staat in de Beeldspraak van **R.-K. Parochie HH. Matthias-Laurentius te Alkmaar**.



De **parochiegemeenschap Haarlemmerliede** nam in haar parochieblad -zonder bronvermelding- een gedicht op over de troonsafstand. Verder bedankte zij de koningin van harte voor alles wat zij voor ons land heeft betekend en wenste haar mooie jaren in een goede gezondheid toe. De Prins van Oranje en HKH Prinses Maxima wenste zij Gods zegen en alle goeds toe voor hun toekomst als Koning en Koningin, maar ook voor hun gezin en al hun dierbaren.



**Een laatste groet**

**Een volle lach en toch beheerst tot in de puntjes.**

**Altijd een hoed het kapsel bol en glad.**

**Een laatste groet naar volk en vaderland stijlvol en goed dag koninkrijk en troon ik schenk ze met uw toestemming mijn zoon.**



# Geloof en bekering: je hart geven

## De vierde stap van de basisboodschap van het katholieke geloof

Misschien kent u deze afbeelding van Jezus wel. De afbeelding is gebaseerd op een tekst uit het bijbelboek Openbaring: *“Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen, en we zullen met elkaar aan tafel gaan”* (Openbaring 3,20). Je zou kunnen zeggen: Jezus klopt bij een ieder van ons aan de deur van ons hart. Laten we Hem binnen? Mag Hij af en toe bij ons op bezoek komen, bijvoorbeeld op zondag? Of mag Hij thuis zijn bij ons en wij bij Hem? Mag Hij *een* plek in ons leven innemen of mag Hij *dé* plek in ons leven innemen?



Als u goed kijkt naar de afbeelding, ziet u dat er iets ontbreekt op deze afbeelding. Inderdaad, de deurklink is er niet. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, dat alleen u en ik van binnenuit de deur van ons hart voor Jezus open kunnen doen. Hij zal de deur niet van buiten forceren.

Dat brengt ons meteen naar de kern van vierde stap van de basisboodschap van het katholieke geloof *Geloof en bekering*: namelijk dat het gaat om ons antwoord op de liefde en verlossing die God ons in Jezus aanbiedt. In de eerste drie stappen van de basisboodschap hebben we gezien hoe God het initiatief naar ons toe neemt. *“Hij heeft ons het eerst liefgehad”* (1 Joh. 4,19). Hij wil ons verlossen van alles wat ons beklemmt, angst aanjaagt, van onze fouten en tekortkomingen.

### Geloof = Vertrouwen = je hart geven

Nu is het tijd voor ons antwoord. Willen wij in Hem geloven? Belangrijk om te zien, is dat ‘geloven’ hier niet betekent “Ik geloof wel dat er een God is”. Nee, geloven in christelijke zin heeft met ‘vertrouwen’ te maken. Het woord “credo” (‘ik geloof’) komt van “cor dare”, dat letterlijk betekent: *Ik geef mijn hart.*

Als je bij jezelf weerstand bemerkt om je hart aan God te geven, is dat normaal. Het is *dé* grootste en belang-

rijkste beslissing die je in je leven kunt nemen. Het is ook niet niks: niet jij zelf of een ander mens is meer het belangrijkste in je leven, maar Jezus, die wil leven in jou. En daarbij: je geeft je hart niet zo maar! Daarom leert de Kerk ook, dat we zonder de genade en bijstand van Gods heilige Geest niet zouden kunnen geloven (Catechismus van de Katholieke Kerk 154). Dat is het wonderlijke van geloven: het geloof is een geschenk van God, maar wij moeten dat geschenk wel willen ontvangen en openmaken. Met andere woorden: wij moeten ‘ja’ zeggen tegen Hem, ons hart aan Hem geven.

Als je eenmaal deze beslissing neemt (dat gebeurt bij *het sacrament van het doopsel* en is daarna weer elke



dag opnieuw nodig), kun je een diepe vrede en vreugde ervaren, te midden van moeilijkheden in je leven. Zo leert ons bijvoorbeeld ook het verhaal van de tollenaar Zacheüs. Als hij Jezus ontmoet en Jezus hem in de ogen kijkt, kan hij niet anders dan Hem vol blijdschap ontvangen (Lc. 19,6). Hieruit blijkt dat we alleen maar kunnen geloven, als we gedreven worden door liefde en de keuze om te geloven in vrijheid kunnen maken.



### Bekering = What Would Jesus Do?

Dan komen we ook bij het tweede belangrijke aspect van ons antwoord, namelijk *bekering*. Bij Zacheüs zien we heel duidelijk dat hij zich door zijn ontmoeting met Jezus omkeert (bekeert) van zijn oude leven. Hij maakt goed wat hij voorheen van mensen gestolen had (Lc. 19, 8). Hij maakt ten volle gebruik van de verlossing en de nieuwe weg die Jezus hem aanbiedt. Hij wordt vanaf dan leerling van Jezus: Hij keert zich af van het kwaad, richt zich op het goede en volgt Hem na. Zijn keuzes zal hij in de toekomst baseren op het antwoord op de vraag: *What Would Jesus Do? (WWJD)*

En wat doen u en ik? Vertrouwen wij ons ook toe aan God en bekeren wij ons? Het is de belangrijkste keuze die wij in ons leven maken en die wij alleen zelf kunnen maken. Als u wilt, kunt u het gebed dat staat aangegeven in het kader bidden.



### De basisboodschap van het katholieke geloof in zes stappen

1. God is liefde, Hij houdt van mij.  
*Waarom ervaar ik die liefde dan niet?*
2. Er staat iets tussen mij en God: gebrokenheid, zonde.  
*Hoe nu verder?*
3. Verlossing door Jezus: zijn menswording, passie en verrijzenis bewerken verzoening.  
*En dan? Wat is mijn antwoord?*
4. Geloof en bekering: ik vertrouw me toe aan Jezus en volg Hem na.  
*En verder?*
5. Ik hoef het niet alleen te doen: de heilige Geest is mijn Helper en...
6. ... ik mag deel uitmaken van de kerkgemeenschap.

Omdat God weet dat een leven van geloof en bekering leiden niet gemakkelijk is, belooft Hij ons hulp: *zijn heilige Geest en de kerkgemeenschap*. Daarover gaat het in de volgende nummers van Samen Kerk. <

Mirjam Spruit

*Lieve Jezus,  
Ik wil U vandaag net als Zacheüs  
binnenlaten in mijn leven.  
Dank U wel voor het leven dat U mij heeft  
gegeven  
en dat U zo veel van mij houdt.  
Dank U wel voor het offer  
van uw leven en uw vergeving  
en dat ik elke dag vanuit  
uw verlossing mag leven.  
Help me om een leven van geloof  
en bekering te leiden.  
Mag ik u beter leren kennen.  
Amen.*

Het christelijke geloof is vooral ommekeer naar Jezus Christus, een diepe, echte binding aan zijn persoon en de beslissing om Hem na te volgen. Het geloof is een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus, waardoor men zijn leerling wordt. (Algemeen Directorium voor de Catechese, 53)



# 'n beetje crypto



## Een vaarwel voor Benedictus XVI

Het is wel zeker dat we niet meer zo'n theologisch geleerde paus krijgen als Benedictus XVI. Zijn Jezusboeken ondervinden niet alleen in katholieke kring, maar ook in protestantse kring belangstelling. Zijn studies over Augustinus zijn meer theologisch dan historisch en zijn daarom iets minder in de mode. Toch voorspel ik dat in de nabije toekomst de belangstelling voor theologie van binnenuit, dus een gelovig nadenken, weer zal groeien. Mensen willen na al die brokjes spiritualiteit wel weer eens stevige vaste kost. Dat kan de theologie bieden.

optimistische jaren '60 theoloog, open voor alle stromingen en vervuld van hoop op de vernieuwing van kerk en samenleving. Soms worden die jaren '60 wel eens als naïef gekenschetst: alsof na Vaticanum 2 alles in de kerk maar vernieuwd moest worden. Het citaat van Harvey Cox laat zien dat de zaak iets gecompliceerder ligt: hij vertelt namelijk een verhaal dat de positie van de theoloog raak typeert en Ratzinger neemt het graag over: in een rondtrekkend circus was brand uitgebroken. De directeur stuurt de clown die al aangekleed was naar het naburige dorp om hulp te halen; er bestond namelijk gevaar dat het vuur ook het dorp zou bereiken. De clown rent het dorp in en smeekt de dorpeelingen om te helpen blussen. Die lachen zich suf en hebben nog nooit zo'n goeie grap meegemaakt. Ze klappen in de handen tot hun de tranen in de ogen staan van het lachen. De clown blijft het maar proberen, maar krijgt de ene lachsalvo na de andere... totdat het vuur het dorp bereikt.

### Veeleisende koningin

Intussen toont de Vaticaanse boekhandel de ene na de andere foliant van het verzameld werk van Joseph Ratzinger, dat vele duizenden bladzijden zal omvatten. Is de boodschap overgekomen? De visie van Ratzinger over de vergetelheid van het christendom in Europa, zijn pleidooi voor de verbinding tussen rede en geloof en de centrale plaats van de liefde, de caritas, dat laatste in navolging van Augustinus, lijken me inzichten van blijvende waarde. Maar theologie is een veeleisende koningin der wetenschappen. De essentie is niet gemakkelijk te begrijpen. Theologie wordt gauw verward met vooringenomenheid, 'dogmatisme', niet vrij, want onder kerkelijke bevoogding en wat al niet. Het is ook de reden dat studenten tegenwoordig zich liever naar godsdienstwetenschappen spoeden dan naar de theologie. Ten onrechte!

Dat is ook de situatie van de theoloog, meent Ratzinger, geheel instemmend met Harvey Cox. Door het clownspak - lees: de Middeleeuwse teksten - wordt hij niet serieus genomen en hoe meer hij waarschuwt, hoe komischer de mensen het vinden. Ze hebben immers al van te voren besloten dat het niet echt over iets kan gaan. Dat de theologie eigenlijk door dat pantser heen zou moeten breken om de mensen ervan te doordringen dat het serieus is, daarin slaagt de theologie niet!

Het geloof van binnenuit doordenken is boeiender dan het alleen als 'verschijnsel' van buitenaf bestuderen, hoe nuttig dat laatste ook kan zijn. De theoloog heeft iets van een nar: voor de kerkleiding is hij of zij te kritisch, voor de academische wereld te volgzzaam. De trouwe gelovige ziet in de theoloog een nieuwlichter, de moderne gesecculariseerde mens begrijpt niet wat de theoloog in die oude boeken zoekt. Het lijkt er op dat Benedictus XVI ondanks zijn pogingen om verstaan te worden als theoloog, wel heeft beseft dat iets van de nar de theoloog altijd blijft aankleven. Om dat uit te leggen ga ik zo'n veertig jaar terug!

Een mooi verhaal, dat natuurlijk nog verder teruggaat, op de Deense filosoof Kierkegaard, niet de meest zonnige natuur overigens. Intussen kunnen we wel bezien hoe de boodschap van de clown / theoloog toch kans heeft om over te komen. Het belangrijkste is dat je jezelf niet uitsluit, maar insluit. Vervlakking, materialisme, afnemen van besef van het sacrale, het komt pas over als het een lot is dat ons allen treft en dat we met elkaar uit moeten zien te overstijgen. Een theoloog zou dus allereerst moeten vertellen hoezeer hijzelf er onder gebukt gaat. Ratzinger lijkt dit te beseffen: het volstaat niet om een clownspak uit te trekken en modern te doen, om dan wél over te komen. Maar goed, Benedictus heeft er veel aan gedaan en mag tot rust komen; nu is het de beurt aan Franciscus I. Maar ook is het de beurt aan ieder van ons. <

### Clownspak

Het eerste theologische boek dat mij in de studie werd voorgeschreven was een bestseller van dezelfde Joseph Ratzinger: *De kern van het geloof*. Al op de eerste bladzijde citeert Ratzinger de theoloog Harvey Cox. Deze theoloog stond bekend als een

Marcel Poorthuis

### Horizontaal

1. Met twee inhoudsmaten in Zwitserland 4. Ligt de hostie op vaders voet? 7. Op het schip de banden plakken? Het is je vergeven 9. De eerste zuster is ziek 10. De afstandsbepaling is overleden in vroeger tijden 11. Kan men met dit corps data opslaan? 12. Een lollige bol 14. Met dit voorname vervoermiddel naar de onderwereld? 15. Maak 's wat dartele muziek

### Verticaal

1. De fijnste dingen zitten in de pap 2. Vieze hogeschool, maar er komt wel muziek uit 3. Een Europeaan met een dominee komen niet uit het zuiden 4. Die apostel was gewoon een jongen uit Amerika 5. De H.Drieëenheid is het eigenlijk ook 6. Deze geestelijke brengt een verse nevel 7. De inhoudsmaat geeft wel hoop 8. Zo'n lang schrijfgerei is wel kostbaar 11. Een onderdeel van een beha als hoofdprijs? 13. Daarvoor komt iets anders

Oplossing opsturen naar het redactiesecretariaat Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem



### De winnaars van februari 2013

Fam. Bijlemeer, De Kwakel; mevr. G. Poel, Castricum; mevr. J. Hagen, Bussum.

Oplossing maart 2013



# Die ene rode draad

# door ons leven...



**Missiesecretaris Evert Veldman heeft drie maanden verlof opgenomen en werkt samen met zijn vrouw Daniëlle in Nepal in een trainingscentrum voor revalidatiewerkers.**

De Himalaya, die als een massieve keten door het land loopt en ruim een derde van het landoppervlak beslaat, maakt de aanleg van een nauw wegennet onmogelijk, waardoor de benenwagen nog steeds het belangrijkste 'vervoermiddel' is. We hebben een vierdaagse trekking gemaakt en aan den lijve ervaren hoe enorm de afstanden hier zijn. Je kunt een dag lopen en slechts drie dorpjes tegenkomen. Behalve een smal voetspoor is een enkele elektriciteitsdraad vaak het enige wat de verbinding tussen de dorpen zichtbaar maakt. Het pad heeft vele zijsporen, maar als je maar dat ene draadje blijft volgen, kun je er vrijwel van verzekerd zijn dat je je einddoel bereikt. Het is bijna een metafoor voor het leven, waarin je duizenden keuzes maakt, maar vooral houvast moet zien te vinden aan de rode draad die je leidt naar je doel, of bron.



## Tika

Voor hindoes is het verband tussen oorsprong en eind klip en klaar. Het rad van wedergeboorte symboliseert dat eindigheid tevens een nieuw begin is. Als christenen bedoelen we met de verrijzenis van het lichaam echt iets anders, maar ook wij gebruiken bij overlijden bewoordingen als: teruggaan naar de Schepper. Waar bij ons de actieve relatie tot God vooral voor de zondag lijkt te zijn weggelegd, wordt de hindoe elk moment van de dag herinnerd aan hogere machten. Wanneer je je weg tussen de eerder genoemde drie dorpjes gaat, stuit je regelmatig op kleine altaartjes of offerplaatsjes. Soms gaat het om niet meer dan de wortels van een heilige boom, die zijn gekleurd met rode poeder, tika. Er hangen wat slingers, er ligt wat rijst en je vindt er resten van wierook. Soms tref je een kapelletje met de afbeelding van een van de godheden op een heuveltop. Bij het passeren van zo'n plek zal een hindoe ten minste even met zijn handen zijn hoofd aanraken.



Ik werd getroffen door een jongen die langs de kant van de weg zat met een koffer waarop stond "Shoe repair centre". Hoewel de benaming wat te veel eer was voor zijn dunne matje, naald en draad, was hij een geschenk uit de hemel toen mijn slippers kapot waren. Echter, toen hij de 100 roepies aannam die hij met de reparatie had verdiend, bracht hij die eerst drie keer van zijn gereedschap naar zijn voorhoofd, voordat hij het zorgvuldig opborg, alsof dit een geschenk uit de hemel was. Dank aan God, leek hij te zeggen. Die kleine euro was misschien wel een dagloon voor hem.

Hindoes beschouwen zelfs een gast als een godheid, je weet tenslotte nooit wie hem gezonden heeft of welke boodschap hij draagt, en zal hem als zodanig eren. Wij kregen van onze gastvrouw, een oude dame, een stip van rode tika op ons hoofd gedrukt en twee kleine banaantjes als offergave. Wat hebben wij in Nederland nog veel lessen in gastvrijheid te leren. Als onze daden ons toch voortdurend zouden herinneren aan die ene rode draad, een gast als een god zouden behandelen en voor het eten zouden danken door het aanraken van ons hoofd...en de Zoon en de Heilige Geest, Amen! <

Evert Veldman





1

**< 1. Roepingenzondag op De Tiltenberg**  
 Tieners (12-17 jaar), jongeren (18-27 jaar), jongens en meisjes, zijn op zondag 21 april van harte uitgenodigd om De Tiltenberg te bezoeken! Het programma zal bestaan uit workshops, film kijken, een duinwandeling en een heerlijke Bosnisch-Kroatische maaltijd!  
 Datum: zondag 21 april 2013;  
 start: 16.00 uur, einde: 20.15 uur, locatie: Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang, entree: gratis, aanmelden: via Boris Plavcic, e-mail: >> [borisplavcic@hotmail.com](mailto:borisplavcic@hotmail.com) >



2

**< 2. Gewelventochten in de St. Bavo Kathedraal**

Op de zondagen van 12 mei, 16 juni en 15 september (monumentenweekend) worden weer de gewelven, de koepel en de torens van de St. Bavo Kathedraal aan de Leidsevaart voor het publiek geopend. De gewelventocht is een spannende tocht over krakende plankieren, door donkere spelonken en langs bijzondere wenteltrappen en brengt de bezoeker op verborgen plekken in de prachtige kathedraal. De overgangen van kleine gangen naar verbluffende uitzichten zijn spectaculair. Kaartverkoop vanaf 13.00 uur in de kerk. De gewelventochten beginnen om 13:30 uur. De laatste beklimming start om 15:00 uur. De tijdsduur van de tocht is anderhalf uur. De entreprijs bedraagt € 5,00 per persoon. Minimale lengte 150 cm, alleen vanaf 12 jaar. NB: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Kaartverkoop alleen in de kerk vanaf 13.00 uur en zolang er nog voldoende plaatsen zijn die dag. >



3

**< 3. St. Antonius kookt. Doe je mee?**

Onder de voorlopige werk titel St. Antonius kookt, neemt de Groenmarktkerk (H. Antonius van Padua Parochie) het voortouw om in samenwerking met Stem in de Stad een nieuw project te lanceren. Een eetmoment dat meer in zich draagt dan een maaltijd alleen. Voor een klein bedrag kunnen mensen uit de doelgroep aanschuiven voor een eenvoudig driegangen diner. Het eten wordt uitgeserveerd en de gastheren en -vrouwen nemen de tijd om een praatje te maken en de gasten te leren kennen. Geïnspi-



4

reerd door de St. Egidio beweging vindt er voorafgaand aan het diner een gebedsviering plaats waaraan de vrijwilligers deelnemen. In de toekomst hopen we met de vrijwilligers een St. Egidio beweging te kunnen vormen. Lijkt het je wat om je zo door gebed en arbeid in te zetten voor je kwetsbare medemens? Vind je het leuk om te koken, uit te serveren en in contact te komen met nieuwe mensen? Sluit je dan als vrijwilliger aan bij de kerngroep van St. Antonius kookt en stuur een email: >> [sintantoniuskookt@gmail.com](mailto:sintantoniuskookt@gmail.com). Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. >

**< 4. 'Kroningsmis' in de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam**

Op zondag 28 april a.s. zal in verband met de abdicatie van H.M. Koningin Beatrix en de inhuldiging van de nieuwe koning Willem Alexander een speciale viering worden gehouden in de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam. Deze viering staat in het teken van dankbaarheid voor alles van Koningin Beatrix voor Nederland betekend heeft. Tevens zal tijdens de viering speciaal gebeden worden voor het nieuwe Koningspaar en hun gezin. De Koningin en het Koninklijk Paar zijn gekend in dit initiatief en waarderen dit. Bij deze viering zal het Koninklijk Huis vertegenwoordigd worden door de Grootmeesteres van H.M. de Koning, mevrouw drs. M. van Loon Labouchère. Ook andere leden van de hofhouding zullen bij deze viering aanwezig zijn, alsmede o.a. de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, politici, en vertegenwoordigers van de Krijgsmacht. Het Vaticaan zal vertegenwoordigd worden door de ambassadeur van de H. Stoel in Nederland, Apostolisch Nuntius Mgr. A. Dupuy. Mgr. J. Punt zal in deze viering voorgaan. De viering wordt rechtstreeks vanaf 10.10 uur op Nederland 2 uitgezonden. <

# Een seksuele revolutie?

## Symposium 27 april in Amsterdam over seksualiteit en vruchtbaarheid.

Er wordt tegenwoordig heel wat geschreven en gepraat over seksualiteit; de visie van de hedendaagse maatschappij is daarbij nadrukkelijk aanwezig. Het lijkt alsof de Kerk zich wat stil houdt, maar niets is minder waar. Al sinds de zalige Paus Johannes Paulus II en eigenlijk al eerder, is in de Kerk een wat stille seksuele revolutie gaande. Het is een revolutie naar aanleiding van de oproep om de seksualiteit tussen man en vrouw nog dieper te beleven en te streven naar een totale liefde, een liefde zoals God ons liefheeft. Dat is een uitdaging, maar niet onmogelijk. Op 27 april vindt er in Amsterdam in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht een symposium plaats voor gehuwde, verloofde en verliefde mensen die meer willen weten over deze uitdaging. Je komt meer te weten over Gods visie op seksualiteit, er is gelegenheid vragen te stellen en er wordt meer verteld over FertilityCare, een methode die hoop geeft bij (on) vruchtbaarheid. Voor meer informatie en aanmelding, kijk op >> [www.hoeksteen.org](http://www.hoeksteen.org) of mail >> [info@olvkerk.nl](mailto:info@olvkerk.nl)



### FertilityCare

FertilityCare is een methode waarbij de vrouw zelf haar reproductieve en gynaecologische gezondheid kan leren kennen. De methode is ruim 20 jaar geleden in de Verenigde Staten ontwikkeld en is wetenschappelijk onderbouwd. Hij is sinds een paar jaar beschikbaar in Nederland. Met recht kan FertilityCare een goed bewaard geheim genoemd worden, want het biedt een natuurlijk en hoopgevend alternatief voor stellen die te maken krijgen met onvruchtbaarheid. Met behulp van FertilityCare kan worden uitgezocht wat de oorzaak is van de onvruchtbaarheid en hoe die medisch behandeld kan worden. In veel gevallen blijkt het dan toch mogelijk op een natuurlijke manier een kind te ontvangen. FertilityCare biedt tegelijkertijd een natuurlijk alternatief voor anticonceptiva. De methode is zeer betrouwbaar en heeft veel voordelen. Zo kan met FertilityCare op elk gewenst moment worden gekozen om wel of niet zwanger te worden en deze keuze is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel man als vrouw. Het is een ecologisch en medisch veilige methode, aangezien er geen medicatie hoeft ingenomen te worden. Het milieu niet wordt belast door kunstmatige hormonen die worden uitgescheiden.





Kinder- en jongerenactiviteiten:

# Veel sport en spel in de zomer

## Terugkomdag voor Eerste Communiekantjes

Om kinderen te helpen groeien in hun geloof en verwondering, worden in juli zogenoemde 'Terugkomdagen' georganiseerd. Hieraan kunnen alle kinderen deelnemen die hun eerste Heilige Communie hebben gedaan. Er is veel aandacht voor sport en spel, knutselen en de kinderen leren hoeveel God van hen houdt. Natuurlijk wordt ook de Eucharistie gevierd. De Terugkomdag voor jongens is op 15 juli, voor meisjes op 16 juli. De dagen worden begeleid en georganiseerd door de 'Blauwe' zusters, rector Beemster en enkele vrijwilligers.



## Zomerkampen voor kinderen die het Heilig Vormsel hebben ontvangen

Ook voor de tieners die dit jaar het sacrament van het Heilig Vormsel hebben ontvangen worden er dagen georganiseerd. Tijdens deze dagen ervaren de tieners dat het geloof ook werkelijk raakvlakken heeft met hun leven door de ervaring van sport en spel te koppelen aan geloof. Zo wordt in een zeskamp de ervaring van teamgeest in wedstrijdverband gekoppeld aan catechese over de Heilige Geest die ons als Christenen helpt ons samen in te zetten voor het goede dat God van ons vraagt. En bij het boogschieten leren we over het doel van het leven en het belang van een goede instructeur die helpt de kunst van het Christelijk leven te leren. Dagen vol actie dus, die open staan voor alle tieners van 11-14 jaar. Het jongenskamp is van 10 tot 13 juli, het meidenkamp van 17 tot 20 juli. De dagen staan onder leiding van de 'Blauwe' zusters, rector Beemster en enkele vrijwilligers. Meer informatie over de Terugkomdagen en de zomerkampen is te vinden op de website [www.olvternood.nl](http://www.olvternood.nl). Flyers en informatie kunt u aanvragen via de website of het secretariaat, telefoonnummer 072 505 1288.



# Prachtige resultaten Adventsactie campagne 2012



De resultaten van de bisschoppelijke Adventsactie 2012 zijn bekend en die zijn prachtig! Dankzij het harde werk van veel vrijwilligers en de gulle donaties van veel particulieren is er € 550.000,00 bijeen gebracht. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar! Alle negen voorkeursprojecten kunnen hiermee financieel worden ondersteund, dus op negen plaatsen in de wereld kan de Adventsactie mensen hoop op een betere toekomst geven. De eerste resultaten per project worden waarschijnlijk rond de zomermaanden zichtbaar gemaakt. Meer informatie vindt u op >> [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl). Via de site kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. U blijft dan automatisch op de hoogte van alle ontwikkelingen. Wilt u projecten aanmelden voor de landelijke Adventsactie? U kunt uw aanvraag tot 15 april indienen. De voorwaarden kunt u vinden op >> [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl).



## 19 mei, Amsterdam: Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren



Voor de vierde keer op rij vindt op Eerste Pinksterdag, 19 mei, de Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren plaats. Ook dit jaar zal het een dag zijn van gebed, ontmoeting, met inspirerende sprekers, die wordt afgesloten met een H. Eucharistieviering door onze bisschop, mgr. J.M. Punt. De dag begint om 12.00 uur en wordt afgesloten om 17.00 uur met de H. Eucharistieviering. Priesters worden uitgenodigd om te concelebreren. Tijdens de gehele dag is er biechtgelegenheid en uitstelling van het Allerheiligste. De Beurs van Berlage, Damrak 243, ligt op loopafstand van Amsterdam CS. <

Meer informatie: >> [www.devrouwevanallevolkeren.nl](http://www.devrouwevanallevolkeren.nl)





## Muzikaal talent uit Alkmaar: 'We staan er niet voor onszelf'

In Nederland bestaan heel wat christelijke bands, maar slechts enkele van die bands zijn katholiek. Je kunt wel zeggen dat de bekendste katholieke band van Nederland 'The Fruits' is. In 2006 brachten zij hun eerste studioalbum uit en het meest recente album komt uit 2011 met de naam: 'Het mooiste wat er is'. Momenteel zijn ze druk bezig met een parochietour door het gehele land, zo zijn The Fruits ook te gast in drie parochies van ons bisdom: Noord-Scharwoude, Kortenhoef en Haarlem. Bij de redactie van Samen Kerk is niet onopgemerkt gebleven dat zij sinds afgelopen zomer een nieuwe bassist hebben gekregen afkomstig uit ons bisdom. Hoog tijd om eens nader kennis te maken met de nieuwe bassist.

Naam: **Lazar Soffner**  
Leeftijd: **17**  
Woonplaats: **Alkmaar**  
Opleiding: **Havo**  
Instrument: **Basgitaar**

### Je bent vast niet zomaar bassist bij The Fruits geworden. Hoe is dat gegaan?

Toen ik zes jaar was, begon ik met muzikale vorming: één keer per week op een xylofoon. Later kreeg ik gitaarles, maar na drie jaar had ik daar niets meer mee. Op mijn 13e pakte ik af en toe de basgitaar van mijn vader en leerde hij mij de eerste dingen. Zelf nam hij dan een gitaar en maakten we samen muziek. In die periode kreeg ik voor het eerst echt het idee om muzikant te worden. Niet lang daarna kreeg ik mijn eigen elektrische basgitaar. Die heb ik nog steeds. Twee jaar geleden overleed mijn vader. Ik mis dat samen spelen nog ontzettend en ik moest ook op zoek naar

een andere docent. Dat werd Mark Haamstra, een oud-leerling van mijn vader. Vorig jaar kwam ik in contact met The Fruits. Voor mijn auditie moest ik het nummer 'Het mooiste wat er is' bassen. Dat ging goed en het klikte onderling heel snel.

### Wil je altijd al in een christelijke band spelen?

Nee, het was eigenlijk nog nooit bij me opgekomen. Ik kende ook al die christelijke bandjes niet. Die leer ik nu pas kennen! Ik ben wel gelovig opgevoed en voelde me daarom heel snel thuis bij The Fruits. Ik heb me er nooit als nieuwkomeling gevoeld.

### Maar het lijkt me wel heel anders om in een christelijke band te spelen, of niet?

Ja, wij willen door onze muziek andere jongeren inspireren over het geloof. Wij noemen onze optredens ook niet echt optredens, maar lofprijzingen. We maken muziek voor God en het gaat om God. We staan er niet voor onszelf, dat is een groot verschil. Voor The Fruits speelde ik in een schoolband en daar ging het eigenlijk gewoon om de lol.

### Jullie zijn met The Fruits ambassadeur van Kerk in Nood. Waarom eigenlijk?

Kerk in Nood is een organisatie die aandacht wil geven aan christenen die in andere landen vervolgd worden om hun geloof. Wij vinden het heel belangrijk om aan mensen te laten zien dat het eigenlijk heel bijzonder is dat we hier zo vrij kunnen geloven. Het bijzondere aan veel vervolgte christenen is dat ze ondanks hun vervolging toch blijven geloven. Dat inspireert ons en daarom hebben we ervoor gekozen dat we de vervolgte christenen graag willen ondersteunen.

### 2013, het jaar van de parochietour. Ik begrijp dat jullie daar relatief weinig geld voor vragen. Waarom doen jullie dat?

De vergoeding die we vragen, is inderdaad alleen voor de reiskosten. We doen het graag, omdat we het belangrijk vinden jongeren te betrekken bij de kerk. Hopelijk trekt en inspireert dat andere jongeren. We willen het graag aantrekkelijk maken om naar de kerk te gaan. Naast parochies spelen we ook in protestante gemeentes. Dat is heel leuk, zo voelen we ons ook als een soort brug naar andere christelijke kerken.

### Drie studioalbums en een verzamel-cd. Volgens mij kunnen veel andere bands daar alleen maar van dromen. Hoe doen jullie dat?

Onze leadzanger (Lars Gerfen) werkte tot 2013 voor een studio. Inmiddels heeft hij ander werk, maar hebben we nog wel vrij gemakkelijk toegang tot een andere studio. Dat scheelt ontzettend veel. Daarnaast is het gewoon hard werken en geld proberen te verdienen met optredens om weer een nieuw album te kunnen maken.

### Je bent nu nog maar net bij The Fruits. Wat is je droom over vijf jaar?

Ik hoop dat we dan heel veel jongeren hebben kunnen inspireren en hen meer over het geloof hebben laten nadenken. Een keer optreden bij de Wereld Jongerendagen of een optreden in het buitenland zou natuurlijk wel te gek zijn. We hebben al eens in België opgetreden en het is heel leuk om te zien dat zij ons daar nu ook leren kennen. Verder kan je wel veel plannen maken, maar eigenlijk heeft dat weinig zin. Dingen kunnen zo snel veranderen, dat heb ik wel gemerkt aan het overlijden van mijn vader. Ik heb geen idee hoe mijn leven er over vijf jaar uit ziet, ik hoop dat ik in ieder geval de juiste keuzes maak!

Meer informatie: >> [www.thefruits.nl](http://www.thefruits.nl)



>> 5 - 7 april  
Jong Katholiek  
Leiderschapstraining III in  
Driebergen

>> 6 april  
BAVO-dag voor vormelingen  
in Haarlem

>> 6 april  
Vorbereidingsdag  
begeleiders, WJD Rio in  
Driebergen

>> 18 mei  
Diocesane vormselviering  
in Heiloo

>> 1 juni  
Nachtelijke aanbidding  
in Langedijk

>> 7 t/m 9 juni  
Vorbereidingsweekend voor  
deelnemers WJD Rio, (Be)leef  
je geloof! in Heiloo

>> 13-31 juli  
Wereld Jongerendagen in  
Rio de Janeiro

>> 25-28 juli  
Landelijk thuisblijvers-  
programma WJD, Delft

Meer informatie:  
[www.jongbisdomhaarlem.nl](http://www.jongbisdomhaarlem.nl)

**JONGEREN**  
pastoraat

Bisdom van Haarlem



## Mission Adventure Trail: een klein beetje gist kan een heel brood doen rijzen



Het begon op een koude avond in december 2011. Een groep bezielde mensen woonde de presentatie van "een nieuw initiatief" bij. Daar stonden ze dan, met glimmende ogen van enthousiasme: Maurice Lagemaat en Evert Veldman, twee jongens die elkaar hadden gevonden in hun passie voor sport en missie. Geïnspireerd door de Discovery Eco-Challenge sloegen ze de handen ineen om een nieuw concept uit te denken: **Mission Adventure Trail**. Een sportief zomerkamp met jongeren, vóór jongeren.

Een week lang gaan de deelnemers sportieve uitdagingen aan voor een missionair doel in Nicaragua. Iedere dag verplaatsen de deelnemers zich naar een andere plaats in Noord-Holland. De start is op de Kaag en van daar zullen ze hun weg maken naar het meest noordelijke puntje van het bisdom Haarlem-Amsterdam: Texel.

### WereldOuders

*Een klein beetje gist kan een heel brood doen rijzen.* Dát is de gedachte waar de Mission Adventure Trail (kortweg: MAT) op is gebaseerd. De inspanningen van de deelnemers (MATties) kunnen in Nicaragua van onschatbare waarde zijn. Door hun deelname aan MAT en het zoeken van sponsors, zamelen MATties geld in voor een bijzonder project van **WereldOuders**: kansarme kinderen en jongeren naar school helpen.

In Nicaragua staan de familiehuizen van WereldOuders, waar kinderen en hun verzorgers wonen. Ook staan daar de lagere school en de werkplaatsen voor vakopleidingen die WereldOuders heeft gebouwd. Op die manier krijgen de kinderen die in het familiehuis worden opgenomen niet alleen een veilige plek om te wonen, maar ook een goede vakopleiding. Daarmee hebben ze betere kansen op een goede toekomst.

Om de kinderen een goede basis te geven, zijn er ook schoolmaterialen nodig. Daarmee kunnen de kinderen de kennis beter in zich opnemen, actief meedoen met de lessen en na school hun huiswerk zelfstandig maken. En dát is waar MAT om de hoek komt kijken: onze jongeren zamelen geld in voor de lesmaterialen voor deze kinderen. Een prachtig doel!

**MAT vindt plaats van zondag 14 juli tot en met zaterdag 20 juli 2013**

Ben of ken je iemand die niet bang is om een uitdaging aan te gaan en daarmee iets bij te dragen aan een betere wereld? Kijk dan op >> [www.missionadventuretrail.nl](http://www.missionadventuretrail.nl)

## Onbekende geschiedenis (70)

Bij de ordening van het archief van zijn voormalige parochie H. Agatha vond dhr. Piet van Leur te Beverwijk een tweetal foto's van nog onbekende priesters. Vermoedelijk zijn ze beiden werkzaam geweest in de parochie van de H. Agatha te Beverwijk, maar daarnaast ook in een aantal andere parochies binnen het oude bisdom Haarlem. Wie herkent een of beide priesters? Stuur uw reactie naar Redactie Samen Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris), Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Per e-mail kan ook via: >> [ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl](mailto:ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl)



### Onbekende geschiedenis (69)

De via dhr. Piet Koomen uit Wervershoof gekregen foto van dhr. Hessel de Greeuw uit Andijk, die in de jaren veertig van de vorige eeuw is gemaakt op Schiphol, heeft nog geen informatie opgeleverd over de elf personen. Wel kwam er een reactie van dhr. Henk Smid uit het Sint Jacob Centrum te Amsterdam, die wist te vertellen dat het afgebeelde toestel het laatste is van een groep van 14 DC-2's die alle Nederlandse vogelnamen droegen. Dit is de PH-AKQ "Kwak". Een bekender toestel uit deze groep was de "Uiver". De "Kwak" kwam in 1935 bij de K.L.M. en vloog onder meer op Indonesië. In juli 1940 moest het toestel worden overgedragen aan de Deutsche Lufthansa. We weten dus dat de foto moet zijn gemaakt in de periode 1935-1940, maar nu nog de namen van de personen!



### Onbekende geschiedenis (68)

De vraag van dhr. Guenter Posjena uit de stad Redlands in Californië over zijn verblijf in Holland rond het jaar 1950 heeft helaas geen enkele reactie opgeleverd. Vermoedelijk is de foto gemaakt in de Zuid-Hollandse Bollenstreek rond Den Haag en helaas, daar wonen maar weinig lezers van ons bisdomblad "Samen Kerk". We zullen kijken of een publicatie in het blad van het bisdom Rotterdam mogelijk is. De aanhouder wint?

### Opsporing gezocht (3)

Naar aanleiding van de door dhr. Jan ten Voorde uit het Groningse Winsum gestelde vraag naar teksten van liedjes, die hij heeft gezongen bij zijn Eerste H. Communie in 1956 in de H. Hartkerk te Groningen, is opnieuw een tweetal reacties binnengekomen. De eerste reactie kwam van mw. E. Truyens-Meyer uit Heerhugowaard en de tweede reactie kwam van mw. T. Koopman-Neefjes uit De Weere. Beide dames herinnerden zich heel goed de tekst van het liedje: "En nu sluit ik mijn oogjes toe, er gaat iets groots gebeuren".

Hebt u zelf een onbekende foto van een kerkelijke gebeurtenis of een priester, pater of zuster en wilt u er meer van te weten zien te komen, dan kunt u deze opsturen naar de redactie van Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. De foto ontvangt u zo spoedig mogelijk weer retour.





## Monumentenwacht Noord-Holland

Bouwkundige inspecties en adviezen aan particulieren, ondernemingen, stichtingen en overheden over monumentale gebouwen in Noord-Holland

- Beoordeling van offertes en prijsopgaven
- Bereikbaarheids- en veiligheidsplannen

info@monumentenwachtnoordholland.nl  
www.monumentenwachtnoordholland.nl

T: 075 6474588  
F: 075 6474593  
Veerdijk 32, 1531 MS Wormer  
Postbus 79, 1520 AB Wormerveer



## Bouwadvies Groot Holland

Zelfstandig onderdeel van de Monumentenwacht Noord-Holland. Wij zijn gespecialiseerd in:

- Aan- en verkoopkeuringen
- Meerjaren onderhoudsplannen
- Adviezen over vergunningen en subsidies
- Kostenramingen en begrotingen
- Begeleiding, toezicht en opleveringskeuringen
- Bestekken en werkschrijvingen

T: 075 6474586 F: 075 6474593  
info@bouwadviesgroot Holland.nl

Veerdijk 32, 1531 MS Wormer  
Postbus 379, 1520 AJ Wormerveer

**DE TILTENBERG**

# DENK JE EROVER PRIESTER TE WORDEN?

Kijk eens op [www.tiltenberg.org](http://www.tiltenberg.org) of kom langs op De Tiltenberg!

Grootseminarie St. Willibrord  
Zilkerduinweg 375  
2114 AM Vogelenzang  
tel. 0252 345 345  
[www.tiltenberg.org](http://www.tiltenberg.org)

Wilt u de priesteropleiding steunen?  
Uw gift is zeer welkom op rek.nr. 54 64 t.n.v. Het Grootseminarie

**UITVAARTVERZORGING**  
**A. DE JONG**

sinds 1966 een vertrouwd gezicht voor een uitvaart vanuit het bisdom

persoonlijke begeleiding vanuit een familiebedrijf

*Alle persoonlijke en rituele wensen zijn mogelijk.*

voor vrijblijvende inlichtingen: tel.: (020) 676 1337  
Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam, [dejong@uitvaart.nl](mailto:dejong@uitvaart.nl)  
[www.amsterdamuitvaart.nl](http://www.amsterdamuitvaart.nl)

lid van de BGNU                      uitvaartverzekeringen

Gespecialiseerd in begraafplaats werkzaamheden

Grafdelven | Ruimen van graven | Individuele op- en herbegravingen | Grafkelders  
Verzamelgraf kelders | Urn muren en kelders | Uitbreiding en herinrichting  
Groenvoorziening | Padverharding | Restauratie en onderhoud grafmonumenten

De Hout 47, 1607 HB Hem | tel. 0228-544 484  
mob. 06-539 691 11 | [info@begraafplaatservice.nl](mailto:info@begraafplaatservice.nl)

**Vreker**  
**Begraafplaatservice BV**

[WWW.BEGRAAFPLAATSSERVICE.NL](http://WWW.BEGRAAFPLAATSSERVICE.NL)

### Mgr. H.J. Steinkamp overleden

Op zondag 31 maart overleed na een kort ziekbed mgr. dr. H.J. Steinkamp, voormalig regionaal vicaris van de Prelatuur van het Opus Dei. Mgr. Steinkamp werd in 1923 geboren in Alicante als zoon van de honoraire consul van Duitsland. Hij ontving de priesterwijding in 1959. Enkele maanden later kwam hij naar Amsterdam om het apostolaat van het Opus Dei in ons land te beginnen. Van 1961 tot 1991 heeft hij leiding gegeven aan het Opus Dei in Nederland. In 1992 werd hij benoemd tot ereprelaat van de paus. Van 1986 tot 1998 was hij Rector van de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Amsterdam. Na zijn emeritaat bleef hij, tot kort voor zijn overlijden, actief in het pastorale werk van de prelatuur van het Opus Dei en van de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk. Hij was een buitengewoon beminnelijk mens en zorgzame priester.





# DE GESTOLEN BRON VAN ARSACAL

Tekeningen en teksten: Marieke Waterlander

61 THOM EN LUPE HEBBEN DE SCHUILPLAATS VAN DE OPSTANDIGEN VERLATEN EN ZIJN OP ZOEK NAAR DE KLUIZENaar die woont in een grot in de bergen van het noorden. Ze moeten de poolster volgen die altijd strak de noord aangeeft. Maar de poolster is soms onzichtbaar. Gelukkig heeft Thom altijd een kompas op zak.

62 ZE GAAN DOOR HET WOOD VAN ACHTERDOCHT EN ARGWAAN.....

63 GA TERRRRRUG...JULLIE KOMEN HIER NOOIT DOORHEEN...JULLIE ZIJN IN DE VAL GELOKT.....GELOOFT DIE ONZIN TOCH NIET.....WAAROM GAAN ZE NIET ZELF????????.....DIT IS NIET IN DE HAAK HOOR.....



64 EN DOOR DE WOESTENIJ VAN CYNISME EN SPOT.....

65 HAHAHAHAAAA..... WAT EEN ONNOZELAARS.....NAAR EEN OUDE SUKKEL ERGENS ALLEEN IN DE BERG?... DIE GAST SPOORT NIET, HEEFT VAST GEEN VRIENDEN HAHAHAAAA.....ALS HIJ AL BESTAAT?...HEB JIJ HEM OOIIT GEZIEN? ....IK NIET, DUH!... GA TOCH LEKKER DOOR MET JE LEVEN JOH!.....LAAT DIE LOSERS HUN EIGEN PROBLEEM OPlossen..... JA, OF ER LEKKER IN Blijven, HAHAHAAAA



66 TOT ZE AANKOMEN BIJ DE HOGE BERGEN VAN HET NOORDEN.

67 PFFFFF, EVEN EEN KLIMMETJE, MAAR WE HEBBEN HET GERED. DAAR STAAT HIJ.



69 WELKOM KINDEREN! JULLIE HEBBEN MIJ GEVONDEN. IK BEN NIET MOEILIK TE VINDEN VOOR WIE MIJ ECHT ZOEKT. JULLIE ZIJN IN HEDON GEWEEST EN HEBBEN GEZIEN WAT ER MANKEERT AAN DIT LAND NIETWAAR? DE MENSEN DENKEN DAT ZE ALLES KUNNEN MAKEN EN ZIJN VERGETEN DAT ER EEN SCHEPPER IS. ER IS GEEN PLAATS MEER VOOR HOOP, GELOOFT EN LIEFDE IN DAT LAND, WANT DIE HEBBEN GEEN WAARDE VOOR DE BETWETERS. ALLES VERDORT ER, DE AARDE EN DE HARTEN VAN DE MENSEN. MAAR ER IS EEN MANIER OM DE BRON WEER TE OPENEN. JULLIE ZULLEN ME WEL MOETEN VERTRouWEN EN PRECIES DOEN WAT IK JULLIE ZEG.

68 GELUKKIG HAD JIJ EEN KOMPAS, WANT DE POOLSTER WAS MEESTAL NIET TE ZIEN.

70 LUPE, AAN JOUW DE TAAK OM DE KLOOF OVER TE STEKEN NAAR EL DORADO, HET GOUDEN LAND. DAAR STAAT HET HEILIGDOM VAN NUESTRA SEÑORA DE GUADELUPE, WAAR JIJ NAAR GENOEMD BENT. GA DAAR BINNEN. ZIJ ZAL JE IETS GEVEN. NEEM DAT MEE TERUG. WEES NIET BANG EN GA.



71 OEOEOEOEOE!!!! HO000G! WANKELWIEBELWIPWAPBRUG-GETJE, EN DAAR MOET IK OVER HEEN? OK, IK ZAL PROBEREN NIET BANG TE ZIJN. DAT WOUDE EN DIE WOESTENIJ HEBBEN WE OOK OVERLEEFD. WISH ME LUCK THOM.

WORDT VERVOLGD...