

maart 2013

SamenKerk ²

Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam

Afscheid van
nederige dienaar

pagina 4

Restauratie van
de kathedraal

pagina 12



Zalig Pasen!

In dit nummer

| | |
|--|----|
| Van de redactie | 3 |
| Afscheid van nederige dienaar | 4 |
| De laatste vijand | 6 |
| Terug uit de grot | 8 |
| De negen lezingen in de Paaswake | 10 |
| Restauratie van de kathedraal | 12 |
| Van onderop | 14 |
| Catechese: Verlossing | 16 |
| 'n Beetje Crypto | 18 |
| Schoenmaker voor God | 19 |
| Vermeldenswaard | 20 |
| Nieuw altaar voor de basiliek van H.Nicolaas | 22 |
| Kosterdag groot succes | 24 |
| Onbekende geschiedenis | 25 |
| Jongerenpagina's | 26 |
| Jubilea | 29 |
| Personalia | 31 |
| De gestolen bron van Arsacal | 32 |

Colofon

Samen Kerk is het informatieblad binnen het Bisdom Haarlem - Amsterdam en verschijnt tienmaal per jaar nummer 2 jaargang nr. 38

Verantwoordelijke redactie:
Margot de Zeeuw,
Wim Peeters, hoofdredacteur

Redactieadres:
Samen Kerk
Postbus 1053,
2001 BB Haarlem
Telefoon: (023) 511 26 60
Faxnummer: (023) 511 26 59
Giro 43509
E-mail: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Internet: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Medewerkers:
Marcel Poorthuis (Parels uit de Schattengrot)
Hein-Jan van Ogtrop (Kerkengek)
Floor Twisk (Onbekende Geschiedenis)
Stefan en Lisette van Aken (Huwelijk en Gezin)
Eleonora Hoekstra-Ros (Van Onderop)

Evert Veldman (Wereldwijd)
Mirjam Spruit - Borst (Jongerenpagina en Catechese)
Berry Klaassens
Marieke Waterlander

Abonnementsprijs:
€ 30,00 per jaar; buitenland: € 36,00 per jaar
Abonnementenadministratie: (023) 511 26 40

Advertenties:
Borgerpark Media
Postbus 8027
6060 AA Posterholt
Telefoon: (0475) 711 362
E-mail: info@borgerparkmedia.nl
www.borgerparkmedia.nl

Vormgeving/technische realisatie:
Novente vormgevers, Lunteren

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten en illustraties is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken kunnen reageren via bovenstaand adres.

Verrezen uit de doden

“Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden...”

Niet het eenvoudigste van de Twaalf Artikelen, die overigens alle twaalf hun uitleg nodig hebben. Duidelijk is dat het gaat om Pasen, om het feit dat Christus is opgestaan, nadat Hij gestorven was. Pasen valt vroeg dit jaar, en nu ik dit schrijf, lijkt het voorjaar eindelijk te zijn begonnen.

Veruit de populairste serie jeugdboeken en -films van het begin van deze eeuw is die van de Engelse schrijfster J.K. (Joanne) Rowling, over Harry Potter en zijn vrienden en vriendinnen op kostschool. Een serie verhalen met veel magie, maar met een slot dat ons met onze neus drukt op die beroemde woorden van Sint Paulus: “Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf (...) wij behoren Hem toe”. Margot de Zeeuw schrijft over dat slotverhaal.

Wie Hem toebehoort, is zeker onze zojuist afgetreden paus. Zijn terugtreden kwam onverwacht, als een schok. Het maakte iedereen, vriend en vijand, duidelijk dat wij niet voor onszelf leven, dat wij toebehoren. In dit nummer leest u de afscheidswaard van onze hulpbisschop, mgr. dr. J. Hendriks, bij de dankviering in de kathedraal. We hadden eigenlijk een bespreking van het laatste Jezusboek van paus Benedictus willen plaatsen, maar dat houdt u tegoed.

Inmiddels is onze bisschop terug van zijn retraite in Spanje, en we vroegen hem naar zijn bevindingen. Ook voor hem staat centraal dat wij toebehoren, en dat we dat juist in eenzaamheid en verlatenheid goed gaan beseffen.

Plebaan Van Ogtrop is deze maand thuisgebleven: hij doet verslag van bijzondere ontdekkingen die aan het licht zijn gekomen bij de laatste restauratie van de kathedraal. Diaken Philip Weijers laat de innerlijke samenhang zien tussen de negen lezingen van de Paaswake. Marcel Poorthuis brengt ons uit zijn Schattengrot het ontroerende geloofsgetuigenis - via zijn grootvader, schoenmaker - van de twee heiligen die al sinds eeuwen patroon zijn van de schoenmakers: Chrispinus en Chrispinianus. Zij hadden de keus, en kozen voor het leven. Het werd hun dood.

Dood en leven, hel en hemel, liggen dichtbij elkaar. Aan ons is de keuze. Dat kan in een prachtig voorjaar, na lange kou, geen moeilijke keuze zijn.

Wij van de redactie wensen u een Zalig Pasen,

Wim Peeters - hoofdredacteur

Bij de voorplaat:

Paus Benedictus XVI is onverwacht teruggetreden. Bij het ter perse gaan van dit nummer van Samen Kerk is nog niet bekend wie hem zal gaan opvolgen.

Afscheid van nederige dienaar

Tijdens de afscheids- en dankviering voor het pontificaat van Paus Benedictus XVI, op 1 maart in de kathedraal, hield de hulpbisschop de homilie. Wij geven hieronder enkele belangrijke passages uit deze preek.

We hebben vanavond het evangelie gehoord van de Heer die zijn dienaars naar de wijngaard zendt maar die dienaars hebben het daar niet gemakkelijk, ze krijgen het zwaar te verduren. Natuurlijk doet ons deze parabel vanavond toch een beetje denken aan die bekende woorden uit de eerste toespraak van paus Benedictus XVI op het balkon van de Sint Pieter, die zichzelf toen “een nederige dienaar in de wijngaard van de Heer” heeft genoemd. Inderdaad is dat een bijzonder kenmerk van onze paus geweest, het is al vaak genoemd: dat hij in eenvoud en nederigheid, in alle beminlijkheid de Kerk heeft gediend met de grote gaven van zijn hoofd en zijn hart.

Hij was meer dienaar dan vorst of prelaat. En zoals die dienaren in het evangelie heeft onze emeritus-paus Benedictus het daarbij niet gemakkelijk gehad. Hij werd geconfronteerd met diefstal van vertrouwelijke documenten door één of meer naaste medewerkers en met het schandaal van het seksueel misbruik, om maar iets te noemen. Paus Benedictus heeft vele malen over het misbruik zijn diepe droefheid uitgesproken en op verschillende buitenlandse reizen groepen van slachtoffers bezocht om hun verhalen te horen. Op de beelden van die ontmoetingen is duidelijk te zien hoezeer hem dit heeft aangegrepen.

Hij heeft de Kerk nieuwe regels en normen gegeven, waar nodig een onderzoek in laten stellen, situaties aangepakt ook als dat betekende dat hij verantwoordelijken moest straffen. Hij heeft gehandeld, situaties niet laten voortduren, en als het nodig was niet gearzeld om ook bisschoppen te ontslaan wegens incompetent gedrag. Dat was moeilijk en pijnlijk maar ik denk dat de paus wel een basis heeft gelegd voor meer openheid en toezicht op dit punt.

De tijd is niet gemakkelijk, niet voor de Kerk, die door zwaar weer is gegaan en nog gaat en niet voor onze maatschappij die zich in een ernstige economische en morele crisis bevindt. Juist deze dagen zijn cijfers bekend geworden die erop wijzen dat nog meer winkels en bedrijven in de rode cijfers zitten, nog meer gezinnen het financieel niet kunnen redden, ouderen in problemen komen, er nog meer mensen werkloos worden en de recessie nog wel even aan zal houden.

Ook alle mensen die onder de crisis lijden hebben vanavond recht op een teken van ons medeleven en ons gebed en op onze inzet voor sociale rechtvaardigheid en voor bescherming van de zwaksten in onze samenleving. Ik mag er vanavond aan herinneren dat de laatste Encycliek van paus Benedictus XVI “Caritas in veritate” juist over deze situatie en de gevolgen van de economische crisis gaat. Maar hoe erg deze situaties ook zijn, ten diepste, uiteindelijk moeten we ons er niet door van ons stuk laten brengen.

We moeten werken, ons inzetten voor het goede, voor de eer van het God en het welzijn van mensen, zeker, maar de Kerk en de maatschappij en wijzelf zijn in Gods handen; we zijn geborgen in Hem die in Zijn liefde voor ons tot het uiterste heeft willen gaan en nog steeds is de kern van ons geloof dat God met ieder van ons een plan van liefde heeft, dat Hij het kruis niet verwijderd uit ons leven maar wel ons steunt en helpt en sterkt en ons leidt naar het geluk. Daarom krijgt in ons geloof het vertrouwen toch altijd het laatste woord.

Een van de grote lijnen van het pontificaat van paus Benedictus was: hij heeft ons willen wijzen op die kern waar het eigenlijk om gaat, ons willen wijzen op



het hart van ons geloof. Hij heeft drie Encyclieken geschreven. Eén ging er dus over de sociale gerechtigheid, die andere twee over de Liefde en de Hoop. Er was nog een derde voorzien, die over het geloof zou gaan, in dit jaar van het geloof. Daar komt het op aan: geloof, hoop en liefde, deze drie, en de liefde is de grootste, dus daar was de paus mee begonnen. Verder leerde hij ons God voor ogen te houden. In de liturgie wilde hij dat het minder een mensen-feestje zou zijn en dat de nadruk meer zou komen te liggen op het mysterie van Gods tegenwoordigheid en op de ontmoeting met Hem.

Door af te treden heeft paus Benedictus XVI een historische stap genomen, een moedige stap ook. In de hele geschiedenis van de Kerk zijn maar een paar pausen aan te wijzen die ditzelfde hebben gedaan en dat was al weer vele eeuwen geleden. Hij heeft het gedaan voor het welzijn van de Kerk, omdat hij beseftte dat iemand nodig was met meer kracht en gezondheid om dit zware ambt te kunnen vervullen.

Uit deze beslissing spreekt dezelfde houding als waarmee hij was begonnen: een nederige dienaar in de wijngaard van de Heer, het gaat niet om hem, het is niet zijn Kerk het gaat om de Heer en de Kerk is van God, niet van ons. De paus heeft gediend, zo goed hij kon, nu gaat hij weer en blijft voor ons bidden. En hij blijft studeren. Vandaag is hij al meteen in de theologie gedoken, zo meldde ons het Vaticaan.

Wij wensen vanavond onze emeritus-paus alle goeds en Gods zegen toe en wij begeleiden de kardinalen in het conclaaf met ons gebed om Gods zegen en de komst van de heilige Geest.

Kom, heilige Geest en schenk ons een goede nieuwe herder voor uw Kerk, een man naar Uw Hart. <

AMEN

mgr. dr. Jan Hendriks
hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam

De laatste vijand...

Jarenlang hielden Harry Potter, Ron en Hermelien de wereld in gespannen afwachting: zou het hen lukken Voldemort te verslaan? In het laatste deel vinden we uiteindelijk het antwoord. Harry verslaat zijn laatste vijand en daarmee de donkere tovenaars.

Zeven zogenoemde ‘gruzielementen’ moeten Harry en zijn vrienden vinden. Het zijn voorwerpen waarin de donkere tovenaars Voldemort delen van zijn ziel heeft ondergebracht. Zolang deze voorwerpen voortbestaan, zal Voldemort macht behouden en in staat zijn steeds opnieuw tot leven te komen. De zoektocht bereikt in het laatste deel van de serie zijn hoogtepunt. Harry’s mentor Perkamentus is dood, de relatie met Ron en Hermelien staat onder zware druk, ze hebben geen idee waar ze moeten zoeken en zeker als Voldemort met zijn leger voor de poorten van Zweinstein staat, lijkt alle hoop verloren.

Op een goed moment besluiten Harry en Hermelien hun hopeloze zoektocht op Zweinstein voort te zetten, waar ‘de vijand’ inmiddels de touwtjes in handen heeft. Blijven rondlopen heeft geen zin beseffen ze. Ze bezoeken echter eerst nog het kerkhof waar Harry’s ouders en de familie van Perkamentus begraven liggen. Op het graf van de familie Perkamentus lezen we: ‘*Waar je schat is, zal ook je hart zijn*’ (Math. 6). Op het graf van James en Lily Potter staat: ‘*De dood is de laatste vijand die overwonnen moet worden*’ (brief van Paulus aan de Corinthiërs). Deze twee citaten omvatten volgens auteur J.K. Rowling ‘alle boeken’. Ze zetten de populaire tovenaarsboeken inderdaad in perspectief!

Kracht van de liefde

Harry is de enige hoop van de tovergemeenschap om Voldemort te verslaan. Hij heeft als enige ooit een aanval van de zwarte magiër overleefd. Dat lijkt aanvankelijk Harry’s verdienste en hij wordt dan ook beschouwd als een machtige tovenaars, die zelfs als baby al te sterk was voor Voldemort. De waarheid blijkt anders. Harry’s moeder heeft zich tussen haar kind en Voldemort geworpen en de dodelijke vloek opgevangen. Het was haar liefde die het beschermende schild vormde tegen het kwaad.

Harry twijfelt vaak; hij is bang voor wie en wat hij is. Hij herkent namelijk zichzelf in Voldemort en vraagt zich regelmatig af of ze wel zoveel van elkaar verschillen. En inderdaad zijn er de nodige overeenkomsten tussen de twee tovenaars. Uiteindelijk blijkt hoe dat komt: Harry is een gruzielement. Tijdens de aanval op Harry als baby, waarbij Harry’s moeder haar leven gaf, is de vloek op haar liefde afgeketst en teruggeslagen op Voldemort. Daarbij is een deel van diens ziel losgescheurd. Dat heeft zich vastgehecht aan de enige overlevende van het drama: Harry. Met andere woorden: het kwaad heeft zich in Harry genesteld. Alleen Voldemort kan het vernietigen en dat kan slechts door Harry te doden. Vandaar ook dat Harry zich zo verbonden voelde met Voldemort. Hij

leert uiteindelijk echter dat het niet je eigenschappen en talenten zijn die je goed of slecht maken, maar dat het je keuzes zijn, de dingen die je doet. En Harry kiest steeds opnieuw voor het goede: voor liefde, trouw en vriendschap. Kortom: Waar je schat is, zal ook je hart zijn!

Overgave

Harry beseft dat hij vrijwillig zijn leven moet geven om de tovenaarsgemeenschap te redden van het kwaad. Ron, Hermelien, de sterke reus Hagrid: geen van allen kunnen ze hem bijstaan. Het is een weg die hij alleen moet gaan; zelfs de portretten aan de wand van Zweinstein zijn verlaten en slechts lege lijsten geworden. Hij aanvaardt zijn lot: “Het was voorbij en dat wist hij. Het enige dat hij nu nog moest doen, was sterven,” schrijft Rowling. Voordat hij vertrekt, vindt hij de Steen van Wederkeer, een laatste geschenk van Perkamentus. Zijn overleden ouders en vrienden verschijnen dankzij de krachten van de Steen. Ze spreken hem moed in en beloven hem dat zij bij hem zullen blijven in zijn laatste uur, zoals ze al die tijd bij hem zijn geweest, in zijn hart. Harry laat de Steen van Wederkeer los – laat zijn leven los – en gaat op weg naar het Verboden Bos, naar Voldemort: hij is klaar om te sterven. Het is de laatste vijand, die slechts overwonnen kan worden door vrijwillige overgave.

Ontroerend mooi en onvoorstelbaar dapper is aan het einde de actie van Harry’s vriend Marcel Lubbermans, de karakteristieke, onhandige antiheld. Hij is van alle personages misschien wel het meest ‘een mens zoals wij’. Als Harry dood is en alles verloren lijkt, is het Marcel die in z’n eentje opstaat tegen Voldemort. Hij wordt hartelijk uitgelachen door het duistere legioen en letterlijk in een vloek en een zucht overmeesterd. Marcel weigert echter zich gewonnen te geven en kiest openlijk voor hoop, vertrouwen en het goede: voor het leger van Perkamentus, dat Harry ooit oprichtte. Hij geeft daarmee de dood van Harry – en al die anderen die zijn gestorven! – betekenis: Harry leeft in de harten van hen die in hem geloven en geeft hen de moed om door te gaan. En juist vanwege die duidelijke, dappere stellingname, oog in oog met het kwaad, krijgt hij hulp uit onverwachte hoek: het machtige zwaard van zijn – en Harry’s – schutspatrouw Goderic Griffoendor verschijnt. Hier, op dit cruciale moment, maakt Rowling nog een keer duidelijk wat ook Harry al had ervaren: er is altijd hulp voor wie daarom vraagt! Met het zwaard van Griffoendor vernietigt Marcel het laatste gruzielement, de slang van Voldemort.

Ondertussen is duidelijk geworden dat Harry de dood heeft overwonnen:

hij bezit de drie relieken van de dood, waaronder de Steen van Wederkeer. Daarmee is hij Meester over de dood. Het wordt echter ook duidelijk dat alleen degene die de macht en kracht van deze ‘reliken’ niet voor zichzelf wil, de daadwerkelijke macht ervan kan gebruiken. Ook Perkamentus bezat ooit de drie relieken. Hij zocht echter macht en kennis en vergat de liefde. De relieken brachten hem daarmee slechts dood en verdriet.

Harry krijgt na zijn vrijwillige offer de keuze: hij kan terug naar het leven, maar hij kan ook ‘verder’. Het stukje ziel van Voldemort dat zich aan hem had gehecht, ligt krachteloos op de grond. Het sterft op deze onbestemde plaats tussen leven en dood. Het kwaad en de dood zijn overwonnen. Liefde, vriendschap en vertrouwen bleken uiteindelijk het sterkst!

Het boek eindigt met een korte epiloog. Het is 19 jaar later en de kinderen van Harry, Ron en Hermelien stappen op de Zweinstein Express, net als hun ouders jaren daarvoor. Een nieuwe generatie krijgt zijn kansen en uitdagingen. De laatste vijand is overwonnen en het leven en de liefde zijn klaar voor een nieuwe start! <

Margot de Zeeuw



Harry en Voldemort in de verfilming van de boekenserie.



Reus Hagrid draagt de dode Harry het bos uit...

Terug uit de grot

Al langer had bisschop Punt het verlangen om zich net als de Heer een keer terug te trekken in de woestijn om te bidden en te vasten, en zo dicht bij God te komen. Van de totale stilte en eenzaamheid, het volkomen alleen zijn met de natuur, zichzelf en met God, verwachtte hij een bijzondere geestelijke ervaring. Aangezien we in Nederland niet veel woestijn hebben, werd het een 'desierto' in Zuid Spanje. Een kleine gemeenschap geïnspireerd door Charles de Foucoult beheert daar enkele plekken waar vroeger kluizenaars geleefd hebben. Eén ervan is een grot, die men hem welwillend ter beschikking stelde. Zojuist teruggekeerd, vroegen we hem naar zijn ervaringen.

“Allereerst een vraag over de fysieke kant van uw woestijnervaring. Hoe was het in de grot?”

Het was een avontuur. Geestelijk heb ik het als heilzaam ervaren, maar fysiek wel als zwaar. Mijn omgeving had van tevoren al gewaarschuwd: “dat kun je wel doen op je dertigste, maar niet meer als je 67 bent”. Daar bleek wel iets in te zitten. De vier weken die ik gepland had, werden drie weken. Toen had ik mijn fysieke grenzen wel bereikt. Als verblijf had ik een grot van ongeveer drie bij drie meter, met een bed, een tafeltje en een stoel. Alle moderne comfort – gas, licht, water, verwarming, sanitair – moet je even vergeten. Met wat brood, muëli en vruchten hield ik mij in leven. Wonderwel ging me dat vrij gemakkelijk af. Naar een warme maaltijd, koffie, thee, alcohol of sigaren, die ik normaal graag mag genieten, heb ik niet getaald. Ik denk dat dit ook samenhangt met de radicale verandering van omgeving. Vasten is moeilijker als je thuis bent en steeds langs de koelkast loopt, of als iedereen gaat eten, alleen jij niet. In de woestijn is je hele ‘mindset’ anders en was eten nauwelijks een thema. Als aardig neveneffect ben ik in die drie weken meteen zo’n zeven kilo afgevallen.

“Was de kou in de winter geen probleem?”

Dat is me inderdaad het zwaarst gevallen. Overdag scheen de zon en kon het ook in februari wel zo’n 18 tot 20 graden worden. Maar als de zon onder ging, en al rond zes uur achter de bergen verdween, daalde de temperatuur meteen met zo’n tien graden. De nachten werd het niet veel warmer dan enkele graden boven nul, ook in de grot. Feitelijk was het van de 24 uur tenminste 16 uur echt koud. Met legerkleding, die ik als krijgsmachtbisschop ooit gekregen heb, kon ik me ’s avonds warm houden, en een slaapzak hielp me door de nachten heen. Op een avond dacht ik er net over om buiten te gaan slapen, toen er ineens een grijze wolf voorbij liep, op nog geen tien meter afstand. Bij nader inzien heb ik dit plan toen toch maar laten varen. Een camping-gastankje gaf ongeveer een uur per avond wat warmte in de grot. Die tijd gebruikte ik voor het lezen van de heilige mis. Ik kan me nu wel veel beter verplaatsen in het harde leven van een dakloze, vooral in de winter, en voel meer compassie.

“Hoe heeft u het mentaal en geestelijk beleefd?”

Ook mentaal was het een ervaring die je wel even flink door elkaar schudt. Op een middag werd ik door enkele vriendelijke mensen bij de grot afgezet. Eerst hadden we vanaf de normale weg nog zo’n half uur gereden over rotspaden, langs kloven en ravijnen, en toen nog een flink stuk gelopen om de grot te bereiken. Een eindje verderop woonde permanent een kluizenaar. Maar hij respecteerde mijn wens om echt de eenzaamheid te ervaren, en liet me verder met rust. Daar zat ik dan in de ‘middle of nowhere’. Het werd donker en ik begon me nu echt alleen te voelen. Zelfs met een zaklantaarn kon je geen tien meter lopen vanwege de rotsen en kloven.

Ik realiseerde me dat ik nu echt volledig op mezelf was aangewezen. Tegelijk had dat een positieve keerzijde. Ik was even helemaal van de wereld af. Je ervaart als nooit tevoren de stilte. Geen enkel geluid van de moderne wereld verstoort het. Alleen de natuur, het ruisen van de wind, de roep van een uil, is voorlopig je metgezel. Juist de wildernis laat je de natuur op nieuwe wijze ervaren. Je maakt er deel van uit, en tegelijk voel je dat je ziel het overstijgt, en wordt het een venster naar God.

“En daar ging het u toch om !”

Inderdaad. Ik wilde vasten een keer heel concreet beleven. Letterlijk even van alles afzien, tot en met voedsel en menselijk contact. Proberen los te komen van zorgen en problemen, van activiteiten en plannen, om de stem van de Heer beter te kunnen horen. Je probeert in wezen minder te ruimte maken voor jezelf, waardoor God meer ruimte krijgt. Nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Zelfs in de woestijn neem je jezelf mee, je gedachten en je bekommernissen. Ik heb het vooral ervaren als een oefening in geloof en vertrouwen, waarbij de natuur en de eenzaamheid wel goed helpen. Christelijke meditatie is ten slotte niet primair techniek, maar relatie. Je probeer je te stellen in Gods tegenwoordigheid. In dat Licht durven zien wat er nog niet goed is in jezelf, maar ook in onze kerk, en waar we moeten veranderen. Ik heb de Heer natuurlijk ook vragen en zorgen voorgelegd. Het is wonderlijk te ervaren hoe je dan in een plotselinge gedachte of in het openslaan van de Schrift of geestelijke lectuur werkelijk antwoord krijgt, waardoor meditatie een echte dialoog wordt, en de aanwezigheid van God een concrete realiteit. Wat Hij me in het hart gelegd heeft, is uiteraard persoonlijk. Wel kreeg ik een nog sterker besef hoezeer de grote geloofsafval die zich in Europa voltrekt, door onze lauwheid en falen, het hart van de Heer verwondt en onze cultuur te gronde richt.

“Het aftreden van de paus lijkt daarmee samen te hangen. Heeft u het nog meegekregen?”

Op het einde van m’n verblijf kreeg ik een ‘sms’ met dit schokkende nieuws. Het heeft ook mij overvallen, maar ik kan het begrijpen en respecteren als een daad van diepe nederigheid. Voor het oog van de wereld zegt Benedictus: ik kan het niet meer, mijn krachten zijn niet meer toereikend om de grote uitdagingen en problemen van de kerk in deze tijd nog aan te kunnen. Het past wel in m’n voor gevoel voor onze tijd. Ik kijk met een mengeling van hoop en zorg naar de toekomst. We zullen ons moeten voorbereiden op beslissende gebeurtenissen,



waarin de Heer kerk en wereld zal zuiveren. Het woord van het evangelie: “Bekeert u en doet boete, want het Koninkrijk Gods is nabij”, krijgt voor mij een steeds dringender actualiteit.

Boete doen was ook een van de motieven om me een tijd in de grot terug te trekken. Maar door alles heen zal het Pasen worden, straks in april, maar ook in de wereld. Na een diepe crisis zullen we de wonderen van Gods liefde, de overwinning van leven en opstanding zien. <



De negen lezingen in de Paaswake

Diaken Philip Weijers belicht voor Samen Kerk de samenhang tussen de negen lezingen in de Paaswake.

Na de ritus van het Paasvuur, de ontsteking van de Paaskaars en het Exsultet lezen we de zeven Oudtestamentische lezingen. Deze serie geeft de gehele heilshistorie weer van God voor de mensheid. Beginnend bij het boek Genesis met het scheppingsverhaal en het offer van Isaak, Exodus met de doortocht door de Rode Zee, Jesaja die de eeuwige liefde van God proclameert en Gods blijvend verbond met de mens, de Wijsheid van God uit Baruch en de verwoording van de trouw van God aan de mens in Ezechiël, getuigen al deze kernlezingen van God's barmhartige liefde voor Zijn schepping, de mens.

In de verzen Christus is de nieuwe schepping tot stand gekomen. Hij is de nieuwe Adam, waarvan de eerste lezing uit Genesis verhaalt. Het is de oude Adam, de mens die zich van God heeft verlaten, en tot zonde is vervallen. In plaats van een vrij leven leefde hij in bekrompenheid, beperktheid en slavernij. Het is de liefde van God die met het afgebroken offer van Abraham's zoon Isaak laat zien dat Hij de mens liefheeft, dat het leven Hem dierbaar is. Niet de mens brengt hiervoor het offer, maar God zelf in Zijn Zoon, het "Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt" (Joh. 1, 29) "God zal zelf voor het offerdier zorgen" lezen we in vers 8 van Genesis 22. Exodus verhaalt dan verder dat God de mens dus trouw blijft en de mens uit de slavernij bevrijdde door hem te leiden naar het nieuwe land, het nieuwe leven. De machten van het kwaad (van de Farao) zijn overwonnen en geven nieuwe mogelijkheden voor de ontplooiing van de mens naar het beeld van Gods plan. Tekenen van deze nieuwe start is de doop, de onderdompeling, aangegeven door de doortocht door het water van de Rode Zee. In de overwinning

De negen lezingen in de Paaswake

(afgewisseld met eraan gerelateerde antwoordpsalmen):

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Genesis 1,1 – 2,2 | Gods schepping |
| 2. Genesis 22,1 – 18 | Offer van Isaak, voorafbeelding van Christus' offer |
| 3. Exodus 14,15 – 15,1 | Doortocht door de Rode Zee, gevolgd door de kantieken van Mozes |
| 4. Jesaja 54, 5 – 14 | Eeuwige liefde van God |
| 5. Jesaja 55, 1 – 11 | Gods blijvend verbond met de mens |
| 6. Baruch 3,9 – 15.32 – 4,4 | Christus, mensgeworden wijsheid, weg ten leven |
| 7. Ezechiël 36, 16 – 28 | Gods gave van een nieuw hart en een nieuwe geest |
| 8. Romeinen 6,3 – 11 | Dood voor de zonde en levend voor God in Christus |
| 9. Paasevangelie | Lc 24, 1 – 12 (C-jaar) |

van Christus, in Zijn "doop" wordt iedere mens gedoopt en bevrijd uit de slavernij van de zonde.

Trouw

De met Jesaja 54 geuite vreugde is dan ook terecht. De zondige mens mag zich bevrijd noemen en opgenomen in God's trouw, Hij verlaat ons niet en roept ons bij de naam. Ieder persoonlijk in de doop. Door dit sacrament van bevrijding is er geen reden voor vrees, maar vreugde door de hoop op eeuwig leven die ten deel is gevallen. Jesaja 55 herhaalt nog eens de doop als een terugkeer naar God. Hij heeft Zich geopenbaard en laat Zich vinden, want Hij is barmhartig en schenkt vergeving aan de rechtvaardige. Deze bekering is gestoeld op werkelijke bekering en overgave aan God's geboden. Geboden die Zijn wijsheid verwoorden en tot heil strekken van de mens. In Ezechiël noemt God de gehele mensheid Zijn volk waarvoor Hij een God zal zijn (Ez 36, 28). God maakt geen voorbehoud of onderscheid. Hij is onvoorwaardelijk in Zijn trouw en schenkt de mens Zijn Geest tot eeuwig leven in het aanschijn van de Schepper, God, de Vader.

De twee Nieuwtestamentische lezingen getuigen heel concreet van God's liefde en trouw in de zelfgave van Christus tot heil van de mens. Door de verlossing aan het kruis, de opstanding uit het graf, heeft de zonde niet het laatste woord. De mens die zich in Christus tot God bekeert, is gerechtvaardigd om niet en mag leven in de vreugde van het vooruit zien op het eeuwige leven bij God, de almachtige Vader. Paulus verwoordt dit door te verwijzen naar de doop "die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus, delen we in zijn dood". Zijn opstanding is daarmee ook onze opstanding en "een nieuw leven zouden gaan leiden ... en aan het bestaan in de zonde een einde gekomen". De mens mag zich door deze heilsdaad van Christus beschouwen "als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus" (Rom. 6, 3 – 11). Het Lucas evangelie (jaar C) getuigt van die opstanding, heilshistorisch feit: "Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. ... Twee mannen in stralend witte kleren zeiden: 'Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt' (Lc 24, 1 – 6). <

Zalig Pasen!
Philip Weijers, permanent diaken

Uit de kroniek en de agenda

- 1 maart: bisschop en hulpbisschop celebreren eucharistie in kathedraal bij afscheid paus Benedictus XVI.
- 2 maart: hulpbisschop bezoekt impulsdag jongerenwerk in Heiloo; 's avonds verleent de hulpbisschop de missionaire zending aan een aantal leden van de Neocatechumenale weg in de parochie van Sint Jan de Doper in Haarlem.
- 4 maart: bisschop en hulpbisschop zijn aanwezig bij de Willibrorddag in Vogelenzang, waar apostolisch nuntius mgr. dr. André Dupuy de Willibrordlezing houdt.
- 5 maart: bisschop en hulpbisschop overleggen met de priesteraad.
- 6 maart: de bisschop voert een persgesprek met vertegenwoordigers van enkele media over zijn ervaringen tijdens de retraite in Spanje. De hulpbisschop spreekt in Heerhugowaard-Noord over "De nieuwe parochie".
- 8 maart: koperen bisschopsjubileum van mgr. J. van Burgsteden SSS.
- 10 maart: hulpbisschop is bij jubileum van Blauwe Zusters in Heiloo.
- 12 maart: de bisschoppen nemen deel aan de vergadering van de Nederlandse bisschoppenconferentie in Utrecht.
- Van 13 tot 16 maart is de hulpbisschop in Rome
- 14 maart: vergadert de bisschop met het Kathedraal Kapittel
- 16/17 maart: Stille Omgang. De bisschop is bij de jongerenviering in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam. De Hulpbisschop viert de Sluitingsmis van de Mirakelweek in de Begijnhofkapel.
- 18 maart: de bisschop vergadert met de permanente raad in Utrecht.
- 19 maart: de bisschop viert het Hoogfeest van Sint Jozef - tevens zijn patroonsfeest - in de Abdij van Egmond.
- 20 maart: de bisschop voert gesprekken met priesters uit het bisdom. De hulpbisschop neemt deel aan het zgn "Paascongres" over het bijzonder onderwijs, in Amersfoort.
- 21 maart: de bisschop bezoekt de "Avond van de Martelaren" in de Sint-Nicolaasbasiliek in Amsterdam
- 22 maart: de bisschop overlegt met een vertegenwoordiging van Pinkstergemeenten.
- 24 maart: de bisschop viert Palmzondag in de kathedraal; de hulpbisschop neemt deel aan de diocesane viering van de WJD in Volendam.
- 27 maart: de bisschop vergadert met de staf van het Militair Ordinariaat in Haarlem. 's Avonds zijn bisschop en hulpbisschop bij de Wijding van de H. Oliën ("chrismamis") in de kathedraal.
- 28 maart: de bisschop viert Witte Donderdag in het Grootseminarie De Tiltenberg, de hulpbisschop in Lutjebroek.
- 29 maart: de bisschop viert de plechtigheden van Goede vrijdag in de Kathedraal, de hulpbisschop in Lutjebroek.
- 30 maart: de hulpbisschop viert de Vigilie van Pasen in de Boomkerk in Amsterdam.
- 31 maart: de bisschop viert het Hoogfeest van Pasen in de kathedraal, de hulpbisschop in Driehuis (H. Engelmundus).



1

Binnenzicht koepel met sanctus-tekst.

Verbijsterend actueel: ontdekkingen bij de restauratie van de kathedraal I.

De restauratie van de kathedraal verloopt voorspoedig. Dat is dankzij subsidies van de overheid, de provincie en zeer vriendelijke instanties. De eerste fase, de restauratie van koepel, transepten, doopkapel en sacristieën is nagenoeg voltooid. In februari begon men aan het Hoogkoor en daarna volgen nog het kerkship en de torens. Kerkengek besteedt hier extra aandacht aan omdat er verbijsterende ontdekkingen zijn gedaan. Daarover een eerste verslag.

We zijn met de restauratie begonnen aan de buitenkant van de prachtige, groene koepel boven het hoofdaltaar. Ook de omringende torentjes werden opgeknapt en (zie afbeelding 5) weer geschilderd met kleuren die bij het groen van de koepel passen. Het stoffig geworden kruis dat de koepel bekroont, werd opnieuw verguld. Op 16 september van het jaar onzes Heren 2011 werd op bijna hemelse hoogte door onze bisschop een zegengebed over dit kruis uitgesproken. Samen met zijn assistenten hief hij na het laatste verguldsel te hebben aangebracht het 'Alleluja' aan: prijst de eeuwige! Enthousiaste parochianen stonden op de westtorens en beantwoordden die oproep. Eerst de vrouwen op de vrouwenstoren daarna de mannen op de andere. Een luisterrijk gebeuren! Deze gezangen verwaaiden helaas in de lentewind, maar binnen zou de zang van de engelen ons -naar later bleek- nog belangrijker dingen aankondigen.

Een nieuwe politiek

Op 24 november jl., Christus Koning, werd de binnenzijde van de gerestaureerde koepel officieel 'onthuld'. Dat betekent dat het randschrift van de rode lappen werd ontdaan. Op een blauwe



2

Het kruis in top weer verguld (16 sept. 2011).



4

Interieur koepel.



3

De kroon van de koepel.



5

Opnieuw beschijderde top van de angelustoren.

achtergrond staat er in gouden letters nu te lezen: Sanctus, Sanctus, Sanctus... Heilig is onze Heer! En de tekst eindigt: 'Pleni sunt caeli et terra majestatis gloriae tuae'; vertaald: 'vol zijn hemel en aarde van DE MAJESTEIT van uw glorie'. Het visioen waarnaar deze tekst verwijst, komt van de oude profeet Jesaja (Jes.6, 1-10). Het speelt in het sterfjaar van koning Uzziah, die niet wilde deugen. Jesaja had veel kritiek op die koning, maar ook op de kleinburgerlijkheid van de priesters en de gewone burgers van Jeruzalem; hij verkondigt een machtsovername door de God van Israël die Zijn volk ooit uit Egypte had verlost van slavernij en ellende. Hij ziet in zijn visioen engelen zingen over de kracht en de majesteit van die God die de macht wil overnemen van alle aardse klungelaars. Hij ziet – in zijn visioen – de sleep van God mantel neerhangen in de tempel en hij ziet rook en vuur de zang van de engelen begeleiden.

den. Net zoals in onze kerk de wierook omhoog kringelt. Jesaja's mond wordt dan door een van de engelen aangeraakt met een vurige kool en dan klinkt het woord: 'je bent nu rein, ga aan je medeburgers verkondigen dat een nieuwe wereld komen kan als jullie allemaal meedoen.' Al die engelen hebben daar dus gezweefd om Gods macht te proclameren (een geweldloze revolutie) en om die ene mens beneden in te schakelen bij Gods plannen. Vanuit de koepel kijkt God als het ware naar u en mij, vol verwachting van de nuttige dingen die wij samen zullen gaan doen beneden. Hier is dus een actuele boodschap toegankelijk gemaakt voor de mensen van 2013. En dat niet alleen de wereldse overheden kritiek verdienen, maar ook soms de kerkelijke komt in een volgende aflevering van onze rubriek aan de orde. <

Hein Jan van Ogtrop, Haarlem



6

De diensten gaan gewoon door.

Bijdragen voor de restauratie zijn nog steeds welkom op giro 92387 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo Haarlem.

Foto's 2 t/m 5 geleverd door de vriendenkring van de Nieuwe Bavo, e-mail: vrienden@kbavo.nl.

Met Pasen vieren wij de kern of het hart van ons geloven. De Heer heeft de dood overwonnen en is verrezen. Zo is ook onze dood niet het einde, maar de deur naar eeuwig leven.

De dagen worden langer, we kijken vol verlangen uit naar het voorjaar. Vroeger werd voor Pasen het hele huis van boven tot onder schoongemaakt. Kasten werden leeggeruimd en wat lang niet gebruikt werd, deden we weg. Dat gaf ruimte en een gevoel van voldoening, want het wordt lente.

door Eleonora Hoekstra-Ros



Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap en als de kale takken weer groen worden, wanneer de dagen lichter worden en de lucht vol is van vogels, dan is het tijd om Pasen te vieren. De parochianen van de **H. Adelbertusparochie te Haarlem** trekken er in deze periode op uit voor een spirituele wandeling. In het parochieel informatieblad **Onderweg** staat dat de lentewandeling op dinsdagmorgen 23 april wordt gelopen. Start bij de Mariakerk, Haarlem - Noord. Het eerste half uur is het een stiltewandeling. Na ontvangst van een gesprekskaart krijgt men de tijd om er over na te denken. Elk seizoen heeft in de natuur zo zijn eigen charme en door daar met verwondering en met aandacht doorheen te lopen krijg je nieuwe geestkracht.



In het verlengde van de kerstpakkettenactie worden er in de week voor Pasen soortgelijke acties gehouden in parochiekerken. Het zijn paaspakketten die worden verstrekt aan mensen die financieel en ook vaak sociaal in een moeilijke positie verkeren.

Steeds meer mensen kunnen maar moeilijk rondkomen van een minimale uitkering. In de **R.-K. parochie HH. Matthias-Laurentiusparochie te Alkmaar** en **R.-K. Parochie St. Michaël Zuidschermmer** vindt de inzameling plaats na de vieringen van 9 en 10 maart op een tafel achter in de kerk.

In haar rubriek Nieuwtjes schrijft de **Christoforus Parochie in Schagen** over het leesrooster. Wie het dagelijkse leesrooster van de kerk wil volgen, kan terecht op de site >> www.dagelijksevangelie.org Op deze site staan de teksten van de lezingen. Ook is er



een overweging bij het evangelie van de dag en staan de levensbeschrijvingen er op van de dag heiligen. De teksten zijn ook 's morgens te ontvangen in de mailbox (Evangelizo.org) of te lezen via de mobile website: >> mobile.evangelizo.org, Android- of iPhone-app.

In de **R.-K. Parochie Sterre der Zee** werd tijdens het begin van de veertigdagentijd een workshop tekenen aangeboden met als thema: Je hart vormen. Het was de bedoeling om de gemaakte kunstwerken in de kerk op te hangen om het jaarthema zichtbaar te maken. Het jaarthema was Barmhartigheid en in het bijzonder de zeven Geestelijke werken van Barmhartigheid. Tijdens de workshop ga je met taal en kleur een kijkje nemen in je hart. Wat heeft je hart je te vertellen? Er zijn kosten aan verbonden voor de materialen.



Op zaterdag 13 april worden de mooiste boeken aangeboden op de boekenmarkt in **de Groenmarktkerk te Haarlem**. Om een grote collectie te krijgen kunt u de oude boeken afgeven op de pastorie Nieuwe Groenmarkt 12 van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 uur - 12.30 uur. Kunt u niet wachten met de aanschaf van mooie tweedehandsboeken, dan kunt u langs gaan op de Nieuwe Groenmarkt 10. Daar zijn tijdelijk tweedehands boeken en tweedehands kinderkleding te koop.



Het Adema orgel in **Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Uitgeest** heeft dringend een grote onderhoudsbeurt nodig. Het vertoont de laatste tijd steeds meer kleine gebreken. Daarom plaatste men offerblokken met een poster van het orgel achter in de kerk. Een parochiaan sprak dit initiatief zo aan dat hij besloot met zijn verjaardag geen cadeaus te vragen, maar geld. Vervolgens stortte hij dit bedrag in het weringsfonds om de renovatie van het orgel te bekostigen.



Tijdens de Eucharistievieringen is het niet de gewoonte dat parochianen "zomaar" het woord nemen staat in het **parochieblad Bij de Tijd**. Af en toe komt er bij een dienst wel eens een gedachte, opmerking, vraag, herinnering op naar aanleiding van een tekst, lied of gesprokene. Daarom heeft de voorganger van de viering van de **St. Jozefkerk te Bussum** het plan opgevat dat hij snel na het koffiedrinken vooraan in de bank in de kerk plaatsneemt. Parochianen kunnen dan erbij gaan zitten om wat te zeggen en met de anderen de ervaring, herinnering, gedachte te delen of er op in te haken of te luisteren. De voorganger denkt dat het een aanvulling of een verrijking van de dienst kan zijn.



Het is fijn om al fietsend met leeftijdsgenoten van 14 tot en met 25 jaar uit de regio en HALE kerken en van Beverwijk en PKN kerken van Uitgeest/Akersloot tot Heemskerk over geloof en



zinggeving te praten.

De gezamenlijke kerken organiseren een Paaswake op de fiets van paaszaterdag 22.00 uur na de paasnachtviering tot 8.15 uur 's morgens. Er wordt besloten met een vrolijk paasontbijt. Het is ook mogelijk om later aan te sluiten. Over "De nacht van je leven" staat te lezen



in het **parochieblad Communicatie van de Willibrordusparochie te Heiloo**.

In **Parochie Contact Wieringen** van de **R.-K. Kerk** meldt mevrouw G. Cloots hoe haar palmboom in de tuin reeds 50 jaar lang palmtakjes levert aan de parochianen van haar parochiekerk. Zij plantte vorige eeuw haar palmtakje in de tuin en deze groeide uit tot een palmboom. Jaarlijkse levert zij de palmpaastakjes.

Parochianen van de **Sint Petrus' Banden te Diemen** doen er alles aan om het restauratiefonds te laten groeien voor de monumenten van de parochie. In het Diemer D.O.M. jaarnaal legt de restauratiecommissie verantwoording af van de ontvangen gelden van de activiteiten. De grootste opbrengst was de opbrengst van de vierdaagse sponsorloop en de VriendenLoterij. De helft van de inleg is voor het restauratiefonds. Door het verkopen van eigen sponsorloten creëren zij een eigen inkomstenbron. Er kunnen altijd nog vrienden bij. Naast het inzamelen van oud papier, de collecte-opbrengst van de vijfkorrenmis, verkoop van postzegels, boeken en meer, verhuurt de restauratiecommissie de pastorietuin. Dit bracht € 150,00 op.



Nieuws rond de Toren

De **H. Augustinusparochie te Amsterdam-Noord** is tijdens de kerstviering in 2012 gestart met de Family Club. Dat is een plaats waar jonge gezinnen elkaar kunnen ontmoeten. Ze houden elkaar via een nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten binnen de parochie. Het motto is: "Geloven doe je niet alleen". Eén van de vaste ontmoetingsmomenten zal de gezinsviering op de laatste zaterdag van de maand zijn en bij de grote feesten zoals Pasen, Pinksteren. Daarnaast willen ze ook buiten de viering om family-club-activiteiten mogelijk gaan maken.



Verlossing: het aanbod om telkens weer een nieuw begin te maken!

De derde stap van de basisboodschap van het katholieke geloof

Ooit vroeg een journalist aan de voormalige paus Johannes Paulus II: "Heilige Vader, kunt u in één zin het mission statement van de kerk samenvatten?" Toen zei Johannes Paulus II: "Ik kan het in één woord: verlossing". De kern van het katholieke geloof draait om verlossing. Centraal in ons geloof staat Jezus Christus, de Verlosser, de Redder (de naam 'Jezus' betekent ook: God redt).

Verlossing: waarvan dan?

De vraag die moderne mensen in onze westerse wereld echter zullen stellen, is: "Waarvan moet ik dan verlost worden?" Velen leiden geen honger, hebben geen oorlog meegemaakt en lijken op het eerste gezicht "alles" te hebben wat hun hartje begeert: werk, een baan, familie en vrienden en een goede gezondheid. Waarom zouden zij een Verlosser nodig hebben?

Toch belijdt het katholieke geloof dat het lijden, de dood en verrijzenis van Jezus Christus ons mensen verlossing brengt. Alle kwaad en schuld van mensen van alle tijden (denk aan de tweede stap van de basisboodschap van het katholieke geloof over gebrokenheid en zonde) is vergeven en verzoend. Dat heeft Jezus gedaan toen Hij voor ons mensen stierf aan het kruis. Hij stierf voor onze gebrokenheid, voor onze tekortkomingen, voor onze zonde. *Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden (II Kor. 5,21)*. Jezus heeft in Zijn Persoon, zowel God als mens, de kloof overbrugd die er was tussen God en mens. Wij als mensen worden uitgenodigd een beroep te doen op deze verlossing! Zodat we in vrede kunnen leven met God en met elkaar.



Opnieuw beginnen

Onze bisschop Mgr. Punt verwoordt het in zijn Paasbrief van 2005 op deze manier: "Je hoeft je 'negatieve karma' (schuld uit het verleden) niet allemaal zelf te dragen en uit te boeten. Door Hem mag je nu al opstaan uit alles wat je beklemmt en benadrukt, uit verlamming en vertwijfeling. Je mag opnieuw beginnen". Dit is werkelijk een bevrijdende boodschap! Laten we dan ook een beroep doen op deze verlossing en verzoening die God ons in Jezus aanbiedt.

Vergeving

Eén van de bevoorrechte manieren waarop we als katholieken deze verlossing mogen ervaren, is in het sacrament van boete en verzoening. Tot mijn 20e jaar was ik onbekend met dit sacrament en ik heb gelukkig geen negatieve ervaringen hier omtrent meegemaakt. Sindsdien heb ik geleidelijk meer mogen leren over dit sacrament. Om eerlijk te zijn: nog steeds moet ik elke keer weer over een drempel heen om het sacrament te ontvangen, om de stap naar een priester te zetten en voor God mijn fouten te bekennen. Maar wat is het toch elke keer weer een vreugde om te ervaren, dat ik telkens weer met God en mijn naaste opnieuw mag beginnen!



Beelden van verlossing

Zoals ik dit artikel al begon, is het voor mensen van onze tijd niet altijd gemakkelijk om iets van de verlossing door Jezus te begrijpen. Daarom is het goed hierbij voorbeelden en beelden te zoeken, die dit verduidelijken. Dat gebeurt ook in de heilige Schrift. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van *De uittocht uit Egypte* in het boek Exodus in het Oude Testament en een parabel als *De verloren zoon* (Lc. 15) in het Nieuwe Testament.

Les Misérables

Een voorbeeld van verlossing uit deze tijd is te vinden in een film die de afgelopen maanden in alle bioscopen draaide: *Les Misérables*. De film gaat over een man, Jean Valjean, die wegens een klein misgrijp, twintig jaar in de gevangenis heeft gezeten. Aan het begin van de film, als Jean Valjean zojuist uit de gevangenis is vrijgelaten, vindt hij onderdak bij een bisschop. Bij het eten wordt gebruik gemaakt van mooi zilveren servies en twee zilveren kandelaars. In de nacht steelt Jean Valjean het servies. Hij wordt de volgende dag aangehouden door de politie en zij komen met Jean Valjean bij de bisschop om te vragen of het servies van de bisschop is. Dan zegt de bisschop tegen Jean Valjean: "Maar heb je dan niet verteld dat je het servies van mij gekregen hebt? En je bent zelfs de twee zilveren kandelaars vergeten!" Dan laten de politiemannen Jean Valjean vrij. De bisschop kijkt hem



De basisboodschap van het katholieke geloof in zes stappen

1. God is liefde, Hij houdt van mij.
Waarom ervaar ik die liefde dan niet?
2. Er staat iets tussen mij en God: gebrokenheid, zonde.
Hoe nu verder?
3. Verlossing door Jezus: zijn menswording, passie en verrijzenis bewerken verzoening.
En dan? Wat is mijn antwoord?
4. Geloof en bekering: ik vertrouw me toe aan Jezus en volg Hem na.
En verder?
5. Ik hoef het niet alleen te doen: de heilige Geest is mijn Helper en...
6. ... ik mag deel uitmaken van de kerkgemeenschap.

vervolgens aan en zegt: "Ik weet dat je het servies gestolen hebt. Maar hier heb je de twee kandelaars. Ik koop je vrij. Ik koop je ziel vrij van het kwade. Bewandel vanaf nu het rechte, goede pad." Dit moment van genade blijkt achteraf de ommekeer in het leven van Jean Valjean te zijn.

Dit voorbeeld kan ons helpen om iets te begrijpen wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ook Hij heeft onze schuld op zich genomen en onze ziel vrijgekocht van het kwade. Hij biedt ons de mogelijkheid aan van een ommekeer, van een leven met Hem! De volgende keer, bij de vierde stap van de basisboodschap, zal het gaan om het antwoord dat we kunnen geven op de verlossing die Jezus ons aanbiedt. <

Mirjam Spruit

Mgr. Punt in zijn homilie bij de bisschopswijding van Mgr. Jan Hendriks op 10 december 2011: "Ik heb het al eerder gezegd: je bent geen christen, omdat je zoveel beter bent dan anderen [...] maar omdat je hoop ergens anders ligt; omdat je beseft dat je verlossing en vergeving nodig hebt, en die je in Christus gegeven wordt. [...] Daarin is ons geloof uniek. We hebben een Verlosser. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. In zijn kracht mag je steeds weer opstaan. In zijn liefde mag je steeds weer vergeving ontvangen. Met zijn Lichaam en Bloed mag je je ziel steeds weer voeden."

'n beetje crypto



Oplossing opsturen naar het redactiesecretariaat Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Horizontaal

- 1.** Deze Europeaan ziet een beetje bleekjes
4. Nog erger dan alleen scheef **7.** Hij kan vliegen, maar verder zit het niet mee **9.** De breedte van een vinger? **10.** Stotter jij in het Frans? **11.** Op deze manier in die richting **12.** Kortom: dat is pas geweest **14.** Doet het huisdier aan gymnastiek om te hijsen?
15. Zijn daar de kippen aan de leg?

Verticaal

- 1.** De rijbaan is verdwenen! **2.** Met zoveel papier in de boot? **3.** Veel vissen volgen onderwijs **4.** Reclame voor een klein lampje **5.** Zo van de naald is het net gereed **6.** Die kun je belijden **7.** Twee Griekse letters vormen een religieuze voorstelling **8.** Heeft deze evangelist iets met drank? **11.** Vergeet de achterkant niet! **13.** Dit kun je heel gevat op stuk geven

Oplossing Kerstpuzzel

Hierbij willen wij u namens de redactie en de jury hartelijk danken voor de enorme stapel inzendingen van de kerstpuzzel in Samen Kerk december 2012. De diversiteit aan inzendingen; briefkaarten, Ansichtkaarten, kerst- en nieuwjaarskaarten mooie wensen voor het jaar 2013 en zelfgemaakte kaarten, was weer hartverwarmend. Dank u voor alle goede wensen die wij vanuit het hele land mochten ontvangen.

De oplossing van de kerstpuzzel is: "Nu heeft zij bloem gebracht".

De jury had een onmogelijke taak, maar uiteindelijk zijn de volgende prijswinnaars getrokken: mw. Y.E.M. Nolet-Nelissen, Heemstede; mw. L. de Groot, Duivendrecht; P. Roemer, Amsterdam; R. van Beek, Putten; H. Vendel, Santpoort; mw. M.L. Molkenboer-Nijst, Castricum; Parochianen Christoforus kerk, Schagen; J. Dekker, Spierdijk; mw. M.C. Breuer, Haarlem; M. Tijm, Zuid Scharwoude.

U ziet: de prijswinnaars komen vanuit alle hoeken van het bisdom en zelfs daarbuiten. Wij feliciteren de prijswinnaars van harte en zij ontvangen binnenkort hun prijs en blijf gezellig puzzelen.

Petra Vermeer, bisdom Haarlem-Amsterdam, Pers en publiciteit

Prijswinnaars november 2012

Dhr. G. de Wit, Amsterdam; M. Limmen, Purmerend; E.M.A. van Vianen, Beverwijk.

Schoenmaker voor God

Als schoenmaker was mijn grootvader een man van weinig woorden. Mijn grootmoeder sprak met de klanten, hijzelf zat in de werkplaats. Schoenen werden nog gedragen tot ze versleten waren en zelfs daarna. Hij ging trouw naar de kerk, de schitterende Romaanse Plechelmusbasiliek in Oldenzaal, maar hij had niet zoveel op met de clerus. "Doe naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden, is hun parool", bromde mijn grootvader. Vooral de deken van Oldenzaal moet een legendarisch driftige man geweest zijn. Mijn oom, bij leven ook schoenmaker, die kennelijk ook wat van de deken te verduren had gehad, wist alweer tientallen jaren geleden te vertellen dat diens grafzerk doormidden was gespleten.

Hoe dan ook, misschien omdat ik mijn grootvader nooit heb gekend, breng ik het ambacht van schoenmaker altijd in verband met stilte en bespiegeling. Zo was er een schoenmaker die de schoenen van de klanten altijd blinkend poetste zoals het een schoenmaker betaamt. Op een dag zag hij de weerspiegeling in een schoen en begreep met een schok dat de schepping zelf afglans van de heerlijkheid van God is. Zo werd hij een mysticus.

Schoenen en zolen

De werkplaats van mijn grootvader rook sterk naar lijm en naar leer, een heerlijke geur, al moet je er niet teveel van binnenkrijgen. In Hilversum is een heel klein winkeltje met een schoenmaker van in de 70. Hij kon net achter de toonbank staan en twee klanten konden in het winkeltje. Daar rook het ook zo lekker. Vorig jaar heeft hij de winkel overgedaan aan een Algerijn en het leuke is: de sfeer en het vakmanschap zijn gebleven. Bij deze oude man moest ik denken aan het volgende verhaaltje. Een pastoor was heel geleerd en vroom en beschouwde zichzelf als een groot gelovige. Op een nacht kreeg hij een droom: "Wat je doet is goed, maar wat de schoenmaker doet is beter". Daar moest hij meer van weten en hij ging op pad, naar het kleine winkeltje waar een oude schoenmaker zat te werken. "Wat heb je voor geleerde boeken gelezen?", vroeg de pastoor. "Ik heb alleen de bijbel in huis", antwoordde de man, "dat is me geleerd genoeg". De pastoor was niet tevreden. "Als je s' morgens opstaat, wat doe je dan? Bid je veel?" "Ik luister naar het klokge-lui en dan zucht ik: ik moet hard werken om mijn brood te verdienen". "En dan?", vroeg de pastoor ongeduldig. "Dan ga

ik bij het raam zitten en pak de lijmpot en daarna begin ik de zolen aan de schoenen vast te naaien". "En verder?" Nu werd de schoenmaker een beetje verlegen. "Het klinkt misschien wat dwaas", sprak hij, "maar ik denk dan bij mezelf dat zoals ik de zool aan de schoen verbindt, God zelf hemel en aarde verbindt. Zolang ik dit werk doe, blijven hemel en aarde verbonden". De pastoor ging naar huis, blij dat hij voor het eerst in zijn leven een heilige had gezien.

Tja, en wie schetst mijn verbazing toen ik op de fraaie tentoonstelling van voorgangers van de schilder Jan van Eyck een schilderij zag van twee heuse schoenmakers! Op 25 oktober in het jaar 285 zijn Crispinus en Crispinianus onthoofd onder het bewind van Keizer Diocletianus. Wat was het geval? De broers waren van behoorlijk hoge komaf, maar ze lieten alles achter om het christelijk geloof te verkondigen. Ze gingen ook naar Frankrijk en besloten daar niet alleen over het evangelie te vertellen, maar ook de armen te helpen. Ze deden dit door schoenen te repareren. Als je christen werd, hoefde je niet te betalen! Maximianus, mede-keizer van Diocletianus bedreigde hen met van alles, maar zij zeiden: "Jouw dreigementen maken ons niet bang. Christus is ons leven en de dood is voor ons winst. Jouw hoge positie doet ons niets, want wij hebben ons leen al aan de zaak van Christus gegeven en we verheugen ons in wat we hebben gedaan". En de broers besloten: "Als je Christus zou kennen en liefhebben, zou je alle schatten van je leven geven en zelfs je keizerskroon, om zo, door mededogen met je medemens de eeuwige kroon te winnen". Maximianus zag in dat hij niets kon beginnen en hij gaf de broers in handen van de meest wrede vervolger. Die liet ze op een bank uitstrekken, liet stukken vlees met een mes voor leerbewerking afscheuren en schoenmakerspriemen werden onder hun nagels gedreven. Toen liet hij een molensteen om hun hals leggen en ze werden in de rivier de Aisne gegooid. Toch waren de beide heiligen in staat om de andere oever te bereiken. Toen liet hij ze in vuur gooien, maar ook dat doorstonden ze. Het vuur laaide zo hoog op dat de wrede beul er zelf in omkwam. Tenslotte werden ze onthoofd op bevel van Maximianus. En toch hadden deze beide schoenmakers het hoogste bereikt wat mogelijk is. <

Marcel Poorthuis
Tilburg School of Theology



Oplossing november 2012



Oplossing februari 2013



1

< 1. Boek der Psalmen

De Congregatie van de Zusters Ursulinen van Bergen stelt een groot aantal exemplaren van Het Boek der Psalmen ter beschikking. Het Boek is uit het Hebreeuws vertaald door dr. Ida G.M. Gerhardt en dr. Marie H. van der Zeyde. Het is een uitgave (gedateerd 1975) van de Katholieke Bijbelstichting in Boxtel. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Zusters Ursulinen van Bergen, Nesdijk 31, 1861 MG Bergen NH. Tel. 072-5899752 of >> e-mail: secretariaat@ursulinenvanbergen.nl >



3

< 2. Stille Omgang 30+-programma 16 maart 2013

16 maart organiseert Platform 30+ als voorbereiding op de Stille Omgang een jongerenprogramma (30-49 jr). Het belooft een boeiende avond te worden met een lezing van rector drs. G. Bruggink, rector van grootseminarie van Bisdom Haarlem-Amsterdam De Tiltenberg. Verder is het een avond vol gezelligheid, de H. Mis en natuurlijk de Stille Omgang zelf. Aanvang lezing: 20 uur, zaal open 19.30 uur. Plaats: Ontmoetingscentrum De Oude Gracht, Keizersgracht 218b, Amsterdam. Rond 22 uur begint de mis in de naastgelegen O.L.V. Kerk. Hierna lopen we samen de Stille Omgang met andere pelgrims. Rond 00.15 uur sluiten we af met warme chocolademelk in het Houten Huys aan de Begijnhof. Meer info en aanmelden via >> e-mail: aanmelding-30-plussers@stille-omgang.nl. Meer info over Stille omgang: >> www.stille-omgang.nl >



4

< 3. Katholiek.nl heeft website vernieuwd

Katholiek.nl heeft op 10 maart 2013 het website vernieuwd en oogt fris en helder. Er is veel nieuws te vinden, maar ook veel achtergrondinformatie. Wie dat wil, kan misintenties achterlaten. Een webwinkel completeert het geheel. >



5

< 4. Paasretraite

Voor degenen die in de mystieke stilte van het Heiligdom het Paastriduüm in zijn liturgische volheid willen beleven, wordt in het Missionair Centrum 'Het Julianaklooster' bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, een retraite georganiseerd die begint op Witte Donderdag en eindigt met het feestelijk paasontbijt op zondag 31 maart. Om de kracht van de verrijzenis meer en dieper te ervaren wordt buiten de lezingen om de stilte in acht genomen. De meditatieve lezingen worden verzorgd door rector Beemster, zuster Maria luxta Crucem en pater Wijers. Het volledig programma vindt u op de nieuwe website van het Heiligdom >> www.olvternood.nl. Opgave is mogelijk via het aanmeldingsformulier op de website, of op werkdagen, behalve woensdag, telefonisch tussen 09.00 en 15.00. Telefoon: 072 505 1288. Kosten p.p. 'all-in' € 150,-.t >

< 5. Bedevaarten naar Beauraing in 2013

In Beauraing wordt Maria vereerd als 'de Moeder met het Gouden Hart'. Het Nederlandse Beauraing Comité pro Maria bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert dit jaar drie bedevaarten én een bedevaart met extra zorg. De bedevaarten zijn eind april, begin juni en eind augustus. De extra zorg bedevaart is begin juni. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R.M. de Lange – Vlaar, Van Santenlaan 61, 1701 BV Heerhugowaard, telefoon 072 571 0294, >> e-mail m.delange-vlaar@quicknet.nl >

< 6. Open Dag Theologisch Instituut Sint Bonifatius

Op zaterdag 4 mei 2013 is er een oriëntatiedag voor geïnteresseerden in een (deel) studie theologie. Belangstellenden krijgen gelegenheid nader kennis te maken met de studie en opleidingsinstituut De Tiltenberg in Vogelenzang door een dag mee te lopen met een collegedag. Er is een volledige opleiding theologie die leidt tot een academische titel, maar er is ook mogelijkheid een beperktere studie te doen. Informatie en aanmelding via: www.tiltenberg.org >> www.tiltenberg.org of 0252 345345. <

Hulpbisschop Hendriks en diaken De Wit lezen voor bij het voorleesontbijt 2013

In het kader van de Nationale Voorleesdagen, kwamen op dinsdag 29 januari hulpbisschop J. Hendriks en diaken J. de Wit in groep 4 van KB De Driemaster te Alkmaar voorlezen uit hun eigen favoriete kinderboek. De hulpbisschop las een verhaal over Palmpasen en diaken De Wit koos het sprookje van Andersen over de rode schoentjes. Tijdens het luisteren kregen de leerlingen een Fairtrade ontbijt van de Wereldwinkel uit Alkmaar aangeboden.



Chris Kuijper laat zijn werkmap ter voorbereiding op zijn 1^e H. Communie zien.

Zondag ter ere van de Goddelijke Barmhartigheid bij O.L.V. ter Nood in Heiloo

De eerste zondag na Pasen, beloken Pasen, wordt ook Barmhartigheidszondag genoemd. Een naam die we te danken hebben aan de in 2002 heilig verklaarde zuster Faustina Kowalska uit Polen. Op 22 februari 1931 verscheen Jezus haar voor de eerste keer en vanaf die dag zou Hij haar onderrichten. In haar dagboek lezen we dat Jezus haar het volgende zegt over Barmhartigheidszondag:
Op die dag staan de sluisen van mijn barmhartigheid voor iedereen open. ... Allen die op deze dag biechten en de H. Communie ontvangen, krijgen niet alleen vergeving van hun zonden, maar ook de kwijtschelding van de straffen die zij door hun zonden verdiend hebben. ... Het feest van de Barmhartigheid komt voort uit mijn diepste wezen. Ik verlang dat het op de eerste zondag na Pasen feestelijk gevierd zal worden. Dit feest zal een troost zijn voor heel de wereld.

Op de eerste zondag na Pasen, dit jaar op 7 april om 12.30, zal onze bisschop, Mgr. Punt, de Heilige Mis aan God opdragen ter ere van de Goddelijke Barmhartigheid. Vanaf 12.00 tot 16.00 is er een groot aantal priesters aanwezig bij wie het sacrament van vergeving, de biecht, ook ontvangen kan worden.



Een nieuw altaar in de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam

Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de St. Nicolaaskerk heeft de kerk een nieuw altaar gekregen. De vorm van het altaar is nauw verbonden met twee belangrijke elementen van de Nicolaaskerk: de Martelaren van Gorcum en het Mirakel van Amsterdam. Dit artikel is een verkorte weergave van het artikel in het jubileumboek.

Over het altaar (in het Latijn *altus*: hoog, verhevenheid) wordt al gesproken in het boek Genesis, waarin wij lezen hoe Noach een altaar bouwde voor Jahwe. Ook Abraham bouwde een altaar. Het waren offertafels, grote stenen waarop dieren werden geofferd. Het christendom nam het gebruik over om de Maaltijd van de Heer te kunnen vieren.

In het oude Rome ontstaat daarna een nieuwe wijze van Eucharistievieren. Christenen komen er samen in de catacomben en de graven van de martelaren fungeerden als altaar. Trouw aan het geloof in Christus hadden de martelaren immers hun leven gegeven. Zo is het altaar 'symbool van Christus'. Relieken werden opgegraven en verheven tot in de altaren en een deel werd in schrijnen bijgezet. Naarmate de behoefte groeide om de relieken ook daadwerkelijk te kunnen zien, werden er glazen reliekhouders gemaakt. Het altaar in de St. Nicolaaskerk verwijst rechtstreeks naar deze geschiedenis en naar enkele bijzondere martelaren.

Relieken van de Martelaren van Gorcum

Ook tegenwoordig is het goed gebruik om in een altaar een reliek te plaatsen. Daarom brachten in 2009 parochianen bij gelegenheid van een bedevaart een reliek uit Den Briel naar Amsterdam. De keuze voor een reliek van de Martelaren van Gorcum was logisch: in de Nicolaaskerk bevindt zich namelijk de zogenoemde Martelarenkapel, gewijd aan de Martelaren van Gorcum. Het altaar in de kapel, ontworpen door Bleijs, de bouwmeester van de kerk, werd gesticht door de 'congregatio sacellanorum Amstelodamensium', in latere jaren de 'Amsterdamse kapelaanskrans' genoemd. De reliek werd op zondag 1 november 2009 in een houder van glas onder het altaar geplaatst. In de preek tijdens

de Eucharistieviering plaatste pastor mgr. Joop Stam de komst van de reliek in zijn historische context: "De reliek ... herinnert ons aan mensen die, als het er op aan kwam, stonden voor hun geloof." De band met 'de geschiedenis van het altaar' was op waardige wijze hersteld.



Wij zijn het lichaam van Christus als wij leven zoals Hij!

Broederschap

Vermeldenswaard is de 'Broederschap ter eere van de H.H. Martelaren van Gorcum', een eerbiedwaardig gezelschap van geestelijken die zijn oorsprong vindt in het jaar 1860. De vierde bisschop van Haarlem, Gerardus Petrus Wilmer, had zich ingespannen voor de heiligverklaring van de martelaren. De bisschop beriep zich er op dat er onder het volk een verering had bestaan voor deze martelaren. Het bevorderen van deze devotie paste goed in de herleving van het Nederlands katholicisme. Canonisatie volgde. Het is opvallend dat juist in de Nicolaaparchie de verering van deze heiligen een dergelijk bloeiende vereniging tot gevolg had. De broederschap werd één jaar na de kerkwijding opgericht en kon beschikken over een aan de martelaren gewijde kapel.

Mirakel van Amsterdam

Het nieuwe altaar refereert ook aan het Mirakel van Amsterdam. Volgens de overlevering bleef op 15 maart 1345 een boven het vuur uitgebraakte hostie van een zieke onaangetaast. Nadat de hostie naar de St. Nicolaaskerk werd gebracht, keerde de hostie op wonderbaarlijke wijze tot drie maal toe naar de woning van de zieke man terug. Op de plek van het Mirakel werd een kapel gebouwd, de Heilige Stede. Elk jaar vindt ter na gedachtenis aan het Mirakel een stille processie plaats, de 'Stille Omgang'.

Gelet op de geschiedenis, zal het niet verbazen dat het Mirakel van Amsterdam in de St. Nicolaaskerk is verbeeld. Het is vormgegeven in de gebogen zijvleugels van het hoofdaltaar, waar bronzen reliëfs de Mirakelprocessie en de Verering van het Sacramentaltaar van de Heilige Stede door Maximiliaan van Oostenrijk in 1489 verbeelden. Bij die gelegenheid werd door de keizer symbolisch de keizerskroon aan Amsterdam ten geschenke gegeven. De kroon is prominent boven het tabernakel geplaatst.

Het verband tussen die gebeurtenis en het altaar kreeg extra cachet omdat de inwijding van het altaar samenviel met de 400ste herdenking van de schenking van de keizerskroon aan de stad. Het verhaal van het Mirakel van Amsterdam en de jaarlijkse stadsprocessies werd door Jan Dunselman geschilderd in de linker transeptarm van de kerk. Vermeldenswaard is dat in maart 2012 het huidige hoofd van de Habsburg-dynastie, aartshertog Karl von Habsburg, kleinzoon van Oostenrijks laatste keizer, in Amsterdam werd rondgeleid en daarbij ook in de St. Nicolaaskerk werd ontvangen.

Het nieuwe altaar

Het nieuwe altaar heeft de vorm van een tafel. De Overijsselse beeldhouwer Jan-Willem van Oldeneel kreeg opdracht een ontwerp te maken. Het altaarblad is vervaardigd van Belgisch hardsteen met een onderbouw van gepatineerd brons. Het altaar is 'verzwaard' met symboliek: een 'zuil' met vuur waaruit de hostie oplicht. De reliek van de Martelaren van Gorcum is in het altaarblad ingemetseld en afgedekt met een glazen deksel, waardoor het zichtbaar blijft.

Op het patroonsfeest op 9 december 2012, tevens de afsluiting van het jubileumjaar, werd in een pontificale Eucharistieviering het altaar gewijd door bisschop Punt. Het altaar werd daarbij gezalfd met gewijde olie. De viering werd rechtstreeks op de televisie uitgezonden. Een feestelijke en belangrijke dag voor de Nicolaasgemeenschap. Immers: juist op deze dag zijn wij als geloofsgemeenschap met velen bijeen rond de tafel van de Heer, om de onderlinge verbondenheid met Hem en met elkaar te vieren.

Hoe mooi het altaar ook is, het vieren rond het altaar heeft slechts zin als het in daden wordt omgezet. Zonder dat, is een mooi altaar weliswaar waardevol, maar verliest het doel. Door diaken Eugène



Beeldhouwer Jan-Willem van Oldeneel ontwierp het nieuwe altaar in de vorm van een tafel.

Brussee van de basiliek wordt het mooi omschreven in zijn bijdrage in het jubileumboek: "De gelovigen ontvangen wat zij zijn: lichaam van Christus, en wij zijn dat lichaam van Christus als wij leven zoals Hij." Inderdaad, geloven is omzien naar elkaar. Want daar waar vriendschap is en liefde, daar is God. <

Jan Willem van de Wetering



De reliek van de Martelaren van Gorcum is in het altaar opgenomen.

Veel belangstelling voor eerste kosterdag

Ruim 200 koster hebben zaterdag 23 februari deelgenomen aan de eerste kosterdag van het bisdom Haarlem – Amsterdam. Deze dag vond plaats in Heiloo. Hulpbisschop mgr. dr. J. Hendriks was hoofdclebrant in de Eucharistieviering waarmee de dag begon. Er was een lezing door diaken drs. E. Fennis waarin de do's en don'ts van het kosterstak werden belicht. Veel ruimte was er voor ontmoeting en uitwisseling van ervaring. Op de site van het bisdom vindt u een uitgebreidere fotoreportage van de hand van Leobard Hinfelaar.



Onbekende geschiedenis (69)

Via dhr. Piet Koomen uit Wervershoof kregen we een foto van dhr. Hessel de Greeuw uit Andijk, die in de jaren veertig van de vorige eeuw is gemaakt op Schiphol.

De foto is afkomstig uit de nalatenschap van dhr. Cor Zwier uit Andijk. Helaas is geen enkele persoon bekend, dus ook niet de Zeereerwaarde Heer met de hoed in de hand. Wie herkent een of meer personen? Stuur uw reactie naar Redactie Samen Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris), Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Per e-mail kan ook via:

>> ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl



Onbekende geschiedenis (68)

De vraag van dhr. Guenter Posjena uit de stad Redlands in Californië over zijn verblijf in Holland rond het jaar 1950 heeft geen reacties opgeleverd. Daarom proberen we het nog een keer. In het kader van een kinderuitzending via het Diocesaan Sociaal-Charitatief Centrum te Den Haag, verbleef hij enige tijd op een boerderij, vermoedelijk in de kuststreek. Dit jaar wil hij naar Nederland komen en daarbij de kinderen ontmoeten die toen met hun ouders op de boerderij woonden. Gelukkig zijn twee foto's uit die tijd bewaard gebleven. Wie herkent deze kinderen of wellicht zichzelf en waar zijn de foto's genomen? Stuur uw reactie naar Redactie Samen Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris), Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Per e-mail kan ook via: >> ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl



Opsporing gezocht (3)

Naar aanleiding van de door dhr. Jan ten Voorde uit het Groningse Winsum gestelde vraag naar teksten van liedjes, die hij heeft gezongen bij zijn Eerste H. Communie in 1956 in de H. Hartkerk te Groningen, is een tweetal reacties binnengekomen. De eerste reactie kwam van dhr. J.W. Boot uit Heemstede, die zijn Eerste H. Communie deed op zondag 30 april 1939 in de parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Heemstede. De tweede reactie kwam van mw. Ria Jaspers-van Leeuwen uit Almere en die deed haar Eerste H. Communie in 1945 in de parochie van de H. Liduina te Haarlem. Beiden herinnerden zich hetzelfde liedje met als tekst van het eerste couplet:

En nu sluit ik mijn oogjes toe, er gaat iets groots gebeuren.

Is heel mijn hartje nu wel schoon, en vol met bloemengeuren?

Want de Koning komt bij mij, ik zing Hem welkom, ik ben zo blij. (2x)

Hebt u zelf een onbekende foto van een kerkelijke gebeurtenis of een priester, pater of zuster en wilt u er meer van te weten zien te komen, dan kunt u deze opsturen naar de redactie van Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. De foto ontvangt u zo spoedig mogelijk weer retour.

Vernieuwde uitgave **Hands On**

Na het succes van Hands On uit 2005 hebben de dienst catechese en het jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem-Amsterdam afgelopen jaar samen gewerkt aan een vernieuwde uitgave. Hands On is een handreiking voor geloofsoverdracht aan tieners en jongeren en is vooral een doe-map met ruimte voor eigen aanvullingen. Een methode met creatieve ideeën om op een eigentijdse wijze aan de slag te gaan met jongeren en de kernboodschap van het katholieke geloof. De eerste druk van Hands On uit 2005 is inmiddels uitverkocht.

Mgr. Hendriks schrijft in het voorwoord: "Ik hoop opnieuw dat deze handreiking u mag ondersteunen bij de geloofs-overdracht aan tieners en jongeren in de parochieregio's. De inhoud ervan blijft onverminderd actueel: de basisboodschap van het christelijke geloof, een God die van je houdt, je vergeeft en oproept om met Zijn hulp je leven te geven voor de ander, is nog steeds een grote schat, die we aan tieners en jongeren mogen doorgeven en voorleven."

Inhoud

Het eerste deel van de handreiking gaat in op de basisboodschap van het christelijke geloof en hoe we die kunnen overbrengen aan tieners en jongeren. In het tweede en meest uitgebreide deel wordt in gegaan op allerlei creatieve ideeën en suggesties, van sketches tot knutselopdrachten, van heiligenverhalen tot icebreakers. Deel drie bevat 50 spelletjes. Hands on is uitgegeven in een fraaie A4 multomap en telt 181 pagina's.

Meer informatie

Hands On is te bestellen via >> e-mail: info@jongbisdomhaarlem.nl of tel (023) 511 26 35.

De prijs is 40 euro exclusief verzendkosten. Zie ook >> www.jongbisdomhaarlem.nl/handson

Thuisblijversprogramma **Wereld Jongerendagen**

WJD@HOME: Beleef het grootste jongerenevenement ter wereld.. real time vanuit Nederland!
25 t/m 28 juli in Delft.

Deze zomer vinden weer de Wereldjongerendagen plaats, het grootste jongerenevenement ter wereld. Het gebeurt allemaal in Rio de Janeiro, aan de andere kant van de wereld! Is dat je toch iets te ver weg? Wilde je wel graag gaan, maar kon je geen vrij krijgen? Dan is WJD@home iets voor jou! Beleef vier dagen met andere jongeren van 16 t/m 30 jaar de WJD in Nederland tijdens het landelijke thuisblijversprogramma.

Wat mag je verwachten?

WJD@home zegt het al: dat zijn de WJD in eigen land en deze houden we natuurlijk in Braziliaanse sferen. We beleven een eigen WJD@home kruisweg en worden samen stil tijdens de avondwake. Er is

Uitgelicht:

16 maart: Jongerenprogramma Stille Omgang

Ook dit jaar worden weer honderden jongeren in Amsterdam verwacht voor de Stille Omgang, om daar het wonder van de Eucharistie van 1345 te herdenken en een krachtig signaal van geloof af te geven. Het thema van het jongerenprogramma is dit jaar "iBELIEVE" met o.a. mediapriester Roderick Vonhögen en de band 'Jacob's ladder' die tijdens de H. Mis en de aanbidding de muziek zal verzorgen. Kijk op >> www.stille-omgang.nl/jongeren voor meer informatie.



24 Maart: Wereld JongerenDAG in Volendam



Op palmzondag (24 maart 2013) vieren jongeren over de hele wereld de WereldJongerenDAG. Bisdom Haarlem- Amsterdam viert de WereldJongerenDAG dit jaar in Volendam met talrijke workshops waarbij o.a. John Pridmore (ex-gangster uit Londen), het Sing & Songwritersgild uit Volendam en presentatrice Marije v.d. Knaap hun aandeel zullen leveren in het hoofdprogramma. De dag zal beginnen met een Eucharistieviering waarbij de hulpbisschop van ons bisdom mgr. Hendriks zal voor gaan en de zangertjes van Volendam (bekend van Jan Smit) de viering muzikaal zullen ondersteunen. Meer informatie en aanmelden: >> www.jongbisdomhaarlem.nl of info@jongbisdomhaarlem.nl

6 April: BAVO-dag in Haarlem

De BAVO-dag is een dag voor vormelingen uit het bisdom Haarlem-Amsterdam. De dag begint om 10:30 uur in de kathedraal met een spectaculaire openingsceremonie en eindigt rond 15:00 uur met een bijzondere gebedsdienst en de uitreiking van de Bavo trofee. De dag is tussen 15.30u en 16.00u afgelopen en staat in het teken met de vraag naar bezieling: ...wie bezielt je...en wat bezielt je om gevormd te worden, om bij Christus te horen. Meer informatie: >> www.bavodag.nl



Nieuwe paus bij de WJD in Rio? Je kan nog mee!



Heb je nog geen beslissing kunnen maken of zijn er nieuwe omstandigheden waardoor Rio misschien toch nog een optie wordt? Je kan nog mee! Grote kans dat de komende Wereld Jongerendagen extra bijzonder zullen worden als de nieuwe paus erbij zal zijn. De eerste reis is al volgeboekt en tientallen andere Nederlandse jongeren hebben zich al ingeschreven. Meer informatie via: >> www.jongbisdomhaarlem.nl/wjd of www.jongkatholiek.nl

ruimte om vragen te stellen aan de bisschop, om andere jongeren te ontmoeten en om de bijzondere stad Delft te ontdekken. Op verschillende momenten vieren we samen, met als hoogtepunt het live bekijken van de slotmis met de paus op een groot scherm.

Aanmelden en meer informatie

WJD@home vindt plaats van donderdagavond 25 t/m zondag 28 juli 2013 op het Stanislacollege, Westplantsoen 71, Delft. Deelnemen aan WJD@home kost inclusief overnachtingen en maaltijden 125 euro. Aanmelden kan bij Jong Katholiek door een e-mail te sturen naar: >> Fredi@jongkatholiek.nl

- >> 2 maart
Trainingsdag II jongerenwerk in Heiloo
- >> 16 maart
Stille Omgang in Amsterdam
- >> 24 maart
Wereld JongerenDAG
- >> 28 maart
The Passion, Den Haag
- >> 5 - 7 april
Jong Katholiek
Leiderschapstraining III in Driebergen
- >> 6 april
BAVO-dag voor vormelingen in Haarlem
- >> 6 april
Vorbereidingsdag begeleiders, WJD Rio in Driebergen
- >> 18 mei
Diocesane vormselviering in Heiloo
- >> 1 juni
Nachtelijke aanbidding in Langedijk
- >> 7 t/m 9 juni
Vorbereidingsweekend voor deelnemers WJD Rio, (Be)leef je geloof! in Heiloo
- >> 13-31 juli
Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro
- >> 25-28 juli
Landelijk thuisblijversprogramma WJD, Delft

Meer informatie:
www.jongbisdomhaarlem.nl

Meer informatie:
JONGEREN
pastoraat

Bisdom van Haarlem

Van Harlingen Grondwater Management B.V.

VHGM is een ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie van duurzame klimaatsystemen (d.m.v. grondwater uit bronnen)

Een energiebesparing van 50-80% kan hierdoor gerealiseerd worden



Voor informatie:
Deken Zondaglaan 51
2114 EB Vogelenzang
Tel.: (023) 584 11 22
www.vhgm.nl



UITVAARTVERZORGING A. DE JONG

sinds 1966 een vertrouwd gezicht voor een uitvaart vanuit het bisdom

persoonlijke begeleiding vanuit een familiebedrijf

Alle persoonlijke en rituele wensen zijn mogelijk.

voor vrijblijvende inlichtingen: tel.: (020) 676 1337
Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam, dejong@uitvaart.nl
www.amsterdamuitvaart.nl

lid van de BGNU

uitvaartverzekeringen



Grootseminarie
St. Willibrord
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
tel. 0252 345 345
www.tiltenberg.org

Denk je erover priester te worden?

Kijk eens op
www.tiltenberg.org
of kom langs op
De Tiltenberg!



Wilt u de priesteropleiding steunen? Uw gift is zeer welkom op rek.nr. 54 64 t.n.v. Het Grootseminarie

De Vastenactie van

...

Wat wordt uw vastenactie?

Laat zien wat u doet op
www.vastenactie.nl

Het is vastentijd van 13 februari tot 30 maart

Giro 5850

EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER

VASTENAKTIE

JUBILEA

JUBILEA Pastoraal werk(st)ers in het bisdom Haarlem-Amsterdam 2013

1 juni • 12½ jaar

W.G.M. Waardijk

Ramsbeek 4, 1509 DA Zaandam

Werkzaam bij de Stichting Verpleeghuizen van de Zaanstreek.

1 Juli • 12½ jaar

Mw. drs. A.M. Dekker,

Oyen 25, 2181 LH Hillegom

Werkzaam in de parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming te Vogelenzang.

1 Juli • 12½ jaar

P.J.M. Leferink

Pauwoog 34, 3892 EP Zeewolde

Werkzaam in de parochie Sterre der Zee te Zeewolde

1 December • 12½ jaar

Mw. A.M. Loman

Gravenweg 8, 1823 AP Alkmaar

Werkzaam in het Medisch Centrum Alkmaar

JUBILEA Reguliere priesters wonend en/of werkend in het bisdom Haarlem-Amsterdam 2013

6 januari • 50 jaar

R.G.A. Corbeels msf

Wolff en Dekenstraat 28, 1947 GC Beverwijk
Tel. 0251 21 23 57

17 februari • 50 jaar

H.A.M. Kroon osa.

Gedempte Oude Gracht 40 A, 2011 GS Haarlem
Tel. 023 531 38 29

16 maart • 55 jaar

J.G. Sijm smm.

Nova Zembla 65, 1506 VD Zaandam
Tel. 075 617 59 23

6 juli • 55 jaar

Th.B.J. Beusink O.Carm.

p.a. Spaardammerstraat 9, 1013 SR Amsterdam
Tel. 020 684 48 03

20 juli • 55 jaar

A.M. Hoedemaker scj.

Cornelis Dirkszoonlaan 188, 1141 ZE Monnickendam
Tel. 0299 65 44 91

25 juli • 55 jaar

drs. M.F.P. Sterke osc.

H. Cleyndertweg 753, 1025 EC Amsterdam
Tel. 020 632 89 37

26 juli • 60 jaar

dr. G.G. Overgaag msf.

v. Reigersbergenstraat 872, 1052 WN Amsterdam
Tel. 020 638 00 82

29 juli • 50 jaar

H.J.G. Bandsma ofm.cap.

Groenland 29, 1759 XA Callantsoog
Tel. 0224 58 19 60

1 augustus • 65 jaar

J.H.M. Nieuwenhuis o.p.

Doornburg 67, 1081 JX Amsterdam
Tel. 020 642 32 41

8 december • 50 jaar

N.F. Halsema s.j.

Singel 448, 1017 AV Amsterdam
Tel. 020 344 66 57

21 december • 50 jaar

F.J. Mulders sma.

Kikkenstein 2930, 1104 TL Amsterdam
Tel. 020 772 79 47

Jubileum seculiere Priesters en Diakens van het bisdom Haarlem-Amsterdam en Jubileum seculiere Priesters en Diakens andere bisdommen wonend en werkend in het bisdom Haarlem-Amsterdam 2013

13 februari • 25 jaar

S.A.A. Evers

Ladogameerhof 33, 1060 PJ Amsterdam
Tel. 020 599 29 78

23 maart • 50 jaar

dr. G.P.P. van Tillo

Gouden Leeuw 909, 1103 KV Amsterdam Z.O.
Tel. 020 699 81 78

22 mei • 65 jaar

Chr. J. Wüst

Dobbiuslaan 27, 2071 DE Santpoort
Tel. 023 538 33 03

28 mei • 25 jaar

J.J. Quadvlieg

Baljuwstraat 11, 2241 BS Wassenaar
Tel. 070 369 39 77

29 mei • 25 jaar

Mgr. mr. dr. C.G.E. van der Ploeg

(Opus Dei)
Jan Luykenstraat 52, 1071 CS Amsterdam
Tel. 020 673 22 50

30 mei • 60 jaar

J.C. Nieuwenhuis

Boekenroodeweg 11-z-2, 2111 HJ Aerdenhout
Tel. 023 743 48 06

30 mei • 60 jaar

H. Samsom

Herengracht 19, 1382 AG Weesp
Tel. 294 41 13 57

31 mei • 55 jaar

dr. L.M. Aarts

Mariastraat 5, 2181 CS Hillegom
Tel. 0252 52 53 79

31 mei • 55 jaar

Th.J. Bankras

Sloterweg 1184, 1066 CV Amsterdam
Tel. 020 615 38 63

3 juni • 12½ jaar

drs. E.H.A. Fennis

(diaken bisdom Haarlem-Amsterdam)
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem
Tel. 023 511 26 00






VAN DEN PUTTEN
 MAKELAARS & TAXATEURS O.G.

George W.J.M. van den Putten
John M.A. van den Putten

Voor persoonlijke
 en deskundige begeleiding bij

-
- Aan- en verkoop
-
- Taxaties
-
- Vastgoedmanagement
-
- Assurantien

Bronsteeweg 45, t/o de rotonde
 2101 AB Heemstede
 Tel. 023- 528 54 12 Fax. 023- 529 03 89
www.vandenputten.com
vandenputten@era.nl



samenwerkend met
Nelissen & van den Putten
Financieel Adviseurs B.V.



Ruim 50 jaar actief in de regio

Gespecialiseerd in begraafplaats werkzaamheden

Grafdelven | Ruimen van graven | Individuele op- en herbegravingen | Grafkelders
 Verzamelgraf kelders | Urn muren en kelders | Uitbreiding en herinrichting
 Groenvoorziening | Padverharding | Restauratie en onderhoud grafmonumenten

De Hout 47, 1607 HB Hem | tel. 0228-544 484
 mob. 06-539 691 11 | info@begraafplaatservice.nl



Vreker
Begraafplaatservice BV



WWW.BEGRAAFPLAATSSERVICE.NL



De Vastenactie van
Yvonne

Wat wordt uw vastenactie?

Laat zien wat u doet op
www.vastenactie.nl

Het is vastentijd van 13 februari tot 30 maart

Giro 5850

EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER VASTENAKTIE

DE GESTOLEN BRON VAN ARSACAL

Tekeningen en teksten: Marieke Waterlander

53 SAMEN MET DE FAMILIE VAN SEGUNDO ZIJN THOM EN LUPE UIT HEDON ONTSNAPT. VIA EEN GEHEIME TUNNEL VANUIT DE RUÏNES VAN ARSACAL ZIJN ZE AANGEKOMEN BIJ EEN OUD KLOOSTER DAT BEWAAKT WORDT DOOR ENKELE MANNEN. HIER BLIJKT EEN GROTE GROEP OPSTANDIGEN TE WONEN, WAARONDER PRIMO, DE BROER VAN SEGUNDO. ZE WORDEN MEEGENOMEN NAAR DE BINNENPLAATS EN ROND HET VUUR VERTELLEN ZE ELKAAR HOE ZE DAAR TERECHT GEKOMEN ZIJN.

54 WIJ WILDEN IN OPSTAND KOMEN, MAAR WE ZIJN MET TE WEINIG EN HEBBEN GEEN WAPENS. ER WOONT HIER OOK ERGENS EEN KLUIZENAAR. SOMMIGEN HEBBEN HEM WEL EENS GEZIEN. HIJ HEEFT GEZEGD DAT WE BETER KUNNEN WACHTEN OP VREEMDELINGEN DIE ONS ZULLEN HELPEN ONZE BRON TERUG TE VINDEN. ZIJN JULLIE DAT?



55 IK WEET DAT NIET. TOEN WIJ HIER KWAMEN, ZAT ER WEL EEN MAN IN EEN PIJ OP ONS TE WACHTEN, MAAR TOEN WERDEN WE WEGGEHAALD DOOR EEN PATROUILLE VAN HEDON.

56 IK ZAG HEM NET NOG, IN DE TUNNEL GING HIJ VOOR ONS UIT, ALS EEN SOORT SCHIM.



57 JULLIE MOETEN DE KLUIZENAAR GAAN ZOEKEN EN HEM VRAGEN WAT JULLIE MOETEN DOEN. IK WEET WAAR HIJ WOONT. IN EEN GROT IN DE BERGEN. MAAR EERST MOET JE DOOR HET WOUD VAN ACHTERDOCHT EN ARGWAAN. EN DAN NOG DOOR DE WOESTENIJ VAN CYNISME EN SPOT. VELEN ZIJN DAAR AL VERDWAALD. HET IS MOEILIK OM DE GOEDE WEG TE VINDEN. MAAR ALS DE KLUIZENAAR OP JULLIE WACHT, DAN ZAL HET JULLIE VAST LUKKEN. STRAK NAAR HET NOORDEN LOPEN EN DAN VIND JE HEM. VOLG DE POOLSTER!

59 IK HOOP HET, MAAR IK HEB ER EEN HARD HOOFD IN. ONS LUKT HET AL NIET EN ZIJ KENNEN HIER DE WEG AL HELEMAAL NIET. ALS DE MIST OP KOMT, KUNNEN ZE DE POOLSTER NIET MEER ZIEN.



58 ZOU HET ZE LUKKEN?

60 LET'S GO! HOE MOEILIK KAN HET ZIJN? STRAK NAAR HET NOORDEN HE? GELUKKIG HEB IK ALTIJD EEN KOMPAS OP ZAK.

WORDT VERVOLGD...