

september 2012

SamenKerk⁷

Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam



**God is concreet
in ons leven**

pagina 4

Het Jaar van het Geloof

pagina 12

Ik geloof in God...

In dit nummer

God is concreet in ons leven	4
In de naam van de Vader	6
Verkiezingsretoriek en werkelijkheid	8
Een Bavo'tje in de bergen	10
Het Jaar van het Geloof	12
Van Onderop	14
'n Beetje Crypto	16
Vermeldenswaard	17
Wereldgasten met een verhaal	18
Kisi 2012 – 2013	20
Tien jaar Mothers Prayers	22
Geboekt	23
Als de ziele luistert...	24
Minicursus Theologie van het Lichaam	25
Onbekende geschiedenis	27
Jongerenpagina's	28
Summer School	30
Personalia	31
De gestolen bron van Arsacal	32

Colofon

Samen Kerk is het informatieblad binnen het Bisdom Haarlem - Amsterdam en verschijnt tienmaal per jaar nummer 7 jaargang nr. 37

Verantwoordelijke redactie:
Margot de Zeeuw,
Wim Peeters, hoofdredacteur

Redactieadres:
Samen Kerk
Postbus 1053,
2001 BB Haarlem
Telefoon: (023) 511 26 60
Faxnummer: (023) 511 26 59
Giro 43509
E-mail: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Internet: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Medewerkers:
Marcel Poorthuis (Parels uit de Schattengrot)
Hein-Jan van Ogtrop (Kerkengek)
Floor Twisk (Onbekende Geschiedenis)
Stefan en Lisette van Aken (Huwelijk en Gezin)
Eleonora Hoekstra-Ros (Van Onderop)

Evert Veldman (Wereldwijd)
Mirjam Spruit - Borst (Jongerenpagina en Catechese)
Berry Klaassens
Marieke Waterlander

Abonnementsprijs:
€ 29,00 per jaar; buitenland: € 35,00 per jaar
Abonnementenadministratie: (023) 511 26 40

Advertenties:
Borgerpark Media
Postbus 8027
6060 AA Posterholt
Telefoon: (0475) 711 362
E-mail: info@borgerparkmedia.nl
www.borgerparkmedia.nl

Vormgeving/technische realisatie:
Novente vormgevers, Lunteren

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten en illustraties is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken kunnen reageren via bovenstaand adres.

Ik geloof in God...

Op 11 oktober is het vijftig jaar geleden dat de zalige Angelo Roncalli, paus Johannes XXIII, het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie opende. Bij gelegenheid van die verjaardag heeft zijn opvolger, paus Benedictus XVI, een Jaar van het Geloof afgekondigd, dat op deze datum zal beginnen.

De redactie van Samen Kerk heeft gekozen voor de Geloofsbelijdenis van de Apostelen, beter bekend als de Twaalf artikelen van het Geloof, als jaarthema voor dit leesseizoen. Het eerste artikel: 'Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde'. De omslag van dit nummer toont een 13^{de}-eeuwse illustratie van de Logos die het uitspansel opmeet. U vindt een gesprek met pastoor Ivan Alcides Garcia-Ferman over de werkelijke aanwezigheid van de Schepper in het leven van een priester. Er is een beschouwing naar aanleiding van de film "In the Name of the Father" over onze samenleving die "verweesd" heet te zijn. Uiteraard is er ook meer informatie over het jaar van het geloof. U vindt het volledige programma van de speciale activiteiten in ons bisdom.

Maar we hebben meer. De bisschop schrijft over zaken die niet of onvoldoende aan de orde kwamen in de zojuist beëindigde verkiezingsstrijd (uiteraard is dit artikel geschreven vóórdat we naar de stembus gingen). Kerkengek was deze zomer in de Ardèche in Zuid-Frankrijk en doet daarvan verslag: een Bavo'tje in de bergen! Wereldwijd was met vijftien jongeren uit Heerhugowaard in Burundi: ze hadden 25.000 euro bijeengebracht om twee projecten ook materieel te steunen. Marcel Poorthuis neemt ons in zijn Schattengrot mee op ziekenbezoek en citeert een prachtig gedicht van Guido Gezelle.

Nieuw dit jaar is een stripverhaal in tien afleveringen, op de achterkant van Samen Kerk, van medewerkster Marieke Waterlander. Zij neemt ons mee naar Arsacal, niet alleen het titulaire bisdom van onze hulpbisschop, maar ook een plek waar zich spannende avonturen laten beleven!

En dan zijn er de vertrouwde rubrieken: Onbekende geschiedenis, de Jongerenpagina's, Huwelijk en gezin, Van Onderop, een Beetje crypto. En nog veel meer.

Wat ook gebleven is, is onze wens: veel kijk- en leesplezier! <

Wim Peeters, hoofdredacteur



Pastoor Ivan Alcides Garcia-Ferman:

“God is concreet in ons leven”

De Hondurese priester Ivan Alcides Garcia-Ferman is pastoor in Uitgeest. Margot de Zeeuw sprak met hem over het eerste geloofsartikel. Voor pastoor Garcia is God een feit.

Pastoor Ivan Alcides Garcia-Ferman (38) komt uit Honduras, waar vrijwel iedereen katholiek is. Hij groeide op als oudste van vijf kinderen in een zeer kerk betrokken gezin: “Dat was voor ons allemaal vanzelfsprekend, iedereen was katholiek. Mijn ouders waren heel actief in de kerk, dus ik heb het geloof met de paplepel ingegoten gekregen.” Toch koos hij rond zijn 17e voor een andere weg: “Ik was opstandig, wilde vrij zijn, mijn eigen keuzes maken en niet meer doen wat mijn ouders deden. De kerk hoorde bij mijn ouders, dus die liet ik ook vallen.”

Maskers

Een nieuw leven volgde: eerst vier jaar bij de marine en daarna nog een informatica-studie en een glanzende carrière in het bedrijfsleven. “Bij de marine heb ik gehoorzaamheid en discipline geleerd,” constateert pastoor Garcia. “Je bent er afhankelijk van je collega’s en het is voor je eigen veiligheid én die van je collega’s essentieel dat je gehoorzaam bent.” Het grote geld lokte echter en hij werd inspecteur bij een telecom-bedrijf: “Ik woonde in de hoofdstad van Honduras, Tegucigalpa en ik was echt een feestjongen. Ik had een geweldige baan, verdiende veel geld en zocht ’s avonds mijn geluk in de disco’s.” Toch bleek het leven dat hij leidde, geen voldoening te geven: “Ik voelde me leeg van binnen. Alles ging weer voorbij en ik moest steeds opnieuw op zoek naar mijn geluk. Ik realiseerde me dat ik nooit mezelf was en altijd maskers droeg, om maar te voldoen aan het beeld dat ik wilde dat mensen van mij zouden hebben. Uiteindelijk ging ik terug naar de kerk. Ik wilde weten waar ik geluk kon vinden.”

Eenmaal terug in de kerk, realiseerde pastoor Garcia zich dat bij God geen maskers nodig zijn: “God houdt van je zoals je bent.” Hij voelde zich thuis in de kerk en in de kerkgemeenschap: “Ik vond het mooi dat ik er oude en jonge mensen tegenkwam en voelde me er thuis. Ik kon er mezelf zijn.” Hij besloot “God een kans te geven” en volgde de priesteropleiding van de neocatechumenale weg. Zo kwam hij uiteindelijk naar Nederland: “Geloven is een proces. Als je jong bent, dan heb je het geloof van je ouders en denk je daar niet zelf over na. Dan volgt vaak een periode die ik vergelijk met de 40 dagen in de

Pastoor Ivan Alcides Garcia-Ferman:
“Ik heb gezien dat God mij helpt.”



We zoeken God in de wolken, maar vergeten vaak te kijken waar en hoe Hij zich manifesteert in ons leven.

woestijn en tenslotte kom je terug. Het geloof is dan deel van jou geworden, je hebt het je eigen gemaakt.”

Wolken

Terugkijkend op het verloop van zijn leven, is pastoor Garcia ervan overtuigd dat God hem steeds heeft begeleid: “God bracht mij op al die plekken. Om te groeien in discipline bijvoorbeeld. Dat heb ik in het leger geleerd, toen ik juist helemaal gericht was op vrijheid en mijn eigen zin doen.” Die begeleiding was heel concreet: “Ik heb aan den lijve ervaren dat God mij helpt,” aldus pastoor Garcia. “Ik ben bijvoorbeeld een heel praktisch mens en had vroeger op school moeite me te concentreren op de studieboeken. De theologiestudie heb ik echter vrij gemakkelijk kunnen doen, ondanks de dikke filoso-

fieboeken. Daar zie ik de hand van God in: Hij heeft mij geholpen de zware studie te volbrengen. Ook het feit dat ik priester ben in Nederland is voor mij een teken dat God bestaat. Ik had in Honduras een goede carrière, mijn familie is daar, waarom zou ik uit mezelf deze stap zetten?” God is dichtbij, wil hij maar zeggen: “Wij zoeken God in de wolken, we zoeken contact door kaarsjes te branden en te bidden, maar we vergeten vervolgens vaak om te kijken waar en hoe Hij zich manifesteert. God is concreet in ons leven. Hij heeft mij vrijheid gegeven, ik heb van alles meegemaakt in mijn leven, maar Hij heeft mij nooit in de steek gelaten. Hij was er steeds bij, ook al zag ik het niet altijd.” <

Interview: Margot de Zeeuw

In de naam van de vader

De strijd in Ulster tussen de nationalist (die aansluiting zochten bij de Ierse Republiek) en de unionisten (die bij het Verenigd Koninkrijk wilden blijven) kreeg in de late jaren zestig een grimmig karakter en zou, durend tot het Goede-Vrijdagakkoord van 1998, de geschiedenis ingaan als *The Troubles*, *De Moeilijkheden*. Een vriendelijke benaming voor een burgeroorlog die meer dan 3000 doden telde.

Dieptepunt in deze strijd was Bloody Sunday, in 1972, waarbij veertien demonstrerende burgers door het Britse leger werden gedood. In 1974 werden vier mannen gearresteerd na bomaanslagen op twee pubs in Guildford bij Londen. Zij werden in 1975 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

De Vier van Guildford, zoals ze genoemd werden, kregen later “gezelschap” van zeven anderen, familie van Gerry Conlon, één van de vier. Hij was een kleine crimineel die stal om aan drugs te komen. Zijn vader was één van de zeven. Hij werkte tijdens zijn gevangenschap aan wijziging van het vonnis en rehabilitatie, iets waarom zijn zoon hem aanvankelijk minachtte. Deze vond dat je met Britten geen zaken kon doen.

Vader Conlon stierf in de gevangenis, en de zoon zette zijns ondanks diens werk voort. De geschiedenis van deze confrontatie tussen vader en zoon, en van de uiteindelijke vrijlating en rehabilitatie (de vier in 1989, de zes anderen in 1991), is het onderwerp van de film “In de naam van de vader”. Bij alle dramatiek rond een foutief vonnis en tegenwerkende autoriteiten schildert de film toch vooral de groei van Gerry Conlon naar volwassenheid, in de “schurende” ontmoetingen met zijn vader.

Het is deze thematiek in haar algemeenheid, de figuur van de vader die voor het kind noodzakelijk is om tot volwassenheid te komen, waaraan de Nederlandse auteur jhr. dr. A. van der Does de Willebois in 1984 een studie wijdde: “Het vaderloze Tijdperk” (uitg. Tabor Brugge 1984). Van der Does stelt dat een zoon die zonder zijn vader opgroeit het gevaar loopt om op te groeien tot een drugsverslaafde, een crimineel en/of een eeuwige adolescent die nooit echt kan kiezen. De crisis van de postchristelijke tijd is volgens hem een crisis van het vaderschap: “Men kan de crisis van onze tijd, die wezenlijk een crisis van het geloof is, langs vele wegen benaderen. Ik meen evenwel dat de aangevochten figuur van de vader, in het bijzonder als belichaming van het persoonlijk gezag, als instrument van de traditie en als beeld van goddelijke heerschappij, een zeer centrale plaats toekomt in de problematiek waarvoor wij staan.”

Tegenwoordig spreekt men graag, ook in katholieke kring, over “religie” en liever niet over “geloof”. Religie is immers overall, is binding aan wat men niet ziet of wat men idealiseert. God of god (met een kleine letter) is dan ofwel een anonieme, almachtige en willekeurige “kracht”

of het binnenwereldse samengaan van goede intenties, “energieën” en wat dies meer zij. De Naam die Christus ons leerde, Vader, verdwijnt uit beeld.

Maar de heidense Romeinen hadden al de intuïtie dat de godheid een vader was: ze noemden hun oppergod Jupiter, Diu-pater, vader van het licht.

Zonder vader raakt de mens verweesd, maar ook de samenleving. Er is geen oriëntatie meer, geen ijkpunt, geen “laatste instantie”. We krijgen dagelijks honderden beloften van oneindigheid, maar blijven telkens weer achter met lege handen. Gerry Conlon leert in de gevangenis dat hij zijns ondanks moet volgen, niet slaafs maar kinderlijk, om te kunnen groeien.

Paus Benedictus schreef hierover kortgeleden, in een groet aan de deelnemers van de Meeting in Rimini in augustus, onder meer: “De valse beloften van oneindigheid die de mens verleiden en hem tot een slaaf maken, moeten uitgeroeid worden. (...)Het is interessant op te merken hoe Paulus in zijn *Brief aan de Romeinen* het tegenovergestelde van slavernij niet zozeer ziet in vrijheid als wel in het kindschap, in het ontvangen hebben van de Heilige Geest die ons tot aangenomen kinderen maakt en ons in staat stelt om te roepen tot God: “Abba! Vader”.

Want echte vrijheid is niet de mogelijkheid om uit telkens meer te kunnen kiezen, maar om met heel je hart de Vader te volgen. <

Wim Peeters



Verkiezingsretoriek en werkelijkheid

Het is verkiezingstijd als ik dit schrijf. Vanaf de vele 'billboards' kijken lijsttrekkers met vastberaden blik en hoopvolle slogans in de toekomst. Een soort 'Yes, we can' in allerlei varianten. Begrijpelijk, met zorgen en doemscenario's trek je geen kiezers. Toch denk ik dat mensen ook een 'ongemakkelijke waarheid' best aankunnen. De wereld staat politiek, economisch, en ecologisch voor ongekende uitdagingen, die alle partijprogramma's binnen de kortste keren in de prullenbak kunnen doen belanden. Wat we nodig hebben is een werkelijke visie op de toekomst van ons land en van Europa.

Er is een eurocrisis en er zijn bezuinigingen nodig, daarover is iedereen het wel eens. De discussie gaat vooral over het hoe, wat en door wie. Maar er is zo ontzettend veel meer aan de hand. Het hele economische en monetaire systeem is vrijwel failliet. In alle westerse landen zijn de schulden in de laatste decennia door het plafond geschoten. In Amerika is de staatsschuld alleen al de laatste tien jaar verdubbeld. Het heeft dan ook de drukpers aangezet en duizenden miljarden virtueel geld gecreëerd. Totdat de ballon ploft. Europa spreekt over bezuinigingen, maar maakt in feite alleen maar meer schulden. Veel banken zijn met allerlei speculatieve producten tot katalysatoren van de crisis geworden. Globalisering zonder regulering heeft vooral in Zuid-Europa hele bedrijfstakken (textiel e.d.) weggevaagd. De Europese Noord - Zuid discussie is vooral schijn. Met of zonder euro, Noord en Zuid zijn onherroepelijk met elkaar verweven door handel, export, banken, en inmiddels door honderden miljarden aan waarborgen. Het is als met een schip, dat van achter (het Zuiden) lek is en zinkt, terwijl de boeg (het Noorden) nog ruim boven water staat. Het gaat goed met ons, denkt men, vooral in Duitsland. Nog even. Het is tijd voor visionaire beslissingen. Ofwel we maken een sprong naar een politieke unie en euro-obligaties, die niet gaat zonder referenda, ofwel – als daar geen draagvlak voor blijkt te zijn – terug naar een dubbel muntsysteem: De euro als betaalmiddel, naast de eigen valuta die daartegenover, eventueel alleen digitaal, kunnen variëren. Of elk ander serieus plan dat men nog kan bedenken. Maar welk scenario het ook wordt, het is een 'ongemakkelijke waarheid'. De gevolgen zullen ook voor ons altijd dramatisch zijn. De politiek staat nu voor de opdracht om Nederland hierop een visie aan te bieden die eerlijk is en verder gaat dan slogans.

Het Midden Oosten

Een andere 'ongemakkelijke waarheid' is de situatie in het Midden Oosten. De burgeroorlog in Syrië heeft zich uitgebreid naar Libanon en wordt gruwelijker. Amerika maakt zich terecht zorgen over 'rondzwervende' chemische wapens en dreigt met ingrijpen. Het steunt de Soennitische opstandelingen. Iran, maar ook Rusland en China, hebben de kant gekozen van het Sjiitische regiem. Russische oorlogsschepen hebben hun basis in Syrië. Een Amerikaanse vloot, groter dan bij de invasie in Irak, ligt in de Perzische golf. Egyptische tanks staan bij de grens van Israël. Iran werkt aan kernwapens, en spreekt dreigende taal naar Israël. Hier speelt een religieuze motivatie, waar weinigen in het Westen zich van bewust zijn. De leiders in Iran behoren tot een radicaal Sjiitische stroming, die de komst verwacht van de twaalfde Imam, de Imam Mahdi, de Sjiitische Messias. Premier Ahmadinejad spreekt er openlijk over en Ayatollah Khamenei zei nog onlangs: "We moeten ons voorbereiden op het einde der tijden". De komst

van de Imam Mahdi, zo gelooft men, zal plaatsvinden als de wereld in chaos is, en de islam haar ultieme strijd met Israël voert. Hij zal de islamitische wereldheerschappij vestigen. Boven alles bepaalt dit het beleid van Iran. Israël wil niet langer lijdzaam toezien en dreigt met ingrijpen. De media daar worden al weken lang door maar één thema beheerst: de aanstaande oorlog met Iran. Aan de bevolking worden gasmaskers verstrekt. De oorlogsretoriek van premier Netanyahu is nu misschien nog enigszins bluff om Amerika tot actie te dwingen, maar dat een oorlog vrijwel onvermijdelijk is, daar zijn alle experts het wel over eens. Als het zover is, zal niet alleen het Midden Oosten in brand raken, het zal ook ons diep raken. De Israëlische media constateren dan ook met verbazing dat het in Europa zo stil blijft. Nederlandse politici kunnen concreet weinig doen, maar wel de bevolking correct voorlichten en zeggen hoe men hierop denkt te reageren.

Het abortusdebat

Nog een laatste opmerking over iets heel anders. In de verkiezingsstrijd is ineens ook het abortusdebat weer opgelaaid. De uitspraak van de SGP over verkrachting was niet juist en niet verstandig, maar dat deze partij de realiteit van 40 duizend abortussen per jaar in Nederland, en meer dan 40 miljoen wereldwijd, thematiseert, is volkomen terecht. Ook dit is een 'ongemakkelijke waarheid', die de politiek het liefst negeert. Je kunt de emoties die dit thema oproept alleen maar begrijpen vanuit de mensvisie die men hanteert. Dat iemand die geen geloof heeft, in een noodsituatie abortus als oplossing ziet, kan ik begrijpen. Dan is de ongeboren vrucht niet meer dan een klompje cellen. Dan wordt iedere aanval op deze praktijk gezien als een aanval op de rechten en op het welzijn van de vrouw. Maar als je vanuit geloof hiernaar kijkt, ligt alles anders. Het Christendom, maar ook de andere grote godsdiensten, geloven dat de mens een ziel heeft, die door God bij de conceptie wordt geschapen, en uniek is en onsterfelijk. Vanaf dat moment is er een nieuwe mens. En ook al wordt de vrucht in het vroegste stadium verwijderd, de ziel leeft verder bij God. "Het ongeboren leven dient

vanaf de conceptie als persoon te worden behandeld", leert dan ook de katholieke kerk. Vanuit christelijke mensvisie is abortus daarom altijd een groot kwaad, ook al kan de persoonlijke schuld minder zijn als gevolg van omstandigheden, onwetendheid, paniek, etc., en is ook hier altijd ruimte voor vergeving. In de katholieke kerk heeft iedere priester een speciale volmacht om hiervan in Christus naam vrij te spreken. Moeder Teresa bekommerde zich liefdevol om ongewenst zwangere vrouwen, alsook om vrouwen die een abortus hadden ondergaan en daar later de pijn van voelden, maar noemde de wereldwijde abortuspraktijk tegelijk wel "de grootste bedreiging voor de wereldvrede".

Het zijn maar een paar van de grote thema's van onze tijd. Er zijn er nog zoveel meer: het klimaat, de kloof tussen arm en rijk, honger in de wereld, of ook de diepgaande geestelijke ontwikkelingen die gaande zijn. Nederland is geen eiland. Alles wat in de wereld gebeurt, spiegelt zich direct in ons kleine landje, en verdient een plaats in het maatschappelijk debat. Tot nu toe laat de politiek vooral de indruk na dat ze op de werkelijke problemen van deze tijd geen antwoord heeft. Waarschijnlijk is dat ook zo. Wie heeft het overigens wel? Gelukkig hebben we als christenen vooral een andere bron van hoop. Gods Geest gaat over deze aarde en is bezig kerk en wereld te zuiveren. Hij heeft wél een plan van redding. Hij werkt met ziekte en gezondheid, met voorspoed en tegenslag, met oorlog en vrede, en zal uiteindelijk, schrijft Paulus, "alles ten goede keren, voor wie Hem liefheeft" <

+ Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem - Amsterdam



De bedoeling van deze serie artikelen is aandacht te besteden aan de verbeelding van de Bijbel (met name van het Oude Testament) in de kerkelijke architectuur. We behandelden al menige kerk in binnen- en buitenland. Ook in ons eigen bisdom zijn interessante kerken: de uwe? Is er ooit een boekje over verschenen? Stuur het ons. Nu de vakantie nadert eens wat anders: een heel merkwaardige, onbekende kerk in de Franse bergen aan een niet zo bekende heilige toegewijd. Toch de moeite waard!

De vieringtoren waaronder zijn relieken rusten.

Een Bavo'tje in de bergen

Overzicht van Lalouvesc.

In het lieflijke bergland van de Ardèche, aan de westkant van de Rhône, ligt het dorpje Lalouvesc (spreek uit Laloevee). De argeloze reiziger ziet een merkwaardige kerk liggen waaromheen allerlei grote bouwwerken zijn gegroepeerd. De naam van de plaats (afgeleid van het Latijnse Alaudacum) herinnert aan de vrijwilligers van het oude Romeinse 'Leeuweriken-legioen' (Frans: 'alouettes'), een soort vreemdelingenlegioen waarin de Romeinse bezetters van Gallië de inlanders onderbrachten. De oude buitenplaats, later een nederig bergdorpje, is nu een bedevaartplaats. Als je het dorpje binnenkomt, ligt daar de basiliek. Als een vredig beest heeft de kerk zich lekker languit in het dorp gevleid. Rechts twee vrij lage westtorens; daaraan vast een tamelijk lang middenschip in romaanse vormen. Links is een intrigerende middentoren op de koorpartij: een soort 'koepel', uitbundig versierd.

Ik voelde mij meteen thuis en moest denken aan de vormenrijkdom van 'onze' Bavo. Art Deco in optima forma. Wat is hier aan de hand? De grote gebouwen die de bedevaartgangers moesten opvangen, leken leeg. Alleen een paar toeristen en wat oude dames die de kerk gingen poetsen, vormden het publiek. Bij het binnentreden van de kerk weerklonk een enorme dreun. De grote klok sloeg – 6000 kilo, deze Bourdon – en markeerde zo toch duidelijk het belang van deze plaats.

Een onbekende heilige

Nader onderzoek leerde ons dat hier een heiligdom was gebouwd door dezelfde architect die onder andere het heiligdom in Ars heeft gebouwd. Hier is de te vereren heilige een Jezuïet uit het begin van de 17e eeuw: Jean-François Régis.

Jean-François Régis werd in 1597 werd geboren in Fontcouverte in de buurt van Narbonne. Hij treedt in bij de Jezuïeten en wordt in 1630 priester gewijd. Het is de eeuw van de Contrareformatie. De bisschoppen sturen 'missionarissen' hun bisdommen in, niet zozeer om de verstokte protestanten te bekeren, maar om het geloof van de katholieken op het platteland te heractiveren. Jean-François was al eerder opgevallen in zijn noviciaat door zijn goede zorg voor de zieken. Bij de pestepidemieën van die tijd kwamen maar liefst zevenennegentig ordeggenoten om! Jean-François voelde zich niet te min om ook met matrassen rond te sjouwen. Hij had eigenlijk naar Canada gewild, maar werd naar het bergland ten westen van de Rhône gestuurd. Op zijn missiereizen valt Jean-François op door zijn bescheidenheid en zijn ijver. Hij heeft een bijzonder talent om de harten van de eenvoudige bevolking en de ruige bewoners

van het bergland op de hoge plateau's van de Velay en de Vivarais te veroveren. Hij was ook een zeer populaire biechtvader, net als zijn tijdgenoot de pastoor van Ars (1786-1859). Lalouvesc was nog een onbelangrijk bergdorpje toen de 'apostel' er in 1640 een missie (een serie opwekkingsbijeenkomsten) kwam preken. Onderweg was hij opgehouden door sneeuwstormen en moest hij in een berghut in ijzige koude overnachten. Hij komt doodziek aan in Lalouvesc. Het verhaal gaat dat hij in de laatste dagen voor Kerstmis bezwijkt, na drie dagen doorlopend biecht gehoord te hebben. Hij wordt naar de pastorie vervoerd en sterft op 31 december. De inwoners van het dorp bewaren zijn relieken en er gebeuren verschillende wonderen. In 1737 wordt hij heilig verklaard. De pastoor van Ars viel die eer pas in 1915 ten deel. Zijn feestdag is op 16 juni en rond die tijd worden er trektochten georganiseerd vanuit tussen Le Puy-en-Velay en Lalouvesc langs de plaatsen die François Régis bezocht.

Het bouwwerk

De devotie tot François begon in de oude parochiekerk, maar die werd te klein. In 1864 werd deze kerk gesloopt en begint de architect Pierre Bosan (die ook de basilieken van Ars en de grote kerk van Fouvière op de berg in Lyon bouwde)

aan de bouw van de huidige basiliek. In 1871 was het koor gereed en in 1875 het geheel. De bourdonklok werd op St. Jozefdag in de toren gehesen en de kerk werd in 1877 ingewijd. De kerk wordt in 1888 tot basiliek verheven en kort daarna wordt een serie ramen over het leven van de heilige aangebracht (meer een stripverhaal voor kinderen). In 1900 krijgen de torens spitsjes. Tevoren was de gelijkenis met de Haarlemse Bavo nog duidelijker aanwezig. In 1919 wordt het beeldhouwwerk in het voorportaal aangebracht en in de jaren '30 van de vorige eeuw wordt een heel aparte serie schilderijen aangebracht in het koor, waar veel wereldse en kerkelijke grootheden te bewonderen zijn. De kerk is vrij laag. De merkwaardige gewelven van het schip met de hangende stalactieten verhogen dat effect. Van buiten is het contrast tussen de 'saaie' torens en de rijk versierde koepel heel boeiend.

Parochiekerk en basiliek

Interessant was voor mij dat hier een parochiekerk tot een bedevaartkerk uitgroeide. Het levensverhaal van Jean-François Régis lijkt op dat van de pastoor van Ars, hoewel ze totaal verschillende mensen waren. De een had duidelijk veel meer studiemogelijkheden dan de ander, maar het ging hen beiden om de mensen. Het zal voor de bezoekers van



St. Jean-François Régis.

Lalouvesc ook een uitdaging zijn even langs te gaan in Firminy (wat noordelijker, bij St. Etienne) waar men een kerk aantreft (zie Samen Kerk van juli/augustus 2008) van de beroemde Le Corbusier. De kerken van Firminy en Lalouvesc zijn elkaars tegenbeeld. De soberheid van Firminy contrasteert met de bijna kermisachtige inrichting van de kerk hier in het bergland. Maar de boodschap die er wordt verkondigd, is dezelfde: God houdt van de harde werkers hierboven in de bergen en van de arbeiders in de fabrieken daar beneden en ook van ons hier in het Noorden. Saint Jean-François Régis, bid voor ons. <

Hein Jan van Ogtrop, die deze kerk in 2012 bezocht.



De basiliek.



Het interieur.



Activiteiten in het kader van het Jaar van het Geloof

Het Jaar van het Geloof komt er nu bijna aan, het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn! Op veel plekken wordt aandacht besteed aan dit Jaar van het Geloof: in ons eigen bisdom, in verschillende parochieregio's, maar ook in andere bisdommen in Nederland en wereldwijd (googelt u maar eens op 'Year of faith').

Het Jaar van het Geloof zal beginnen op donderdag 11 oktober 2012. Het is op die datum 50 jaar geleden, dat het tweede Vaticaans Concilie werd geopend (1962-1965). Op die datum is het ook 20 jaar geleden dat de Catechismus van de katholieke Kerk werd gepubliceerd. Het Jaar van het Geloof wordt afgesloten op 24 november 2013, op het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal.

Het Jaar van het Geloof is een oproep aan alle gelovigen om de kostbare gave van het geloof (opnieuw) te ontdekken en te delen met anderen. Niet voor niets heeft de paus dit Jaar van het Geloof afgekondigd tijdens het congres over nieuwe evangelisatie in oktober 2011 in Rome.

Hieronder zijn een aantal activiteiten, die speciaal in het kader van dit Jaar van het Geloof in ons bisdom worden georganiseerd, op een rij gezet. Parochieregio's worden uitgenodigd zich bij het Jaar van het Geloof aan te sluiten. Aanbevelingen hiervoor zijn te vinden in de *Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof*. Voor meer informatie hierover en over andere activiteiten van het bisdom, zie: >> www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl en >> www.tiltenberg.org

Activiteiten 2012

11 oktober:
Openingsviering Jaar van het Geloof (Heiloo) en Studiemiddag pastorale krachten (Heiloo)

Op donderdag 11 oktober a.s. wordt wereldwijd het Jaar van het Geloof geopend. In het bisdom Haarlem-Amsterdam gebeurt dat tijdens een eucharistieviering om 12 uur in de grote kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Mgr. Hendriks zal in deze viering voorgaan. Een ieder is van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn!

Aansluitend zal er voor alle pastorale krachten een studiemiddag plaatsvinden over *Geloven in een post-moderne tijd* in het Julianaklooster. Alle pastorale krachten hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen; mocht dat niet zo zijn, laat u dit dan weten via >> mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl



13 oktober e.v.:
Cursus: Wat is geloven? (Jeroen Smith pr)
In het Jaar van het Geloof klinkt een vraag die Augustinus al stelde: *Quid est enim credere*. Wat is geloven eigenlijk? Op vier zaterdagochtenden (Tiltenberg).

3 november e.v.:
Cursus: Tweede Vaticaans Concilie II (Mgr. Hendriks)
Drie ochtend bijeenkomsten over dit thema. Dit concilie heeft het kerkelijk leven diepgaand beïnvloed. Toch kennen weinig mensen de inhoud van de concilieteksten. Wat heeft dit concilie de Kerk nu in feite gebracht? (Tiltenberg).



Activiteiten 2013

5 januari e.v.:
Christelijke kunst (P. van Dael sj)
Zeven ochtend bijeenkomsten over hoe de Bijbel in verschillende periodes is 'vertaald' in afbeeldingen en hoe dit ons geloof verrijken kan (Tiltenberg).

19 januari:
Impulsdag Geloofsopbouw (Heiloo)
Deze Impulsdag staat in het Jaar van het Geloof speciaal in het teken van de *Missionaire kerk*. Hoe kunnen we ons geloof delen met anderen?



26 januari e.v.:
Cursus: Verdieping katholiek geloof (Ben Hartmann)
Zeven ochtenden rond zeven grote thema's aan de hand van de YouCat (Jongerecatechismus) en de Catechismus van de katholieke Kerk (Tiltenberg).

12 april
Studiedag voor pastorale krachten over het tweede Vaticaans Concilie (Tiltenberg).



1 op 2 juni
Nachtelijke aanbidding
in de St. Jan de Doper kerk (Langedijk), open voor alle jongeren van ons bisdom. Dit sluit aan bij de Kerk wereldwijd: op Sacramentsdag zal er wereldwijd op dezelfde tijd eucharistische aanbidding plaats vinden.

Juli
Wereldjongerendagen
in Rio de Janeiro (Brazilië). De paus nodigt alle jongeren uit in het Jaar van het Geloof om deze pelgrimage te maken. Zie voor de voorbereidende activiteiten, waaronder de informatieavonden in het najaar 2012 en de Wereldjongerendag op 24 maart: >> www.jongbisdomhaarlem.nl



24 november
Afsluiting van het Jaar van het Geloof
(Hoogfeest Christus Koning van het heelal) in ons bisdom. Meer info volgt.

Na een lange tijd van zomerrust is de vakantieperiode achter de rug en het dagelijks leven houdt ons weer bezig. Iedereen is terug, uitgerust en wel. In tal van parochiebladen lees ik dat de parochies en hun werkgroepen zich weer opmaken voor een nieuw werkjaar. Veel parochies openen met een feestelijke viering en starten met hun jaarthema. Tevens maken veel koren van de gelegenheid gebruik om leden voor hun koren te vinden en ze tegelijk uit te nodigen voor een repetitieavond. Verder worden de activiteiten voor het komende jaar opgenomen en de zorg van de parochiebesturen besproken. Doch welgemoed en bezielt door Gods Geest gaat ieder het nieuwe werkjaar tegemoet.

door Eleonora Hoekstra-Ros

In de **Emmaüs informatie** van de **R.-K. parochie te Uithoorn** wordt gevraagd de ontvangen vakantiekaarten niet weg te gooien. De Stichting Werelddiaconaat doet een beroep op de medewerking van de parochianen en de kaarten in de bus in de hal te deponeren. Mocht men nog in het bezit zijn van oude kerstkaarten, dan zijn die ook welkom, net als oude postzegels en kaarten. Voor verzamelaars hebben deze kaarten waarde en u steunt er een goed doel mee.

Emmaüs informatie

In het **parochieblad Sjaloom** van **St. Jansgeboorte en H. Bonifatius** staat dat de regio op 16 september met een viering start die een regionaal karakter krijgt. Na de viering is er om 11.30 uur een auto- en fietstocht langs de negen parochies van de regio. Alle kerken zijn de hele dag open. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke vesper.



Het zingen van Marialiederen op een avond in de mei-maand met de parochianen en leden van het koor van Con Amore in de **katholieke parochiegemeenschap Schalkwijk** is zo goed bevallen dat men denkt dat dit voor herhaling vatbaar is. Voor het altaar was een Mariabeeld geplaatst en met devotielichtjes omringd. De pastor las uit De Handelingen van de apostelen.

In Heerhugowaard start de **parochie Dionysius** in september met een Alpha cursus, die loopt tot en met december 2012. Het is een eenvoudige, inleidende cursus voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof of voor mensen die pas christen zijn geworden. Het programma van zo'n avond begint met een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en gesprekken in kleine groepjes en sluit om 21.30 uur. Het **parochieblad Dionysius in Beeld** meldt verder dat het een 12-tal leerzame en gezellige avonden worden.



De beroemde glas-in-lood ramen van de kunstenaar Frans Nicolas uit Roermond in de **parochie HH. Nicolaas&Antonius te Monnickendam** vergen een constant onderhoud. Kosten de ramen in 1905 bij plaatsing f700,00 per stuk, nu zou dat € 320,00 zijn. De parochie zoekt sponsors hier voor. Als je voornoemd bedrag betaalt, kan er een naam van een dierbare op een tableau in de hall van de kerkportaal vermeld worden. Er hoort een certificaat bij. Negen families hebben van deze mogelijkheid reeds gebruik gemaakt.



De **Christoforus Parochie te Schagen** wil een vitale parochie zijn en meldt in haar **parochieblad Hoeksteen** dat zij met het initiatief kwam om een familiekoor te vormen. Zij richt zich niet enkel tot de jongste parochianen, maar vraagt samen met de oudste parochianen mee te komen om een familiekoor te vormen. Dat lukt. Na enige repetities is er een groot aantal leden als moeders-oma's en vaders-opa's.



In Het Kruispunt wordt er in het weekend van 21-23 september 2012 een fototentoonstelling gehouden die een overzicht geeft van alle kerken van Landsmeer, Purmerland en Watergang. Verder krijgt de rol van hun voorlopers met hun uiteenlopende wetenswaardigheden aandacht. Dit staat in het **parochieblad 'De Scheper'** van de **parochie De Schaapskooi te Landsmeer**.



De afdeling Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort van de Katholieke Bond voor Ouderen bestaat in oktober 60 jaar. De afdeling telt 5.000 senioren en is de grootste KBO-afdeling Noord-Holland volgens **Triangel**, het **parochieblad van Agathaparochie te Zandvoort** en de **Antonius & Paulusparochie te Aerdenhout**. De 50-plussers zijn om verschillende redenen lid. De een kiest voor activiteiten dicht bij huis of evenementen. De ander wil gebruikmaken van de diensten van de bond of hulp ontvangen bij computerproblemen of een belastingaangifte. Het ledenblad NESTOR en het lokale blad AANDACHT horen erbij. De parochie feliciteert de KBO.



Elk jaar organiseert **IKV Pax Christi** de Vredesweek in de derde week van september. **IKV Pax Christi** werkt aan vrede. Dit jaar is het thema: Powered by peace - Energie voor vrede. Het IKV Pax Christi wil aandacht voor het werk in de gebieden waar mensen het slachtoffer zijn van energiewinning, zoals van goud, olie en steenkool. En om deuren te openen en te bemiddelen, te onderhandelen en te verzoenen en oorzaken van geweld weg te nemen. Veel parochies staan van 15 tot en met 23 september stil bij dit thema. De MOV-groep van de **parochie H. Nicolaaskerk te Edam** schrijft in haar parochieberichten dat zij van plan is met de parochies in Monnickendam en Volendam een fietstocht te maken in de omgeving.



Na de Eucharistieviering fietst de MOV-groep naar Monnickendam om geloofsgenoten op te halen. Daarna naar Volendam en dan met zijn allen doorfietsten naar Edam. De tocht wordt afgesloten met een gebedsdienst in de open lucht.

De **parochiegemeenschap Schoten** doet in haar **parochieblad Noorderlicht** per kwartaal verslag van de stichting Helpende Handen Helpen. Steeds weet de stichting goede zaken te melden, zoals een collecte van ruim € 2.000 en twee anonieme giften van € 50 en een gift van € 300, zijnde de opbrengst van vervaardigde mooie en leuke dingen. Deze bedragen kan de stichting weer overmaken aan missionarissen. Het volgende project dat de stichting aanpakt, betreft de opvang van kinderen met aids in Brazilië. Het is de bedoeling voor hen een kapel te bouwen met 80 zitplaatsen.



Het Laurentiusfeest-comité van de **St. Laurentiusparochie Oudorp/St. Pancras** roept zijn parochianen op na een ontspannen



vakantietijd alvast te denken aan het parochiefeest "Nog lang niet af" op vrijdag 9 november. Dit staat in de parochieschakel. Het comité hoopt weer op bijdragen van de koren, werkgroepen en personen uit zijn parochiegemeenschap, want juist de inbreng van hen maakt de feestavond zo speciaal.



'n beetje crypto



Horizontaal

1. De bloeiwijze zingt voorin de kerk 4. Twee kerken vormen al een kerkelijk bestuur
7. Is het zo koud in het huis van God? 9. Het geloof in de omroep 10. Tijdens het breien rondraaien 11. Een rivier onder het bed 12. Van begin tot einde: voetbal! 14. Dit muziekinstrument zorgt voor veel heisa 15. Kalmeer de erotiek in Engeland

Verticaal

1. Als de heilige op de boot is, gaat men aan de drank 2. De bloeiwijzen vormen maar één boom 3. Welgesteld, maar niet bijdehand 4. Brandstof voor het leven 5. Zo klinkt water en vuur 6. De koningin als moeder in een geordend schema 7. Als moeder er is, kun je het beter lezen 8. Proosten met een droog crackertje? 11. Een bosgod in de keuken 13. Het is niet mijn broer,

Prijswinnaars mei 2012

- Mevrouw Th.B. Koenis-Vos te Anna Paulowna
- A. Buur te Heemskerk
- Mevrouw C.A. de Jong-de Wit te Heerhugowaard.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd en de prijs wordt aan u toegestuurd.

Oplossing opsturen naar het redactiesecretariaat Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem



Oplossing mei 2012

> 1. Tien geboden voor het milieu Themamiddag Duurzaamheid op 20 oktober

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) organiseert in samenwerking met de Bisschoppelijke Adventsactie op zaterdag 20 oktober een dag over Duurzaamheid. Het boekje 'De tien geboden voor het milieu' vormt de basis voor de dag. Het boekje is gebaseerd op toespraken en artikelen van de paus over het onderwerp. Doel van de dag is elkaar te inspireren en te bespreken wat onze rol als katholieke kerk hierin kan zijn. Er zijn diverse inleiders; daarna wordt er in kleine groepen gediscussieerd en uitgewisseld. Iedereen die zich aangesproken voelt door het thema, is van harte welkom. Meer informatie en aanmelding via de websites van de Adventsactie >> www.adventsactie.nl en het CSLK: >> www.cslk.nl.

> 2. Benefietconcert voor Burundi

De Groenmarkt kerk organiseert samen met de stichting FSCJ - La Famille du Sacré Coeur de Jesu Pays Bas een benefietconcert met een licht klassieke muziek uitgevoerd door het Symfonisch Blaasorkest Heemstede onder leiding van dirigent Léon Bosch voor het project "I Shule I Burundi" oftewel: "Een school bouwen in Burundi". Datum: 28 oktober. Adres: Nieuwe Groenmarkt 14, Haarlem. Aanvang: 15.00 uur; de kerk is om 14.30 uur open. Kaarten á € 15,00 zijn te bestellen bij de Groenmarkt kerk, >> e-mail: groenmarkt@antenna.nl, telefoon 023 533 611 van 9.30 uur tot 12.30 uur. >

> 3. Zondagmiddagconcerten Sint Jacob

Met ingang van september zullen er in de kapel van Zorgcentrum Sint Jacob in de Hout, Zuiderhoutlaan 1 in Haarlem concerten gegeven worden op de eerste zondagmiddag van de maand. Aanvang: 14.00 uur. Professionele musici bieden een klassiek, gevarieerd programma. Toegang is gratis. Meer informatie: >> www.erikjaneradus.com >

> 4. Pastoraal museum Christoforuskerk Schagen

In het koor van de Sint Christoforus-kerk in Schagen is een tentoonstelling te zien over de

Eerste Communie. Allerlei attributen die te maken hebben (soms wat in onbruik geraakt) met het feest van de Eerste Communie zoals de speciale cadeautjes: kop en schotel, beker, lepeltje, wijwaterbakje, rozenkrans, missaaltje, gedenkplaatjes, haarkransen, bruidsjurkjes, enzovoorts. Ook wordt het hele verhaal dat leidt naar dit feest, de catechetische en liturgische voorbereiding, uitgebeeld in woord en beeld. Daarnaast zijn er nog bezienswaardigheden uit de tijd van het Rijke Roomse Leven. In de tentoonstellingsfolder die ter plekke wordt uitgereikt, staat iets over de geschiedenis en de route langs de prachtige gebrandschilderde ramen en het Nicholsonorgel. Het pastoraal museum van de Christoforuskerk is open na iedere zondagsmis tot ca. 12.00 uur, afhankelijk van de bezoekers en op iedere Folkloredonderdag, van 10.30 – 14.30 uur en tevens tijdens het monumentenweekend. Ook is het te bezoeken op afspraak voor schoolklassen. Toegang is gratis, een bijdrage mogelijk en wenselijk. <

> 5. Moeder-dochterdag

Exclusieve tijd aan je kinderen geven, lijkt soms wel het moeilijkste van de opvoeding. Met de moeder-dochterdag kun je als moeder eens echt tijd maken, exclusief voor je dochter. Kom op zaterdag 6 oktober 2012 naar Nieuwkuijk voor een gezellige en waardevolle dag.

Praktisch

De dag wordt gehouden in Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk. Start: 10.00 uur; einde: 16.00 uur. Meer informatie en aanmelding: >> www.katholiekegezin.nl/moederdochterdag Kosten: € 30 p.p. (inclusief drankjes, hapjes en luxe lunch). >

> 6. Dubbel feest in de Apostelparochie

Op 1 juli vierde de Apostelparochie haar 50-jarig bestaan én het 60-jarig priesterfeest van pater Nielen MHM. Tijdens de plechtige Hoogmis waren 14 priesters aanwezig, waaronder pastoor Chrysantus Tim uit Kameroen. Hij was vroeger kapelaan onder pater Nielen, die bijna 40 jaar in Kameroen heeft gewerkt. <





Burundiproject 2012

Wereldgasten met een verhaal

15 Jongeren uit Heerhugowaard De Noord, vier Burundees-Nederlandse jongeren, twee begeleiders en een fantastisch avontuur: Burundiproject 2012. Ruim een jaar lang hebben de jongeren alles uit de kast gehaald om geld en goederen in te zamelen. Onder andere een 1000-loten loterij en een kroegtocht met de ludieke naam Bierundi, hebben € 25.000 opgeleverd voor twee projecten. De jongeren gingen er zelf aan de slag.



Burundi is een klein land in Centraal Afrika; u kent het wellicht als het strijdtoneel van de Hutu- en Tutsi-bevolking. Hoewel het land precies 50 jaar geleden onafhankelijk werd van Belgische overheersing, hebben conflicten tussen de grootste etnische groepen van het land ontwikkeling tot 2006 onmogelijk gemaakt. De resulterende armoede, waar wij Nederlanders hooguit via televisiebeelden een idee van krijgen, werd voor de 20 jongeren een realiteit. Twee weken lang trokken ze door het land en staken de handen uit de mouwen in verschillende projecten.

Thema's

Het avontuur begon in 2010 toen pastoor Matthieu Wagemaker een groep vormselbegeleiders tijdens een kloosterweekend uitdaagde een reis te ondernemen naar Burundi. Er werd een plan opgesteld met drie thema's:

- 1) ontmoeting tussen Hollandse en Burundese jongeren;
- 2) bouwen van een sanitair blok in een weeshuis in Nyabiraba, in het bisdom Gitega;
- 3) participatie in een sportproject dat als doel heeft Hutu's en Tutsi's met elkaar te verzoenen.

De stichting Izere, van in Nederland wonende Burundezen, was bereid de organisatie ter plekke op zich te nemen en de veiligheid van de jongeren te garanderen. Zij selecteerde vier Burundese jongeren die als tolk en cultureel deskundige konden optreden. Cees Versteeg, gepensioneerd CIOS-docent en leidende man van het sportproject, werd verantwoordelijk voor het programma en de begeleiding in Burundi, samen met Evert Veldman namens het bisdom.

BNIB'ers

Na een intensief voorbereidingstraject werden de jongeren als VIPs op het vliegveld van Bujumbura ontvangen door de minister van Sport en Cultuur. Een cameraploeg van de nationale televisie maakte hen in de loop van de week BNIB-ers: Beroemde Nederlanders in Burundi. Dat is niet eens geheel onterecht na onder andere een gewonnen voetbalwedstrijd tegen FC Busiga. Het feit dat ook de meiden met professioneel gemak meespeelden in een voetbalteam is ongekend in Burundi. De fraaie kopballen van Jorien werden met luid gejuich ontvangen.

Het kan zomaar het begin zijn van een wind van verandering, die ook meisjes zal inspireren deel te nemen aan sportactiviteiten.

Hoewel het Frans als officiële taal van Burundi enigszins een barrière vormde voor echte ontmoeting, gingen de jongeren zich toch met steeds meer flair tussen de mensen bewegen. Ze hebben gesprekken gevoerd met de studenten Engels van de Universiteit van Bujumbura en sport- en spelactiviteiten aangeboden aan ruim 100 kinderen in Gitega. Na een kerkdienst met 2000 kerkgangers (de derde viering van die dag waarin de kerk afgeladen vol zat), hebben ze in groepjes de priesters geïnterviewd over de kracht en de problemen van de kerk in Burundi. Ze zijn in groepjes door jonge sportleiders rondgeleid door de verschillende wijken van Bujumbura en hebben de colline, of leefheuvel van de Batwa beklommen. Daar hebben ze gezien hoe de Batwa, een pygmeeën-stam, nauwelijks kans krijgen in hun levensonderhoud te voorzien. Zoals een van de jongeren opmerkte: "De nieuwe kippenren bij een coöperatie was nog vele malen mooier dan de hutjes van de Batwa". Ai!

Het was voor velen een verademing om zich in het weeshuis van Nyabiraba actief in te kunnen zetten voor de bouw van een sanitair blok. Zo'n 40 weeskinderen worden door evenzoveel zorgmoeders opgevangen in een gebouw waar het daglicht nauwelijks weet binnen te dringen. Stenen gingen over van Nederlandse in Afrikaanse handen. Zorgmoeders en kinderen toonden hun dankbaarheid door tijdens de werkzaamheden onophoudelijk Afrikaanse liederen te zingen. Arbeidsvitaminen zijn van alle werelden. De jongeren nu ook. Jongens en meiden van de wereld zijn het geworden, gegroeid in hun opvattingen over verdeling tussen arm en rijk, meer gemotiveerd om de kansen die ze in Nederland hebben voor studie en werk nog bewuster aan te pakken. Meer dan de helft van hen gaf aan later nog eens in een ontwikkelingsproject te willen werken. De reis werd, behalve door het bisdom, mede gefinancierd door Dare2Go, die de SBOS-subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hiervoor inzette. Als tegenprestatie wordt van de jongeren verwacht dat ze op ten minste tien momenten presentaties en lezingen geven. U kunt ze uitnodigen via:



>> burundiproject2012@hotmail.com.

Ze lopen over van enthousiasme. Laat u inspireren: deze wereldgasten hebben een Echt verhaal! <

Evert Veldman
Missiesecretariaat



Door het Kisiteam van de dienst Huwelijk en Gezin van bisdom Haarlem-Amsterdam

Kisi Info Seizoen 2012/2013

Beste Kisi's en ouders

We zijn dankbaar dat we een geweldig eerst Kisi-seizoen achter de rug hebben. Met de musical "De hemel op Stelten" en met de Kisi-zangdag in Heerhugowaard hebben we samen een goed begin gemaakt met een heuse Kisi-Noord-Holland groep. Voor het komende seizoen hebben we weer een mooi programma samengesteld met verschillende activiteiten. Er zijn landelijke dagen bij, waarbij we kisi's uit heel Nederland en zelfs uit de hele wereld kunnen ontmoeten, maar ook hebben we activiteiten lekker dicht bij huis. Om het nieuwe seizoen na de vakantie met een echte knaller te beginnen, gaan we met elkaar naar het internationale kisi-feest in Tilburg, waar we Kisi's uit heel Europa zullen ontmoeten.

Programma seizoen 2012-2013

22-23 september 2012	Internationaal Kisi-feest, Tilburg (incl busreis)
22-24 oktober 2012	Kisi Noord-Holland Minimusicaldagen, Heerhugowaard optreden verpleeghuis
16-18 november 2012	Landelijk Kisiweekend, Austerlitz (bij Utrecht). Oefenen van de musical De Hemel op Stelten
2-5 januari 2013	Kisi Noord-Holland , Musicaldagen, Heiloo (?). Oefenen van de musical De Hemel op stelten en uitvoeren.
8-10 februari 2013	Landelijk Kisiweekend, Austerlitz (?). Oefenen van de musical: "De Barmhartige Vader" Kisikids Uganda zullen ook aanwezig zijn!
9 maart 2013	Kisi Noord-Holland Kisi-dag, Heerhugowaard. Catechese, spel, toneel en zang
2-5 mei 2013	Kisi Noord-Holland musicaldagen, Heiloo(?). Oefenen en uitvoeren "De Barmhartige Vader"



Meedoen?

Je kunt je enkele weken voor iedere activiteit opgeven via de website >> www.hoeksteen.org. De inschrijving voor het Kisifeest is inmiddels open en hiervoor kan je je al aanmelden. Als je al zeker weet dat je aan alles mee wilt doen, dan kun je gebruikmaken van een mooie aanbieding. Wanneer je opgeeft dat je een jaar lang per maand € 19,50 betaalt, dan ben je voor alle activiteiten van dit seizoen in één keer aangemeld en krijg je ook nog eens een **origineel kisi-T-shirt cadeau!**



Het Kisifeest 22 en 23 september 2012

Het kisi-feest wordt een geweldig festijn. Met honderden kisi's en ouders, broers en zussen uit Europa komen we bij elkaar in een grote middelbare school in Tilburg. Zelf komen we met een gratis bus. Het feest duurt maar liefst twee dagen en we zullen de nacht (samen met de eigen leiding) in de klaslokalen van de school slapen met luchtbedden en slaapzakken. Het thema is kort en krachtig: "Ja!" God heeft "JA" gezegd tegen ons en het Kisifeest 2012 wil ons bemoedigen en sterken om Zijn "JA" met een "JA" van ieder van ons te beantwoorden. We zullen de premiere van de musical 'Paulus' te zien krijgen, er is een Eucharistieviering, er zijn workshops en er is een outdoorprogramma.

Voor wie

Het Kisifeest is open voor iedereen die geïnteresseerd is. Voor kinderen en tieners, voor vaders, moeders, broers, zussen, vrienden, vriendinnen en kennissen. Per tien opgegeven kinderen zal er minstens één leider meegaan vanuit Noord-Holland.

Reis en kosten

Voor de Kisi's uit Noord-Holland rijdt er een speciale bus. Speciaal voor iedereen uit bisdom Haarlem-Amsterdam en een stuk ten zuiden daarvan wordt het Kisifeest door fondsen gesubsidieerd. Als gevolg kan iedereen die woont in het postcodegebied tussen 1000 en 2481 voor € 35,00 mee! (incl busreis, overnachting, maaltijden). Voor de busreis geldt vol=vol. Opgave, betaling en meer informatie vindt u op www.hoeksteen.org

Hartelijke groet, Lisette, Stefan, Marja en Merijn; Het Kisi Noord Holland Team!!!



10 jaar Mothers Prayers Nederland

Grootse jubileumdag op 3 november in Amsterdam



Mothers Prayers Nederland bestaat tien jaar. Op 3 november 2012 wordt dit groots gevierd met een grote nationale jubileumdag. Het thema: *Verheug je in het moederschap*. Iedereen is welkom!

Biddende Moeders is begonnen in Engeland in november 1995 en heeft zich zeer snel verspreid over de wereld, met contacten in meer dan 100 landen. Er zijn nu duizenden groepen over de hele wereld.

'Biddende Moeders' nodigt vrouwen uit die, samen met andere vrouwen, willen bidden voor hun kinderen en kleinkinderen, maar ook voor jongeren voor wie niet gebeden wordt. Twee grootmoeders, Veronica en haar schoonzus Sandra, voelden zich aangesproken om te beginnen met biddende moeders en om op een bepaalde manier te bidden voor hun kinderen.

Ze voelden dat ze alle pijn en verdriet en de zorgen die zij hadden om hun kinderen, bij God konden brengen en daarbij mochten vertrouwen op Zijn woorden 'Vraag en gij zult ontvangen'. Wekelijks komen, in deze verwachting, kleine groepjes moeders biddend bij elkaar en God hoort en verhoort! Ook vaders komen bij elkaar om in dezelfde geest met elkaar te bidden.

Wilt u kennismaken met 'Biddende Moeders', dan bent u van harte uitgenodigd. <



Praktische informatie

Datum: 3 november 2012

Tijd:

- ontvangst om 10.00 uur;
- aanvang programma 10.30 uur;
- afsluiting met een Eucharistieviering om 15.30 uur met mgr. J.W.M.Hendriks.

Thema: "Verheug je in het moederschap."

Aanmelding: via een e-mail naar Jacintha Lagemaat, mothersprayers_nl@hotmail.com

Locatie: Kerkgebouw "De Drie Stromen", Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam Z.O

Kosten: Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd via een collecte aan het einde van de dag. Dit is bedoeld om de kosten te dekken.

Rouwvieringen

Vroeger was de liturgie rond het afscheid van een dode duidelijk. Je had het missaal waar alles in stond en je hoefde het als voorganger alleen maar te volgen. Doorsnee werd er ook niet geprekeerd in een afscheidsviering. Mede door de liturgievernieuwingen van na het Tweede Vaticaans Concilie is er veel veranderd. Na een periode met gebrek aan rituelen zijn we nu aangekomen in een tijd waarin afscheidsvieringen dikwijls vol zijn van oude en ook nieuwe rituelen. Maar waar kies je voor en wat zeg je? Welke Bijbelteksten laat je klinken? Iedere dode is immers uniek en met standaardformuleringen ben je er niet meer.

Het *Tijdschrift voor Verkondiging* komt ons daarin tegemoet met een special over Rouwvieringen – exegese en preken". Eerder liet dit tijdschrift al themanummers verschijnen voor doop- en huwelijksvieringen.

In deze uitgave vind je een veertiental exegeses van een Bijbeltekst en een daarbij passende preeksuggestie. Zij komen voort uit de praktijk en hebben gefunctioneerd bij het afscheid van bijvoorbeeld een doodgeboren kindje, een zelfdoding of het afscheid van een stokoude man. Je treft ook een artikel aan dat ervoor pleit in de leer te gaan bij de oude rituelen en die vervolgens nieuw in te vullen. Zo kun je het verhaal van de overledene laten oplichten in het Verhaal van God met zijn mensen. Daarnaast een boeiend artikel over dood en hiernamaals in de bijbel. Dan volgen de veertien bijdragen van de bijbeluitleggers en pastores.

Het boekje "Rouwvieringen" is een leerzame uitgave geworden, die goed weergeeft hoe in onze dagen met het afscheid van een dode wordt omgegaan. Het wijst een richting om in een steeds meer seculiere samenleving het bevrijdend verhaal van God met ons mensen te laten klinken. Voor pastores en vrijwilligers die voorgaan in afscheidsvieringen!

Ko Schuurmans

Henk Janssen en Klaas Touwen (redactie), *Rouwvieringen – exegese en preken*, uitgeverij Skandalon, Vught, 2011, ISBN 97 8949 070 8382, 96 pagina's, € 12,95.



Adverteren in SamenKerk of in de Naamlijst van Bisdom Haarlem?

 **BorgerparkMedia**

0475 - 711 362
info@borgerparkmedia.nl
www.borgerparkmedia.nl

Omdat ieder vaarwel een bijzondere is...
 ...verdient ook u een bijzondere begeleiding. Capella is meer dan alleen begraven of cremieren. De begeleiding en zorgverlening vóór, tijdens en na de uitvaart zijn zondermeer de belangrijkste aspecten van Capella. Meedenken en meevoelen met de nabestaanden. Omdat ieder afscheid persoonlijk is.
Henny Stoop

 **CAPELLA**
 uitvaartverzorging Heiloo e.o.

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • tel.: 072 532 0345

Als de ziele luistert...

Als je moeder in het ziekenhuis ligt, voel je jezelf ook niet zo best. In de ziekenhuiskamer ben je omringd door apparatuur, lampjes en slangetjes. Het slikken gaat niet, dus het eten gaat via de sonde. Een mens kan zich dan behoorlijk ontheemd voelen: waar blijft de menselijke maat, waar de vertrouwdheid? Het spreken ging de laatste tijd al moeilijk en nu lijkt mijn moeder zich geheel in stilzwijgen te hullen. De sonde maakt het er ook al niet gemakkelijker op. Zo'n maaltijd gaat in een paar seconden naar binnen, dus ook dat moment van rust en aandacht ben je kwijt. Kun je je mens-zijn dan nog hervinden?

Ik ben maar begonnen om een icoontje van Maria mee te nemen en in de ziekenhuiskamer neer te zetten. In combinatie met wat bloeiende heide die ik onderweg was tegengekomen, gaf deze hulde aan de Moeder van Jezus al een heel andere sfeer. Thuis mag ik graag wat op de piano spelen, maar hier kan ik ook zonder piano wat zingen: het Marialied "Wij groeten u, o koningin", paste goed bij de icoon. Mijn moeder knapte er zichtbaar van op: een dankbare glimlach was mijn deel en haar lippen bewogen mee. En dan: zoals iedereen heeft zij ook haar favoriete gedichten en ik nam dus van huis de dikke verzameling mee: gedichten van Guido Gezelle. Zo'n boek in het ziekenhuis maakt veel goed. Als meisje op kostschool bij de zusters van Schijndel had mijn moeder een mysterieus spel gespeeld samen met de andere scholieren. Zij was 'de Nederlandse Taal' en het gedicht dat ze moest opzeggen: *Als de ziele luistert*.

Wat klonk dat geweldig in die ziekenhuiskamer, alsof de ruimte van binnenuit verlicht werd!

Na een paar dagen ging het slikken weer beter en kon ze zelf wat eten. En dan gebeurt er zoiets als een wonder. Bij het gebed voor het eten weet mijn moeder alle woorden van het Onze Vader duidelijk uit te spreken. Toch had ze al dagen niets gezegd! Het gebed gaf de woorden vleugels. De logopediste zou er vast ook heel tevreden over zijn geweest. Je moet er maar opkomen: gewoon het gebed uitspreken, mensen vergeten dat nooit. Het gaf mijn moeder ongetwijfeld kracht en mij ook.

Ik wil maar zeggen: je kunt als bezoeker veel voor de zieke doen, ook religieus. Mag ik tot slot u het gedicht van Gezelle geven?

*Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook een taal en teken heeft:
blâren van de boomen
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stroomen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord zoo zoet..
als de ziele luistert!*

En o ja, mijn moeder is nu weer thuis, gelukkig! <

Marcel Poorthuis

Theologie van het lichaam voor tieners

Een nieuwe taal voor een nieuwe generatie

Wat houdt jou als tiener bezig? Je wilt geaccepteerd worden zoals je bent, belangrijk gevonden worden, veel vrienden en vriendinnen maken, en je bent nieuwsgierig naar alles wat met relaties en seksualiteit te maken heeft. Is dat vreemd of raar? Absoluut niet. Iedere mens verlangt naar echte liefde, vriendschap en wil relaties opbouwen die er echt toe doen. De cursus die we jou aanbieden gaat in op tal van vragen die je hier over kunt hebben.

- *Wat is het verschil tussen lust en échte liefde?*
- *Hoe vervul ik de verlangens van mijn hart?*
- *Wat is de betekenis van mijn leven?*
- *Wat moet ik met al mijn seksuele verlangens?*
- *Heeft God ook iets met seks te maken?*
- *Kan ik wel opnieuw beginnen als ik spijt heb over de keuzes die ik heb gemaakt?*
- *Hoe ver is té ver?*



Klinkt best interessant, toch? Dat klopt helemaal!

Deze onderwerpen zijn diamanten die iedereen van jong tot oud blijven boeien. Deze cursus is speciaal voor tieners zoals jij, want het gaat over jouw ervaringen, jouw vragen en die van je leeftijdsgenoten. Geen ingewikkelde verhalen, maar alles op een eenvoudige manier

uitgelegd in een taal die jij begrijpt, met voorbeelden die uit het leven zijn gegrepen.

Doe mee met deze fascinerende cursus, mis niets en ontdek Gods geweldige plan voor jouw leven. Je zult ervaren dat je uniek geschapen bent voor grootse dingen! Geef je op via >> www.hoeksteen.org.

Wees er snel bij, want VOL=VOL.



Bedoeld voor: tieners van 14-18 jaar
Cursusleiding: Pieter Klaver en Lisette & Stefan van Aken
Data: vrijdag 5, 12 en 19 oktober, 18:30 - 21:30 uur (aanvang met maaltijd, afsluiting met gezellig samenzijn)
Cursusbijdrage: € 15,-
Locatie: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang
 Vervoer van en naar station Hillegom wordt aangeboden.



Twee toerustingsdagen Eerste Communie begeleiders

Op zaterdag 13 oktober 2012 en zaterdag 10 november 2012 wordt er een toerustingsdag georganiseerd voor begeleiders van de Eerste Communie in de parochie(regio's). De dag op zaterdag 13 oktober vindt plaats in Hoofddorp, Kruisweg 1073, de dag op 10 november vindt plaats in het Julianaklooster, Hoogeweg 65 te Heiloo. Op beide dagen wordt hetzelfde programma aangeboden. De dagen duren van 9.30 tot 15.30 uur. Voor meer informatie:

>> www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl



Bouwadvies Groot Holland

Zelfstandig onderdeel van de Monumentenwacht Noord-Holland. Wij zijn gespecialiseerd in:

- Aan- en verkoopkeuringen
- Meerjaren onderhoudsplannen
- Adviezen over vergunningen en subsidies
- Kostenramingen en begrotingen
- Begeleiding, toezicht en opleveringskeuringen
- Bestekken en werkschrijvingen

T: 075 6474586 F: 075 6474593
info@bouwadviesgroot-holland.nl

Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
Postbus 379, 1520 AJ Wormerveer

Gespecialiseerd in begrafplaats werkzaamheden

Grafdelven | Ruimen van graven | Individuele op- en herbegravingen | Grafkelders
Verzamelgraf kelders | Urn muren en kelders | Uitbreiding en herinrichting
Groenvoorziening | Padverharding | Restauratie en onderhoud grafmonumenten

De Hout 47, 1607 HB Hem | tel. 0228-544 484
mob. 06-539 691 11 | info@begrafplaatservice.nl



WWW.BEGRAAFPLAATSSERVICE.NL



UITVAARTVERZORGING A. DE JONG

sinds 1966 een vertrouwd gezicht voor een uitvaart vanuit het bisdom

persoonlijke begeleiding vanuit een familiebedrijf

Alle persoonlijke en rituele wensen zijn mogelijk.

voor vrijblijvende inlichtingen: tel.: (020) 676 1337
Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam, dejong@uitvaart.nl
www.amsterdamuitvaart.nl

lid van de BGNU

uitvaartverzekeringen

PRONK BOUWT MET MEERWAARDE



PRONK LEIDERS BV

leidekwerk
lood-, koper- en zinkwerk
ladder- en klimhaken

Vakgroep
Restauratie

Machinestraat 2, Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 39 1374, fax (0226) 39 2032

E-mail: info@pronkbouw.nl, website: www.pronkbouw.nl

Onbekende geschiedenis (64)

Dit keer doen we een duik in het bisschoppelijk archief en komen daarbij een tweetal foto's tegen van nog onbekende priesters. Ook nu doen we een beroep op onze lezers om uit te vinden wie deze priesters zijn. Stuur uw reactie naar Redactie Samen Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris), Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Per e-mail kan ook via: >> ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl



Onbekende geschiedenis (63)

Dhr. Bart Oud te Den Helder vond in het fotoarchief van zijn oma een voor hem onbekende foto van een priesterwijding. Graag wilde hij weten waar en wanneer deze foto genomen

is. En dat is gelukt en wel op een toch bijzondere manier. We kregen een e-mail van Pater Wim de Leeuw svd uit Deurne en hij vertelde dat hij tijdens een vakantie naar zijn geboorteplaats Bussum een exemplaar van "Samen Kerk" had meegenomen na zijn bezoek aan de Mariakerk aan de Brinklaan. De onbekende foto op de achterpagina herkende hij direct. Het was de kapel van het Groot Seminarie – Missiehuis – van zijn congregatie SVD (Societas Verbi Divini), Missionarissen van het Goddelijk Woord, in het Noord-Brabantse Teteringen. Hij wist zelfs te vertellen dat de getoonde priesterwijding plaats vond op 19 augustus 1951 en het was mgr. Joseph Wilhelmus Maria Baeten (1893-1964), de bisschop van Breda, die de wijdingen verrichtte. En als klap op de vuurpijl wist hij ook nog de namen van alle wijdelingen. In alfabetische volgorde: 1. Piet van Adrichem 2. Jean van Baal 3. Klaas Beutener 4. Theo de Boer 5. Arnold Dupont 6. Herman van Engelen 7. Ad de Groot 8. Harry Hendriks 9. Gerard van der Heijdt 10. Co de Hollander 11. Kapong Keda 12. Jan Niessen 13. Sjef van Paridon 14. Jan Simmers 15. Antoon Verschuur 16. Jan Umans. Pater Wim de Leeuw zelf werd gewijd in 1962 en viert dit jaar dus zijn 50-jarig Priesterfeest. Met al deze informatie kon dhr. Bart Oud eenvoudig vaststellen dat het ging om Theo de Boer, een neef van zijn vader. Hij was de zoon van Jacob de Boer en Cecilia Maria (Sijtje) Oud. Na zijn priesterwijding in Teteringen droeg hij op 26 augustus 1951 zijn Eerste H. Mis op in de Sint Martinuskerk te Bovenkarspel. Hij werd in 1953 uitgezonden naar Timor in Indonesië, waar hij na een kort ziekbed op 2 augustus 1975 is gestorven. Hij werd begraven op het kerkhof van Nenu op Timor.

Een tweede reactie kwam van dhr. Gerard Kok uit Hoogkarspel. Ook hij herkende de kapel van het Missiehuis Sint Franciscus Xaverius in Teteringen. Hier was zijn heerom Piet van der Thiel op 28 augustus 1949 tot priester gewijd. Bij al zijn ooms en tantes stond vroeger een foto van een vertrekkende trein en twee uit de ramen hangende en zwaaiende paters: zijn heerom Piet van Thiel en de bovengenoemde Sjef van Paridon. Zij gingen gelijk samen naar de missie.



P.S. Heeft ook u een onbekende foto van een kerkelijke gebeurtenis of een priester, pater of zuster en wilt u er meer van te weten zien te komen, dan kunt u deze opsturen naar de redactie van Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. De foto ontvangt u zo spoedig mogelijk weer retour.

ontwerp en productie van
magazine | krant | boek
huisstijl | folder | website
scherpste prijzen voor drukwerk

IDEEËN IN BEELD

novente

vormgevers

www.novente.nl

Geslaagd tienerkamp

Blijde gezichten op de bonte avond van het Tienerkamp. De vraag is natuurlijk of we deze foto ook hadden kunnen maken als ze op dat moment wisten dat ze enkele uren later om 3.00 uur 's nachts uit bed zouden worden gehaald voor een lichtprocessie.



Op het terrein van de zusters Karmelietessen in Vogelenzang staat enkele honderden meters vanaf de slaaplocatie een Maria kapelletje in een bosrijke omgeving. Gelukkig zorgden de brandende kaarsjes nog voor enig zicht in het donkere bos onderweg. Eenmaal aangekomen bij het kapelletje een Wees Gegroet en de zegen van pater Victor als afsluiting van de dag. De kaarsjes bleven bij Maria, nu zagen we op de terugweg helemaal geen hand meer voor ogen!

Op verzoek van de tieners is er op 13 oktober een reünie gepland in Warder. Ook andere tieners die niet op het kamp aanwezig waren tussen de 12 en 16 jaar zijn daarbij van harte welkom.

Drie infoavonden **WJD Rio** september/oktober

Met nog tien maanden te gaan voordat het spektakel van de Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro 2013 losbarst, zullen er in september en in oktober drie informatieavonden worden georganiseerd in Amstelveen, Langedijk en Volendam. Deze hele

belevenis! Met de paus de openingsmis op het strand en de traditionele kruisweg door de sloppenwijken van Rio. Met ruim twee miljoen jongeren is de WJD het grootste jongerenevenement ter wereld. De avonden zijn bedoeld voor zowel jongeren als voor hun ouders en er zal uitgebreid gelegenheid zijn vragen te stellen. Voor de data, zie de agenda op deze pagina's. Voor meer informatie: >> www.jongbisdomhaarlem.nl of bel: 023 5112637.



>> www.jongbisdomhaarlem.nl en op de website van DiakonAction: >> www.diaconaction.nl staan ervaringsverhalen van andere jongerengroepen en vind je alle informatie die je nodig hebt voor het opzetten van je eigen actie. Met het gratis handboek en stappenplan is het organiseren heel eenvoudig. Op de website vind je nog meer materiaal, zoals liturgiesuggesties en een promotiefilmpje. Enthousiast geworden? Kom in actie!

DiaconAction 2012 in aantocht

DiaconAction komt er weer aan! In het weekend van 16 en 18 november gaan jongerengroepen vanuit heel Nederland aan de slag om zich in te zetten voor de naaste in hun eigen omgeving. Ook jij kunt meedoen!

Jongeren in actie!

Jongeren in Actie staat er dit jaar op de poster. Als je de Bijbeltekst Mattheus 25 leest, dan zie je dat Jezus op een gegeven moment zegt: *Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de minste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.* Jezus daagt ons uit! Als wij iets voor een ander doen, dan doen we het tegelijkertijd ook voor Hem! Op de website van het jongerenpastoraat:



- >> 27 september 2012
WJD Rio informatieavond Amstelveen
- >> 10 oktober 2012
WJD Rio informatieavond Langedijk
- >> 13 oktober 2012
Reünie tienerkamp Warder
- >> 26 oktober 2012
WJD Rio informatieavond Volendam
- >> 4 november 2012
Katholieke Jongerendag, Den Bosch
- >> 16-18 november 2012
DiaconAction
- >> 28 dec - 2 jan
Jongerenontmoeting Taizé in Rome
- >> 19 januari 2013
Impulsdag Geloofsopbouw in Heiloo
- >> 9 februari 2013
Trainingsdag I jongerenwerk in Heiloo
- >> 2 maart 2013
Trainingsdag II jongerenwerk in Heiloo
- >> 16 maart 2013
Stille Omgang in Amsterdam
- >> 24 maart 2013
Wereld JongerenDAG
- >> 6 april 2013
BAVO-dag voor vormelingen in Haarlem
- >> 18 mei 2013
Diocesane vormselviering in Heiloo
- >> 13-31 juli 2013
Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro

Meer informatie:
www.jongbisdomhaarlem.nl



Bisdom van Haarlem



De deelnemers aan de Summer School, samen met Marieke Karsten, Philip Weijers en Gerard van Wissen, bestuursleden van het CSLK en gastheer pastor Van Lent.

Geslaagde Summer School op Kaag Eiland

Hoe kan de sociale leer ons helpen bij maatschappelijke vraagstukken?

In augustus heeft het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) weer een driedaagse Summer School gehouden, een eerste kennismaking met de sociale leer van de Kerk. De opkomst was goed met zes jonge vrouwen en zes jonge mannen, het dubbele van de eerste Summer School in 2011. Het betreft studenten, deels werkend, in de leeftijd van 19 tot 31 jaar met een hogere of academische onderwijsachtergrond, variërend van bedrijfskunde, politicologie en rechten tot journalistiek, geschiedenis en onderwijskunde.

Het wordt steeds duidelijker dat de inrichting en het functioneren van de samenleving, de economie en de overheid niet zonder normen en waarden kunnen. De belangstelling voor het normatief kader dat de Sociale Leer van de Kerk kan bieden, komt daardoor steeds meer in de belangstelling te staan. In deze Summer School gingen docenten en deelnemers nader in op deze sociale ethiek en zijn de thema's in het bijzonder uitgewerkt naar de velden van economie en politiek. Er is gediscussieerd aan de hand van presentaties van deskundigen en in workshops werd de relatie tussen theorie, praktische toepassing en relevantie gemaakt. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren bijvoorbeeld de relevantie van de katholieke sociale leer voor de hedendaagse

maatschappelijke werkelijkheid, de ethiek van vredesoperaties, sociale leer en politiek en 'social market economy', dit laatste thema in de vorm van een lezing door mgr. Van Luyn, emeritus bisschop van Rotterdam en vml. voorzitter COMECE. Ook gastheer pastor Van Lent verzorgde een workshop.

Het is hoopgevend om te mogen zien dat jonge mensen in hun vakantie en naast hun studie tijd vrij maken om zich te verdiepen in de Katholieke Sociale Leer van de Kerk. Allemaal lieten ze hun grote interesse blijken in dit thema en toonde zij hun engagement. De komende maanden biedt het CSLK hen mogelijkheden aan voor verdere verdieping.

De Summer School werd gehouden in het vormingscentrum van de Stichting Stal op de Kaag op het Kaageiland. Een prachtige, gastvrije omgeving en een meer dan uitstekende verzorging werden ons, sprekers, deelnemers en leiding, geboden. Wederom een zeer geslaagde cursus. <

Philip Weijers
Bestuurslid CSLK
Permanent diaken

DE GESTOLEN BRON VAN ARSACAL

Tekeningen en teksten: Marieke Waterlander

1 DE FAMILIE LEEUWENHORST MAAKT MET EEN CAMPER EEN TREKTOCHT DOOR NOORD-AFRIKA. ERGENS IN HET BINNENLAND VAN TUNESIË PAUZEREN ZE OM WAT TE DRINKEN EN TE ETEN. LUPE RENT DE BERG OP EN HAAR BROER THOM GAAT ACHTER HAAR AAN.

2 LUPE, WAAR GA JE HELEMAAL HEEN? HET IS VEEL TE HEET OM JE ZO UIT TE SLOVEN. WAT DOE JE HIER HELEMAAL OP DE BERG?

3 HA, HIER HEB IK EINDELIJK WEER BEREIK, THOM. IK HEB AL EEN HELE OCHTEND NIET KUNNEN SMS'EN. STRAKS WORD IK NOG VERMIST.

4 SLIM VAN JE. IK GA OOK EVEN GAUW KIJKEN... TJEE, EEN HELE LIJST BERICHTEN. IEDEREEN VRAAGT WAT ER AAN DE HAND IS. HA, NIETS DUS, ALLEEN MAAR DAT WE HIER IN DE PREHISTORIE MOETEN LEVEN. ZIJN PAPA EN MAMA AL KLAAR MET DE PICKNICK?

5 WE MOETEN DENK IK WEER TERUUUUUG.
AAAAAAAAAAAAA.....

6 DE GROND ZAKTE PLOTSELING WEG ONDER HUN VOETEN EN ZE VIELEN EN VIELEN EN VIELEN... ER LEEK GEEN EINDE AAN TE KOMEN.

7 WAS DAT EEN AARDVERSCHUIVING? DAT IS TOCH NIET NORMAAL?

9 ZE KEKEN OM ZICH HEEN EN ZAGEN VLAKBIJ EEN OUD MANNETJE IN EEN SOORT BOERKA MET EEN CAPUCHON.

8 WELKOM IN ARSACAL. EN NEE, HET IS GEEN AARDVERSCHUIVING DIE JULLIE HIER BRACHT. JULLIE ZIJN DOOR DE VIJFDE DIMENSIE GEVALLEN.

10 HEUEUEUEUEUH.....? DE VIJFDE DIMENSIE?

11 JA, BIJ JULLIE KENNEN ZE ALLEEN DE DRIE DIMENSIES VAN DE RUIMTE EN DE VIERDE VAN DE TIJD. MAAR ER ZIJN ER VEEL MEER. DIT IS HET LAND VAN ARSACAL. VROEGER WAS HET EEN GELUKKIG LAND. TOTDAT DE BETWETERS ALLES OVERNAMEN.

WORDT VERVOLGD...