

mei 2012

SamenKerk 4

Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam

De katholieke Sociale Leer
en de schuldencrisis

pagina 4

"Vergeving maakt alles
weer nieuw"

pagina 10

Vergeef ons onze schuld...

In dit nummer

Van de redactie	3
De katholieke Sociale Leer en de schulden crisis	4
Ondernemen in christelijk perspectief	6
Woord van de bisschop	8
“Vergeving maakt alles weer nieuw”	10
Een bijzondere vloer aan de Amstel	12
Is delen dom?	14
Van onderop	16
Nieuwe school is een teken van hoop	18
'n beetje crypto	20
Catechese	21
Van harem tot fitna	22
Kisikids	24
Vergeven is een werkwoord!	25
Jongerenpagina's	26
Vermeldenswaard	28
Geboekt	29
Personalialia / Vermeldenswaard	31
Onbekende geschiedenis	32

Colofon

Samen Kerk is het informatieblad binnen het Bisdom Haarlem - Amsterdam en verschijnt tienmaal per jaar nummer 4 jaargang nr. 37

Verantwoordelijke redactie:
Margot de Zeeuw,
Wim Peeters, hoofdredacteur

Redactieadres:
Samen Kerk
Postbus 1053,
2001 BB Haarlem
Telefoon: (023) 511 26 60
Faxnummer: (023) 511 26 59
Giro 43509
E-mail: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Internet: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Medewerkers:
Marcel Poorthuis (Parels uit de Schattengrot)
Ko Schuurmans (Bijbel en liturgie)
Hein-Jan van Ogtrop (Kerkengek)
Floor Twisk (Onbekende Geschiedenis)
Stefan en Lisette van Aken (Huwelijk en Gezin)

Eleonora Hoekstra-Ros (Van Onderop)
Evert Veldman (Wereldwijd)
Beate Gloudemans
Mirjam Spruit - Borst (Jongerenpagina en Catechese)
Berry Klaassens

Abonnementsprijs:
€ 29,00 per jaar; buitenland: € 35,00 per jaar
Abonnementenadministratie: (023) 511 26 40

Advertenties:
Borgerpark Media
Postbus 8027
6060 AA Posterholt
Telefoon: (0475) 711 362
E-mail: info@borgerparkmedia.nl
www.borgerparkmedia.nl

Vormgeving/technische realisatie:
Novente vormgevers, Lunteren

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten en illustraties is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken kunnen reageren via bovenstaand adres.

Hij kijkt naar ons uit...

In de nasleep van de revolutie die midden jaren zestig de Kerk in Nederland begon op te eten - dat doen revoluties altijd, haar kinderen opeten - leek ook de biecht te verdwijnen. Wat goed is en wat kwaad, staat niet objectief vast, maar is afhankelijk van mijn bedoeling. Aldus stelde het toen heersende subjectivisme. Dus hoeft ik niet meer mijn zonden te belijden, want ik bedoel het altijd goed en ik zondig dus ook niet meer.

Iedereen heeft op zijn of haar eigen manier ervaren hoe de biecht uit Nederland verdween. Ik weet nog hoe het bij ons op kostschool ging: elke maand kwam pater H. om “biecht te horen”. Hij kwam om het leven in een auto-ongeluk, en daarmee was op ons internaat de biecht feitelijk passé - zo ging dat toen. De andere paters hadden er niets meer mee.

Inmiddels zijn we bijna vijftig jaar verder. Langzamerhand begint iedereen te beseffen, dat godsdienst zonder verlossing zinloos is, dat als alleen mijn goede bedoelingen ertoe doen, ik autonoom ben en dus geen plaats heb voor God. “Ik sla mijn vrouw, want ik heb het beste met haar voor”. Een redenering, die God niet nodig heeft.

Over vergeving van schulden gaat dit nummer, morele schulden, financiële schulden.

Maar we hebben meer, zoals u van ons gewend bent. Kerkengek ging voor ons naar Nes aan de Amstel. We zijn met Wereldwijd in Tanzania, Catechese neemt ons mee naar een nieuw tijdschrift voor geloofsopvoeding, “groeien”, Jongeren gaan naar Taizé.

Als altijd hebben we voor u Van Onderop, door Eleonora Hoekstra geknipt uit de parochiebladen, een Cryptogram, en de Onbekende Geschiedenis van onze Archivaris Floor Twisk.

Waarom zoveel verschillends, iedere maand? Omdat wij geloven dat het leven de moeite waard is, dat alles mooi is omdat, zoals Dostojevski, zegt, “alles van God komt”: het goede uiteraard, maar ook het kwade dat uiteindelijk geen kwaad blijkt. Of, zoals onze bisschop het zegt in zijn bijdrage: Alles maakt Hij nieuw, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zelfs de dood zal verkeren in Leven en Opstanding.

We hoeven alleen maar, zoals de Verloren Zoon op de omslag, de grootheid durven hebben om terug te keren op onze schreden, en de Vader om vergeving te vragen. Hij staat al sinds midden jaren zestig naar ons uit te kijken. <

Wim Peeters – hoofdredacteur



Bij de voorplaat:

Rembrandt van Rijn, bDe terugkeer van de verloren zoon, 1668, Hermitage, Sint Petersburg.

De katholieke Sociale Leer en de schulden crisis

We zitten in Europa in een schulden crisis. Elke dag horen we op radio, tv en internet over de oorzaken en de mogelijke oplossingen van die crisis. In de bijbel wordt er ook regelmatig gesproken over schulden en in een enkel geval over financiële schulden, zoals de dienaar die tienduizend talenten schuldig was aan zijn koning. In 2008 is in ons bisdom het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) opgericht. Dat Centrum stelt zich tot doel om de kennis en toepassing van deze leer te verbreiden als wezenlijke bijdrage om een rechtvaardige opbouw van de samenleving na te streven. We spraken met Phillip Weijers, bestuurslid van het Centrum en permanent diaken van ons bisdom, over wat de Katholieke Sociale Leer kan betekenen in deze (crisis)tijd.

We hebben momenteel in Europa te maken met een grote schulden crisis. Wat zegt de sociale leer over het maken van schulden, over de schuldeisers en de schuldenaren?

Philip Weijers: Er is een hervorming nodig van het financiële stelsel. Een recent uitgebracht document van het Vaticaanse “Justicia et Pax” spreekt daar ook van. Banken spelen momenteel een dubbelrol. Aan de ene kant dragen zij zorg voor het spaargeld van hun klanten, aan de andere kant hebben liberalisering en deregulering er toe geleid dat spaargelden voor risicovolle bankproducten ingezet werden. Daarom pleit de sociale leer voor een loskoppeling tussen deze twee zaken. Dat voorkomt dat er met geld van derden wordt gespeculeerd, hetgeen tot grote gevolgen zoals de kredietcrisis heeft geleid. De economie en daarin de financiële markten, waarin de banken een grote rol spelen, hebben een verantwoordelijkheid door dienstbaar te zijn aan de samenleving. Maar in plaats van zich dienstbaar op te stellen, heeft de financiële sector de laatste tijd zichzelf als referentiepunt gebruikt. Zij werd doel op zich, en was daardoor minder dienstbaar aan de reële economie. Het gevolg daarvan is dat men niet meer de risico's minimaliseert, maar juist opzoekt, met alle gevolgen van dien. Sleutelwoord voor een begin van de oplossing is “Bonum Commune”, wat in de Sociale Leer van de Kerk staat voor het streven naar een goede samenleving. De waardigheid van de mens staat daarin centraal. En dan niet alleen de waardigheid van het individu, maar ook van de menselijke gemeenschap: de gemeente, de provincie, het land

etc. De Sociale Leer stimuleert ons om naar de wereld te kijken als een samenleving van mensen die allemaal beeld van God zijn (Imago Dei). Door middel van de rechtvaardigheid kan en moet dat in bepaalde gevallen ook heel zakelijk. Schuldenaren hebben bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om niet hun schulden te laten neerkomen op de gemeenschap. Ook in groter verband geldt dat. Zo moet Griekenland zijn schulden als gevolg van corruptie en financieel wanbeleid niet onevenredig afschuiven op de grotere gemeenschap van Europa.

Er is de laatste tijd in de media veel bericht over hoge salarissen van bestuurders en topmanagers. In sommige kringen wordt een maximum gehanteerd van 25 keer het gemiddelde salaris van de medewerkers in het hetzelfde bedrijf. Ook wordt vaak de Balkenende norm van 193000 euro genoemd. Kun je vanuit de sociale leer van de Kerk iets zeggen over wat een plausibel inkomen zou zijn voor een topbestuurder?

De Sociale Leer spreekt in dit verband veelal over een rechtvaardige verhouding tussen werk en beloning. Dat betekent dus dat er wel degelijk verschillen in beloning mogen zijn. Er is daarbij wel duidelijk sprake van een minimum. Een werknemer en zijn gezin moeten fatsoenlijk kunnen rondkomen van de verdiensten uit zijn arbeid. Daarnaast wordt er ook gesproken over de plicht van de liefde, waarin de mensen die het ruimer hebben anderen helpen die het minder hebben. Als het gaat om exorbitant hoge beloningen wordt er gewezen op de mogelijkheid en verantwoordelijkheid van de

consument om te zeggen: “bij zo'n producent neem ik niets af, ik kan hier niet achter staan.” Dan krijg je wellicht een zelf-corrigerend mechanisme.

Dat zou betekenen dat een “graaier” er voor zou kunnen zorgen dat een compleet bedrijf te gronde wordt gericht, waarmee vele medewerkers op straat staan en in armoede kunnen vervallen...

De Sociale Leer geeft geen technische oplossingen, maar toetst aan de hand van het Evangelie een rechtvaardige inrichting van de samenleving. De praktische uitvoering is een verantwoordelijkheid van uiteenlopende organisaties, waaronder overheden. In dit verband zien we dat er, mede op basis van de sociale encyclieken zoals Caritas in Veritate van paus Benedictus XVI, maatregelen worden genomen om risicovol gedrag aan te pakken.

De kerk spreekt tot mensen van goede wil. Maar zoals er mensen zijn die geneigd zijn om zichzelf te verrijken, zo zullen er ook zijn die onder de mom van een beperking willen profiteren van sociale regelingen. Sommigen spreken in dat kader oneerbiedig over mensen die zich laten “pamperen”, hetgeen de maatschappij veel geld kost. Hoe staat de sociale leer tegenover de eigen verantwoordelijkheid van de mens, en hoe krijgt dat dan gestalte?

De sociale regelingen zijn vaak in het leven geroepen in samenhang met instanties die de mens verder moet helpen. Eigenlijk doet een hulpverlener het goed als hij zichzelf overbodig maakt, als hij leert de mensen weer terug te laten gaan naar de maatschappij. Soms zijn er dubbele belangen, ook de hulpverlener heeft belangen om zijn baan te behouden. Het “pamperen” is dan een verleiding, maar staat haaks op de persoonlijke waardigheid van de persoon, primair uitgangspunt van de Katholieke Sociale Leer. Aan de andere kant is het ook de taak van de maatschappij om zorg te dragen voor de zwakkeren in de samenleving. Het is daarbij echt belangrijk om maatwerk te leveren en niet alle mensen die hulp nodig hebben op één hoop te gooien. Het idee bijvoorbeeld om sociale werkplaatsen grotendeels op te heffen getuigt ervan dat er weinig tot geen maatwerk geleverd wordt.

De Kerk is geen groot voorstander van het socialistisch-communistisch systeem, maar ook niet van het kapitalistisch systeem. Is er een alternatief?

Ik heb zelf in de periode 1982-1990 mogen zien – in het gezinsleven van waaruit mijn Poolse vrouw kwam – dat het communistisch systeem duidelijk niet werkt. Mijn schoonouders waren beiden academisch opgeleid, zo was vader jurist, maar als persoon kon hij daar toen niet



Diaken Philip Weijers: “Schuldenaren zijn ervoor verantwoordelijk dat hun schulden niet neerkomen op de gemeenschap.”

veel mee. Talenten werden duidelijk niet benut. “Een verloren generatie” zo typeerde mijn schoonmoeder het eens. Mensen worden binnen het systeem over één kam geschoren. Maar het kapitalistisch systeem werkt ook niet goed, de mens neigt in dat systeem ge-utiliseerd te worden, slechts gebruikt te worden zolang als nodig. De encycliek *Laborum Exercens* uit 1981 gaat daar dieper op in. Een interessant document, mede omdat de auteur, de zalige paus Johannes Paulus II, zelf beide systemen van dichtbij heeft meegemaakt. Een alternatief systeem ligt in het midden, en daar ligt mijns inziens de Sociale Leer van de Kerk. De menselijke waardigheid en solidariteit is daarbij het uitgangspunt. In sommige opzichten heeft het raakvlakken met het Nederlandse poldermodel. Dat is in zekere zin solidair, waarbij de mens voorop staat en waarin iedereen wordt geacht zijn eigen verantwoordelijkheid naar vermogen te nemen.

De sociale leer laat duidelijk zien dat de mens en zijn waardigheid centraal moet staan. De Kerk is zelf ook werkgever. Waarin komt die centraliteit van de mens in het beleid van de Kerk tot uitdrukking?

De Kerk heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Zo is er in het verleden veel aandacht geweest voor het soort aandelen dat de Kerk bezit. De verantwoordelijkheid voor die voorbeeldfunctie zit ‘m ook in de communicatie. Zo is het feit dat “de kraan van een loodgieter ook wel eens lekt”, geen excuus om in de kerk de zaken niet goed op orde te hebben. In het bedrijfsleven bestaat de uitdrukking “eat your own dog food”. Dat komt er ongeveer op neer dat je je eigen producten gebruikt. Als het gaat om de Sociale Leer van de Kerk is het dus zaak dat de kerk als werkgever die zelf nauwgezet toepast. <

Interview: Stefan van Aken

Stef van Harlingen ontwerpt met zijn medewerkers duurzame klimaatsystemen, onder andere voor de twee kantoorpanden op deze pagina.



Stef van Harlingen:

Ondernemen in christelijk perspectief

Thuis aan de keukentafel is het al niet altijd gemakkelijk de theorie van het geloof om te zetten in de praktijk, maar in ons werk is het vaak helemaal lastig. Uiteindelijk moeten er 'targets' gehaald, moet je presteren, geld verdienen en winst maken. En het allerliefst ook nog flink groeien ieder jaar. Hoe ga je daar als katholieke ondernemer mee om? Stef van Harlingen, eigenaar van ingenieursbureau Van Harlingen Grondwater Management B.V. uit Vogelenzang, vertelt daarover tijdens een studiedag van het CSLK op 11 mei in De Tiltenberg. In Samen Kerk alvast een voorproefje!

Iedere ochtend begint Stef van Harlingen zijn werkdag met gebed: "Het helpt me mijn handelen te verankeren in de leer die Jezus ons gegeven heeft," zegt hij daarover. "Ik vraag dan om kracht en wijsheid, zodat ik liefdevol en rechtvaardig kan omgaan met mijn medewerkers, onze klanten, leveranciers én concurrenten. Daarnaast bid ik voor mijn gezin en familie, voor de versterking van het geloof en voor vragen rondom mijn werk." Stef denkt dat zijn medewerkers inmiddels wel weten hoe hij zijn dag start, "maar ik maak het niet te zwaar en wil het zeker mijn collega's niet opleggen. Misschien dat op een gegeven moment iemand aanhaakt, dat is dan prima."

Economisch model

Belangrijk in de sociale leer van de kerk is de omgang met je medemens, maar ook de eigen verantwoordelijkheid

die iedereen heeft. Daarmee raken we aan het thema van dit nummer: schuld. Stef: "Schuld heeft een materiële en een immateriële kant. Ik vind het in materieel opzicht te gemakkelijk om te zeggen: 'Vergeef ons onze schuld'. Er is nu eenmaal een economisch model en het is de bedoeling dat je als ondernemer iets opbouwt en verdient, anders kun je niet bestaan. We werken hier met tien mensen. Die hebben een inkomen nodig en daarvoor draag ik verantwoordelijkheid. Als ik een klant die in de problemen is gekomen, zijn schulden kwijtscheldt, hebben wij zijn probleem overgenomen. Uiteindelijk kan dat onze eigen ondergang betekenen en dat kan niet de bedoeling zijn." Dat gezegd hebbende, legt Stef uit hoe hij zijn ondernemerschap vanuit een gelovig perspectief onder andere invult: "We vermijden bijvoorbeeld individuele targets, zodat onze medewerkers meer ontspannen kunnen werken. We beste-

den veel aandacht aan efficiency, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, maar ook aan inhoudelijk interessant en uitdagend werk en een prettige werksfeer. Overwerk wordt automatisch doorbetaald, dus daarover is ook nooit discussie. Uiteindelijk moet dit natuurlijk wel leiden tot een positief eindresultaat, want het is zoals gezegd niet de bedoeling dat we er geld op toe moeten leggen. Dan breng je het voortbestaan van je bedrijf in gevaar."

Gave Gods

Met het ontwerpen van duurzame klimaatsystemen, wil Van Harlingen Grondwater Management B.V. bijdragen aan een beter klimaat en een duurzamer samenleving. Stef refereert in dit verband aan paus Benedictus XVI: "Zonder een nieuw respect voor het verbond tussen de mensheid en de natuur, dreigt de menselijke familie uit te sterven." Een ander punt dat opvalt in het bedrijfsbeleid is het feit dat er jaarlijks een vast percentage van de bruto winst naar goede doelen gaat: "We ondersteunen lokale initiatieven, maar ook kerk-gerelateerde goede doelen," aldus Stef. "Paus Benedictus XVI zegt dat het typische van ons geloof niet onze grote inzet is op ethisch vlak, maar het aanvaarden van de gave Gods, die te beleven en dan de ethische conclusies te trekken. Dat is uiteindelijk wat ik wil verwezenlijken binnen mijn bedrijf." <

Interview: MdZ



Studiemiddag: Ondernemen en christelijke ethiek
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk organiseert op vrijdagmiddag 11 mei haar vijfde studiemiddag, deze keer over ondernemen en christelijke ethiek. Er bestaat een spanningsvolle relatie tussen het economisch handelen en de ethiek. Ook veel christenen die in het bedrijfsleven werkzaam zijn, voelen deze spanning: hoe kan ik in de harde economische werkelijkheid ook christen zijn? De kwestie die ons in deze studiemiddag zal bezighouden is de vraag naar het 'ethisch frame' van het ondernemen. De vraag zal primair worden bezien vanuit de katholieke sociale leer/het christelijk sociaal denken.

Datum: 11 mei 2012. **Aanvang:** 13.00 uur.
Locatie: De Tiltenberg, Vogelenzang. Meer informatie en het volledige programma: >> www.cslk.nl en >> www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Toegang is gratis; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wel graag vooraf aanmelden bij >> mkarsten@tiltenberg.org

De strijd om de ziel van de mens

Grote kerkelijke feesten als Pasen en Kerstmis zijn voor de media altijd weer aanleiding om mensen te vragen wat ze er nog van weten. De afgelopen paastijd zag ik toevallig zo'n straatinterview op de Duitse televisie. Aan voorbijgangers werd gevraagd: Wat vieren we nu eigenlijk met Pasen? Het is toch wel even schrikken. Als eerste komt natuurlijk altijd de onvermijdelijke paashaas uit de hoge hoed. Een ander meende stellig te weten dat het om een oud Germaans feest ging. Een derde kon ons meedelen dat de geboorte van Jezus gevierd werd. Alleen de moslims gaven onmiddellijk het juiste antwoord: Christenen vieren de Opstanding van Jezus uit de dood! Zij leven nog in een religieuze wereld, en weten wat de Islam leert en waar het verschil van het Christendom.

Het laat onthutsend zien hoezeer onze christelijke cultuur verbreekt, hoe groot het religieus analfabetisme is. De stormen van onze tijd, van secularisme en materialisme, van falen ook binnen christendom en kerk zelf, hebben heel wat mensen van hun geestelijke ankers gerukt. Velen dobberen rond in een spiritueel vacuüm. Maar daarin kan een mens niet lang leven. Daarin kan je ziel niet ademen. Het zuigt onherroepelijk andere dingen naar binnen. Dingen van deze wereld: succes, geld, genot. Of ook allerlei alternatieve spiritualiteit. Waarzeggers, astrologen en mediums hebben hoogconjunctuur. Zelfs antieke goden zijn weer in opmars. In Griekenland is de verering van Zeus, in Denemarken van Thor en Odin weer als officiële godsdienst erkend. Maar ook Christus is nog lang niet uitgespeeld. De uitvoering van de 'Passion' in Rotterdam bracht duizenden op de been. Maar Hij moet het nu opnemen tegen heel wat nieuwe afgoden. Wat we ten diepste meemaken, is de strijd om de ziel van de mens. Die wordt gevoerd op de areopaag van deze tijd, in het publieke debat – TV, tijdschriften en boeken – waar meningen over God en mens, geloof en wereld, stevig botsen. En zo hoort het ook. Maar bovenal wordt hij gevoerd in het hart van iedere mens. Dat laatste is bij ieder anders. Ik vind dat fascinerend om te zien. Als priester mag je daar wat dichterbij staan.

De strijd in het hart van iedere mens

Soms zit het er van jongs af aan al sterk in. In mijn eerste parochie had ik een misdienaartje van acht à negen jaar oud. Van zijn ouders mocht hij geen misdienaar zijn. Ze hadden niets met geloof en kerk. Maar hij was niet te houden. Stiekem klom hij uit het raam thuis om maar in de kerk en bij O.L. Heer te kunnen zijn. Uiteindelijk zijn z'n ouders maar gecapituleerd. De Geest gaat zo z'n eigen wegen. Anderen moeten eerst gebrokenheid ervaren, om zich heen en in zichzelf, om verlangen te ervaren naar Verlossing. Ik heb het al eerder gezegd: Je bent geen christen omdat je zoveel beter bent dan anderen – de eerste christenen werden gerekruteerd uit zondaars, tollenaars en publieke vrouwen – maar omdat je weet dat je vergeving en verlossing nodig hebt en dat die je in Christus wordt aangeboden. Sommigen tenslotte, moeten eerst flink van de weg afraken, en hebben een aparte ervaring nodig om Hem later weer terug te vinden. Zo is het bij mij gegaan, maar ook bij een van m'n vrienden. Hij was protestants opgevoed, maar deed er niets meer aan. Z'n vrouw was katholiek en deed er ook niets meer aan. Maar haar liet het niet met rust. Op een dag zei ze: 'Ik wil terug naar de kerk', en gaf er meteen ook uitvoering aan. Er werd een kruisbeeld opgehangen in de kamer. Er kwamen een Mariabeeld



en een icoon. Hij zag het met groeiende frustratie aan. En op een avond werd de boosheid zo groot dat hij de icoon van de muur nam en op de grond stuk wilde gooien. Hij riep: 'God, als u bestaat, geef me dan geloof. Maria als je werkelijk moeder bent, toon je dan ook aan mij'. Die nacht had hij een sterke visionaire droom. Maria verscheen aan hem en keek hem alleen maar aan, met intense liefde en betraande ogen. Het veranderde alles. Hij kwam tot geloof, en als protestant van origine werd hij apostel van Maria. Hij begreep ineens dat oude katholieke adagium *Door Maria tot Christus*, en haar geestelijk en universeel moederschap. Zoals zijzelf zegt tegen de herderskinderen in Fatima: "Wie zich aan mij toe-vertrouwt, beloof ik het heil. Deze zielen zal ik brengen als bloemen voor de troon van God".

De religie van de hoop

Christendom is de religie van de hoop. Jezus belooft ons een bevrijding die totaal is: uit alles wat ons bedrukt en beklemmt zullen we opstaan. Alles wat gebroken is wordt geheeld. Alle knellende banden van verdrukking en onvrijheid worden gebroken. Alle zonden die we bij Hem brengen, worden vergeven. Alles maakt Hij nieuw, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zelfs de dood zal verkeren in Leven en Opstanding. Eens zal Hij alle tranen van de ogen afwissen, zegt de Schrift, want al het oude is dan voorbij. Tegen de macht van zijn Liefde is niets bestand. We worden verlost, niet door menselijk vernuft of ideologieën, niet door Zeus, Thor of Odin, niet door magiërs en mediums, zelfs niet door heiligen, wijzen en leraars, die ons wel de weg kunnen wijzen, maar alleen door Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven zelf. In zijn eigen lichaam heeft Hij de twee werelden één gemaakt, schrijft Paulus; heeft Hij het menszijn als het ware opgeheven en vergoddelijkt, en door zijn Opstanding sleept hij ons mee in een totaal nieuwe dimensie van leven. In de gemeenschap van de kerk, zijn mystieke Lichaam, reikt Hij ons door het Woord en de Sacramenten de middelen om ons met God te verzoenen, één te worden met Hem, en voor altijd in Zijn eeuwig goddelijk leven te delen. Hier ligt onze missie voor deze tijd. Zelf proberen vanuit deze hoop en kracht te leven, en anderen de weg wijzen naar die werkelijke verlossing, naar vergeving en heling. Dat is naar Christus. Maria baant voor ons die weg. Mogen we in deze meimaand haar voorspraak en bemiddeling voor onszelf en onze dierbaren bijzonder ervaren. <

Mgr.dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Uit de kroniek en de agenda

- 11 april: de bisschop voert overleg met de Petrusbroederschap.
- 12 april: de bisschop vergadert met het bestuur van het Militair Ordinariaat.
- 13 april: de bisschop heeft een interview met Kruispunt-radio in verband met de 85ste verjaardag van paus Benedictus XVI.
- 14 april: mgr. Van Burgsteden bezoekt de Bavodag voor vormelingen in de kathedraal in Haarlem.
- 15 april: de bisschop viert de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in Heiloo.
- 17 april: bisschop en hulpbisschop nemen deel aan de bisschoppenconferentie in Utrecht.
- 18 april: mgr. Punt overlegt in Utrecht in de Permanente Raad van de bisschoppenconferentie.
- 19 april: bisschop en hulpbisschop ontvangen de dekensvergadering. Nadien bezoeken beiden de ontvangst ter nuntiatuur bij gelegenheid van de zevende verjaardag van de pauskeuze.
- 21 april: de bisschop heeft in Hoorn een ontmoeting met het team van de regio Hoorn, voorafgaand aan een regionale Vormselviering.
- 22 april: bisschop en hulpbisschop concelebreren in Den Haag met de Nuntius en collega-bisschoppen de pontificale H. Mis bij gelegenheid van de verjaardag van de Pauskeuze.
- 23 april: bisschop en hulpbisschop vergaderen met de Diocesane Raad voor Economische Aangelegenheden (REA).
- 25 april: ontmoeting met pastores en bestuur van de regio Schagen.
- 27 april: de bisschop bezoekt een symposium van de diaconkring met de Rotterdamse collegae. 's Middags hebben bisschop en hulpbisschop een vergadering met een afvaardiging van de FKT.
- 28 april: de bisschop en hulpbisschop nemen deel aan de jaarlijkse ontmoetingsdag van de gebedskring rond De Tiltenberg.

Rector Nars Beemster:

“Vergeving maakt alles weer nieuw”

Tien jaar geleden werd Nars Beemster (42) priester gewijd. Hij was onder andere kapelaan in Volendam. Afgelopen zomer maakte hij een lange studiereis naar de Verenigde Staten om zich daar te laten inspireren door het jongerenwerk. Per 1 januari jl. is hij rector Gerard Bruggink opgevolgd als rector van OLV ter Nood in Heiloo. Alle reden dus voor een nadere kennismaking. Margot de Zeeuw sprak met hem over zijn plannen met ‘het Putje’ en het missionair centrum, maar ook over schuld, boete en vergeving.

Als jonge kapelaan je weg vinden in een parochie en in de omgang met mensen die vaak ouder zijn dan jijzelf, dat is geen sinecure. Dat heeft rector Nars Beemster in Volendam aan den lijve ervaren. “Ik ben natuurlijk een stijfkoppige West-Fries,” lacht hij, “en toen ik begon als priester was ik nog jong en onbezonnen, maar ik vind het bij een christelijk leven horen dat te overwinnen en om vergeving te kunnen vragen. Als je vergeving wilt ontvangen, moet je erom vragen. Dat heb ik op het seminarie geleerd, maar ook in Volendam.” Rector Beemster heeft dus wel eens met een bos bloemen bij parochianen op de stoep gestaan om zijn excuses aan te bieden: “Ze waren wel verbaasd toen ik daar zo stond, maar ze hebben dat heel goed opgepakt. We konden daarna weer met elkaar verder.” En daarmee raken we een belangrijk aspect van vergeving: “Het maakt alles weer nieuw,” zegt hij. “Er zit enorme kracht in vergeving en je kunt na vergeving opnieuw een relatie opbouwen. Ik heb ervaren dat relaties daarna zelfs echter werden, doorleefder.”

Boosheid en wrok

De biecht is in dit verband voor rector Beemster essentieel: “Ik denk dat de Eucharistie niet kan bestaan zonder het Sacrament van Boete en Verzoening. Het eerste slachtoffer van boosheid en haat, dat ben je zelf. Niet voor niets staat er geschreven: ‘Wie zijn broeder of zuster haat, heeft het eeuwig leven niet in zich’. Ik heb daar zelf ook in vastgezet, maar als je niet kunt vergeven en zelf niet om vergeving kunt vragen, vernietig je jezelf in boosheid en wrok.” Voor wie dit een onmogelijke opgave lijkt, heeft de rector een goede tip: “Ik heb zelf ervaren dat het helpt om te bidden voor de mensen met wie je het moeilijk vindt om samen te leven.”

Biechten komt terug merkt rector Beemster en daar wil hij in Heiloo ook alle gelegenheid voor bieden: “Daar maken we altijd tijd voor. Biechten helpt je echt en ik merk dat mensen er de waarde weer van inzien. Ik vergelijk het wel eens met het eten van bedorven voedsel: zoals ons lichaam zich pas weer goed voelt, als het zich bevrijd heeft van het bedorven voedsel, zo schijnt mij toe dat ook onze ziel pas weer gezond wordt als wat niet goed was ‘over’ wordt ‘gegeven’, in dit geval aan de Heer.



Rondleiding door het voormalige Julianaklooster: de rector legt uit wat er op de prachtige glas-in-loodramen is te zien.



Rector Nars Beemster: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom zijn kinderen, jongeren en gezinnen het speerpunt van ons beleid.”

Doordat je de dingen die je dwarszitten uitspreekt, wordt het van je weggenomen.”

Dat brengt het gesprek op de plannen met het missionair centrum in Heiloo: niet alleen wil de nieuwe rector alle mensen die dat willen, gelegenheid bieden te biechten en bijvoorbeeld deel te nemen aan Stille Aanbidding, ook mensen die individueel gebruik willen

over een goed opgeleide jongerenwerker. Dat is heel verstandig geweest, want dat betaalt zich daar nu terug. Daar wil ik me in ons bisdom ook op gaan richten. We hebben bijvoorbeeld al een paar keer een Kapeldag georganiseerd, een dag voor alle communicantjes uit de omliggende parochies. Ook de ouders doen dan graag mee aan de lichtprocessie en zo’n dag maakt dan diepe indruk op alle deelnemers.”

“Als je niet kunt vergeven, vernietig je jezelf in boosheid en wrok.”

maken van de prachtige gastenverblijven in het voormalig Julianaklooster zijn van harte welkom. Voor hen is een eigen meditatie programma opgezet. En natuurlijk verwelkomen de rector en de Blauwe Zusters ook graag groepen: de bedevaartgroepen die hier van oudsher komen, maar ook nieuwe groepen “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, dus het speerpunt ligt bij de kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Er komen hier veel groepen en soms is het moeilijk iedereen een plek te geven, maar ik vind het mooi om het centrum te zien groeien,” aldus de rector. Zijn studiereis naar de Verenigde Staten heeft hem wat dat betreft veel inspiratie gegeven: “Ik heb bijvoorbeeld in Volendam altijd met veel plezier met de kinderen gewerkt. Als je het positief brengt, dan zie je prachtige dingen gebeuren. Ik heb afgelopen zomer in Amerika gezien dat iedere parochie daar al jaren beschikt

Terugkijkend op tien jaar priesterschap en vooruitkijkend als rector in Heiloo, concludeert rector Beemster dat hij in die tien jaar, door alle worstelingen heen, inniger verbonden is geraakt met de Heer, “en die vreugde en kracht wil ik delen met de mensen. Ik ben ervan overtuigd dat al het goede dat ik rondom me zie gebeuren van de Heer zelf komt. Hij wil dat nog meer mensen zijn Moeder hier komen eren. Ik hoef alleen maar mijn best te doen en veel te bidden samen met de Blauwe Zusters die hier ook wonen. Want zo lezen we in de psalmen: ‘Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers voor niets’. Zo leef en werk ik en ik vertrouw er daarom ook op dat alles de Heer het Heiligdom verder opbouwt.” <

Interview: Margot de Zeeuw

Afsluiting meimaand

Op pagina 28 van Samen Kerk vindt u meer informatie over de afsluiting van de meimaand in Heiloo. Zo zullen Mgr. Punt en mgr. Hendriks op Tweede Pinksterdag 's avonds 19,00 uur de Eucharistie vieren. U kunt ook kijken op >> www.olvternood.nl voor meer informatie over de activiteiten.

De bedoeling van deze serie artikelen is aandacht te besteden aan de verbeelding van de Bijbel (met name van het Oude Testament) in de kerkelijke architectuur. We behandelen al menige kerk in binnen- en buitenland. Ook in ons eigen bisdom zijn interessante kerken: de uwe? Is er ooit een boekje over verschenen? Stuur het ons vlug, onze voorraad is bijna op. Na de artikelen over Ouderkerk en Bovenkerk nu ook aandacht voor de derde Urbanuskerk van ons bisdom in Nes aan de Amstel met een opmerkelijke vloer!.



De fraai bewerkte noordwand interieur.

Een bijzondere vloer aan de Amstel

Gezicht op de kerk vanuit het noordoosten.

In Ouderkerk staat een vroege Cuypers uit 1865, gewijd aan de heilige Urbanus, Paus. Hij slaagde erin veel belangrijke adellijke families voor het christendom te winnen en werd om die reden hard door keizer Severus aangepakt. Ja: hij werd gefolterd en in 230 vermoord. Een kloeke, heldhaftige man! In latere tijden, toen de Hollanders met de bisschop van Utrecht (een krijgsman in die dagen) vochten, moest deze echt heilige paus de grensstreek van het land van de heren van Aemstel tegen de gewijde belager uit Utrecht beschermen. Vandaar dat er sinds de 12e eeuw in de buurt maar liefst vier kerken aan hem werden gewijd: Duivendrecht, Nes aan de Amstel, Ouderkerk en Bovenkerk. De (helaas onlangs officieel geschrapte) heilige bleek een goede beschermer van Holland, want deze kerken vallen nog steeds niet onder het bisdom Utrecht, maar liggen allemaal binnen het bisdom Haarlem-Amsterdam. Drie van de vier kerken zijn Cuyperskerken, twee van Pierre Cuypers (die van het Centraal Station en het Rijksmuseum) en één (Nes aan de Amstel) van zoon Jos, die samen met pa de Haarlemse Bavo bouwde. De Duivendrechtse Urbanus is geen Cuyperskerk, maar een mini-kathedraaltje (met twee torens!) van architect Asseler.

De eerste Jos Cuyperskerk

Nes aan de Amstel is vermoedelijk in de 12e eeuw ontstaan op een landtong (Nes) aan

de oostoever van de Amstel. Deze drassige landtong werd later een eiland en slibde vervolgens vast aan de westoever. Nes wordt het eerst genoemd in 1639. Er was toen een buitenplaats en een schuurkerkje uit 1774. De muur met de eerste steen staat nu nog in de pastoretuin. In 1889 wordt het schuurkerkje vervangen door de forse driebeukige basilicale kruiskerk met een driezijdig gesloten koor en een zware vieringtoren met balustrade, hoektorentjes en spits. Deze grote kerk van Nes is de eerste kerk van de hand van Jos Cuypers. Vanaf 1884 is Jos werkzaam als zelfstandig architect. Van 1889 tot 1891 werkt hij in Nes aan de Amstel. Mgr. Callier die kwam kijken, was zo tevreden dat het bisdom de bouw van de grote Bavo aan de Leidsevaart aan deze architect toevertrouwde. Ook die kerk heeft een brede middentoren (in de vorm van een koepel), het zangkoor links van het hoogkoor (en niet achter in de kerk) en een harmonieuze atmosfeer. Ook de kerk van Nes aan de Amstel is (net als de Haarlemse Bavo) heel hardnekkig op het oosten gericht en ligt haaks op het water. Zo moet je om de kerk binnen te gaan voor je gevoel aan de achterkant naar binnen gaan. De westgevel wordt verlevendigd door de raampartij die iets naar voren uitspringt met daarboven een klimmend keperfries. Vader Cuypers zal wel tevreden zijn geweest, want de kerk van zoonlief is een fraai geheel van

bouw en aankleding, waarbij alle kunsten (architectuur, beeldhouwkunst, glazenierkunst, glazuur- en schilderkunst) in harmonie verenigd zijn. Vader Cuypers sprak dan van één ziel. Jos is nog een beetje onder de invloed van zijn vader.

Net als de Urbanuskerk van Ouderkerk heeft deze kerk een houten tongewelf en net als in Bovenkerk is er groot Martelaren van Gorkumraam in het zuidelijke transept. Eigenwijs is wel dat Jos de spits op de vierkante middentoren op een achtkantig tussenstuk plaatst. Dat zou vader nooit gedurfd hebben. Bij de Amsterdamse (helaas gesloopte) Willibrord van vader Pierre mocht Jos later ook een middentoren bouwen.

Het interieur

Binnen in de kerk vallen de genoemde houten gewelven op en de ramen in vroeg gotische vormen. In het schip zijn ze smal, in het koor zeer groot en met flinke rozetten bovenin. Hier denken we weer aan een groot project van vader Pierre: de S. Catharina in Eindhoven. Het interieur is zeer kleurrijk en toch niet kakelbont. Er zijn de gekleurde bakstenen bandversieringen langs de bogen in de kerk en de ramen, de glas-in-loodramen zelf, de kruiswegstaties van gebakken gekleurde tegels en geglazuurde bijbelse taferelen in de doopkapel (een ark van Noach met een complete kerk als kajuit). In de vloer is ook zeer kleurrijk de lofzang van Daniël 3 verbeeld. Als commentaar op



De orgelkas van Jos Cuypers.

Een ark van Noach met kerk-kajuit uit de doopkapel.



Daniël 3,82-90 worden al in 1891 door de voorstelling van Sem, Cham en Jafet (de stamouders van Joden, Saracenen en Christenen broederlijk naast elkaar), alle mensen geroepen tot de lofzang en tegelijkertijd alle volkeren uitgenodigd tot een interreligieuze dialoog. In die context is ook het vloerpaneel van Paus en Hogepriester (vs.84-85) in een goed joods/christelijk gesprek vermeldenswaard.

De communiebank met aandoenlijke engeltjes die aan de wijnpers draaien is nog afkomstig uit de schuurkerk. Het Cuypersatelier leverde een hoofaltaar uit 1894, een preekstoel uit 1904, een doopvont en de eerder genoemde als tegeltableaus uitgevoerde kruisweg uit 1905.

Het orgel

De koortribune in het noordertransept draagt een welluidend Adema-orgel. Net als in de Haarlemse Bavo kan dat orgel worden bezichtigd zonder dat je je hoeft om te draaien. De plaatsing op een tribune in het noordertransept hebben Nes en Haarlem gemeen met de Gentse kathedraal en de Mechelse O. L. Vrouw over de Dijle. Het Adema-orgel van 1893 vervangt een klein barokorgeltje van de vroegere kerk, dat niet meer hier paste. Zeer bijzonder is het dat het kleurrijke front ook door Jos Cuypers is ontworpen en uitgevoerd. Heldere, knappe (op linoleum geschilderde!) engelen kijken je aan. Het front is veel stralender dan het wat strakke orgelfront van de hulparchitect bij de bouw van



Paus en hogepriester in dialoog.

de Haarlemse kathedraal Jan Stuyt. Een restauratie in de jaren 90 van de vorige eeuw heeft het orgel in Nes in oude glorie van klank en uiterlijk hersteld.

Een fier bakken

Wat deze kerk extra bijzonder maakt is zijn opvallende ligging. Het lage polderlandschap van Amstelland (gelukkig nog niet te veel bebouwd) draagt er toe bij dat je de kerk van alle kanten goed kunt zien. En natuurlijk is het zicht van de overkant van de rivier helemaal top. De kerken van de jonge Cuypers hebben wat meer massa dan die van vader Pierre. Sommige van de torens van pa zijn wat aan spichtige kant. Daarmee wil ik Bovenkerk en Ouderkerk niet kleineren, maar ik wil toch wel zeggen dat de kloeke middentoren van Nes het erg goed doet. Jammer dat binnen het ruimtelijke effect teniet wordt gedaan door een vlak glazen (helaas niet doorzichtig) plafond. Een pluspuntje is dat de kerk heel vaak open is en talrijke passanten er inkeer zoeken en vinden. Binnenkort, bij het zomer wandel- en fietsfestival, staat hun ook een zeer volledig boek over deze unieke kerk ter beschikking. <

Hein Jan van Ogtrop, Haarlem

Over de kerk: T. Visser & H. Luyten, *St. Urbanuskerk Nes aan de Amstel*, Amstelveen 1981.

Zie ook het hoofdstuk over het oeuvre van Jos Cuypers in het boek over de Haarlemse Bavo 'Getooïd als een bruid'. Over het orgel: 'Een Adema aan de Amstel' van Ton van Eck & Victor Timmer, Nes 2007.

Is delen dom?

In de VS van Amerika strijden al jarenlang twee boeken om de eerste plaats op de lijst van de meest gekochte en gelezen boeken. Het ene boek is getiteld "Atlas shrugged" oftewel "Atlas -die mythologische figuur die de wereld draagt - in staking" en is geschreven door de Russisch-Amerikaanse filosoof Ayn Rand (1905-1982). Rand ontwierp een geheel eigen filosofie, het zogeheten Objectivisme. Haar boek, een roman, verscheen in 1957. Het is de dikste utopie die er is. Het is de kapitalistische utopie ten voeten uit. De invloed van Rand was en is nog steeds heel groot. Haar belangrijkste leerling was Alan Greenspan die tot 2006 de president was van de FED, de Amerikaanse Federal Reserve Bank, waarvan de monetaire politiek in onze geglobaliseerde wereld letterlijk ieder mens raakt zoals de kredietcrisis laat zien. Maar ook Milton Friedman, de beroemde econoom uit Chicago, was een volgeling van Rand. Hij was als econoom direct en indirect verantwoordelijk voor veel pogingen over de hele wereld om de utopie van het vrije marktkapitalisme te realiseren.

In het boek "Atlas shrugged" wordt op spanende wijze beschreven hoe kapitalistische utopisten op allerlei manieren trachten de bestaande samenleving kapot te maken. Alleen wanneer de ondergang en de vernietiging van de oude wereld volledig zijn, is het voor hen mogelijk om de utopische economie van het vrijemarktkapitalisme op te bouwen.

Eigen belang is het centrale concept van het Objectivisme van Ayn Rand. Alle ethische systemen uit de traditie stelt zij, met een grote historische greep, gaan ervan uit dat eigenbelang een kwaad is en altruïsme, onbaatzuchtigheid, een deugd. Welnu, volgens haar is het precies andersom. Delen met anderen wijst Rand volstrekt af als een irrationele handeling. In haar roman beschrijft zij hoe in het geheim in een vallei in de woeste bergen van Colorado een nieuwe maatschappij wordt voorbereid die de utopie van de hebzucht predikt. Daar proberen de bewoners hun vrije marktkapitalisme volledig uit. Iedereen produceert, concurreert en handelt met elkaar. Niets wordt er uit betrokkenheid of vriendschap geschonken. Alles moet door eigen arbeid worden verdiend. Wanneer de maatschappelijke ineenstorting van de buitenwereld tenslotte onontkoombaar is en de inwoners van de grote steden in paniek vluchten is het moment aangebroken dat de bewoners van de superkapitalistische gemeenschap in de bergen de wereld kunnen gaan redden. Hun leider, die er hard aan gewerkt heeft om de oude wereld te vernietigen, spreekt aan het slot van het boek de woorden: De weg is vrijgemaakt. We gaan terug naar de wereld! Hij hief zijn hand omhoog en boven de lege, verwoeste aarde maakte hij in de lucht het teken van...de dollar! Het boek "Atlas in staking" was in Europa lang onbekend. De filosofische stroming van Rand, het Objectivisme eveneens. De grote smaakmakende economen in de VS (Greenspan, Friedman, de Chicagoboy) laten zich echter door de ideeën van Rand hevig inspireren. Zij deden eerst hun verwoestend werk in een aantal Derde Wereldlanden (Argentinië, Chili), toen in de VS zelf met alle gevolgen van dien voor de hele wereld die ons bekend zijn. Inmiddels hoor ik hier in Nederland Frits Bolkensteijn, Mark Rutte en PVV-ideoloog Bosma ook enthousiast over het boek van Rand spreken.

Ik herhaal: delen met anderen, wijst Rand volstrekt af als irrationeel. Alle ethische systemen uit de traditie stelt zij, gaan ervan uit dat eigen belang een kwaad is en altruïsme een deugd. Het is echter precies andersom! zegt zij.

Maar hoe luidt nu de titel van het boek dat met *Atlas in staking* voortdurend strijdt om de eerste plaats in de rij van meest verkochte en gelezen boeken? U raadt het al: dat is de bijbel. De bijbel, dat oude stoffige, volgens sommigen achterhaalde boek waaruit joden en christenen hun levensvisie, hun mensvisie, mensbeeld halen. In dit boek, beter boekenkast met vele boeken van verschillende genres leren, horen wij het tegendeel van waarvoor Rand pleit. Van het eerste boek Genesis tot het laatste boek Openbaring is daarin de rode draad: delen met elkaar van wat onze van God gegeven wereld aanreikt is een dure plicht om te overleven met elkaar. In het groot, in het klein.

Het Oude Testament: woord én daad

In het Oude of Eerste Testament spreken Mozes en de profeten over de God van Israël als een trouwe God, een bevrijdende God, een voortdurend scheppende God. Een God die mensen weghaalt uit slavernij, onderdrukking en afgoderij en hen aanzet tot het doen van gerechtigheid, tot het worden van nieuwe mensen opdat de wereld werkelijk bewoonbaar wordt voor iedereen.

Wie deze joodse en dus ook christelijke geschriften serieus neemt, ontkomt er dan niet aan wel te moeten geloven in de mogelijkheid van verandering: wat nu is, kan het niet zijn. Joden en dus ook christenen hebben te leven vanuit Messiaans perspectief: eenmaal wordt wat niet bestaat! In het joodse denken zijn woord en daad onverbreekbaar met elkaar verbonden: woord en daad zijn een. Het woord is de daad, de daad is het woord. Het Hebreeuws gebruikt voor woord en daad zelfs het zelfde woord: dabar.

Het Nieuwe Testament: Jezus

De bevrijdende boodschap van het Oude Testament wordt vlees en bloed in de historische figuur van Jezus van Nazareth, in de geschriften van het Nieuwe of Tweede Testament. Zijn woorden en daden brengen het onvoorwaardelijk kiezen van God voor de mensen aan het licht. Hij, Jezus, is het evangelie, de goede en bevrijdende boodschap in levende lijve. Hij wil er zijn voor iedereen die oor en hart openstelt. Voor kleine mensen is hij bereikbaar.

Terwijl het in die tijd (welke tijd, onze tijd?) de gewoonte was de arme, zieken en andersdenkenden te negeren, ging Hij daar dwars tegenin. Werd Samaria, als het land van de ongelovigen door de schriftgeleerden gemedend, Jezus trok er dwars doorheen. Hij maakte zich juist daar aan een Samaritaanse vrouw bekend als de Messias (Joh.4, 1-42). Dat is wat je noemt inclusief denken: jij en ik, wij samen.

En dus niet: ik tegenover jou, jou sluit ik uit of jij bent mijn concurrent!

Door zijn manier van leven en door de vele verhalen die Jezus vertelde, wordt zichtbaar dat hij werk maakt van gerechtigheid en naastenliefde in de zin van het zorg dragen voor anderen. Hij roept ons toe: Jullie zijn het zout der aarde! Jullie zijn het licht der wereld! (Matteus 5, 13-16). Hij nodigt ons uit te woekeren met onze van God ontvangen talenten (Lucas 19, 1-7).

De 'historische' figuur van Jezus van Nazareth is heel belangrijk en inspirerend. Maar Hij is meer dan een inspirerende mens, zoals bijvoorbeeld Mahatma Gandhi, dominee Martin Luther King, bisschop Oscar Romero, moeder Theresa dat ook waren. Hij werd al spoedig 'Zoon van God' genoemd, waarmee men duidelijk wilde maken dat Gods Woord in Jezus als in geen ander aan het licht gekomen is. Anders gezegd: God laat zich kennen door Jezus. God staat vierkant achter alles waar Jezus zich voor inzet. Gods Geest waait in Jezus. Vandaar dat wij in het Nieuwe Testament horen over zijn opstanding uit de dood: wat hij heeft voorgegaan aan goedheid en liefde, gerechtigheid en vrede is niet meer kapot te krijgen en zal het uiteindelijk winnen van alles wat het tegendeel daarvan is.

In het Nieuwe Testament, in het boek 'Handelingen der Apostelen', lezen wij over het leven van de eerste christenen, de eerste volgelingen van Jezus de Christus. We ontdekken dat deze eerste christenen zich bezig houden met leren (onderricht), met dienen (noodlijden worden gesteund), met delen (alle bezit is gemeenschappelijk) en met vieren (gebed, lofzang).

Tegen het oprukkende neo-liberalisme (Rand, Greenspan, Friedman en vele anderen) hebben wij, christenen, een ethisch systeem of beter gezegd een bundel met bevrijdende en bemoedigende verhalen om ons te inspireren en er vooral werk van te maken. Het is die oude, maar immer actuele bijbel, die verhaalt over de God van Israël, een God van mensen, van Jezus, die ons joodse/ christelijke waarden aanreikt om je sterk voor te maken en vooral om ze handen en voeten te geven door met elkaar te delen om te kunnen overleven in deze wereld die voor veel mensen een woestijn is. Dat boek laten we ons niet afpakken door de waan van de dag, die neoliberalisme heet. Dus: delen is dom? Vergeet het maar! <

Ko Schuurmans

Vogels zijn vaak deel van de beeldspraak over de gevangenen of gevluchte mensen, maar wij kennen de duif vooral als symbool voor de vrijheid. In mei gedenken we de slachtoffers van de oorlog en de waarde van de vrijheid. Bovendien is mei van oudsher de maand waarin we Maria, de moeder van Jezus, bijzonder vereeren door het bidden van de rozenkrans.

door Eleonora Hoekstra-Ros

Bij de icon van Maria worden in de Mariakapel van de **R.-K. parochie St. Vitus te Naarden** veel kaarsen gebrand in de mei- en oktobermaand. Het is dan een waar lichtfestijn in de kapel. Bezoekers bidden het gebed dat ingelijst aan de muur hangt en willen dit thuis ook nog eens nalezen/bidden. De redactie van Vitusklinken heeft het gebed daarom op veler verzoek afgedrukt in haar



parochieblad.

VITUSKLANKEN

Veel parochies wandelen met Hemelvaartsdag.

In het kerkblad **Een door Twee** voor de parochies **St. Joannes Evangelist, Kaag-Abbenes en O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Nieuw-Vennep** staat dat parochianen bezinnend wandelen. Onder het lopen wordt met elkaar gesproken over een thema. Vertrektijd is na de Hemelvaartviering en na het koffiedrinken in de Herberg.



Dauwtrappen is in de **Karmel parochie Aalsmeer** een heerlijke activiteit. De **DENKTANK** van de parochie laat parochianen wandelen in het Amsterdamse Bos en genieten van de rust en het frisse groen. Enige dames zorgen voor de koffie en een ontbijt. Na afloop vieren zij gezamenlijk de eucharistie, een goed begin van een stralende Hemelvaartsdag. Een kleine bijdrage wordt gevraagd.



Voor de parochianen van de **R.-K. Parochie St. Eloy te Beverwijk** is het dauwtrappen een lange wandeling door de duinen bij Wijk aan Zee. Verzamelen is mogelijk op twee punten in de stad. Het gezamenlijk wandelen wordt onderbroken met een kort rustmoment voor een kopje koffie of thee. Aansluitend zijn er vieringen in diverse kerken.



Het gezamenlijk dauwtrappen van de **St. Augustinusparochie – Vijfhuizen** is vorig jaar zo goed bevallen met hun **regioparochie uit Hoofddorp** dat opnieuw besloten is voor deze vroege activiteit op Hemelvaart. Er wordt uit beider parochies 's morgens vertrokken om elkaar na een wandeling te ontmoeten en als groep terug te keren. Voor een klein ontbijt wordt gezorgd waarna in de parochie de eucharistie gevierd zal worden.



Vanuit de **St. Pauluskerk te Amsterdam- Osdorp**

DE PAULUSKRANT

vertrekken parochianen om acht uur in de morgen. Tijdens de fietstocht wordt er gepauzeerd voor het nuttigen van "Hemelvaartsbrood" De parochianen zullen elkaar nog veel te vertellen hebben over het 50 jarig bestaansfeest van hun parochie en haar activiteiten. Opgeven bij de pastorie.



De pastorietaan van de **R.-K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee te Den Helder - Julianadorp** wordt 10 juni ingericht voor een tuinfair. Om de fair leuk en gezellig in te richten worden spulletjes en curiosa gevraagd. Ook voor het rad van avontuur zijn prijsjes nodig. Leden van de werkgroep Tuinfair staan 's maandagsmiddags klaar bij de pastorie voor ontvangst.



8.Vorig jaar, bij de viering van de 1e H. Communie in **Nederhorst den Berg** deelden communicantjes na afloop zakjes met bloemenzaad uit. Een parochiaan schreef in het KAN- nieuws dat er uit die miezerige zaadjes iets moois groeide. Zij strooide de inhoud uit in een paar potten en liet de natuur haar gang gaan. Na enkele weken had zij twee grote bossen anjers in haar tuin en schikte deze tot een boeket in een vaas voor op tafel. Zij vond dit een toepasselijke symboliek en zag er een groeiend en bloeiend geloof in en denkt dat de toekomst voor de communicantjes er fleurig uitziet.



De 39e informatiekrant voor de 40.000 Meter Mars is weer uit. In het maandblad van de **parochie O.L.Vrouw van de H. Rozenkrans te De Goorn** staat dat de 40MM sponsorwandeling start op zaterdag 19 mei 2012, dat is de eerste zaterdag na Hemelvaart en eindigt bij het dorps huis van Venhuizen. Men kan zijn eigen afstand kiezen. Het belooft een gezellige, sportieve dag met diverse verrassende opstokers te worden. De gelden gaan naar kleinschalige missieprojecten die gedragen worden door Noord-Hollandse paters en zusters.



Parochianen van de **R.-K. parochie Wieringermeer** worden in het parochieblad **STEUN zender** uitgenodigd eens te komen kijken naar de vorderingen van de in aanleg zijnde Bijbelse Tuin naast de Mariakapel in Middenmeer. In dit kleine paradijs van stilte en rust is het genieten van kleuren en geuren en krijgen de grafstenen van twee oud-pastores een plekje.



In de **St. Bonifatius kerk te Zaandam** denken de parochianen niet aan dauwtrappen, maar aan hun parochie-uitje dat traditioneel gehouden wordt op Pinkster-3. Dit jaar is gekozen voor een route door het Land van Strijen met een bezoek aan een smederij en uiteraard een kerk. Deze keer de Grote- of Sint Lambertuskerk te Strijen.



De werkgroep **MOV-HALE** organiseert op 3 juni een wandel- en een fietstocht langs de **parochiekerken van Heiloo, Akersloot, Limmen en de parochiekerken van Egmond aan Zee, Egmond Binnen en Egmond aan de Hoef** om uitvoering te geven aan de jaarthema's van de Zeven werken van Barmhartigheid en "Hart hebben voor de ander". De werkgroep **MOV (Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)** heeft aan elk van de zes kerkplekken een opdracht verbonden. Door inzet van de scouting in Akersloot kunnen deelnemers tot zeven stempels komen op hun deelnemerskaart. De opdrachten kunnen zijn: een voordracht, een puzzel, bezinning of een actieopdracht. Na de ochtendviering kan er vanaf 11.00 uur gestart worden.



Kinderen uit de **parochies HH. Nicolaas & Antonius te Monnickendam** kregen in februari jl. de mogelijkheid om een dag lang een workshop kindermuziek te volgen. De workshop bestond uit inzingoefeningen, canons zingen in verschillende talen, muziek op papier zetten en lezen, noten inkleuren. 's Avonds lieten de kinderen in de familieviering horen welke liedjes zij tijdens de vrolijke en muzikale dag geleerd hadden.



Parochie H. H. Nicolaas & Antonius Monnickendam

Wees gegroet, Maria ('de Krijtberg' St. Franciscus Xaverius, Amsterdam)



Wees gegroet, Maria,
vol van genade, de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.





Een maaltijd per dag in Tanzania:

Nieuwe school is een teken van hoop

Ilke (20 jaar) wilde na haar opleiding even 'iets heel anders' gaan doen, ze droomde al jaren van Afrika én ze wilde met haar geloof bezig zijn. Via de missiepost van de Blauwe Zusters in Ushetu vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Het was heel bijzonder om met de zusters mee te leven, vindt Ilke: "Ze zijn altijd blij en toegewijd en dienen God door de mensen heen. Het geloof werd op deze manier heel concreet. Voor mij was dit een reis met God." De zusters leven van giften. Ilke kon zelf ervaren met hoe weinig ze tevreden zijn: "Ze verbouwen zelf hun groente en het water komt uit regentonnen, want er is geen waterleiding."



Afgelopen november vertrok Ilke van Steekelenburg uit Den Haag naar Tanzania. Ze was geslaagd voor de opleiding tot verpleegkundige en besloot een oude droom te volgen: Afrika leren kennen. Ilke woonde en werkte met de Blauwe Zusters in Ushetu in Tanzania. Ze zag hoe de school gebouwd werd; de keuken daarvan is gerealiseerd met financiële ondersteuning van de Adventsactie 2010. De leerlingen krijgen straks dagelijks een gezonde maaltijd!

De zusters zetten zich in voor goed onderwijs en goed en gezond voedsel voor de kinderen.

“Het geloof wordt op deze manier heel concreet.”

Als verpleegkundige werd Ilke ingezet in de ziekenpost van de zusters. Ze assisteerde onder andere veel bij bevallingen: "dat zou in Nederland niet kunnen," lacht ze. Het leven op de missiepost is zwaar, maar de zusters zijn altijd vrolijk merkte Ilke: "Je bent maar met z'n vijven en de bevallingen gaan bijvoorbeeld altijd door. Bovendien zijn de voorzieningen veel beperkter dan in Nederland, dus ik had het wel eens zwaar. De zusters bleven echter stralen, ondanks slaaptkort of primitieve omstandigheden. Die kracht halen ze helemaal uit God."

Toekomstperspectief

De school in Ushetu wordt binnenkort geopend. "Ik ben zo blij met deze school," zegt Ilke. "De kinderen krijgen nu eigenlijk nauwelijks onderwijs: ze moeten werken op het land van de leraren en sommige leraren slaan de kinderen. Veel kinderen halen door dat slechte onderwijs hun examen niet, waardoor ze niet kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs." De zusters hebben al vaak geprobeerd hierin verandering te brengen, maar niets hielp. Daarom zijn ze nu een eigen school gestart. Ilke: "Ik vind de nieuwe school een teken van hoop; het geeft de kinderen een toekomstperspectief. De mensen in deze regio leven in zandhutjes. Ze zijn alleen bezig met het eten van vandaag en weten niets over hygiëne of gezond en gevarieerd eten. Ook dat soort dingen gaan de zusters hen leren." De keuken van de school is betaald uit de opbrengsten van de Adventsactie 2010: "Iedereen in deze regio is ondervoed. Dankzij de keuken op school kunnen de kinderen iedere dag tenminste een gezonde maaltijd krijgen," aldus Ilke. <



Verpleegkundige Ilke Steekelenburg assisteerde veel bij bevallingen in de ziekenpost van de Blauwe Zusters in Ushetu in Tanzania.

Resultaten van de Adventsactie 2011

De resultaten begin april van de Adventsactie 2011 kwamen uit op ruim € 290.000,00.. Misschien nog wel belangrijker zijn de niet-financiële resultaten, namelijk de inzet en betrokkenheid van talloze enthousiaste vrijwilligers. Zij maakten de Adventsactie mogelijk en dat resulteerde ook in:

- meer deelnemende parochies;
- meer particuliere donaties;
- meer draagvlak;
- meer bekendheid.

Rapportage van de projectresultaten

De opbrengsten van de Adventsactie 2011 worden nu verdeeld over de projecten. Op de website van de Adventsactie kunt u nalezen hoe de verdeling plaatsvindt. Vanaf november worden de eerste projectresultaten verwacht. Die worden op de website van de Adventsactie gepubliceerd zodra ze beschikbaar zijn. U kunt vanaf 1 november ook bellen voor meer informatie over de resultaten van bepaalde projecten. Contact: >> www.adventsactie.nl, e-mail >> info@adventsactie.org of telefoon 06 43 513 444.



**ADVENTS
ACTIE**

'n beetje crypto



© Puzzelland/ Leen Groeneveld®

Horizontaal

4. Zonder kloostergemeenschap wordt het een chaos (8);
5. Toon de kerk dit gebied! (6); 7. Heeft weinig aan het lijf (3); 8. Met een gram erbij nog even zwaar (4); 9. Geen clementie? Val er maar niet in! (8).

Verticaal

1. Uittesten voor roofdieren (8); 2. Geen oudbakken poëzie (4); 3. Loof dat voor een plotselinge ommekeer zorgt (8); 6. Bedlegerige geestelijke (5).

Oplossing opsturen naar het
redactiesecretariaat Samen Kerk,
Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

. . . . s . . . t
b o n n e t j e
e . o . m . . .
z e n d i n g .
o . . . a . e .
r a t . r i n g
g . o . t . i .
d i e n s t e n



De prijswinnaars van maart 2012

J. Remkes te Amsterdam; Chr. Van Lint te Schagen; mevr. A. Pater-Meester te Spanbroek.

Nieuw magazine GROEIEN! verschenen

In de reeks magazines *Leven – wat er écht toe doet* is een nieuw magazine verschenen met als titel: *Groeien!* Het magazine bevat interviews, columns, meditatieteksten en voorbeelden gericht op ouders van tieners c.q. vormelingen. Binnen de parochie(regio) is het magazine dan ook prima in te zetten in het contact met ouders van vormelingen.

'Ik ben geen kind meer!' Die kreet kondigt voor ouders de puberteit aan. Daar zit je dan met je tiener... Niets is nog vanzelfsprekend, de stemmingen veranderen voortdurend en er wordt wat afgepraat. Maar tieners stellen zichzelf ook grote levensvragen: 'Wie ben ik? Hoe kan ik echt leven en groeien? Wie kan ik, mag ik, wil ik worden?' Je kind helpen bij deze zoektocht is niet vanzelfsprekend. Het stelt immers vragen die je met jezelf confronteren. Wat is voor jou belangrijk in je leven?

Ondersteuning bij (geloofs)opvoeding

Dit magazine wil ouders ondersteunen bij het omgaan met levensvragen van opgroeiende kinderen. Tegelijk is het een hulp om je eigen geloofsweg te zoeken als ouder. Ook wordt er in het magazine aandacht besteed aan het sacrament van het vormsel, met o.a. FAQ over het vormsel.

Bestelinformatie

Het magazine kost € 4,00 (excl. verzendingskosten). Boven de 30 exemplaren € 3 per stuk) en is te bestellen via >> www.adveniat.nl

EXTRA : Ouderavonden voor vormelingen

Bij een bestelling van 30 exemplaren of meer, ontvang je gratis twee powerpointpresentaties van telkens een half uur, die te gebruiken zijn op ouderavonden van vormelingen. De eerste verkent de tienerwereld, de tweede nodigt ouders uit hun eigen spirituele vragen in gesprek te brengen met het christelijke geloof. Op >> www.groeien.info zijn vanaf mei tips te vinden voor ouderavonden met vormelingen en hoe het magazine daarbij te gebruiken. <

Het magazine *Groeien!* maakt deel uit van de reeks *Leven – wat er écht toe doet*, een reeks magazines die vanuit het christelijke geloof wil bijdragen aan een antwoord op belangrijke zinvragen. In deze reeks verschenen o.a. *Opnieuw Geboren* en *Samen door het leven*.





Van harem tot fitna

Met het verschijnen van de vuistdikke studie naar de beeldvorming van de islam in Nederland, hebben Marcel Poorthuis en Theo Salemink hun drieluik voltooid: eerder verschenen studies naar de beeldvorming van het jodendom (*Een donkere spiegel*, 2006) en oosterse religies (*Lotus in de Lage Landen*, 2009).

Allereerst: Poorthuis en Salemink hebben – overigens net als voor beide andere studies – ongelofelijk veel materiaal doorgespit, beginnend in 1848 en eindigend in 2010. Ze hebben jaargangen tijdschriften doorgenomen, boeken gelezen, krantenartikelen bestudeerd, enzovoorts. Het levert een indrukwekkende hoeveelheid materiaal op, dat een gedetailleerd beeld schetst van de manier waarop we in Nederland vanaf de tweede helft van de 19^e eeuw aankijken tegen de islam. De auteurs maken daarbij onderscheid tussen het publieke en het kerkelijke domein. Oftewel: hoe keken de katholieke en protestantse kerk naar de islam, wat vonden islamologen ervan en hoe werd er bijvoorbeeld door politiek, kunst en media naar gekeken? Dat blijkt een zinnig onderscheid. Zo blijkt er binnen de kerken al veel eerder oog te zijn voor het feit dat ‘gastarbeiders’ islamitisch zijn. Vanuit het publieke domein was er veeleer oog voor culturele verschillen en zaken als integratie en assimilatie.

Al lezend wordt langzaam duidelijk hoezeer we vandaag de dag nog beïnvloed worden door oude beelden, die hun wortels vinden in lang voorbije eeuwen. We stappen met zevenmijslaarzen door de gedetailleerde historische reis die Poorthuis en Salemink voor ons uitstippelden.

De kruistochten en het beleg van Wenen (1683) door grootvizier Kara Mustafa, blijken collectieve trauma's te zijn, die nog tot op de dag van vandaag doorwerken. Tot de Tweede Wereldoorlog is de islam allereerst een herinnering, schrijven de auteurs. Een herinnering aan deze historische confrontaties, die ertoe leidt dat de islam wordt gezien als een gevaar voor samenleving en christendom. Daar tegenover staat de mysterieuze wereld van *Duizend-en-één-nacht*: van de harems, de sluiers, de minaretten, mozaïeken en beeldschone, onbereikbare vrouwen (en mannen!), oftewel: een oase van onvervulde westerse verlangens. Maatschappelijk werd het beeld van de islam rond 1900 nog zeer bepaald door het koloniale tijdperk. Discussies gaan over nationale rechten en sociaal-economische emancipatie. “De islam wordt in die dagen dan ook waargenomen als een verre religie onder koloniaal bewind,” aldus de auteurs. Ze refereren hier aan Nederlands-Indië, met de grootste moslimbevolking van die dagen. Hoewel de katholieke missieliteratuur wel enig begrip laat zien voor aanpassing aan islamitische cultuur en katholieken de vroomheid en mystiek van de islam meer waardeerden, was het beeld vanuit de katholieke en protestantse kerken beeld relatief eenduidig: de islam staat ver onder het christendom, want is heidens en gewelddadig.

Gastarbeiders blijken moslims

In de jaren '30 constateren de auteurs een kentering: er komt meer waardering voor de islam. Een heel nieuwe periode breekt aan als in de jaren '70 in Nederland het besef doordringt dat de gastarbeiders niet meer vertrekken en dat zij moslims zijn. Daarmee is de islam geen verre, exotische religie meer, maar een Nederlandse religie. Dat brengt een kerkelijke én een maatschappelijke discussie met zich mee. Het is de tijd van ontmoeting en dialoog, van de multiculturele samenleving en de regenboogmaatschappij.

De beeldvorming verandert in de jaren '90 echter radicaal aldus Poorthuis en Salemink: “Waar vroeger in de kerken sprake was van een religieus anti-islamisme, verschijnt er nu op maatschappelijk terrein een nieuw politiek anti-islamisme, vooral in reactie op ingrijpende politieke gebeurtenissen.” De auteurs refereren onder andere aan de revolutie in Iran, de Rushdie-affaire, de Iran-Irak-oorlog, de aanslagen van 11 september en de moorden op Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Dit politieke anti-islamisme ziet in de islam een maatschappelijk gevaar. Er wordt teruggegrepen op oude angstbeelden, maar er ontstaan ook nieuwe beelden, die de islam beschouwen als een gevaar voor de democratische rechtsstaat. De ‘christelijke’ beschaving herleeft in het maatschappelijk debat, een soort seculiere christenheid, die eerder cultureel is dan religieus aldus de auteurs. De kerken – vooral de protestantse – benadrukken weer meer het eigene van het christendom en nemen meer afstand van de dialoog. Er dreigt zelfs weer een verwijdering tussen christendom en islam te ontstaan, “precies in een tijd dat de islam voorwerp van minachting en demonisering wordt.” Het romantische oriëntalisme – de mysterieuze *Duizend-en-één-Nacht*, de harems en de Efteling van Anton Pieck – houdt kortom geen stand tegenover de Twin Towers, Bin Laden, boerka's en zelfmoordterroristen. Het oude beeld van de Arabier als een woeste en donkergebaarde fanaticus voor de poorten van Wenen, krijgt een nieuw leven, constateren Poorthuis en Salemink. In het voorjaar van 2011 echter klinkt de Arabische revolutie en duiken plots de meer romantische, exotische beelden van de trotse, moedige Arabier weer op.

Poorthuis en Salemink besluiten hun onderzoek met de constatering dat anti-islamisme in de discussie over een nieuwe nationale identiteit, houvast en beschutting biedt: “Tegelijkertijd verraadt het een zwakke en onzekere iden-

titeit, die niet zelfbewust genoeg is om de eigen waarden met overtuiging naar voren te brengen zonder daarbij andere stemmen te blokkeren en te marginaliseren. Die onzekerheid heeft zich nu uitgebreid tot een wantrouwen tegen religie als zodanig... Het wordt tijd dat de politiek zich herbezint op zijn visie op religie in relatie tot politiek. (pagina 611-612) Overigens geldt deze les ook religies: hun unieke roeping wordt niet sterker als andere religies als gebrekkig worden voorgesteld. “Onverdraagzaamheid is van alle tijden,” besluiten de auteurs. “De geestelijke ruimte om andere overtuigingen werkelijk een platform te bieden, vergt een sterke eigen identiteit, een werkelijk democratische gezindheid en de overtuiging dat de samenleving de inbreng van religies niet kan missen en dat de religies de inbreng van de samenleving niet kunnen missen.” (pagina 612)

Een indrukwekkende studie, die een uitstekende uitvalsbasis biedt voor discussie en verdere aanvulling en verdieping. Eerlijk is eerlijk: voor de niet-theologen onder ons (waaronder ondergetekende) is het hier en daar taaie of zelfs wat ontoegankelijke kost, maar de conclusies aan het einde van de hoofdstukken helpen dan weer goed op weg. Andere delen lezen als een trein en geven ook een goed beeld van onze (recente) geschiedenis en de ontwikkeling van politieke stromingen. Alles bij elkaar dan ook een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in het snijvlak van de moderne geschiedenis en religie. <

MdZ

M. Poorthuis, Th.Salemink,
Van harem tot fitna, Nijmegen, 2011,
ISBN 9 789056 253561,
€ 42,50

KISI-dag 19 mei 2012

Op 19 mei is het zover! Op die dag vieren we een KISI-dag, dit maal in de DionysiusParochie te Heerhugowaard. Het wordt een mooie dag. We oefenen en zingen onder leiding van Sanne van der Spek van Kisi-Nederland.

Naast het gezellig samenzijn, zal in de eucharistieviering van de parochie 's avonds worden gezongen door de KISI's (jullie dus!). Mgr. Hendriks, hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam zal celebreren.

Hierdoor kan iedereen kennismaken met de enthousiaste kinderen en tieners.

Ben je tussen de 6 en 16 jaar oud, mis dit dan niet! Meld je aan op >> www.hoeksteen.org en beleef deze fantastische dag vol dans, muziek en plezier.

Meer informatie en aanmelding op >> www.hoeksteen.org



Na een spectaculair optreden op de Familiedag van het Bisdom Haarlem-Amsterdam op 29 oktober 2011, werd een begin gemaakt met een geheel eigen KISI-groep in Noord-Holland. In januari werd voor het eerst een KISI-kamp georganiseerd, met meer dan 35 kinderen. Als resultaat werd op 5 januari van dit jaar de sprankelende Musical "De Hemel Op Stelten" uitgevoerd in de grote kapel van het diocesaan heiligdom te Heiloo.

Vergeven is een werkwoord!

Vorig jaar heb ik een klein boekje uitgegeven met als titel *Vergeving van het onvergeeflijke*. Het gaat om een commentaar op een tekst van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas. Geen gemakkelijke kost: bestaan er vergrijpen waarvoor geen vergeving bestaat? En ook: kan God vergeven wat ik mijn naaste heb misdaan? Of schenkt de religie op die wijze gemakkelijke vergeving waarbij het slachtoffer het nakijken heeft?

Van de andere kant: is vergeving niet juist daar van belang als we geen verzachtende omstandigheden aanvoeren? Als we zeggen: hij kon het ook niet helpen; moeilijke jeugd enzovoort, vergeven we dan of bagatelliseren we daarmee het kwaad? Misschien is vergeving juist dan aan de orde als we de ander volledig verantwoordelijk houden voor zijn daden. Pas door berouw en inzicht in wat fout was kan iemand werkelijk vergeving ontvangen en een nieuw begin maken. God kan zo iemand ertoe brengen die nieuwe weg in te slaan, door aanvaarding en liefde die onvoorwaardelijk zijn en ook de misdadiger gelden, zij het niet de misdaad.

Dat zijn grote kwesties. Nu wil ik de aandacht vestigen op iets dat veel kleiner lijkt: de telkens verschillende situatie die om een verschillende benadering van vergeving vraagt. Vergeven is een werkwoord! Levinas citeert daarbij de Talmoe; dat zal ik op het einde ook doen. Maar eerst het evangelie! We zien hoe Jezus telkens op subtiele wijze mensen tot vernieuwing van hun levensstijl brengt. Jezus verwijst daarbij naar Gods ontferming: niet: "Ik vergeef je je zonden", maar: "je zonden zijn je vergeven". In het verhaal van Zacheus gaat Jezus nog weer anders te werk. Let maar op. We kennen allemaal wel het gevoel dat we ons niet een schuldgevoel aangepraat willen krijgen. Die afweer is begrijpelijk, maar daardoor kun je je ook steeds meer verschansen in een isolement, terwijl je ook wel weet dat je eigenlijk een andere weg zou moeten in slaan. De mensen om je heen bevestigen je feitelijk alleen maar in je isolement, omdat ze stilzwijgend oordelen. Dat was de situatie van Zacheüs. De belastinginner was als 'collaborateur' van de Romeinen niet geliefd bij de mensen. Als iedereen uitloopt om Jezus te zien, wil die kleine Zacheus ook (denk maar aan dat leuke liedje: Er is geen plaats, er is geen plaats, Zacheus is te klein). Wat bewoog hem om Jezus op te zoeken? Hoe dan ook, de mensen duwen hem weg en hij klimt in de boom. Daar ziet Jezus hem. En dan gebeurt het wonderlijke: Jezus zegt niet dat Zacheus zijn leven moet beteren. Geen woord van beschuldiging komt

over Zijn lippen! Integendeel, Jezus nodigt zichzelf bij Zacheus uit. Zacheus moet wel denken dat Jezus zich vergist: hoe kan Jezus nu op bezoek willen bij iemand die door alle mensen met de nek wordt aangekeken? Dat vinden de omstanders ook die er kwaad om worden. Maar Jezus vergist zich niet. En dan gebeurt het tweede wonder: Zacheus is overrompeld door zoveel genegenheid en zijn zelfgekozen isolement is doorbroken, zijn verdedigingsmechanisme valt weg. "Ik ga de helft van mijn bezit aan de armen geven en vergoed iedereen die ik heb afgeperst viervoudig". En Jezus had de kwestie nog niet eens genoemd! Zo kan iemand tot omkeer en berouw worden gebracht zonder dat hij of zij vernederd wordt. Mensen kunnen dat maar moeilijk: willen wel vergeven, maar liefst vanuit een superieure houding van gelijk hebben. Vergeving zonder vernedering, dat is vergeving door God.

En nu de Talmoe! Voor Grote Verzoendag zijn er negen dagen waarop je het met je naaste in orde kan maken, want zonder dat geen goddelijke vergeving. Alle verzoening met de naaste gedurende die dagen wordt dus feitelijk mede opgewekt door de goddelijke vergeving! Nu wordt het verhaal verteld van een rabbijn die ruzie had met een slager. Hij besluit op de man af te stappen om de kwestie bij te leggen. Zijn leerling ziet hem lopen en zegt: "Dat wordt bloedvergieten!" En inderdaad: de slager wordt woedend, zegt dat hij niets met hem te maken wil hebben en hakt met zijn hakmes op een koeienkop. Een botje schiet los, in zijn hals. De man is dood! Een wonderlijk verhaal, zeker. Het gaat er natuurlijk om dat die rabbijn, juist omdat hij moreel zoveel hoger stond – hij stond in zijn recht en nam toch het initiatief – de ander vernederde en hem dwong tot vergeving waartoe hij (nog) niet in staat was.

Dan is er nog een ander verhaal in diezelfde Talmoe, dat meer lijkt op Jezus en Zacheus: rabbi Zera had een conflict met iemand en wandelde in de buurt van die persoon tijdens de dagen vóór Grote Verzoendag. Hij dwong die persoon niet om het goed te maken, maar was wel in de buurt. Wilde die persoon hem negeren, dan kon dat. Wilde die persoon het goed maken, dan was het niet zo dat rabbi Zera de moreel superieure was die voor iedereen duidelijk zichtbaar het initiatief had genomen. Vergeven: een werkwoord! <

Marcel Poorthuis
Faculteit Katholieke Theologie

WAUW wat een dag!

Zondag 1 april 2012 kwamen in Langedijk ruim 80 jongeren bij elkaar voor het vieren van de wereldjongerenDAG. Sinds 1984 komen jongeren van over de hele wereld op Palmdag bij elkaar om samen het geloof te vieren. Het thema van deze dag was: "Rejoice!" afgeleid van het thema dat de paus voor deze dag had uitgekozen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4).

Zaterdagavond werd het weekend gestart met een maaltijd en een mooie gebedsavond. Pastoor Lars Peetam vertelde tijdens deze avond dat "Re" in het Engels staat voor: opnieuw, net zoals je de computer af en toe moet re-setten. Rejoice is dus: opnieuw blij zijn, ons weer opnieuw verheugen. Soms krijgen we te maken met teleurstelling, dan is de kunst om steeds weer opnieuw vreugde te vinden in het geloof.

De eucharistieviering op zondagochtend was met hulpbisschop mgr. Hendriks. In zijn preek vertelde hij over het verschil tussen vreugde die voorbij gaat en dat er ware vreugde bestaat, dat dieper gaat en voor altijd

blijft. Na de eucharistieviering en lunch was het de beurt aan Marije van der Knaap (actrice) om de dag vreugdevol voort te zetten. Marije kwam binnen in een grote rode jurk met een grote hoed van veren. "Oh, wat hebben we toch een zwaar leven in deze vastentijd," mopperde ze bij binnenkomst. "Heb jij ook zo een zwaar leven?" Met veel drama werden we opgeroepen even lekker te klagen over ons zware leven. Ja, zelfs de twitterfontein werd daarvoor ingeschakeld en alle andere bisdommen in Nederland genoten via de twitterfontein van deze klaagzang.

Daarmee wilde Marije vertellen dat de vastentijd ons doet beseffen dat de omstandigheden, zoals lekker eten, ons niet vreugde zouden moeten geven, maar dat ware vreugde van binnenuit komt. *Als we zelfs onder minder fijne omstandigheden toch blij kunnen zijn, is dat ware vreugde, van binnen uit en zijn we echt blij.*

Na twee workshoprondes was het de tijd voor een gezellig borrel. Tijdens deze borrel werd ook het startsein gegeven voor de voorbereidingen op de volgende Wereld Jongeren Dagen in Rio de Janeiro (2013). Extra feestelijk was de Braziliaanse livemuziek door muzikanten uit de Portugeestalige parochie in Amsterdam. Met heerlijk Chinees eten liep de dag om 19.30 uur vreugdevol ten einde.

Nieuws: WJD Rio drie reisopties

Er is nieuws omtrent de WJD Rio 2013. Er worden drie verschillende reisopties aangeboden met ieder een eigen insteek. Je bent vrij om te beslissen welke je het meeste aanspreekt! Hieronder een kort overzicht.

Missie en diaconie: Voor alle jongeren die de WJD wel eens willen combineren met ontwikkelingswerk en hun handen uit de mouwen willen steken voor de Braziliaanse medemens is er het profiel missie en diaconie! Tijdens het voorprogramma werk je samen met Braziliaanse jongeren in de regio Almenara en Juiz de Fora/Belo Horizonte mee aan diverse projecten, bijvoorbeeld op scholen, in opvanghuizen e.d.. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en gezelligheid; samen met de Braziliaanse jongeren ga je op weg naar Rio!

(Be)leef je geloof! Kenmerkend voor Brazilianen is dat zij als geen ander weten hoe je feest moet vieren (carnaval!) en dat zij vaak heel gelovig zijn. Tijdens deze reis willen we erachter komen wat het geloof voor de Brazilianen betekent en hoe zij daar mee om gaan in het dagelijks leven. Wat voor ons vanzelfsprekend is, is dat in Brazilië allerm minst. We ontmoeten de lokale



Wat trekt jongeren toch zo aan in Taizé?!

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van Taizé. Is het niet door de bekende liederen, dan wel doordat men iemand kent die er geweest is. Want Taizé trekt – week in, week uit – duizenden (voornamelijk) jongeren uit de hele wereld. Maar wat is nu dat gevoel, die sfeer, die zo kenmerkend is voor dat bijzondere plaatsje met zijn wereldberoemde oecumenische klooster, bovenop een heuvel in het Bourgondische deel van Frankrijk?

Als je in Taizé bent, kom je tot jezelf. Tot God. Het is niet eenvoudig om in alle onrust van deze tijd, de innerlijke stem in je eigen hart nog waar te kunnen nemen. Je staat in een wereld vol mogelijkheden, maar om te kunnen bepalen welke richting jij aan je leven wilt geven, is het belangrijk om die innerlijk stem te kunnen horen. In Taizé kun je in gesprek gaan met anderen en met die diepe stem in jezelf, o.a. over de boodschap die Jezus aan ons vertelt over het leven. De gesprekken en de bezinning hierover, kun je indirect ervaren als een persoonlijk gesprek met God. In Taizé word je uitgenodigd om een open, luisterende houding aan te nemen en tot bezinning te komen. In Taizé is een sfeer die heel bijzonder is. Duizenden jongeren komen samen om met elkaar van gedachten te wisselen over wat hen bezig houdt. Taizé brengt hoop bij jongeren uit allerlei culturen, uit de hele wereld. De openheid, de soberheid, de rust, de stilte en de aandacht voor elkaar is iets wat door velen zo gemist wordt in ons drukke leven. Vele ervaren rust in Taizé en een gevoel van er-te-mogen-zijn. Ze nemen zich voor om ook thuis meer rust en bezinning in hun leven te brengen, maar dat valt vaak niet mee. Vandaar dat velen weer terugverlangen naar Taizé.

Een paar quotes... "Het is niet te omschrijven wat we samen hebben meegemaakt. Het Taizégevoel kan je niet overbrengen met woorden, dat kun je alleen maar echt voelen door er zelf heen te gaan."

"Het is heel raar om mensen die je nog geen week kent zoveel over jezelf te vertellen, maar daardoor voelt het of je al eeuwen vrienden bent."

Wil je dit alles zelf ervaren? Ga mee naar Taizé! Van zondag 15 t/m 22 juli wordt er vanuit de regio's Geestmerambacht/Schagen een jongerenreis georganiseerd.

Ben je tussen de 15 en 30 jaar, meld je dan aan voor deze jongerenreis via >> karinblauw@hetnet.nl of kijk op >> www.taizereisdekenaataalkmaar.nl. De kosten zijn € 195,-. Misschien een idee voor ouders en grootouders om deze bijzondere reis cadeau te doen aan hun kinderen of kleinkinderen?

bevolking, bezoeken culturele bezienswaardigheden en ontmoeten bijzondere personen met bijzondere verhalen. Door het Braziliaans leven van dichtbij mee te maken zal het een ware verdieping zijn van je eigen leven en geloof!

Binding Kies je voor deze reis, dan beleef je het voorprogramma op de WJD in het bisdom Paramaribo, Suriname! Je verblijft in een gastgezin en beleeft samen met de Surinaamse jongeren een programma van ontmoeting, samen vieren, cultuur en ontspanning. Alles draait om de onderlinge verbondenheid tussen groepen jongeren en geschiedenis en geloofsculturen- en rituelen. Zodra de inschrijving voor de drie Nederlandse reizen wordt geopend, kun jij je inschrijven voor de reis van je keuze.

Meer weten over de reis naar de WJD Rio neem dan een kijkje op >> www.jongbisdom-haarlem.nl/wjd



>> 16 mei 2012
Nachttocht naar Heiloo

>> 17 juni 2012
Jaarafsluiting in Kortenhoef

>> 13 -16 juli 2012
Mini-tienerkamp in Vogelenzang

>> 27 september 2012
WJD Rio informatieavond Amstelveen

>> 10 oktober 2012
WJD Rio informatieavond Langedijk

>> 04 november 2012
KJD 2012

>> 16 november 2012
DiaconAction



JONGEREN
pastoraat

Bisdom van Haarlem



1

< 1. Eucharistieviering op Tweede Pinksterdag Plechtige sluiting van de meimaand bij OLV ter Nood door Mgr. Punt

De traditionele plechtige afsluiting van de meimaand bij OLV ter Nood in Heiloo zal dit jaar plaatsvinden op de tweede Pinksterdag, maandag 28 mei. 's Avonds om 19.00 uur wordt de H. Eucharistie gevierd met Mgr. Punt en Mgr. Hendriks en de aanwezige concelebranten. Na afloop van de Mis is er een kaarsenprocessie naar het Mariabeeld bij de vijver om Maria bijzonder te eren. Vervolgens trekt de processie al biddend en zingend door het bedevaartpark naar de Genadekapel om een bloemenhulde te brengen aan Onze Lieve Vrouw. Bij de Genadekapel wordt op voorspraak van Maria gebeden om de komst van de H. Geest over onze wereld en zal een toewijding aan Maria worden uitgesproken. Het toewijdingsgebed geeft voor de deelnemers aan deze bijzondere viering de mogelijkheid zichzelf alsook dierbaren onder de bescherming van de Godsmoeder te plaatsen. Voor degenen die hele Pinksterweekend willen meebeleven bij OLV ter Nood of die anderszins willen genieten van het Heiligdom, is er de mogelijkheid een privékamer te reserveren. Afspraken per telefoon: 072-5051288 of per email: >> info@onzelievevrouwternood.nl >

< 2. Hemelvaart in de Beemster

Dit jaar viert de polder haar 400 jarig bestaan. Op Hemelvaart openen bedrijven, boerderijen en particulieren hun hekken. De deelnemers zijn te herkennen aan vlaggen. De R.-K. parochie H. Johannes de Doper vraagt haar parochianen die dag om 10.00 uur naar de kerk aan de Jisperweg te komen om deel te nemen aan de eucharistie. Deze viering wordt muzikaal ondersteund door het dames- en heren- en koor. Zij zingen de mis in C. van Bruckner. De polder bestaat 400 jaar en staat op de lijst van het werelderfgoed. >

< 3. Lezing Willem Jan Otten in de Boomkerk

Zaterdag 2 juni geeft schrijver Willem Jan Otten, winnaar van de Libris Literatuur Prijs

2005, een lezing in het R.-K. Regiocentrum, bij de Boomkerk, Gibraltarstraat 55, Amsterdam-West. De schrijver leest voor uit eigen werk: De Vlek (2011). Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Otten is een bekend schrijver/dichter met een veelzijdig oeuvre. De middag wordt georganiseerd in samenwerking met boekhandel Kirchner. Datum: 2 juni; aanvangstijd: 15.00 uur; entree: € 10,00 (stadspas/65+ € 8,-). Aanmelden via: >> info@rkamsterdamwest.nl >

< 4. Bondgenoten! 2 juni 2012 – Dag van de Caritas

Wij hoeven het niet allemaal zelf te doen, als Kerk. In heel de wereld zetten mensen zich in voor kwetsbare mensen, mensen in nood. Op allerlei terreinen vinden wij bondgenoten, mensen en organisaties, die zich inzetten voor die droom van een betere wereld. Op de **Dag van de Caritas op zaterdag 2 juni 2012** wil de Caritas aandacht geven aan dat thema. Wie zijn onze bondgenoten? Wat doen ze? En wat kunnen zij voor onze parochies betekenen? En... wat kunnen onze parochies voor hen betekenen? Dit thema staat centraal op de Dag van de Caritas op 2 juni 2012 te Heiloo. Zeven organisaties geven uitleg over hun werk en praktische voorbeelden van samenwerking met parochies. Al deze voorbeelden geven de mogelijkheid om de Caritas actief zichtbaar te maken in en buiten de parochie. In het **Diaconale Weekend** van 10 en 11 november staat ook dit thema centraal. Wie zijn onze bondgenoten en wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Locatie: Julianaklooster, Hoogeweg 65, Heiloo. Aanvang: 10.00 uur. Einde: 14.00 uur. Meer informatie: >> caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl >

>> **Vervolg op pagina 31**

Dietrich Bonhoeffer: een thematisch dagboek

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd in april 1945 op persoonlijk bevel van Adolf Hitler vermoord. Hij werd maar 38 jaar oud. Hij werd opgehangen in kamp Flossenburg omdat hij zich vanaf het begin verzet had tegen het nazidom. In zijn korte leven heeft hij veel gezegd en geschreven dat tot op de dag van vandaag nog heel actueel is. Al zijn geschriften worden steeds opnieuw uitgegeven én gelezen. Hij is niet alleen bekend vanwege zijn revolutionaire gedachten over God, geloof, kerk en leven, maar ook vanwege zijn uitingen van persoonlijke vroomheid. Voor hem hoorde dat onverbrekkelijk bij elkaar. Zo verenigde hij strijd en aanbidding. Een groot kenner van Bonhoeffer is gepensioneerd hoogleraar aan de VU Gerard Dekker. Uit het verzameld werk van Bonhoeffer heeft hij een selectie gemaakt van 366 fragmenten, die per thema zijn gerangschikt. Zo krijg je een dagboek voor alle dagen en alle maanden van het jaar. Thema's zijn onder andere: op zoek naar God, de wereld waarin wij leven, over de kerk en de zin van het leven. Het geheel levert een inspirerende bundel op, die je aan het denken zet, je bemoedigt en inspireert. Het stevig uitgegeven boek leent zich goed voor persoonlijke meditatie of voor bespreking in groepsverband. Zeer de moeite waard! Ko Schuurmans

Dietrich Bonhoeffer: een thematisch dagboek. Samengesteld door Gerard Dekker. Zoetermeer, 2011, ISBN 978902114300, 411 pagina's, € 25,00

In het licht van onze opdracht

Twee bijzondere mijlpalen wilde de Orde van Malta herdenken, schrijft voorzitter jhr. mr. Peter van Meeuwen in zijn voorwoord van *In het licht van onze opdracht*: het feit dat de Orde van Malta eind 11e eeuw werd opgericht én het feit dat in 1911 de Associatie Nederland van de Orde werd opgericht, nadat de Orde uit Nederland was verdwenen na de Reformatie. In het fraai uitgevoerde eeuwfeestboek is aan de hand van foto's, interviews en verhalen te lezen hoe het werk van

de Orde in Nederland de afgelopen 100 jaar is uitgegroeid. De zorg voor zieken, hulpbehoevenden en armen staat daarbij steeds voorop. Vandaag de dag vindt dat bijvoorbeeld zijn uiting in de zomerkampen voor gehandicapte jongeren, de jaarlijkse ziekenbedevaart naar Lourdes, het Hospitium in Vleuten en de Kruispost in Amsterdam. Een leuk, lezenswaardig boek, dat eigenlijk ook gewoon heel leuk is om wat in te bladeren, te kijken en af en toe stukjes in te lezen. MdZ

Associatie Nederland van de Souvereine Militaire Hospitaalorde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta, *In het licht van onze opdracht*. Utrecht, 2011, ISBN 978 90 817840 0 9. Meer informatie: >> www.ordevanmalta.nl

Hij wil bij ons wonen

In februari 2010 verscheen het prachtige boek 'Hij wil bij ons wonen', geschreven door Hein Jan van Ogtrop. Het boek biedt een uniek overzicht van de bouwgeschiedenis van de kerken in ons bisdom, maar ook van de geschiedenis vanaf de vroege middeleeuwen tot vandaag. De afgelopen jaren bezocht 'kerkengek' Hein Jan van Ogtrop zo'n zeventig kerken in ons bisdom. Hij beschreef ze in zijn populaire rubriek. In *Hij wil bij ons wonen* zijn deze bijdragen gebundeld en voorzien van fraaie illustraties. MdZ

Het boek is te bestellen bij: bisdom Haarlem, postbus 1053, 2001 BB Haarlem
tav P. Vermeer ovv Kerkengek. E-mail: >> pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Het kost € 19,95 plus verzendkosten.





Monumentenwacht Noord-Holland

Bouwkundige inspecties en adviezen aan particulieren, ondernemingen, stichtingen en overheden over monumentale gebouwen in Noord-Holland

- Beoordeling van offertes en prijsopgaven
- Bereikbaarheids- en veiligheidsplannen

info@monumentenwachtnoordholland.nl
www.monumentenwachtnoordholland.nl

T: 075 6474588
F: 075 6474593
Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
Postbus 79, 1520 AB Wormerveer

UITVAARTVERZORGING
A. DE JONG

sinds 1966 een vertrouwd gezicht voor een uitvaart vanuit het bisdom

persoonlijke begeleiding vanuit een familiebedrijf

Alle persoonlijke en rituele wensen zijn mogelijk.

voor vrijblijvende inlichtingen: tel.: (020) 676 13 37
Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam, dejong@uitvaart.nl
www.amsterdamuitvaart.nl

lid van de BGNU uitvaartverzekeringen



Cornelis J.M. van Leeuwen & Zoon
Meubelmaker en Binnenhuisontwerper
Belt 18 - 1777 HH - Hippolytushoef - Holland

Lectori Salutem,
Meubelmakelaardij & Atelier maakt kerk- en wereldlijke meubelen op maat, naar uw of ons ontwerp, in alle houtsoorten en stijlen.
Eveneens reparatie en restauratie of vermaken/aanpassen van bestaande meubelen en antieke objecten.
Voor brochures en/of telefonische informatie: 0227-59 3003 // 06 -12789090




Grootseminarie St. Willibrord
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
tel. 0252 345 345
www.tiltenberg.org

Denk je erover priester te worden?

Kijk eens op www.tiltenberg.org of kom langs op De Tiltenberg!




Wilt u de priesteropleiding steunen? Uw gift is zeer welkom op rek.nr. 54 64 t.n.v. Het Grootseminarie

Samen de missionaire traditie voortzetten
Maak het mogelijk!



wnm 2012
week nederlandse missionaris
Pinksteractie 17 t/m 28 mei
Giro 676 Den Haag

Steun welzijn en werk van Nederlandse missionarissen en missionair werkers
www.weeknederlandsemissionaris.nl

Mensen met een Missie
De uitvoering van de Week Nederlandse Missionaris is toevertrouwd aan Mensen met een Missie.



>> Vervolg van pagina 28

> 5. Nieuwe NSGV nieuwsbrief: Doorgeven

NSGV Haarlem-Amsterdam publiceerde tot nu toe enkele malen per jaar *Nieuws van de Gregoriusvereniging*. Vanaf nu draagt onze nieuwsbrief de naam Doorgeven, daarmee de fakkel overnemend van het gelijknamige tijdschrift dat 25 jaar lang geprobeerd heeft om ieder die in ons bisdom bij liturgie en kerkmuziek betrokken is, te informeren en te inspireren en dat in die vorm is opgehouden te bestaan. Een foto van de redactie van het 'oude'

tijschrift Doorgeven siert de voorpagina van deze nieuwe *Doorgeven Nieuwsbrief*. Dit geeft de continuïteit aan, want – al is er veel veranderd – uiteindelijk zal het ons blijven gaan om een zo goed mogelijke verzorging van de liturgie, niet in het minst door goede en passende muziek! Doorgeven zal driemaal per jaar uitkomen, maar om goed op de hoogte te blijven is het goed regelmatig de website >> www.nsgvhaarlem.nl en de nieuw ingerichte website >> www.doorgeven.com te bezoeken <

Vermeldenswaard



Onbekende geschiedenis (61)

Een trouwe lezer van deze rubriek, dhr. Meindert de Boer uit Blokker, stuurde ons een foto van een misdienaaruitje van de parochie H. Martinus uit Bovenkarspel d.d. 2 juli 1919. Hij is al lange tijd op zoek naar de namen van de misdienaars.

De kapelaan op de foto is Joannes Alphonsus Maria Bekkers. Hij werd geboren te Amsterdam op 13 oktober 1893 en tot priester gewijd op 15 augustus 1918. De parochie van Bovenkarspel werd zijn eerste benoeming. Op 17 januari 1920 vertrok hij naar Halfweg. Daarna was hij nog kapelaan te Beverwijk (1922-1924), kapelaan te Leidschendam (1924-1927), kapelaan te Schiedam (1927-1938), pastoor te De Cocksdorp op Texel (1938-1941) en tot slot pastoor te Sloten-Osdorp (1941-1964). Hij overleed op 22 augustus 1975.

Mede dankzij een publicatie in het kwartaalblad van de Historische Vereniging Stede-Broeck is Meindert de Boer op het spoor gekomen van een viertal namen, te weten: Jacob Botman, Dirk Koster, Dorus de Wit en Arie Boer. Maar wie zijn de andere tien jongens die rond het jaar 1910 geboren moeten zijn. Wie weet staat uw grootvader of overgrootvader hier wel bij. Stuur uw reactie naar Redactie Samen Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris), Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Per e-mail kan ook via: >> ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl



Onbekende geschiedenis (60)

Naar aanleiding van de door mw. Yvonne de Weerdt-Souverijn uit Alkmaar aangeleverde foto's is tot nu toe slechts één reactie binnengekomen. Maar het is wel een heel bijzondere, want deze is afkomstig van de priester die op de foto's staat afgebeeld. Het is de in 1927 geboren, nu 84-jarige Cornelis Nicolaas Maria de Groot, die momenteel in Hooghalen in Drenthe woont. Na zijn priesterwijding op 12 juni 1954 werd hij benoemd tot kapelaan te Spanbroek. Vanaf 1960 was hij eerst enkele jaren leraar aan het kleinseminarie Hageveld te Heemstede en vervolgens moderator voor de verpleegopleiding in het Sint Radboudziekenhuis te Nijmegen. In 1964 werd hij aangesteld als rector van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdamp-Oost. De getoonde foto's dateren uit juli 1969. In de periode 1971-1990 was hij werkzaam als geestelijk verzorger in het Elisabeth Gasthuis te Haarlem.



P.S. Heeft ook u een onbekende foto van een kerkelijke gebeurtenis of een priester, pater of zuster en wilt u er meer van te weten zien te komen, dan kunt u deze opsturen naar de redactie van Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. De foto ontvangt u zo spoedig mogelijk weer retour.