

april 2011

SamenKerk ³

Uitgave van het Bisdome Haarlem - Amsterdam

Verbeter de relatie, begin
bij interreligieuze dialoog

pagina 4

Pasen is hier en nu!

pagina 20



Zalig Pasen!

In dit nummer

| | |
|---|----|
| Van de redactie | 3 |
| Christenen en moslims: verbeter de relatie, begin bij interreligieuze dialoog | 4 |
| Vermeldenswaard | 7 |
| Het Pasen van Johannes Paulus II | 8 |
| Het gaat om de binnenkant | 10 |
| Als je maar een goed mens bent | 12 |
| Van Onderop | 14 |
| 'n Beetje Crypto | 17 |
| Geboekt | 18 |
| Pasen is hier en nu! | 20 |
| Onbekende geschiedenis | 23 |
| Samen Kerk Wereldwijd | 24 |
| Jongerenpagina's | 26 |
| Vermeldenswaard | 28 |
| Weet voor Wie je staat | 29 |
| Personalia | 31 |
| Wereldjongerendagen | 32 |

Colofon

Samen Kerk is het informatieblad binnen het Bisdom Haarlem - Amsterdam en verschijnt tienmaal per jaar nummer 3 jaargang nr. 36

Verantwoordelijke redactie:
Margot de Zeeuw,
Wim Peeters, hoofdredacteur

Redactieadres:
Samen Kerk
Postbus 1053,
2001 BB Haarlem
Telefoon: (023) 511 26 60
Faxnummer: (023) 511 26 59
Giro 43509
E-mail: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Internet: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Medewerkers:
Marcel Poorthuis (Parels uit de Schattengrot)
Ko Schuurmans (Bijbel en liturgie)
Hein-Jan van Ogtrop (Kerkengek)

Floor Twisk (Onbekende Geschiedenis)
Stefan en Lisette van Aken (Huwelijk en Gezin)
Eleonora Hoekstra-Ros (Van Onderop)
Evert Veldman (Wereldwijd)

Abonnementsprijs:
€ 27,00 per jaar; buitenland: € 33,50 per jaar
Abonnementenadministratie: (023) 511 26 40

Advertenties:
ACTA Uitgeversorganisatie
Postbus 7160
6050 AD Maasbracht
Telefoon: (0475) 463 465
E-mail: info@actauitgevers.nl

Vormgeving/technische realisatie:
Novente vormgevers, Barneveld

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten en illustraties is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken kunnen reageren via bovenstaand adres.

Zalig Pasen

Het is groot feest. We vieren het feit dat onze wereld betekenis heeft, dat ons leven zin heeft, dat wij hier niet zo maar zijn, als speelbal van een almachtige godheid die in willekeur met zijn schepping speelt.

Christus is verrezen uit de dood. Daarmee heeft zelfs de laatste vijand, de dood, zin gekregen. Jezus heeft ons de Vader getoond, een liefdevolle God die onze vrijheid eerbiedigt, die niet dwingt, maar wacht, zoals de vader van de verloren zoon.

In dit paasnummer van Samen Kerk – met op het omslag het nieuwe leven in de schaapskudde, symbool van onze christelijke gemeenschap – hebben we aandacht voor de godsdienst die met ons het geloof in de ene God deelt, maar die ook verantwoordelijk is voor de uittocht van honderdduizenden christenen uit hun oude stamlanden. Het gaat dan natuurlijk over de islam. Samen-Kerkmedewerker Marcel Poorthuis werd onlangs benoemd tot hoogleraar interreligieuze dialoog, en Margot de Zeeuw sprak met hem, met een bekeerling en met pastoor Petros Berga Sorballa over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een gesprek in de diepte. Ook zijn we in Amsterdam, waar in de Sint Nicolaas enkele weken geleden de Nacht van de Martelaren werd gehouden.

Kerkengek is deze maand in Westwoud. We doen alsnog uitgebreid verslag van de impulsdag catechese in Amsterdam. En langzaam komt Madrid in beeld, de grote afspraak van honderdduizenden katholieke jongeren tijdens de Wereldjongerendagen in augustus.

De bisschop schrijft over het Pasen van paus Johannes Paulus II, de onvermoeibare Prins van de Apostelen die op 1 mei door zijn opvolger Benedictus XVI zal worden zaligverklaard. In de geschiedenis van de Kerk is dit snel, weliswaar niet “subitoonmiddellijk” zoals de gelovigen wilden tijdens zijn uitvaart, maar toch in slechts zes jaar. Er was bij zijn leven dan ook al bijna geen mens die in de Poolse herder niet een heilige zag.

Namens de redactie wens ik u een Zalig Pasen,

Wim Peeters, hoofdredacteur



Christenen en moslims:

Verbeter de relatie, begin bij interreligieuze dialoog

Sinds '11 september' is de wereld veranderd. De westerse – overwegend christelijke – wereld lijkt lijnrecht tegenover het oosten te staan: de moslims. De verhoudingen verhardden zich de laatste tijd in snel tempo, ook in Nederland: het westen is bang voor de agressie van het moslimfundamentalisme, moslims voelen zich gestigmatiseerd. Margot de Zeeuw sprak voor Samen Kerk met een aantal mensen die zich intensief bezighouden met interreligieuze dialoog als mogelijke oplossing voor deze gespannen situatie. Voorwaarde daarbij is dat je bereid bent in te gaan op de belevingswereld van de ander, want twee monologen zijn nog geen dialoog!



Arnold Mol zet zich in om binnen de moslimgemeenschap het kritisch denken te bevorderen en duidelijk te maken dat fundamentalistische opvattingen niet overeenstemmen met de boodschap van de Koran: de Islam is vrede en nooit geweld.

Marcel Poorthuis is hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg. Pastoor Petros Berga promoveerde op de dialoog tussen de r.-k. kerk en de orthodoxe christenen en moslim Arnold Mol richtte onder meer een islamitische denktank op om het kritisch denken binnen de Islam te bevorderen én om de dialoog met andere religies te voeren. Een zinvol streven, want wie de kranten en het nieuws volgt, die weet dat vrijwel overal ter wereld de relatie tussen christenen en moslims sterk onder druk staat. Zeker de afgelopen jaren zijn de verhoudingen verscherpt en veel westerlingen hebben het idee dat de Islam een gevaarlijke, intolerante godsdienst is die geweld rechtvaardigt, vrouwen onderdrukt en geen andere religies naast zich duldt. In hoeverre is dit een realistisch beeld? “Het moet zeker worden genuanceerd,” vindt Marcel Poorthuis: “In het Midden-Oosten hebben joden, moslims en christenen eeuwenlang vreedzaam naast elkaar geleefd. Het kan dus wel. Het idee van een louter islamitische staat is niet historisch en eerlijk gezegd hebben de joden het onder moslimbewind beter gehad dan in de westerse middeleeuwen.”

De rol van de media

De media spelen een grote rol als het gaat om de negatieve beeldvorming van de Islam en het feit dat de wederzijdse verdraagzaamheid nu zwaar onder druk staat. Petros Berga: “Zij benadrukken alleen het geweld en er zijn kleine groeperingen die daarop inspelen. Bovendien worden veel thema's door de media op een hoop gegooid. Er spelen factoren als politiek, sociale, culturele en religieuze aspecten en etniciteit. Het draagt bij aan een betere beeldvorming als je duidelijk kunt maken waar precies de problemen liggen.”

Blonde Hollander Arnold Mol werd op zijn 21e moslim. Hij merkte tijdens zijn allereerste moskeebezoek hoe diep het besef van die negatieve beeldvorming binnen de moslimgemeenschap is doorgedrongen: “Toen ik voor de eerste keer naar de moskee ging, pakte een oude man



Marcel Poorthuis (links) en Petros Berga in gesprek over een fundamentalistisch protestant-christelijk stripverhaal, waarin onder andere katholieken worden geportretteerd als aanhangers van satan.

me stevig beet. Hij keek me strak aan en zei toen: ‘Islam is vrede. Islam is nooit geweld!’ Dat was een heel indringende ervaring die wat mij betreft de kern raakt van wat de Islam zegt: het gaat er uiteindelijk om dat je in vrede bent met God.” Wat veel westerse mensen zich onvoldoende realiseren volgens Arnold Mol, is dat ‘de’ Islam niet bestaat: Turken, Marokkanen, Egyptenaren, Libiërs: het zijn moslims, maar ze hebben totaal verschillende culturen. Hij ondervond het aan den lijve: “Ik hoorde nergens echt bij.” Inmiddels heeft hij zich ontwikkeld tot een ‘vragensteller’: “Ik heb gemerkt dat er een traditie bestaat binnen de Islam waarin ruimte is om met elkaar te discussiëren. Taal- en cultuurbarrières staan dit echter vaak in de weg en moderne moslimgeleerden werken daarom allemaal los van elkaar. Ik wil een brug zijn tussen deze denkers, maar ook tussen de Islam en andere religies. Vandaar dat ik het Deen Research Center heb opgericht, een islamitische denktank

waarin ruimte is voor herbronning. Wij durven bijvoorbeeld hardop te zeggen dat bepaalde bronnen niet authentiek zijn. Dat is onder moslims nog ongebruikelijk, maar ik merk dat er iets aan het veranderen is, dat deze ontwikkeling breder wordt.”

Open kerk

De dialoog tussen de godsdiensten is onontbeerlijk voor een verdraagzame samenleving. Ook de R.-K. Kerk heeft hierin een taak vindt Marcel Poorthuis: “We hebben er veel ervaring mee, maar worden vaak overstemd door andere partijen. De kerken hebben het imago naïef te zijn, maar binnen de R.-K. kerk is bijvoorbeeld veel aandacht voor de christelijke minderheden in moslimlanden. Op plaatselijk vlak gebeuren veel goede dingen, maar die krijgen geen stem in de media. Ik vind dit bij uitstek thema's die de kerk zou moeten aanpakken.” Toch komt dat onvoldoende uit de verf: “We hebben binnen de R.-K. Kerk

geen intellectuelen die zich in het debat mengen en die staan voor hun geloof. Het gezicht van de wetenschap is weg. De kerk keert zich naar binnen en dat is niet goed,” aldus Marcel Poorthuis. Ook Petros Berga pleit voor een open, naar buiten gekeerde kerk. Een kerk die in dialoog is met moslims, maar ook met medechristenen: “Het is ook essentieel goed te luisteren naar christenen in andere landen en naar de orthodoxe kerken. Daarbij moet je problemen op tafel durven leggen, anders krijg je een vriendelijke, naïeve dialoog. Ik vind het daarom belangrijk dat de christenen in bijvoorbeeld Irak gehoord worden. Er zijn een miljoen christenen uit Irak naar Syrië gevlucht, maar je hoort er hier nauwelijks iets over.”

Fundamentalisme

Zowel Marcel Poorthuis, Petros Berga als Arnold Mol onderscheiden fundamentalisme binnen de diverse religies als een aparte ‘richting’, die niet representatief is voor het betreffende geloof. Het is bovendien een serieus internationaal probleem, waarover geen stevige, inhoudelijke discussie gevoerd wordt. Petros Berga: “Wil je wachten tot bepaalde stromingen vanzelf zijn overgewaaid of wil je de dialoog aangaan, ook op internationaal niveau? Wij kunnen die dialoog hier goed begeleiden, wij hebben de kennis en de faciliteiten. Onwetendheid is een groot probleem en een goede dialoog zou ook de samenleving hier vooruit kunnen helpen.” Het klinkt overigens simpeler dan het is: dialoog. “Het veronderstelt dat je >

bereid bent in te gaan op de belevingswereld van de ander,” zegt Petros Berga. Er zijn al de nodige contacten en initiatieven. Arnold Mol heeft contacten met moslimgeleerden uit de hele wereld en hij maakt onder meer deel uit van de redactie van De Nieuwe Moskee, een islamitisch platform voor kritische denkers (zie: >> www.nieuwemoskee.nl). Marcel Poorthuis gaat ook voor dit platform schrijven. Daarnaast werkt Marcel Poorthuis als katholiek theoloog onder andere nauw samen met moslimgeleerde Abdelilah Ljamai: “De Koran heeft veel commentaren. Wij bespreken bijvoorbeeld onze visies op Adam, op Maria. De tekst verandert er niet mee, je blijft ieder bij je eigen traditie, maar je gaat vanuit een ander perspectief naar dingen kijken en dat geeft veel inzicht.” Alledrie signaleren een punt dat in het westen vaak wordt onderschat: veel moslims zijn het oneens met de agressieve benadering van islamitische fundamentalistische groeperingen, maar ze voelen zich ook niet thuis bij de westerse – atheïstische – cultuur. Arnold Mol: “Het Christendom wordt geassocieerd met het koloniale westen en met een hedonistische levensstijl. Het bizarre is dat bepaalde fundamentalistische groepen daarop inspelen en er misbruik van maken. Zo zijn er bepaalde bronnen die discriminatie van christenen toestaan. Dat is echter niet in

overeenstemming met hoe Mohammed met christenen omging. Hij beschermde bijvoorbeeld de monniken in het Egyptische Catharinaklooster en stelde zelfs een contract op met ze. “

Fundamentalisten willen geen interpretatie, legt Petros Berga uit: “Zij zien maar één deur naar God. Als die wordt gesloten, zijn ze God kwijt. Dat is een gevaarlijke benadering, omdat ze mensen die de teksten wel interpreteren, of anders benaderen dan zij, als ketters beschouwen.” Arnold Mol ziet het als zijn taak binnen en buiten de Islam duidelijk te maken dat de interpretatie en denkwijze

Dialogo tussen de godsdiensten is onontbeerlijk voor een verdraagzame samenleving.

van fundamentalistische moslims niet overeenstemt met de Koran: “Ze kiezen een paar teksten die bij hun boodschap passen en negeren veel andere teksten. De Koran keert zich bijvoorbeeld duidelijk tegen exclusief denken. Er staat ‘*Degenen die geloven, en degenen die joden zijn, en de christenen, en de sabiers (Johannitische christenen), wie er ook*

Moslims en christenen protesteren in Egypte gezamenlijk tegen de aanslag op een kerk.



gelooft in God en de Laatste Dag en die goedgevoelt, zij krijgen waarlijk hun beloning bij hun Heer, en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij treuren.’ (Sura 2:62) De Korantekst sluit dus niemand uit. “Overigens kent ook het christendom fundamentalistische groeperingen, zoals de Pius X-broederschap. Marcel Poorthuis: “Met gesprek is bij hen geen toenadering mogelijk: zij zijn gevaarlijk voor de kerk. Williamson heeft de R.-K. Kerk grote morele schade toegebracht.”

Er zijn concrete initiatieven om binnen ons bisdom de dialoog aan te gaan. Het doel is om de relatie tussen moslims en christenen te verbeteren, hier, maar ook in het Midden-Oosten. Petros Berga: “We zijn met verschillende mensen bezig met verkennende gesprekken om bijeenkomsten te organiseren die kunnen bijdragen aan het democratiseringsproces in het Midden-Oosten. We willen religieuze leiders uit het Midden-Oosten uitnodigen, intellectuelen, moslims, christenen. Ik wil niet later terugkijken en mezelf verwijten dat ik niets heb gedaan om te helpen deze gespannen situatie ten goede te keren.” <

Interviews: Margot de Zeeuw



Koning Abdullah van Saoedi Arabië ontmoet paus Benedictus XVI

> 1. Nacht van de Martelaren in Amsterdam

In Amsterdam, in de Sint Nicolaas, werd op 24 maart de Nacht van de Martelaren gehouden. Het was een initiatief van Kerk In Nood, de organisatie die door pater Werenfried van Straeten o. praem. werd gesticht als Oostpriesterhulp en die al meer dan zestig jaar vervolgd christenen wereldwijd bijstaat. Christenen dreigen te verdwijnen uit het Midden-Oosten. Dat blijkt uit het rapport ‘Vervolgd en vergeten’ van Kerk in Nood over vervolging van christenen wereldwijd. Van de honderd miljoen mensen op de wereld, die op dit moment om hun geloof vervolgd worden, zijn er 75 miljoen christen. De vervolging concentreert zich in communistische en islamitische landen, maar komt bijvoorbeeld ook voor in het hindoeïstische India en zelfs in Venezuela, dat toch een christelijke meerderheid heeft. Op de Avond van de Martelaren zijn acht getuigenissen voorgelezen. Deze aangrijpende getuigenissen zijn verhalen die gebaseerd zijn op feiten vermeld in artikelen over de verschillende aanslagen. Tijdens het voorlezen van de getuigenissen werden op een scherm de namen en foto's van alle martelaren van 2010 geprojecteerd, afkomstig uit 21 landen. Congo, Somalië, Eritrea en Guinea, Nigeria, Egypte, Pakistan, India, Vietnam, Ecuador, Mexico, Brazilië, Venezuela, Colombia, Haiti, VS, Turkije, Mongolië, Dagestan, Afghanistan, Noord-Irak, Irak (Bagdad).

Naast het voorlezen van de namen en de getuigenissen was er een Eucharistieviering en een Eucharistische aanbidding. Samen met de bisschop van Haarlem, mgr. dr. Punt en zijn hulpbisschop mgr. J. van Burgsteden waren er verschillende andere bisschoppen aanwezig: mgr. Mutsaers, hulpbisschop van Den Bosch en mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom, alsmede de abt van Egmond, dom G. Mathijsen. >

> 2. Muziek Instituut heeft weer volwaardig jongenskoor

Een kleine mijlpaal in de rijke historie van het Muziek Instituut van ons bisdom. Voor het

eerst sedert lang is er weer een volwaardig, zelfstandig jongenskoor, dat afgelopen zondag in de kathedraal De Klerk's meerstemmige Missa ad modum Tubae zong. De jongens werden versterkt door de jongemannen van het koor. Uit het jongenskoor zongen Robert Muller en Justus Broek vervolgens ook nog het prachtige Pie Jesu van G. Fauré. >

> 3. 'Crucifixion' in Laurentiuskerk

'Is it nothing to you?' is de oproep aan de wereld in 'The Crucifixion' van John Stainer. Dit aangrijpende koorwerk klinkt zondag 17 april in de Evensong in de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord in Alkmaar. 'Doet het u niets dat Jezus zo voor ons heeft geleden? Ga er niet aan voorbij,' is de boodschap. Deze meditatie over het lijden van Christus wordt uitgevoerd door de Martinus Cantorij uit Zwaag onder leiding van Paul Waerts.

Dit meesterwerk uit de grote Engelse koortraditie is voor solisten, koor en orgel. Ook de kerkgangers hebben een rol bij de koralen. >

> 4. Geschenk voor mgr. Punt

De bekende Alkmaarse kunstenaar Rien van Holland bood vrijdag 11 maart aan de bisschop een portret aan, waarop mgr. Punt staat afgebeeld met de ikoon van Maria, Vrouw van Alle Volkeren. De bisschop, die in zijn jonge jaren zelf een enthousiast en niet onverdienstelijk schilder was, was zeer vereerd met het geschenk.

Rien van Holland werd landelijk bekend toen hij in 2005 na het overlijden van paus Wojtyła een serie van veertien portretten van Johannes Paulus II maakte. >



Het Pasen van Johannes Paulus II

Kort na Pasen zal paus Johannes Paulus II worden zalig verklaard. In zijn leven en sterven zie ik heel sprekend de weg weerspiegeld die Christus ons is voorgegaan. De weg die wij ook allemaal moeten gaan. Paus Johannes Paulus II heeft het 'Hosanna' gekend, maar ook het 'Kruisigt Hem'. Miljoenen hebben hem toegejuicht. Miljoenen ook waren getuige van de moordaanslag op zijn leven en de aftakeling van zijn laatste jaren.

We herinneren ons allemaal nog wel de gebeurtenissen na het overlijden van paus Johannes Paulus II. De hele wereld zat gekluisterd aan de buis. Meer dan twee miljoen mensen stonden uren lang, soms dagen lang, in eindeloze rijen te wachten om afscheid te nemen van hun paus. Honderdduizenden jonge mensen trokken zingend door de straten van de eeuwige stad. Op het St. Pietersplein maakten de vele pelgrims meteen duidelijk dat wat hen betreft deze paus een heilige was. *Santo subito* scandeerden ze minutenlang, oftewel: 'onmiddellijk heilig verklaren'. Ook kardinaal Ratzinger kon dit in zijn homilie meevoelen en zag de paus al staande in het raam van de hemelse woning, verder zorgend en zegenend. De mens die zijn levensreis beëindigd heeft en bij God is uitgekomen, zo geloven wij tenslotte, komt niet terecht een soort eeuwigdurend rusthuis, maar gaat verder in een groots geestelijk avontuur, dat ooit zal uitmonden in de lichamelijke opstanding. Hij wordt op nieuwe wijze ingezet in Gods liefdesplan met de mens. Johannes Paulus II is in de hemel en werkt van daaruit verder voor deze aarde, voor kerk en wereld, zo zal zijn opvolger nu met overtuiging verklaren. Maar ook zijn aardse leven was al uniek.

Mysticus

Deze paus heeft historische stappen gezet, niet één, maar vele. Stappen van toenadering tot andere religies en andere christelijke kerken. Niet vanuit valse compromissen of relativisering van de eigen geloofsinhoud – zijn verkondiging liet aan duidelijkheid niets te wensen over – maar vanuit het diepe besef dat liefde geen grenzen kent. Verschil van overtuiging, ook al gaat het tot in je vezels, mag nooit aanleiding zijn om op te houden lief te hebben, begreep hij. Dan zouden we het hart van ons geloof verraden. Dat is het waarin in onze dagen fundamentalisten zich zo grondig vergissen. Dit hebben de mensen gevoeld. Bij alle uiterlijke presentatie die van hem gevraagd werd, was hij ten diepste een mysticus, een mens die leefde in diepe verbondenheid met zijn Heer. Vooral de jeugd heeft altijd een sterk gevoel voor authenticiteit. Dat hebben ze bij Johannes Paulus gevonden. Hij daagde hen uit hun idealen hoog te stellen, met alle worsteling die daarbij hoort. Bovenal voelden ze dat hij hen werkelijk liefhad als een vader en om hun leven bekommerd was. En als je vader oud wordt, en ziek of zwak, dan bemin je hem niet minder, maar meer. Dat liet de jeugd bij zijn overlijden zien.

In de jaren dat ik bisschop ben, heb ik hem verschillende malen ontmoet en vijf maal persoonlijk mogen spreken. Ik heb hem zien worden van een krachtige, dynamische persoonlijkheid,



die met inzicht en humor het gesprek beheerste, tot een lijdende knecht Gods, die steeds meer de gevangene werd van zijn eigen lichaam en die je zelfs tijdens het gesprek zag vechten om het vol te houden en zijn zending te volbrengen. Het tekende de diepe eenvoud van zijn persoon, die het aankon in zijn zwakheid gezien te worden. Het was hem gelukkig vergund waardig te sterven en zelfs van de ziekte van laatste jaren en van zijn sterven nog een prachtig getuigenis te maken voor Christus. We hebben een getuige van Gods liefde en barmhartigheid in ons midden gehad, is eigenlijk de boodschap van een zaligverklaring. Een profeet ook die niet schroomde stelling te nemen in de grote morele, sociale en politieke vraagstukken van onze tijd. Die ijverde voor het leven en tegen een cultuur van de dood, die opriep tot ommekeer en met zijn encyclieken en preken hamerde op sociale rechtvaardigheid, vrede en vrijheid. Het was een dienst aan de mensheid die richting zoekt in het nieuwe millennium, vanuit de inspiratie van het evangelie en 2000 jaar Traditie.

Hemelse moeder

Johannes Paulus was ook een paus die het hele gewicht van zijn ambt in de strijd gooide tegen onderdruk-

king en totalitaire ideologieën. Zijn invloed werd gevreesd. Het beste bewijs heeft wel de Russische KGB geleverd, die geen andere oplossing meer zag dan hem te vermoorden. Ze hadden echter niet gerekend met de hand van de hemelse moeder die – zoals de paus zelf getuigde – de richting van de kogel veranderde. Het was tenslotte haar dag, 13 mei, de dag van Fatima, en haar paus. Als jongeling had hij haar tot moeder genomen, indachtig het woord van Christus op het kruis: "Vrouw, ziedaar uw zoon. Zoon, ziedaar uw Moeder". Maria is ons gegeven, getuigde hij later zovele malen, niet als theologische theorie, maar als universele, concrete geestelijke moeder. Zij heeft hem geleid naar het eeuwig Pasen en de eeuwige glorie van haar Zoon. Zij zal ook ons en de hele mensheid als een moeder verder leiden op de weg naar grotere eenheid en naar vernieuwing van leven en wereld. Het is een weg die getekend is door het glorievol kruis van Christus, door de vergeving en verzoening die het gebracht heeft en door de hoop op opstanding en eeuwig leven met Hem. <

Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem – Amsterdam





De toren van de St. Martinuskerk.



Het gemarmerde hoofdaltaar met heiligen.

Het gaat om de binnenkant

In 1414 kreeg de Stede Westwoud (bestaande uit Westwoud, Ooster- en Westerblokker en Binnenwijzend) stadsrechten. Een louter administratief gebeuren: er kwamen geen muren. Bij de oude begraafplaats 't Laantje stond tot 1876 de 14e eeuwse dorpskerk. Een wild verhaal gaat dat er al 333 ter ere van Wodan een 'heidens kerkje' gestaan zou hebben, dat later christelijk werd omgeturnd. Als we echter op de wijdingssteen van het oude dorpskerkje 333 als 1333 lezen, klopt alles beter.

De Hollandse graaf trok Westwoud een beetje voor ten opzichte van de andere genoemde locaties. De pastoor moest veel buitendiensten verrichten voor de graaf en de dorpingen kregen onvoldoende aandacht. Daarom vroegen ze later aan Spaanse Philip om een honkvastere pastoor. Dat hielp heel even. Na de afscheiding van Binnenwijzend verarmde Westwoud. De apostolische missionaris die Binnenwijzend verzorgde, was op den duur de enige die voor heel de gemeenschap de zielzorg bedreef. Naderhand kreeg Westwoud toch weer geestelijken die trouw waren aan de oude leer en die de binnendringende reformatie weerstonden. Ook de dorpsbewoners bleven braaf katholiek, maar via de schippers en vissers vanuit Enkhuizen en Hoorn kwam de nieuwe leer toch binnenwaaien. De pastoor van Binnenwijzend hing zijn toog aan de kapstok en ging om. Hij was echter voor zijn nieuwe schapen te rooms en dus trokken de protestanten naar het 'heidense kerkje' van Westwoud waar een gewone visser wat stuntelig voorging.

Trouw aan de oude leer

De reformatorische gemeente in Westwoud bleef klein; de katholieke gemeenschap bleek taaier en groeide in de schuilkerktijd flink aan. In de patriotentijd durfden de katholieken wat meer naar buiten te treden en hoewel de Westwoudse schuilkerk vrij groot was, kwam toch het plan op om iets nog groters te gaan bouwen. Ter vervanging van de schuurkerk uit 1771 kreeg architect Th. Molkenboer halverwege de 19e eeuw opdracht een waardiger kerk te bouwen.

Molkenboer was een veelbouwer. Hij zou later gotisch of (indien gewenst) romaans bouwen, maar in zijn begintijd bouwde hij in de neo-classicistische Waterstaatsstijl. In deze buurt bouwde hij voor Wester- en Oosterblokker twee kleine kerkjes. In Westwoud kon Molkenboer wat meer uitpakken. Hij bouwde een ruime neoclassicistische driebeukige kruis-kerk met een halfronde apsis. Eigenlijk in Waterstaatsstijl. Waterstaatskerken zijn mooier van binnen dan van buiten, kijk naar de Mozes in Amsterdam en de Groenmarkt-kerk in Haarlem.

Deze kerk ziet er aan de buitenkant buitengewoon saai uit. Het enige leuke is de flinke toren met een houten klokkenverdieping en een ingesnoerde naaldspits. In 1851 werd de kerk ingewijd. Aan de voorgevel ziet u nog een gedenksteen ter ere van de Hageveldse studenten die met heren (leraren) en al hier in de oorlogsjaren bivakkeerden. Maar laat u niet misleiden door het saaie exterieur: het komt immers op de binnenkant aan!

Een luisterrijk interieur

Van binnen heeft de kerk gestuukte kruisribgewelven en een rijke neobarokke inventaris. Men waant zich in Versailles! Enkele stukken komen nog uit de oude

Het luisterrijke interieur naar het orgel gezien.



schuurkerk, maar verreweg de meeste kerkmeubels stammen uit de bouwtijd. Veel parochianen tastten in de beurs en zo kwamen er fraaie biechtstoelen (met afbeeldingen van de Verloren Zoon en Maria Magdalena), een communiebank (met daarop het Lam en het boek met de zeven zegels en de Ark van het Verbond), een groots neobarok hoofdaltaar uit het atelier van Veneman met Martinus in top en opzij Hiëronymus (patroonheiligen van de Binnenwijzend) en Laurentius (patroon van Hoogkarspel). Even belangrijk is de Veneman-preekstoel uit 1865 met een afbeelding van het eerste Pinksteren van de apostelen met Maria. En dan is er ook nog een groot en welluidend orgel uit 1863 van Ypma die het oude Gerstenhauerorgel van 1791 uit de oude kerk uitbreidde en aanvulde. Tegen de noordmuur is een reusachtige koperen gedenktent voor de katholieke geschiedschrijver en arts Dr. W.J.F. Nuyens aangebracht. Mgr. Schaeplman onthulde die in 1898. Daartegenover aan de zuidwand een intrigerende schildering van Martinus die we ook op het hoofdaltaar en op een barokke Monstrans uit de 17e eeuw aantreffen. De bezoeker wordt omringd door zo'n veertig heiligenbeelden, die gelukkig niet wit zijn geschilderd zoals zo vaak gebeurde. Neen, hier wordt alles alleen maar mooier gemaakt: in het begin van de 20e eeuw werd het hoofdaltaar nog gemarmerd en in 1984 werd een grootse restauratie afgesloten.

De toekomst tegemoet

De geschiedenis begon ooit bij een oud, genoemd 'heidens' (spreek uit 'hoidens') kerkje. Daarvan is alleen de altaarsteen nog over die als drempel van het oude, inmiddels gesloopte kerkje werd gebruikt. De dominee van de huidige protestantse kerk aan de Dr. Nuyensstraat even verderop heeft ervoor gezorgd dat die aan de katholieken werd teruggegeven. Het moet mij van het hart dat het protestantse kerkje uit 1875 van de architect Van Wijngaarden met een oude Frémy klok uit



Het oude 'heidense' kerkje (1310-1876).

1684 er van buiten met zijn gele gietijzeren boogversiering veel leuker uitziet dan de Martinus. Maar, ik herhaal: belangrijker is wat er binnen gebeurt. Men werkt hier en in de even verderop gelegen Martinuskerk dapper aan de oecumene en nodigt belangstellenden graag uit. In de Martinus zijn buiten de Eucharistievieringen nog veel andere mooie diensten te beleven, waarbij de jongeren het voortouw nemen. Dat jong en oud nog maar lang actief mogen zijn in deze unieke kerk! <

Hein Jan van Ogtrop, Haarlem

Gebruik is gemaakt van het in 1951 door kapelaan Bertus Voets geschreven boekje 'Rond de grenspaal' waarin de parochiegeschiedenis uitgebreid uit de doeken wordt gedaan. Over het Ypma orgel (gerestaureerd in 2003) valt veel te lezen in het boek van R.T.M. Hoogenboom '200 jaar kerkmuziek in de St. Martinuskerk te Westwoud'.

Het kerkje van Oosterblokker.



‘Als je maar een goed mens bent’

Katholiek geloven van generatie op generatie

Op zaterdag 29 januari werd de Impulsdag Catechese en Jongeren gehouden in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Deze dag had als thema “Levend geloof van generatie op generatie”. Eén van de sprekers die specifiek op dit thema inging, was Toke Elshof, universitair docent Catechetiek aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg. Hieronder geeft Marcel Elsenaar een aantal hoofdlijnen uit haar lezing weer.

Belichaamd geloof

“Wat valt je op als je terug kijkt naar je eigen familie, naar drie generaties gelovigen: grootouders, ouders, (klein)kinderen? Op welke manieren lijkt hun geloofsleven op elkaar en waarin zitten de grootste verschillen?” Toke Elshof sprak hierover op grond van haar promotieonderzoek. Een opvallende overeenkomst uit het onderzoek is dat in alle drie de generaties het geloof meer ‘belichaamd’ wordt dan dat het verwoord wordt. Daarmee wordt bedoeld dat het er bij katholieken meer

om lijkt te gaan het goede te *doen*, dan om het te kunnen verwoorden of uit te leggen.

Op de Impulsdag waren veel vrijwilligers en pastores aanwezig die zich de vraag stelden: “Hoe kunnen we het geloof doorgeven aan een volgende generatie?” Op die vraag is natuurlijk geen pasklaar wetenschappelijk antwoord mogelijk. Toch geven de uitkomsten van het onderzoek ons wel te denken. Ik zet er hieronder drie op een rijtje:

1. Het geloof wordt meer gedaan dan verwoord.

Dit geeft te denken als we kijken naar de manier waarop we het geloof proberen over te dragen. In de catechese gaat het vaak om het op de juiste manier leren verwoorden van geloofsaspecten. Wat blijft daarvan hangen? Uit eigen ervaring weet ik dat je meer onthoudt van beleving en het actief aan de slag gaan. Zintuiglijke indrukken van de bijeenkomsten zijn sterker dan de uitleggende teksten. Met name de ervaringen die zich onderscheiden van de ervaringen die je al kende blijven hangen, maken nieuwsgierig.

2. Nadruk op transcendentie of immanentie verschilt per generatie.

De generatie van de grootouders leefde over het algemeen met een sterk besef dat God overal en altijd aanwezig is (transcendentie). Daarmee maakt geloven het ook mogelijk om te leven met het onverzoenlijke, het tekort, het gebrekkige.

De generatie van de ouders daarentegen gaat veel meer uit van de maakbaarheid van het leven en de eigen verantwoordelijkheid om onrecht aan te pakken. Het bijbelse gedachtegoed geeft aan dat God diegene is die hiervoor de kracht geeft. Als geloofsgemeenschap moet je dus iets doen aan het onrecht in de wereld.

De jongste generatie, de (klein)kinderen, mist het geloof (lees: transcendentie) in de kerk van hun ouders, voor zover die zelf nog kerkelijk zijn. Zij vinden het onderscheidende van gelovig zijn te weinig terug. De jongeren vinden daarom gebed, verdieping, sacramenten heel erg belangrijk. Dat betekent niet dat zij conservatief zijn en terug willen naar hoe het vroeger was, dat hebben zij immers nooit meegemaakt.

Pelgrimerend geloven

Elke generatie koppelt een eigen vormgeving van het geloof aan een eigen betekenisgeving. Het geloof overdragen op een volgende generatie vraagt dus ook om een openheid naar de jongeren toe. Wij kunnen niet het geloof overdragen zoals dat voor onze generatie is. Zij gaan het niet doen zoals wij. Elshof vertelt dat godsdienstpedagoog Bert Roebben aangeeft dat jongeren van nu meer ‘pelgrimerend’ geloven: het gelovig zijn is op weg gaan met het besef van Gods aanwezigheid, waarbij men openstaat voor de manier waarop die aanwezigheid zich openbaart. Voor parochies betekent dit dat er ruimte gevraagd wordt om die eigen zoektocht te gaan. En een vraag naar projecten, programma’s en begeleiders die ruimte en vertrouwen geven om die zoektocht in de traditie te gaan.

3. Gelovig zijn is vaak overgedragen van generatie op generatie in het gezin.

Elshof geeft aan dat jongeren die sterk kerkelijk betrokken zijn, vaak opgroeiden in gezinnen waar de ouders “religiositeit op een vanzelfsprekende en bijna speelse wijze vorm hebben gegeven. Regelmatig naar de kerk gaan hoorde daarbij, maar ook het kruisje voor het

Toke Elshof schreef enkele artikelen naar aanleiding van haar promotieonderzoek. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, stuurt u dan een e-mail naar Mirjam Spruit-Borst >> mborst@bisdomhaarlem-amsterdam.nl met vermelding van uw naam en adres.

slapen gaan, het voorlezen uit de kinderbijbel, het samen de kerststal neerzetten en daar verhalen bij vertellen (..) een palmtak achter het kruisbeeld, een adventskalender en ga zo maar door.” Maar daar hoort ook nog een andere factor bij: daarnaast is een inbedding in de parochie nodig, waar de jongeren met leeftijdgenoten een verbondenheid kunnen ervaren en waar het geloof zich belichaamt in een gezamenlijke inzet. Zo kunnen jongeren tot ‘hun eigen manier’ van geloven komen.

Het is aan de pastores en beleidsmakers om mensen te blijven activeren hun eigen weg te gaan en een aantal vormen aan te bieden waarin de geloofservaring bemiddeld kan worden en verdieping kan plaatsvinden. Het is de tijd van de open, oplettende, luisterende houding vanuit het gegeven dat het liefdesaanbod van God er voor alle tijden is. <

Verslag: Marcel Elsenaar

Het geloof overdragen op een volgende generatie vraagt om openheid naar de jongeren toe: zij gaan het immers anders doen dan wij.



Uit het promotieonderzoek van Toke Elshof blijkt dat zowel bij grootouders, ouders als kinderen het geloof meer ‘belichaamd’ wordt dan verwoord.



door **Berry Klaassen**



In het **Parochieblad** van de **Parochie H.H. Nicolaas & Antonius in Monnickendam**, vraagt men aandacht voor de vastenactie. Voor dit jaar is er een actiedoel uitgekozen in

samenwerking met pastoor Berga. De parochies uit Edam en Monnickendam zullen dit jaar geld inzamelen voor een doel in Ethiopië. In het geboorteland van pastoor Berga liggen de dorpen Antker, Gofrer, Megenasse en Worer. In deze dorpen bevinden zich twee scholen, één middelbare school en één kliniek. Eén van de problemen waar deze dorpen, en dus ook de scholen en de kliniek, mee te maken hebben is dat er geen elektriciteit is. Dat wil zeggen: er is wel elektriciteit drie kilometer verderop, maar deze heeft door geldgebrek de dorpen nog niet bereikt. Daar willen de dorpen graag wat aan gaan doen door het plaatsen van hoogspannings-transformator, elektriciteitspalen en het aanbrengen van bekabeling. Hier dient zich echter het volgende probleem aan: hiervoor is geld nodig, om precies te zijn 13.000 euro. De parochianen wordt opgeroepen om met gulle hand te geven zodat zij kunnen zeggen: **Wij zijn bringers van licht!**

In **Kerkklank**, het mededelingenblad voor Katholiek **Hoorn**, vraagt men aandacht voor de **Paasbrodenactie**. De Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat hoopt ook dit jaar in het verlengde van de kerstpakketten-actie, weer een paasactie te organiseren. De doelstelling van de actie is het aanbieden van een paastasje ter waarde van € 7,50 aan mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben in deze samenleving. Mensen die een beetje aandacht en barmhartigheid heel goed kunnen gebruiken. Men streeft er naar om dit jaar 200 tassetjes klaar te maken.



Mediteren op Solder

is de naam van de meditatiegroep die op maandagavond 4 en 18 april; 2, 16 en 30 mei; 6 en 20 juni om 20.00 uur samenkomt op de zolder van de Pastorie, zo meldt



het **Nicolaas Nieuws**, het parochieblad van de **Sint Nicolaasparochie in Amsterdam**. Men doet hier aan Christelijke lichaamsmeditatie. Op de zolder staat een icoon opgesteld en tevens is er regelmatig het kerk-slavische gezang van de Benedictijner monniken van Chevetogne te horen. Iedereen wordt vrijgelaten om de meditatie op zijn of haar manier te beleven. Thom Breukel, schrijver van de *Stilteatlas* en *Stil Amsterdam*, begeleidt deze meditatievorm.



De samenwerkende kerken in **Schoorl** en Groet nodigen een ieder, via het parochieblad **van de Duinvoet**, van harte uit om deel te

nemen aan de gezamenlijke soepmaaltijden in de voorbereidingstijd voor Pasen. Vanouds is die voorbereidingstijd ook vastentijd. Steeds meer mensen gebruiken deze periode om zich voor te bereiden op het feest van Pasen. Daarbij hoort bezinning, gebed, inkeer en ook een zekere soberheid. Aan iedereen wordt gevraagd om het geld dat men normaal aan warm eten zou besteden die dag, te geven aan een goed doel.

Lijdensmeditaties – speciale vieringen zo meldt de regiokrant van **Geestmerambacht**. De regiopastores hebben het plan opgevat om in elke parochie een of meer lijdensmeditaties aan te bieden. Volg de weg die Jezus gaat; door de regio heen. Elke vrijdagavond liturgie, meditatie, zang en gebed. Met een mooie, inspirerende preek of een inleiding door een spreker. De volgende lezingen staan nog op het programma: 1 april om 19.00 uur: Warmenhuizen Oud-pastoor van Warmenhuizen Guus Hendriks (Heemstede) 8 april om 19.00 uur: Schoorl. Na de gebedsviering zal pastoor Joop Stam (oud-deken van Amsterdam 15 april om 19.00 uur: Warmenhuizen pastoor Jan Berkhout (oud-pastoor van Volendam, thans werkzaam in Tuitjenhorn)

Op weg naar Pasen.....

In Dionysius in beeld,

het parochieblad van de **Dionysiusparochie** in



Heerhugowaard, maakt men melding van twee nieuwe initiatieven. Op donderdag is er na de H. Mis voortaan een klein halfuurtje aanbidding, met uitzondering van de donderdagen dat de kerk schoongemaakt wordt. Ook zal er voortaan in de viering van woensdagochtend bijzonder voor de gezinnen worden gebeden. Voor de gezinnen in de parochie, voor de kinderen en kleinkinderen en voor de jeugd in het algemeen. Moeders en/of vaders met kleintjes en opa's en oma's zijn dan ook van harte welkom.

Concert Mattheus Passion in de Karmelkerk, zo meldt het parochieblad **Kontakt** van de **Karmelparochie**



Aalsmeer. Op vrijdagavond 15 april a.s. geven de twee koren van The Voice Company een passieconcert in de Karmelkerk, aanvang 20.00 uur. Op het programma staat een samenvatting van de Mattheus Passion van J.S. Bach. Het geheel staat onder leiding van dirigent Robert Bakker. Het wordt dus niet alleen een mooie Mattheus-uitvoering, die niet te lang duurt (lengte is ca. 5 kwartier) en zeker ook leerzaam is. Maar bovenal een bijzondere ervaring zoals recent nog niet eerder beleefd bij dit muziekwerk. Zeker de moeite waard dus om te bezoeken. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Die is slechts € 7,50 inclusief koffie/thee voor aanvang. Het is raadzaam vooraf kaarten te bestellen.

De oproep van de Parochiële Caritas Instelling om kerstpakketten af te geven bij de pastorie van de **St. Corneliusparochie** in **Limmen** is een groot succes geworden. Meer dan 30 pakketten werden ingeleverd en zijn door leden van de PCI rond gebracht. Ook de kerststukjes die zijn gemaakt door kinderen van de Pax Christi school werden dankbaar in ontvangst genomen. Op vele adressen in Limmen hebben we zo een lichtje kunnen ontsteken in de donkere dagen van december. Ook danken we de gulle anonieme gevers die ook dit jaar weer geld in een envelop hebben afgegeven aan de pastorie. We zijn blij dat we aan het verzoek kunnen voldoen om er binnen de Limmer gemeenschap een goede bestemming aan te geven. Alle gulle gevers worden in **Rond de Limmer Toren** hartelijk bedankt.

In Bennebroek vraagt

men in **Van hier uit**, het contactblad van de

SENIORENPAGINA

Help uw kleinkind naar de Wereldjongerendagen !!

parochie, op de seniorenpagina om een kleinkind te "adopter". Gevraagd wordt om een WJD deelnemer te adopteren om het mogelijk te maken voor jongeren die graag naar de WJD in Madrid willen, maar dit door gebrek aan eigen financiën niet kunnen realiseren.

De verhalen in de media over kredietcrisis, graaicultuur, hebzucht en zelfverrijking zijn voor de Franciscaanse Beweging aanleiding om zich het komende jaar in tal van bijeenkomsten te buigen over het



thema 'Meer dan genoeg'. Dit meldt ons de **Scheper**, het contactblad van de parochie **de Goede Herder** in Landsmeer. Op zaterdag 2 april a.s. organiseert zij een studiedag rond dit onderwerp (12.30-17.00 uur, Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, Den Bosch). Tijdens de bezinningsdagen, los van elkaar te volgen, komen maatschappelijke vraagstukken aan de orde als bezit, de rol van vrijwilligerswerk en arbeid, individualisering en de macht van het geld. Thema op zaterdag 2 april 'Wat is het waard?', over wat geld betekent in ons samenleven. Op deze dag worden inleidingen gepresenteerd en zijn er workshops te volgen.

De parochie van de **HH. Matthias-Laurentius** in **Alkmaar** vraagt de aandacht voor de opening van het nieuwe onderkomen van de Stichting EXODUS Alkmaar. EXODUS in Alkmaar biedt actief en doelgericht een goede voorbereiding aan gedetineerden, die daar een goede motivatie voor hebben, voor terugkeer naar de maatschappij.



Hiervoor is een programma ontwikkeld gebaseerd op vier sleutels, te weten wonen, werken, zingeving en relaties. De nieuwe behuizing biedt straks een optimale gelegenheid om onder één dak dit opbouwende werk te kunnen doen, dit in tegenstelling tot de huidige situatie. Voor daadwerkelijke ondersteuning zijn vrijwilligers hartelijk welkom. Ook financieel is ondersteuning welkom, bijvoorbeeld door donaties. Voor de inrichting van het nieuwe Exodushuis kunt u helpen door het adopteren van bijvoorbeeld een slaapkamer, keukenbenodigdheden zoals pannen, servies en bestek, tuinstoelen, plantenbakken en tuingereedschap. Voor verdere informatie >> www.exodus.nl



Groepsreizen naar de wortels van het christendom

Paulus Reizen organiseert groepsreizen naar de bijzondere plaatsen in de christelijke wereld. Onder deskundige leiding bezoekt u de boeiende historische schatten van het christendom en beleeft u het geloof.

Vraagt u gerust onze brochure aan met het complete reisaanbod voor 2011.

Ook indien u met uw eigen gezelschap een groepsreis wilt maken, bent u bij Paulus Reizen aan het goede adres. Voor vele parochies, koren, verenigingen etc. hebben we al een dergelijke reis georganiseerd. Paulus Reizen garandeert u een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding, persoonlijke aandacht en deskundig advies. Neemt u vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

www.paulusreizen.nl  024-3818198

Deskundige reisleiding

Goede hotels

Spirituele verdieping



- 12-DAAGSE REIS
naar **Fatima, Santiago en Lourdes**
- 6-DAAGSE REIS
naar **Rome**
- 7-DAAGSE REIS
naar **Assisi en omgeving**
- 11-DAAGSE REIS
naar **Griekenland**
- 9-DAAGSE REIS
naar **Turkije**
- 13-DAAGSE REIS
naar **Israël**
- 15-DAAGSE REIS
naar **Israël en Jordanië**

'n beetje crypto

Horizontaal

1 met mannelijke wormen kun je lezen en schrijven 7 als je me de rechte weg niet wijst, wil je dat ik dit doe 8 (je) van het 10 de katholieke illustratie had al vroeg oog voor de voortplanting 11 zij zorgen ervoor dat je met de trein kunt 12 zij verdroegen veel pijn om maar bij de club te horen 15 inwoner van een Duitse stad staat voor emmer 16 na u komen alle dieren aan de beurt 17 u weigert aan de kus mee te werken 18 Jezus of Cruyff? 20 kind van Marijnissen 21 uitgangspunt 23 voedseldroppings

Verticaal

1 plassengebied ? 3 om 's nachts je haar in te kammen 4 bijbaan 5 moet een open scoringskans 6 gepasseerde kledingstukken van de bruid 9 tegenpartij van Hans & Grietje 13 zo'n lidwoord brengt troost 14 door het glas heb je ver zicht 19 rauw en ruw 21 zonder u geen nut 22 mijn lievelingsnootje



Bouwadvies Groot Holland

Zelfstandig onderdeel van de Monumentenwacht Noord-Holland. Wij zijn gespecialiseerd in:

- Aan- en verkoopkeuringen
- Meerjaren onderhoudsplannen
- Adviezen over vergunningen en subsidies
- Kostenramingen en begrotingen
- Begeleiding, toezicht en opleveringskeuringen
- Bestekken en werkschrijvingen

T: 075 6474586 F: 075 6474593
info@bouwadviesgroot-holland.nl

Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
Postbus 379, 1520 AJ Wormerveer



Monumentenwacht Noord-Holland

- Bouwkundige inspecties en adviezen aan particulieren, ondernemingen, stichtingen en overheden over monumentale gebouwen in Noord-Holland
- Beoordeling van offertes en prijsopgaven
- Bereikbaarheids- en veiligheidsplannen

info@monumentenwacht-noordholland.nl
www.monumentenwacht-noordholland.nl

T: 075 6474588
F: 075 6474593
Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
Postbus 79, 1520 AB Wormerveer

Prijswinnaars februari 2011

- A. Kas – Porre, Amsterdam
- W.J. de Nijs, Muiden
- J.M. de Wit, Huizen



Oplossing opsturen naar het redactiesecretariaat Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem



Oplossing februari 2011

Mijn school is katholiek!

Een nieuw en prachtig geïllustreerd boek, dat een heldere en aanspreekbare inleiding geeft in het katholicisme! Het boek is geschreven door Martha Hoffenkamp, docent godsdienst en filosofie aan het Sint Laurenscollege in Rotterdam. Wat begon als een soort interne cursus voor nieuwe docenten die niet erg vertrouwd waren met de katholieke traditie, kon met ondersteuning van het CNV, het bisdom Rotterdam en diverse fondsen uitgegeven worden als een mooi boek en daarmee beschikbaar komen voor een breed publiek.

Anders dan de titel misschien suggereert, gaat het boek niet direct over de scholen, maar over de katholieke traditie waar de school deel vanuit maakt. Beginnend bij de katholieke visie op onderwijs, volgt het boek een weg langs acht thema's die bepalend zijn voor deze traditie. Aan de orde komen katholieke beleving: de feesten en liturgie; De bijbel en de mens en wereld visie; De vroege kerk geschiedenis, met aandacht voor de kloosterordes; Grote mensen in het Christelijk geloof, waaronder de heiligen en Maria; De deugden en sacramenten; en tenslotte de latere kerkgeschiedenis en de katholieke moraal ofwel het sociale handelen van de kerk. Door deze opbouw begint en eindigt het boek bij de praktijk van het alledaagse leven van nu. Daartussen krijgt de lezer een rijk inzicht in de bronnen van deze traditie, waardoor de praktijk diepgang krijgt.

Hoewel het boek bedoeld is voor mensen die betrokken zijn bij het R.-K. Onderwijs, kan het volgens mij heel goed veel breder gebruikt worden. Het is sowieso een goed leesbaar boek voor vrijwel iedereen die zich wel eens afvraagt: hoe zit dat nu ook al weer in onze kerk? Van veel basisvragen vindt u in dit boek een verheldering: Hoe zit ook alweer met heiligen? Waaruit bestaat nu het leven in een klooster? Of een vraag als: hoe is de Eucharistie viering opgebouwd en wat betekent deze opbouw? De opzet nodigt uit om daar al bladerend jezelf in te verdiepen.

Het boek is volgens mij echter ook uitstekend geschikt voor catechetische avonden in de

parochie. In de jaren dat ik dekenaal medewerker catechese was, kwam regelmatig de vraag langs naar informatief materiaal over ons geloof, bedoeld voor jonge ouders, vrijwilligers van gezinsvieringen of jeugdwerk. Of er kwamen mensen bij me met de opmerking: "Ik zou wel willen meedoen bij de Eerste Communie voorbereiding, maar ik weet zelf zo weinig over het geloof." Voor al deze mensen is dit een ideaal boek, om zelf eens ter hand te nemen, maar vooral om in een groep te bespreken. En samen de rijkdom van de traditie te ervaren en te ontdekken.

Het boek wordt overigens nog aangevuld door een website
>> www.venstersopkatholiegeloven.nl

John den Olden

Martha Hoffenkamp, *Mijn school is katholiek!*, Adveniat Geloofseducatie 2011, ISBN 9789491042034, € 24,50

De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II

Karol Wojtyła, de latere paus Johannes Paulus II, behoort tot de grote gestalten van de twintigste eeuw. De gebeurtenissen in deze eeuw hebben het leven van deze mens bepaald: Auschwitz, het Tweede Vaticaanse concilie, de val van het communisme, de secularisatie en godsverduistering in Europa, maar ook het besef van één mondiale mensheid. Omgekeerd heeft paus Johannes Paulus II ook zijn stempel weten te drukken op de laatste decennia van de twintigste eeuw, waarin deze gebeurtenissen centraal stonden of doorwerkten. Dit boek is het verslag van een studiedag die in oktober 2010 werd gehouden door de Faculteit Katholieke Theologie en de Nederlandse Grootseminaries. Er staan onder andere bijdragen in van Marcel Poorthuis en rector Jan Hendriks van De Tiltenberg.

Adelbert Denaux & Marcel Poorthuis (red), *De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II*, Bergambacht 2011, ISBN 978 94 90393 12 0

Ter gedachtenis aan Hildegard Alice Portmann

Op 12 januari is op 69-jarige leeftijd overleden: **Hildegard Alice Portmann**. Hildegard is geboren in Zwitserland. Op 19-jarige leeftijd kwam zij naar Nederland. Ze is theologie gaan studeren. Het begin van haar theologische arbeid begon in 1981, toen ze een aanstelling kreeg tot tweede lijnsmedewerkster bij de Pastorale School van oud Dekenaat Hoorn. In 2005 is Hildegard mede door haar broze gezondheid met de VUT gegaan.

Zij heeft veel betekend voor het dekenaat en daardoor voor het bisdom. Zij heeft met haar agogische manier van werken gestalte gegeven aan het toenmalig programma van ons bisdom "Samen Kerk". Ze heeft bijgedragen aan het streven om van de 29 parochies vitale kerkgemeenschappen te maken. Ze heeft dat gedaan door de vele korte cursussen op gebied van liturgie: o.a. avondwake, uitvaart, gebedsvieringen, maken van overweging, manier van voorgaan, gezinsviering, kinderwoorddienst. Op het gebied van catechese, diaconie en gemeenschapsofbouw was ze ook actief tot daar collega's voor kwamen.

Tot 2001 heeft ze de Tweejarige Cursus gegeven. Kenmerkend zijn haar woorden tegen haar 'lieve' cursisten en oudcursisten bij het eerste lustrumviering van deze cursus: ... *Vanaf het begin tot op vandaag zijn er nu totaal 84 personen aan de cursus begonnen, waarvan er intussen 68 hem hebben voltooid... In één zin: we zijn hoopvol gestemd, omdat jullie je, ondanks alles, blijft inzetten in verkondiging en gemeenschapsofbouw, in diaconie en liturgie. Wij*

zijn trots en dankbaar dat wij hieraan, door vorming en toerusting, maar bovenal door samen te leren rondom dezelfde bron, een bijdrage mochten leveren..."

Hildegard wist het beste uit mensen te halen. Nog steeds zijn er groepen die jaarlijks samenkomen. Er zijn velen van deze cursisten nog actief in de parochies. Er zijn er ook, die theologie zijn gaan studeren dankzij deze cursus en nu ergens in het bisdom werkzaam zijn. In haar tweede lijnswerk was de God van het Verbond "Ik zal er zijn" haar geliefde thema. Na haar pensionering was ze via het Centrum voor Levensvragen te Hoorn beschikbaar voor mensen met zinvragen in de laatste fase van hun leven. Als een echte Hildegard (van Bingen) -haar grote voorbeeld- zette ze zich in voor "Vrouw en Geloof", voor een gelijkwaardige plaats van de vrouw in maatschappij en vooral in kerk. Daarnaast was ze een motor achter de Stiltevieringen in Enkhuizen.

Haar woning in Enkhuizen heette "De Reiskoets". Onderweg in hun geloof hielp zij mensen op weg en konden mensen daar terecht om zich te verdiepen en te putten uit haar grote en keurig gecatalogiseerde bibliotheek. We verliezen in Hildegard een moedige, strijdvarende, belangstellende en diep gelovige vrouw. Hildegard mocht op haar vrouwelijke wijze een beeld van God zijn. We wensen haar toe, dat "Ik zal er zijn" haar opgenomen heeft in de schoot van ontferming en dat ze zo terug is bij de Bron van haar bestaan.

Co Kuin

Uit de kroniek en de agenda

In de afleveringen van februari en maart hebt u deze rubriek moeten missen. Daarom dit keer alsnog een wat langere kroniek plus agenda. Onze excuses. WP

- Op zaterdag 30 januari nam de bisschop deel aan de impulsdag voor catechese in Amsterdam.
- Op 2 februari voerde de bisschop overleg met een afvaardiging van de Sint-Petrusbroederschap.
- Op 4 februari ontving de bisschop een delegatie van kerkbesturen.
- Op 7 februari was de bisschop in Vogelenzang in het kader van de Willibrorddag.
- Op 8 februari namen de bisschop en de hulpbisschop deel aan de vergadering van de bisschoppenconferentie in Utrecht.
- Op 9 februari voerde de bisschop besprekingen met vertegenwoordigers van het missieveld.
- Op 12 februari was de bisschop in Beverwijk bij Teenertime.
- Van 15 tot en met 18 februari was de bisschop in Rome voor besprekingen
- Op 19 februari ontving de bisschop een afvaardiging van de Zusters Benedictinessen van Orta die een oriënterend bezoek aan ons bisdom brachten.

- Op februari voerde de bisschop overleg met de staf van het Militair Ordinariaat.
- Op 24 februari ontvingen de bisschop en de hulpbisschop de priesteraad voor reguliere uitwisseling.
- Op 25 februari overlegde de bisschop met de stuurgroep oecumene met de oosterse oriëntaalse Kerken.
- Op 26 februari bezocht mgr. Gilbert A. Garcera, bisschop van Daet in de Filipijnen, mgr. Punt in Haarlem.
- Op dinsdag 1 maart namen bisschop en hulpbisschop deel aan de vergadering van de Nederlandse bisschoppen in Utrecht.
- Op 2 maart voerde de bisschop overleg met een delegatie van de Week van de Nederlandse Missionaris. 's Middags vergaderde de bisschop met de staf van Grootseminarie De Tiltenberg in Vogelenzang.
- Op 3 maart had de bisschop een ontmoeting met verantwoordelijken van de Koreaanse Gemeenschap in ons bisdom.
- Op 5 maart bezocht aartsbisschop mgr. Arguelles van het Filipijnse Lipa de bisschop.
- Op maandag 7 maart was de bisschop in De Tiltenberg voor de maandelijks Willibrorddag.
- Op 8 maart was de bisschop in Den Haag voor overleg met de commissie Deetman.

- Op 9 maart, Aswoensdag, vierde de bisschop de Eucharistie voor de curie. 's Ochtends had de bisschop overleg met het kerkbestuur van Wormer, 's middags met de Raad voor Economische Aangelegenheden.
- Op 10 maart overlegden Bisschop en Hulpbisschop met de dekens.
- Op 11 maart ontving de bisschop uit handen van de kunstenaar Rien van Holland zijn portret.
- Op 12 maart vierde de bisschop op de eerste zondag van de Veertigdagentijd de Eucharistie in de kathedraal. 's Middags had de bisschop een viering in La Vie in Zeewolde.
- Op 15 maart bezocht de bisschop de Corpsdag van het Militair Ordinariaat.
- Op 16 maart was de bisschop bij de opening van de tentoonstelling "Glans en Glorie" in de Hermitage in Amsterdam.
- Op 17 maart voerde de bisschop overleg met een delegatie van de parochie Schalkwijk.
- Op 19 maart vierde de bisschop traditiegetrouw het Hoogfeest van Sint Jozef in de St. Adelbertabdij in Egmond. 's Middags was hij bij de oriëntatiedag voor jonge mensen in De Tiltenberg. 's Avonds vierde bisschop de Eucharistie voor de jongeren in het kader van de Stille Omgang in Amsterdam.

lees verder op pagina 31



Pasen is hier en nu!

Henk heette hij. Altijd was hij bezig. Met Koninginnedag regelde hij de vrijmarkt en hij organiseerde de intocht van Sinterklaas. Stilzitten kon hij niet. Iedereen was altijd vol lof over hem. Maar in de dagen voor Pasen trok hij een paashazenpak aan en deelde in de winkelstraat eieren uit namens de winkeliersvereniging. "Henk," riep ik dan, "je bent net gekke Henkie! Je loopt voor joker, trek dat stomme pak toch uit!" Schaapachtig keek hij mij aan.

Waarom reageerde ik zo fel op die actieve Henk? De mensen in de straat vonden het best leuk. De kinderen al helemaal. Wat is er mis mee om met Pasen de paashaas uit de weilanden te laten komen naar onze winkelstraten? Hazen zijn toch heel vruchtbare beesten? Zo vruchtbaar, dat ze voor een bevalling alweer opnieuw in verwachting kunnen zijn. En eieren symboliseren toch het nieuwe leven? Pasen is immers het feest van de lente, van de vruchtbaarheid? Zeker en daar is niks mis mee. Maar Pasen is meer dan een lentefeest. Meer dan eieren, beschilderd of van chocola, meer dan de paashaas.

Waarom? Omdat Henk ziek werd en dood ging. Nog altijd wordt om hem getreurd door zijn vrouw en kinderen. Velen missen Henk, bijvoorbeeld met Sinterklaas en in de Goede Week als iedereen door de hoofdstraat holt om alle boodschappen bijtijds in huis te halen. Ook omdat Wim en Thea heel verdrietig zijn. Hun zoon Joris, altijd al een zorgenkind, was de weg kwijt geraakt. Met vrienden pleegde hij een overval. Hij werd opgepakt en moest de gevangenis in. Hun wereld stortte in. Wat Pasen? Wat nieuw leven? Wat nieuw licht? Hou toch op!

Roze droom

Eeuwen geleden bouwden joden een lentefeest om tot hun paasfeest. Ze vierden en vierten op dat feest hun uittocht uit de onderdrukking van het angstland, land van diepe duisternis, Egypte. Zo deed ook Jezus met zijn leerlingen. Hij voegde er een nieuwe dimensie aan toe. Hij brak brood, deelde het uit samen met een beker wijn en hij zei: Ik ben het zelf. Neemt, eet en drink er van! Mijn geest zal in je varen! Je zult gaan doen wat ik je heb voorgedaan!

Maar Jezus, die bevrijder van mensen, werd opgepakt, overgeleverd door een van zijn vrienden. Hij werd vermoord en tenslotte begraven in een rotsgraf met een grote steen ervoor. Over en sluiten, de roze droom voorbij? Maar dan. Vrouwen komen naar zijn graf.

Nee, het zijn niet Jezus' vrienden, de mannenbroeders, die hem trouw blijven. Daar zijn ze veel te bang voor. Het zijn vrouwen met wie hij heel vrijmoedig omging, wat heel gek en ongewoon was in zijn dagen. Ze telden volstrekt niet mee. Voor Jezus echter wel!

Maar dan: de aarde beeft en een witte bode heeft de steen al weggerold. De vrouwen schrikken zich een ongeluk, maar horen:

Wees niet bang, Hij is verrezen, uit de doden opgestaan!

Is dat geen onzin: Jezus leeft? Dat kan toch niet? Die goeie Henk is al weer een paar jaar dood en voor Thea en Wim is de nacht zwart. Om van Joris nog maar te zwijgen. Duister is de nacht voor veel mensen. Waar blijft het morgenlicht?

Leuk hoor Jezus, fijn voor jou dat je bent opgestaan, dat God je heeft doen verrijzen uit de dood. Maar wat hebben wij eraan in onze duisternis en verdriet? Daar gelooft een normaal mens anno 2011 toch niet in?

Paul Witteman vroeg eens in een interview aan een paar kerkmensen:
Geloven jullie nog steeds in een verrijzenis uit de dood? Dat kan toch niet?

Gelijk heeft hij! Maar Jezus komt de vrouwen tegemoet en roept hen toe: wees niet bang!

God verkondigt deze morgen: Mens, dit is het einde niet!

Zou het dan toch waar zijn, dat dood en duisternis, diep verdriet niet het einde is?

Morgenlicht

Henk's vrouw heeft een nieuwe vriend gevonden met wie zij heel gelukkig is. Nog altijd mist ze Henk, maar ze stikt niet meer in haar tranen. Ze houdt zich vast aan zijn woorden vlak voor zijn dood: "Lieverd, je moet niet om mij blijven treuren, je bent veel te lief om lang alleen te blijven! Ik hoop, dat je weer gauw iemand vindt die om je geeft!"

En Joris? Wordt hij een eeuwige recidivist, gevangenis in, gevangenis uit, of kunnen Thea en Wim eens opgelucht ademhalen en zeggen: "Gelukkig, onze zoon leeft – weer!"

Ook al is de nacht voor veel mensen duister en ons hart misschien vol van verdriet, toch horen wij met Pasen God roepen: "Lief mens, dit is het einde niet, niet alleen voor mijn liefste kind Jezus, maar ook voor jou komt het morgenlicht! Zie maar, het is er al!"

We horen, dat niet alleen de verrezen Jezus de nieuwe mens is, kind van God, maar dat ook wij op Pasen nieuwe mensen mogen, ja móeten worden, omdat wij kinderen van God zijn. Hij laat ons niet los, niet vallen, hij wil niet dat onze nachten duister blijven en onze harten soms zo vol van verdriet. Gaat dat zomaar? Is het van: stil maar, wacht maar, alles wordt vanzelf wel nieuw? Nee, want een Paaslied zingt:



Opstanding van Jezus – de vrouwen bij het graf. Meester van het leven van Maria – 1460-1490 – Keulen.

Kies het leven, klinkt Zijn oproep, ga de weg die ik je wijs naar mijn land van licht en vrede, hemels aardse paradijs!

Wij worden uitgedaagd om Gods weg te volgen, de weg te gaan die Jezus ons is voorgedaan, heeft voorgedaan. Een weg van samen breken en delen, van samen zoeken naar licht, naar vrede. Niet alleen, dat wordt niks, nee, samen! Paul Witteman zal verbaasd zijn als hij ons hoort zingen: *Hun stoet is zonder einde en getal!* Al roepen ze: "Jij bent gekke Henkie!"; wij gaan, aangevuurd door Gods Geest, Jezus achterna en roepen elkaar en iedereen toe: "En.... toch! De dood heeft niet het laatste woord!" Voor de gestorven Henk niet. Voor zijn vrouw en kinderen niet. Voor Joris, Thea en Wim niet, voor alle mensen niet, die hun kruis moeten dragen. Ook voor ons niet. Zo wordt het – met of zonder hazen en eieren – Pasen.

Is het Pasen – hier en nu! <

Ko Schuurmans

Paaskaarsen



Regenboog Anker Phoenix

Paaskaarsen
Huispaaskaarsen
Altaarkaarsen
Huwelijkskaarsen
Dooпкаarsen
Noveenkaarsen
Devotiekaarsen
Devotielichten
Godslampolie
Miswijn
Hosties
Wierook/Briketten
Kandelaars
Geschenkartikelen
Banieren

Bestel nu uw Paaskaars!
Keuze uit 3 prachtige reliëfs

PASEN
24 & 25 april
2011



**Kaarsenfabriek
PAPÔT en VAN MOORSEL b.v.**

Nieuwenhuizenweg 15 • 2314 XP LEIDEN (Industrieterrein Roomburg)
Tel. 071 - 301 02 84 / 301 02 25 • Fax 071 - 301 23 03
E-mail info@papot.nl • Internet www.papot.nl

**PRONK
BOUWT
MET
MEERWAARDE**

PRONK BOUWBEDRIJF BV
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoud

PRONK LEIDERS BV
leidewerk
lood-, koper- en zinkwerk
aanbrengen van ladder- en klimhaken



Machinestraat 2,
Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 391374
Fax (0226) 392032
E-mail: info@pronkbouw.nl
Website: www.pronkbouw.nl



VAN DEN PUTTEN
MAKELAARS & TAXATEURS O.G.

**George W.J.M. van den Putten
John M.A. van den Putten**

Voor persoonlijke
en deskundige begeleiding bij
• Aan- en verkoop
• Taxaties
• Vastgoedmanagement
• Assurantien

Bronsteeweg 45, t/o de rotonde
2101 AB Heemstede
Tel. 023- 528 54 12 Fax. 023- 529 03 89
www.vandenputten.com
vandenputten@era.nl



samenwerkend met
Nelissen & van den Putten
Financieel Adviseurs B.V.



Ruim 50 jaar actief in de regio

Onbekende geschiedenis (50)

Dhr. J. Witte uit Zuid-Scharwoude kwam in een fotoalbum van zijn ouders een tweetal voor hem onbekende priesters tegen. Op de ene foto staat het jaartal 1938 gestempeld en op de andere Pater Smit ? geschreven. Waarschijnlijk zijn de foto's door zijn moeder aangeleverd en die is opgegroeid in Heerhugowaard. Wie herkent deze priesters? Graag uw reactie naar Redactie Samen Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris), Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Per e-mail kan ook via: ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Onbekende geschiedenis (49)

De foto van de kerkelijke huwelijksinzegening heeft tot nu toe nergens een belletje doen rinkelen. Mogelijk was de foto wat te klein afgedrukt, waardoor herkenning moeilijk werd. Daarom plaatsen we de foto nog maar een keer en dan nu op een groter formaat. Wie herkent het bruidspaar, de priester, de acolieten en de kerk? Vormt de gemetselde preekstoel links wellicht een aanknopingspunt? Graag uw reactie.

Onbekende geschiedenis (48)

Ook de tweede van de door dhr. J.Th.P. Helmerhorst te Assendelft toegezonden portretfoto's is alsnog aanleiding geweest voor een tweetal reacties. De eerste kwam van dhr. J. Dekker uit Heerhugowaard. Hij herkende de foto omdat deze ook jarenlang bij zijn ouders thuis op de vensterbank had gestaan. De tweede reactie was van mw. C.A. Boekel-Plat uit Noord-Scharwoude. Beiden noemden dezelfde naam: kapelaan Jongkind. Gerardus Jongkind werd op 1 maart 1911 geboren in Heemskerk en op 6 juni 1936 als één van de 39 (!) jonge mannen tot priester gewijd in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te 't Veld, Warmond, Poeldijk, Dordrecht, Rotterdam. In 1962 werd hij benoemd tot pastoor te Vianen en in 1968 te Noordwijk. Hij overleed te Rotterdam op 16 maart 1978.

P.S. Heeft ook u een onbekende foto van een kerkelijke gebeurtenis of een priester, pater of zuster en wilt u er meer van te weten zien te komen, dan kunt u deze opsturen naar de redactie van Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. De foto ontvangt u zo spoedig mogelijk weer retour.





opbouwwerkzaamheden (bouwmaterialen verschaffen), helpt het bisdom onder meer door het brengen van voedselpakketten in gebieden die niet bereikt worden met de ‘officiële’ noodhulp. De uitgestrektheid van het bisdom maakt dit een tijdrovende aangelegenheid. Niet alleen christenen, maar ook moslims in een nabijgelegen vluchtelingenkamp dat niet door de regering wordt gesteund, krijgen hulp van het bisdom.

Pater Nico Schipper, onze contactpersoon in Pakistan, heeft ons een bestedingsplan doorgestuurd waarin staat dat ruim de helft van de gift besteed zal worden aan voedselpakketten en noodhulp aan getroffen families. De rest van het bedrag zal worden besteed aan de reparaties.

Dankzij uw giften kan het bisdom Hyderabad praktische hulp bieden waar de nood het hoogst is. Bisschop Max Rodrigues van Hyderabad en pater Schipper danken u hartelijk voor uw steun! <



> Enquête Missiesecretariaat

In februari heeft het missiesecretariaat een enquête naar alle parochies gezonden om inzicht te krijgen in hun betrokkenheid bij Missie, Ontwikkeling en Vrede; kortweg MOV. 70 werkgroepen hebben de enquête ingevuld en geretourneerd. Dat is iets minder dan de helft van het aantal parochies in ons bisdom. 17 parochies hebben aangegeven geen missiewerkgroep te hebben. Veertig procent van de parochies heeft nog niets van zich laten horen. Betekent dit dat er iets mis is met ons adressenbestand of ontbreekt de interesse? Dat kunnen we niet voetstoots aannemen: missie is het wezen van de geloofsgemeenschap. Je ziet Christus in de ander, laat je raken door zijn kracht en zijn nood en komt in beweging om ‘er te zijn.’ Zo maken we Naam van God waar die zich aan Mozes openbaart “Ik zal er zijn,” “Ik zie de nood van mijn Volk.”

Wat getallen uit de tot nu toe ontvangen antwoorden: Missiewerkgroepen variëren in omvang van een tot twaalf leden. In ons bisdom worden 37 missionarissen gesteund en 54 (!) projecten, al dan niet gekoppeld aan deze missionarissen. Ons streven is de enquête op zo kort mogelijke termijn uit te werken en de gegevens via een nog te publiceren eigen website van het missiesecretariaat inzichtelijk te maken. Hierdoor kunnen organisaties en werkgroepen die projecten in dezelfde landen ondersteunen elkaar vinden, en werkgroepen die kampen met een tekort aan menskracht kunnen gemakkelijker partners vinden in hun omgeving om mee samen te werken. Vanuit het missiesecretariaat kunnen we gericht informatie aanbieden en verbanden leggen. Heeft uw parochie of werkgroep nog niet gereageerd? We hopen alsnog van u te horen! <

> Eindresultaat diocesane actie voor bisdom Hyderabad

In oktober 2010 is naar aanleiding van de overstromingsramp in Pakistan een bisdombrede oproep gedaan om ons partnerbisdom Hyderabad te helpen. Deze actie heeft € 18.233 opgeleverd door schenkingen van particulieren en parochiële collectes. Een mooi resultaat! Het missiesecretariaat vult het bedrag aan tot 20.000 euro.

Ook nu nog staan gedeelten langs de rivier onder water, waardoor mensen niet naar hun huizen kunnen terugkeren. De hulp van regering en hulporganisaties is slecht gecoördineerd en moeizaam op gang gekomen. Naast structurele

> Resultaten bisschoppelijke Adventsactie

In december 2010 is de eerste editie van de bisschoppelijke Adventsactie nieuwe stijl van start gegaan. Landelijk hebben honderden parochies meegedaan – de resultaten van acties en collectes komen nog steeds bij de organisatie binnen. De opbrengst tot nu toe (begin maart) liggen rond 250.000 euro.

Ook in ons bisdom hebben parochies en individuele donateurs zich niet onbetuigd gelaten. Gemeten naar opbrengst per bisdom gaat het onze aan kop! Het missiesecretariaat is daar natuurlijk best ‘groots’ mee. De organisatie publiceert in september de definitieve cijfers in rapportage naar de parochies.

Wat viel op? De projecten die het meest gekozen zijn waren kleinschalig, concreet en gericht op kinderen: een keuken voor zusters die kinderen aan een maaltijd helpen in Tanzania, opvanghuizen voor meisjes in de Filippijnen en op Papua Nieuw Guinea, preventieve gezondheidszorg voor kinderen (en moeders) in Togo en Irak, sanitaire voorzieningen in een school bij Bethlehem. Parochies die een voorkeurskeuze gemaakt hebben, krijgen informatie over het verloop van hun project. In april informeert Adventsactie alle parochies over de resultaten, de evaluaties en de plannen voor 2011.

Adventsactie stelt zich tot doel om praktisch missionair werk te stimuleren. Er zijn – ook in ons bisdom

– veel kleine en middelgrote stichtingen werkzaam die kosteneffectief en gemeenschapsgericht goed werk doen. Adventsactie brengt dit verborgen werk onder de aandacht. Ze is een netwerkorganisatie die voor het voetlicht brengt hoeveel goeds er door de inzet van mensen binnen onze kerk gebeurt. Er is niet alleen ellende, er is ook hoop omdat er mensen zijn die zich laten aanspreken en hun tijd en energie geven om van dienst te zijn. Bij de keuze van projecten let Adventsactie op de millenniumdoelen en de waarden van de katholieke sociale leer. Projecten moeten een ziel hebben, een verhaal dat ook ons stimuleert en inspireert om goed en rechtvaardig te handelen in de tijd voor Kerstmis. De projecten zijn klein en mensnabij, de idealen zijn groot en geborgen in de boodschap van het Evangelie: *groot denken, klein doen.* <

Meer informatie: >> www.adventsactie.nl.



GROOT DENKEN. KLEIN DOEN



The Passion

Hierbij een update over de uitvoering van the Passion op Witte Donderdag 21 april. Zanger Syb van der Ploeg en zangeres Do vertolken tijdens The Passion de rollen van respectievelijk Jezus en zijn moeder Maria. The Passion vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus.

Bijna 75% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 28 jaar weet niet wat de betekenis van Pasen is. The Passion brengt het verhaal van Pasen tot leven. Op verschillende podia op de Markt in Gouda wordt het bijbelverhaal verbeeld en bezongen aan de hand van bekende Nederlandstalige popsongs. Alles krijgt een eigentijds jasje; we zien Pilatus als gehaaid politicus en ME'ers die Jezus arresteren. Een verteller maakt met behulp van bijbelteksten verbindingen tussen toen en nu.

Hoofdrolspelers

Syb bekend als zanger van De Kast – vindt het bijzonder om mee te werken aan The Passion: “Het is een verhaal dat tweeduizend jaar geleden plaatsvond, maar tegelijk past het heel erg in onze tijd. Ik denk dat het wel het een en ander los zal maken”. Ook Do reageerde enthousiast toen ze gevraagd werd de rol van Maria te vertolken. “Het lijkt me mooi om de passie en de gekwettheid van Maria te laten zien; ze was een écht mens.” Overige hoofdpersonen worden later in maart bekend gemaakt.

Passion in de media

De EO en het RKK zenden het evenement op donderdagavond 21 april vanaf 20.30 uur live uit op Nederland 3, Radio 2 en internet. In de aanloop naar de uitzending kun je het laatste nieuws over The Passion volgen via >> www.thepassion.nl, >> [@thepassiongouda](https://twitter.com/thepassiongouda) of >> www.facebook.com/thepassiongouda.

Busvervoer

Wil je de Passion in Gouda zelf bijwonen? Jong Katholiek organiseert in samenwerking met de bisdommen busvervoer van en naar Gouda. Vanuit ons bisdom zal er een bus vanuit Schagen/Alkmaar/Haarlem rijden. Meer info hierover op >> www.jongkatholiek.nl/thepassion.

De 26e WereldjongerenDAG

Op zondag 17 april 2011 wordt wereldwijd voor de 26e keer de WereldjongerenDAG gevierd. In de Nederlandse bisdommen wordt deze dag ook gevierd, zo ook in Bisdom Haarlem-Amsterdam, en wel in dé hoofdstad van Nederland: Amsterdam!

Jongeren uit het hele bisdom worden uitgenodigd om deze dag samen te vieren. De dag begint met een internationale Eucharistieviering waarin mgr. Van Burgsteden zal voorgaan. Eén van de swingende “All Saints” koren zal deze viering muzikaal ondersteunen.

Thema en Programma

Het thema van deze dag is ‘Op wie bouw jij’, afgeleid van het thema voor de komende Wereldjongerendagen in Madrid. Gedurende de middag worden er verschillende workshops aangeboden rondom de gebieden actief, ontmoeting, creatief en verdiepend. Zo kun je samen met andere jongeren jezelf verdiepen in het thema van de komende WJD of maak bijvoorbeeld je eigen ruilitem voor in Madrid. Naast de workshops is er voldoende tijd om in contact te komen met andere jongeren. Of je nu meegaat naar de WJD of niet, iedereen is van harte welkom! Speciaal voor de jongeren die naar de WJD in gaan, worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld! De dag zal worden afgesloten met een heerlijk diner.

Meer informatie

17 april 2011, van 13.30 tot 20.15 uur, toegang € 5. Locatie: Boomkerk, Admiraal de Ruijterweg 406, Amsterdam. Zie voor verdere info en aanmelden: >> www.jongbisdomhaarlem.nl of 023 5112637.

Agenda

- >>> 9 april BAVOdag voor alle vormelingen
>> www.bavodag.nl
- >> 17 april 26e WereldjongerenDAG in Amsterdam
>> www.jongbisdomhaarlem.nl



Contactgegevens

Jongerenpastoraat bisdom Haarlem-Amsterdam
Kruisweg 63 > 2011 LB Haarlem
[t] 023 511 26 35 > [e] info@jongbisdomhaarlem.nl

3

< 1. Week Nederlandse Missionaris organiseert Inspiratiedag

De Week Nederlandse Missionaris organiseert op zaterdag 21 mei de jaarlijkse Inspiratiedag in de Orangerie in Den Bosch. De dag zal dit jaar in het teken staan van Brazilië met als thema 'Achter het masker van Brazilië'. Deze dag is speciaal bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de jaarlijkse Pinksteractie in de kerken én voor iedereen die het werk van missionarissen en missionair werkers een warm hart toedraagt. Op de website van de Week Nederlandse Missionaris, >> www.weeknederlandsemissionaris.nl, kunt u verder lezen over Brazilië, het thema en de campagne. Ook kunt u op deze website het campagnemateriaal downloaden en het WNM-boekje bestellen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen gedurende de campagne? Meldt u dan via de website aan voor de digitale nieuwsbrief. >

< 2. Father Joseph Vadakkal: Eucharistie, bron van Vuur

Father Joseph Vadakkal is in het buitenland al een bekende naam als het gaat om bijzonder krachtige spiritualiteit. De boodschap is: Eucharistie houdt het vuur in ons brandend. Het vuur dat wij in ons voelen branden en dat ons kracht geeft om te getuigen van Gods Alomvattende Liefde. Father Joseph Vadakkal start zijn werk in Nederland in het Julianaklooster op terrein van het Heiligdom "Onze Lieve Vrouw ter Nood" te Heiloo op 9 en 10 mei 2011. Ieder die zijn ziel wil voeden met de rijkdom die Father Joseph in deze retraite wil aanreiken is van harte uitgenodigd. De retraite start op maandag 9 mei om 07.30 in de kapel van het Julianaklooster en eindigt op dinsdag 10 mei om 17.00 uur. Het programma is rijk gevuld en loopt door in de avond. Deelnemers kunnen een kamer reserveren in het gastenhuis van het klooster. Informatie over Father Joseph Vadakkal vindt u via internet als u het woord Flammenevangelisation intikt bij uw zoekmachine. Voor meer gedetailleerde informatie over de retraite en kosten voor overnachting, kunt u mailen of bellen naar het Julianaklooster >> info@Onzelievevrouwternood.nl of 072 5051288. >

< 3. Ernst en luim bij een serieus project

De restauratie van de kathedraal begint nu ernst te worden! Aan de buitenkant is te zien wat er gaande is. Eerst stond er alleen maar een bord, nu ook steigers. Zowel van buiten als van binnen. Hoe zorgzaam de steigerbouwers te werk gaan, ziet u aan de gehoorzaamheid van hun kant aan een verzoek om een stoel te laten staan. Het is de stoel van Mgr. Valkestijn. De toegewijde arbeidslieden hebben -uiteraard bij wijze van grap- daarom een steigerpoot dwars door de stoel laten lopen. Ter geruststelling het was niet de echte stoel van onze oud koormeester. Financieel moet er veel gebeuren. Wilt u het project steunen? U kunt gireren op het gironummer van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo Postbank 2715042. Dank voor uw interesse, Hein Jan van Ogtrop, Plebaan. >

< 4. Lezing door bisschop Woorts over kunst en kerk

Vlak voor Pasen in de Goede Week, op dinsdag 19 april, bezoekt Mgr. drs. H.W. Woorts, bisschop te Utrecht, de kunstbeurs Artantique. Mgr. Woorts is binnen het Aartsbisdom Utrecht (mede) verantwoordelijk voor de kunst. De bisschop zal een lezing houden over wat hem persoonlijk inspireert in kunst. Daarnaast vertelt hij hoe de Katholieke Kerk spreekt over kunst en de betekenis van schoonheid. De tweede editie van de kunstbeurs Artantique vindt plaats van zondag 17 tot en met maandag 25 april 2011 in de Jaarbeurs Utrecht. >

< 5. Mediteren op Solder

'Mediteren op Solder' is genomineerd voor de Religieuzenprijs 2011! Zeven maandagavonden christelijke lichaamsmeditatie onder leiding van Thom Breukel. Locatie: Pastorie Nicolaaskerk, Pr. Hendrikkade 7, Amsterdam. Meer informatie en aanmelding via >> th.breukel@chello.nl

Weét voor Wie je staat!

Het is alweer wat jaren geleden dat ik in de Jacobuskathedraal van de Armeense kerk in Jeruzalem de viering bijwoonde. De kerk is indrukwekkend in zijn soberheid. De enige uitbundigheid die dit Godshuis zich veroorlooft, zijn de tientallen godslampen die in het schemerduister aan kettingen zijn opgehangen, zodat het interieur veel weg heeft van een gravure van Piranesi. Een Armeense historicus had me verteld dat deze lampen zijn geschonken door dorpen. Soms zijn de lampen het enige dat nog rest van die dorpen.

Nu is de Armeense liturgie, zoals een oosterse liturgie betaamt, nogal lang van stof en er stonden in de kathedraal geen stoel en banken. Om de vermoeidheid te bestrijden, leunde ik even tegen de muur. Een oud vrouwtje beduidde me dat het niet de bedoeling was. Ik was haar dankbaar voor de vingerwijzing. In deze liturgie staat men. De eindeloze gebeden en gezangen doen je alle besef van tijd verliezen en zo kun je je werkelijk opgenomen voelen in de hemelse liturgie. Ook de engelen staan voor de troon van de Allerhoogste: ze kunnen zelfs niet zitten! Zo bedacht ik me dat de geloofsexpressie die van het staan uitgaat wel eens wordt onderschat. Wat is liturgie en gebed anders dan: je realiseren dat je voor God staat?

Kuipstoel

Soms zie ik het staan op de muur van een synagoge: *da' lifnei mi atta 'omed*: weét voor Wie je staat! Er spreekt eerbied uit: in een hofhouding staan de dienaren ook. Maar er spreekt ook fierheid uit: *sursum corda!* Omhoog de harten! Wij zijn met ons hart bij de Heer. Het is een houding van dankzegging, niet van deemoed, dat is waar. Het mooie van gebedshoudingen is dat bij elke houding een eigen stemming hoort, een eigen innerlijke ervaring en een eigen kijk op de wereld. Al zijn er sommige moderne kerken die in hun vernieuwingsdrift de knielbanken er maar uitgegooid hebben, staan kan altijd nog. Ik maak vieringen mee waarbij ik de hele tijd in een soort kantoorfauteuil zit, toegegeven, comfortabel, maar het blokkeert de beleving. Ik doe echt mijn best om het allemaal van binnenuit mee te maken, maar dat lukt me in zo'n riante kuipstoel slecht. Pas als de oproep klinkt om allen te gaan staan, begint mijn bloed weer te stromen: voorwaarde voor echte beleving.

Misschien is het goed om de liturgische houding van het staan weer eens extra aandacht te geven. Zo voel ik het staan aan het einde om de zegen te ontvangen echt als een toerusting voor de week die voor ons ligt. "Hier ben ik, zend mij!"

Er wil me dan wel eens een flard van dichtregels van Paul Claudel door het hoofd schieten, die eigenlijk naar weer een ander soort van staan verwijst: het opstaan uit de slaap, tweelingbroer van de dood. Het wonder van het ontwaken, gereed staan om Gods wereld tegemoet te treden.

Amen. In de naam van de vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Ik meld mij hier en nu.

Goede God, ik ben opgewekt en ik ben nog bij U!

Ik sliep en ik lag in de duisternis opgebaard.

God zei: Er zij licht! En ik ben ontwaakt, zoals een kreet wordt geslaakt!

Ik ben uit het diepe duister gekomen en wakker geworden,

Ik sta rechtop en begin met de dag die begint!

Mijn Vader die mij vóór de Dageraad hebt verwekt, ik stel me vóór U als uw kind.

Marcel Poorthuis
Faculteit Katholieke Theologie

DE TILTENBERG
ELEKTROTECHNIEK

Dé **installateur** van
De Tiltenberg

Havenstraat 9 • 1948 NP Beverwijk • Tel: 0251 - 27 99 99 • info@visserelektro.nl • www.visserelektro.nl

Adverteren in SamenKerk of in de Naamlijst van Bisdom Haarlem?



0475 - 463 465
www.actauitgevers.nl



**UITVAARTVERZORGING
A. DE JONG**

sinds 1966 een vertrouwd gezicht voor een uitvaart vanuit het bisdom

persoonlijke begeleiding vanuit een familiebedrijf

Alle persoonlijke en rituele wensen zijn mogelijk.

voor vrijblijvende inlichtingen: tel.: (020) 676 1337
Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam, dejong@uitvaart.nl
www.amsterdamuitvaart.nl

lid van de NUVU

uitvaartverzekeringen

DE TILTENBERG

Grootseminarie
St. Willibrord
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
tel. 0252 345 345
www.tiltenberg.org

Denk je erover priester te worden?

Kijk eens op
www.tiltenberg.org
of kom langs op
De Tiltenberg!

Ben je er niet zeker van welke weg God voor jou heeft bestemd? Ben je je aan het oriënteren? Wil je het leven op een seminarie weleens meemaken en ervaren hoe dat op je overkomt? Je bent van harte welkom bij het **oriëntatie-weekend in het Groot seminarie op De Tiltenberg in Vogelenzang!** Het weekend begint op **zaterdag 19 maart om 16.00 uur** en duurt t/m het avondeten op zondag. Je kunt in het seminarie overnachten. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Opgave: bij rector J. Hendriks:
rector@tiltenberg.org
tel. 0252-345 345

Wilt u de priesteropleiding steunen? Uw gift is zeer welkom op rek.nr. 54 64 t.n.v. Het Grootseminarie

vervolg van pag. 19 kroniek en agenda

- Op 22 maart overlegde de bisschop met de BCMO (missie).
- Op 24 maart was de bisschop in Soesterberg bij het afscheid van diaken Geert Hoes als hoofd van de Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. 's Avonds vierde hij de Eucharistie in Amsterdam in het kader van de nacht van de Martelaren.
- Op 28 maart ontving de bisschop het bestuur van de Surinaamse Gemeenschap in Amsterdam.
- De hulpbisschop was op 28 maart betrokken bij een ernstig verkeersongeval op de A1 ter hoogte van Baarn. Behoudens enkele pijnlijke kneuzingen hield de bisschop hier geen ernstig letsel aan over.
- Op 1 april voerde de bisschop in Den Haag overleg over het Justitiepastoraat.

- Op 3 april was de bisschop bij een priesterbijeenkomst in Heiloo.
- Op 4 april was de bisschop in Vogelenzang voor de Willibrorddag; tijdens welke negen kandidaten werden aangesteld tot lector.
- Op 5 april nam de bisschop deel aan een studiemiddag van de Nederlandse bisschoppen in Utrecht.
- Op vrijdag 8 april ontvingen bisschop en hulpbisschop de priesterraad voor overleg.
- Op 11 april ontving de bisschop de redactie van Catholica.
- Op 12 april namen bisschop en hulpbisschop deel aan de bisschoppenconferentie in Utrecht.
- Op 15 april voert de bisschop overleg met de KNR, de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.
- Op 17 april, Palmzondag, viert de bisschop de Eucharistie in de kathedraal.

- 's Middags is hij in Amsterdam voor de diocesane WJD-bijeenkomst.
- Op woensdag 20 april vieren bisschop en hulpbisschop de "chrismamisj" in de kathedraal.
- Op Witte Donderdag 21 is de bisschop voor de plechtige viering in grootseminarie De Tiltenberg.
- Op Goede Vrijdag, 22 april, celebreert de bisschop de plechtigheden van Goede Vrijdag in de Kathedraal.
- Voor de Paaswake is de bisschop zaterdag 23 maart in De Tiltenberg,
- Paaszondag 24 april viert de bisschop in de kathedraal.

WERELDJONGERENDAGEN

van alle kanten

Het aftellen is begonnen!

Meet Me @ Madrid actief in de social media

Sinds kort is de reis naar Madrid ook te volgen via de 'social media': Facebook en Hyves!

Via deze pagina's word je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes in de voorbereiding naar de WJD reis toe. Maar ook tijdens de WJD zullen er updates en foto's op deze site worden geplaatst en kun je op deze pagina's in contact komen en contact houden met je mede WJD reizigers!

Hyves: www.meetmeatmadrid.hyves.nl

Facebook: www.facebook.com (Te vinden onder groepen,

Naam: Meet me @ Madrid)



facebook



WJD liederenwedstrijd

Wist je dat er een WJD liederen wedstrijd bestaat (Tuned into Madrid) met als prijs een gratis inschrijving voor de WJD? Voor meer informatie over de voorwaarden en hoe je je moet inschrijven, zie op onze website.

M TUNED INTO MADRID

YOUR SONG
COULD BE PLAYED
AT WJD
ENTER
OUR CONTEST
AND SEND US
YOUR SONG

Al meer dan 100 inschrijvingen!

Meer dan honderd mensen in ons bisdom hebben zich intussen ingeschreven voor de Wereldjongerendagen. Op naar de 200!



Kom je ook naar de WereldjongerenDAG op 17 april a.s. in Amsterdam?

APP voor de WJD

Er komt een APP (applicatie) van Jong Katholiek voor op je telefoon. Met de applicatie kun je allerlei informatie terugvinden over de WJD. Zowel in het voortraject als tijdens de WJD krijg je zo informatie over programma, routes, nieuwsberichten enz. De app zal te downloaden

zijn vanaf 18 april op www.jongkatholiek.nl.



mers krijgen. Rara, wat zit daar in?

Een rozenkrans, een pelgrimsboekje, een 'YouCat' (Youth Catechism: catechismus speciaal bedoeld is voor jongeren), een WJD-informatiegids, een openbaar vervoerпас, een petje en een ventilator.

WJD Grootoudersclub

Na onze eigen actie "Sponsor uw kleinkind naar de WJD" actie, hoorden we dat er een internationale WJD grootouders club is opgericht. Opa's en oma's zijn opgeroepen om actief mee te helpen aan de WJD. Meer informatie zie www.madrid11.com

Wat zit er in de WJD-rugtas?

De paus ontving onlangs de WJD-rugtas, één van de typische WJD-accessoires die deelne-



WWW.JONGBISDOMHAARLEM.NL/WJD

MEER
INFORMATIE
INFO@JONGBISDOMHAARLEM.NL
OF 023 5112637
SLUIT

