

April 2009

3

UITGAVE VAN HET BISDOM HAARLEM

# SamenKerk

OPSTAAN VAN DE HEER

**Anastasis**

pagina 4

'FACE TO FACE'

**met onze Lieve Heer**

pagina 12

**Zalig Pasen!**

**Mens, sta op!**

**Inhoud:**

Van de redactie	3
Anastasis	4
Pastoor Van der Stok: "De kerk moet nieuw leven krijgen door de kracht van de Geest"	6
Woord van de bisschop	8
Kerkengek: In het winkelcentrum	10
Face to face met Onze Lieve Heer	12
Van Onderop	14
'n Beetje Crypto	17
Ik wacht op morgen	18
Vermeldenswaard	20
Triomf van binnenuit	23
Vermeldenswaard	24
La Vie: barmhartigheid en mededogen	25
Jongerenpagina's	26
Het Bloedwonder van Alkmaar	28
Personalia	31
Onbekende geschiedenis	32

**Bij de voorplaat:**

tekst

Samen Kerk is het informatieblad binnen het Bisdom Haarlem en verschijnt tienmaal per jaar nummer 3 jaargang nr. 35

**Verantwoordelijke redactie:**

Margot de Zeeuw,  
Wim Peeters, hoofdredacteur  
Eugène Brussee

**Redactiesecretariaat:**

Yvonne Ceelie-Khoesial

**Redactieadres:**

Samen Kerk  
Postbus 1053, 2001 BB Haarlem  
Telefoon: (023) 511 26 60

## Anastasis 4



## Interview Pastoor Jan van der Stok 6

## In het winkelcentrum 10

## 'Face to face' met onze lieve Heer 12



## Triomf van binnenuit 23



## Fotoverslag Stille Omgang '09 26

## Het bloedwonder van Alkmaar 28



## colofon

Faxnummer: (023) 511 26 59

Giro 43509

E-mail: [samenkerk@bisdomhaarlem.nl](mailto:samenkerk@bisdomhaarlem.nl)

Internet: [www.bisdomhaarlem.nl](http://www.bisdomhaarlem.nl)

**Medewerkers:**

Marcel Poorthuis (Parels uit de Schattengrot)

Ko Schuurmans (Bijbel en liturgie)

Hein-Jan van Ogtrop (Kerkengek)

Floor Twisk (Onbekende Geschiedenis)

Stefan en Lisette van Aken (Huwelijk en Gezin)

Thom Breukel

Eleonora Hoekstra-Ros (Van Onderop)

**Abonnementenprijs:**

€ 23,50 per jaar; buitenland: € 31,50 per jaar

Abonnementenadministratie: (023) 511 26 40

**Advertenties:**

ACTA Uitgeversorganisatie

Postbus 7160

6050 AD Maasbracht

Telefoon: (0475) 463 465

E-mail: [info@actauitgevers.nl](mailto:info@actauitgevers.nl)

**Vormgeving/technische realisatie:**

Novente vormgevers, Barneveld

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten en illustraties is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken kunnen reageren via bovenstaand adres.





De Paasicoon in de doopkapel van het O.L. Vrouwe Gasthuis in Amsterdam

# Anastasis

Het *voorbijgaan van de Heer* werd met Pasen herdacht. Het oude Godsvolk moest de deurposten en dorpel met bloed bestrijken om de eerstgeborenen te beschermen. De Egyptenaren werden met die *slag* geslagen (Exodus 12:7-12). De doortocht door de Rode Zee luidde voor het joodse volk de bevrijding in. Pesach werd gevierd. Pasen, het *opstaan van de Heer*, is voor de Christenen het hart van hun geloof. Het wordt elke zondag gevierd.

## Anastasis

Een afbeelding van de Paasicoon uit de 17<sup>de</sup> eeuw hangt in de doopkapel van het O. L. Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Zeer toepasselijk bij de Paaskaars en het doopvont. Wij bevestigen met Pasen immers onze doopbeloften. De Gasthuiskapel aan het Oosterpark 9 is een bezoek meer dan waard. Niet alleen om haar Romaanse vormgeving, maar ook om haar betekenis als Huis van Stilte in dit ziekenhuis en voor de bewoners van de stad Amsterdam.

In oktober 2000 werd de eerste steen voor de kapel gelegd. Bij die gelegenheid werd door drugspastor Ricus Dullaert de Anastasis, Grieks voor Opstanding, aan de kapel gegeven. Voor een rode mandorla, een amandelvormige cirkel, staat Christus met zijn voeten op de opengebroken deuren van de hel. In het zwarte gat daaronder zien we twee engelen de duivel in de boeien slaan. Achter het zandkleurige woestijnlandschap, dat staat voor dolende zielen, staan gestileerde bergen. Daarvoor herkennen wij de koningen uit het Oude Testament, zij moesten wachten op hun verlossing, Koning David en Salomo met Johannes de Doper. Eva, de stammoeder, bedekt haar handen onder haar rode mantel uit eerbied voor haar Verlosser. Ook zij moest met de anderen wachten in het voorgeborchte van de hemel, waaruit zij werden bevrijd. Bijzonder vanwege de westerse invloed die eruit blijkt, is

het aparte tafereel van Christus' verrijzenis uit een sarcofaag. Daaronder vijf soldaten met Mongoolse trekken, waaruit we mogen opmaken dat we hier te maken hebben met een Russische icoon.

## Aanraken

De icoon van de Opstanding laat het apocriefe verhaal zien van Nicodemus, een farizeeër die in de joodse raad van Jeruzalem zat en die Jezus in de nacht opzocht om naar Hem te luisteren. Bij de graflegging van Christus was hij ook aanwezig. Zijn reportage, die niet authentiek is, hoort niet bij de evangeliën.

De Paasicoon laat het *opstaan van de Heer* zien, in de drie dagen na Zijn kruisdood en vóór Zijn Verrijzenis. In het midden van de icoon zien we dat de opgestane Christus Adam, de eerste mens, bij de pols aanraakt. Elke aanraking maakt in de hersenen bij de hypofyse *oxytocine* aan. Een stof die belangrijk is bij het stabiliseren van onze relaties, zelfs bij de meest oppervlakkige. Oxytocine is ook onmisbaar bij het genezingsproces! De ontdekkers van deze stof noemen haar dan ook verbondenheid- of herstelhormoon. Een hormoon dat ook werkt, zo is uit onderzoek gebleken, bij het zien van een aanraking. Proefpersonen kregen, voordat zij allerlei films zagen, een bloedonderzoek naar hun immuunglobuline A-gehalte. Bij films over Moeder Teresa die in Calcutta liefdevolle zorg gaf aan zieken steeg dat A-gehalte. Ook als de proefpersonen geen meeleven hadden met Moeder Teresa! Ga deze Anastasis dus eens bekijken, u wordt er beter van! Een icoon die met recht en met reden hangt in de kapel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Christos anesti, alithos anesti, Christus is waarlijk opgestaan!

Thom Breukel

## Mens, sta op!

**De Christoforusparochie van Schagen heeft in Jan van der Stok een bevlogen pastoor die heeft aangegeven binnen afzienbare tijd afscheid te gaan nemen. Voor Pasen een gesprek met deze door de Geest bewogen man Gods over nieuwe initiatieven en de onontbeerlijkheid van gebed.**

*Pastoor Jan van der Stok:*

# 'De Kerk moet nieuw leven krijgen door de kracht van de Geest'

Midden in de drukke winkelstraat van de stad Schagen staat de opvallende Christoforuskerk waar Jan van der Stok (69) al 18 jaar pastoor is. De kerk is bovendien rijk aan een parttime permanent diaken en een catechiste. In de mooie pastorie naast de kerk hebben we een gesprek met pastoor Van der Stok, geboren in Langedijk. Na 43 jaar gewerkt te hebben als priester in Blaricum, Haarlem, Driehuis, Santpoort, Breezand en Schagen, heeft hij onlangs aangegeven het stokje te willen doorgeven. Zijn lichamelijke krachten nemen af en hij wil meer toekomen aan verdieping en bezinning. Maar hij blijft tot er een opvolger geregeld is. Opvallend genoeg is hij allerminst bezig met zijn afscheid. Hij zit nog boordevol nieuwe ideeën. Maar geen actie zonder contemplatie. Zijn innerlijk leven en daarbij zijn eigen inspiratie komen dan ook uitgebreid ter sprake.

*Wat gaat u doen na u afscheid in de parochie?*

"Retraites geven in Helvoirt bij de charismatische vernieuwing. Ik ga me ook meer verdiepen in innerlijke genezing. Ik heb zelf de kracht van innerlijke genezing ervaren. En ook bij anderen heb ik fysieke en innerlijke genezing gezien door groei in geloof, door verzoening met het verleden en door bevrijding van lasten uit het verleden. Je ervaart de liefde van God als je ruimte maakt voor Hem en de nodige blokkades opruimt."

*Heeft u met deze inspiratie ook wat in de parochie kunnen doen?*

"Iedere vrijdagavond hebben we een half uur aanbidding met uitstalling in de kerk. Ik ben daar veertien jaar geleden mee begonnen, eerst maandelijks, toen wekelijks. In het begin waren we met vijf, intussen met twintig tot dertig mensen in de leeftijd van 40 tot 70 jaar. Mijn ideaal is om actie en contemplatie te combineren. Daarom zijn we met onze bezoekgroep naar de zusters van Moeder Teresa gegaan waar ze die combinatie beleven. En we zijn ook naar Antwerpen gegaan, naar de San Egidio-beweging. Zij combineren hun aandacht voor de armen met gebed. Ik wilde dat ook doen met onze bezoekgroep, maar dat was een brug te ver. Toch komen de mensen van de bezoekgroep nu eens per maand in de aanbidding."

*U noemt de charismatische vernieuwing en San Egidio, twee nieuwe kerkelijke bewegingen. Wat betekenen de nieuwe bewegingen voor de parochie?*

"Ik vind dat heel belangrijk. Zo zijn er onlangs vijf jongelui naar Taizé gegaan en beginnen we nu met een Taizé-gebedsgroep voor jongeren van 14 tot 25 jaar. Bovendien hebben in deze parochie twintig echtparen een weekend gevolgd van Marriage Encounter, bedoeld voor echtparen die vanuit hun geloof aan hun relatie willen werken. Het is

ook voor priesters bedoeld die willen nadenken over hun relatie met de parochie waar ze werken. In 1975 al heb ik een verdiepingsweekend gevolgd van Marriage Encounter in Amerika. Ik ontdekte dat ik heel rationeel ben opgevoed en dat ik het rationele en gevoelsmatige in mezelf meer moest integreren. Het was een bewustwording van mezelf en het leren accepteren van mezelf. Ook heeft het me aangespoord meer in gemeenschap te leven. Bovendien ga je nadenken over je parochie als partner. Als die parochie superkritisch is, dan knap je daar op af als priester en dan redt je het ook niet als parochie. De echtparen in onze parochie die deze verdieping hebben gevolgd, zijn meer betrokken geraakt bij de parochie. En belangrijker nog: ze zijn meer relatiebekwaam geworden."

*Is de parochie van Schagen een goede partner voor u geweest in de afgelopen 18 jaar?*

Ja, zonder meer, deze parochie heeft namelijk de bereidheid ook te willen groeien. Ze staat open voor nieuwe initiatieven. Zo hebben we een paar jaar terug een beleidsplan gemaakt om elk jaar een aspect van het kerk zijn onder de aandacht te brengen. Dit jaar is het jaar van de dienstbaarheid met daarin bijvoorbeeld een vastenmaaltijd, extra aandacht voor oecumenische diaconale initiatieven en iets nieuws als koffie drinken met alleenstaanden. Een nieuw initiatief is ook om te proberen jonge gezinnen te bereiken die wel openstaan voor het geloof en de kerk, maar die er geen tijd voor denken te hebben. Zo draaien we bijvoorbeeld op een zondagmiddag een film 'Son of man'. Het is prachtige film die zich afspeelt in Afrika en die over Jezus gaat in deze tijd. We hebben hiervoor flyers op scholen verspreid en ook reclame gemaakt in de krant. We willen proberen om samen met de protestantse kerk een vaste kolom te hebben in de krant en daarin ook nieuwe initiatieven aan te kondigen."

*Wat is nu de kern van uw eigen spiritualiteit?*

"Het dagelijks gebed, samen met een collega-priester die hier ook in huis woont. En ook dagelijks Schriftmeditatie en regelmatig een goed boek lezen. Maar ook minstens eens per jaar een retraite volgen. Ik ervaar zo iets als heel bevrijdend. Om zaken uit het verleden vergevend te kunnen loslaten bijvoorbeeld."

*En wat betekent Pasen voor u?*

"Het geloof dat de heilige Geest het moet doen in de Kerk. Hij brengt vernieuwing. De Kerk moet



opstaan en nieuw leven krijgen door de kracht van de Geest. Daarom kom je er als kerk niet alleen met activiteiten. Gebed is ook nodig. Liefde voor je gemeenschap en de handen uit de mouwen steken moet je combineren met gebed. Zo begin ik de zegen vaak met de woorden: 'Levensgeest, kom van de vier windstreken en blaas over de dorre beenderen dat ze weer leven. Levensgeest, wek uw volk in grote getale weer op en voeg hen aanen.' We zijn in onze kerk ook begonnen om vanaf de veertigdagentijd elke zondag te bidden voor de gezinnen waar kinderen hun Eerste Communie gaan doen of het vormsel. Er zit goud in die kinderen. Dat mogen ouders wel meer beseffen wat voor schat aan geloof er in hun eigen kinderen zit. Maar dat geloof kan ook verstikt worden als het niet wordt gevoed." ■

Interview door  
Thom Breukel en Eugène Brussee





# Pasen in een tijd van economische crisis

De mondiale economische crisis beheerst de media met sombere prognoses, ongekende 'reddingsoperaties' en vertwijfelde oproepen tot vertrouwen. Niemand weet hoe het verder moet. Wat is er gebeurd? De banken zijn schuld, klinkt het alom. Door een uit de hand gelopen bonuscultuur hebben zij teveel risico's genomen en een enorme zeepbel van virtuele welvaart opgeblazen. Het is waar, maar er is meer. Overheden in Amerika en Europa hebben jarenlang staatschulden opgehoopt en daarmee schijnwelvaart gecreëerd met geld dat er niet is. Veel burgers hebben zich laten meeslepen in een volstrekt irreële euforie van ononderbroken groei. Zij hebben zich kwetsbaar gemaakt door het afsluiten van tophypotheek of door het maken van onverantwoord hoge schulden. Tallozen hebben zich laten aansteken door het speculatievirus, dat snelle en gemakkelijke winst beloofde, en daarmee de virtuele ballon verder opgeblazen.

En nu is de ballon geploft. Slachtoffer zijn we allemaal, vooral degenen die al weinig hadden en niets aan de crisis hebben bijgedragen. We zijn weer eens met de neus op de feiten gedrukt dat niets in het leven blijft zoals het is. Op zomer volgt winter, op regen zonneschijn en omgekeerd. Het leven is een reis, zegt al de psalmist, die gaat door vredige valleien en donkere dalen. Dit geldt voor ieder persoonlijk en voor ons allemaal samen. En het kan niet anders zijn. Deze wereld is een doorgangshuis waar we moeten leren van onze ervaringen, rijpen aan vreugde en verdriet, om zo onze eeuwige bestemming te bereiken. *"Maakt u op aarde geen vaste woon – en verblijfplaats",* waarschuwt de Heer, *"uw vaderland is de hemel"*. Aan het einde van de geschiedenis wacht de voltooiing van Gods Koninkrijk.

Maar ondertussen zijn we nog hier en zoeken een uitweg uit de crisis. We willen tenslotte onze baan en ons huis behouden en geen armoede lijden.

En dan zijn er nog die miljarden andere mensen die ook recht hebben op hun deel van de rijkdommen van deze aarde. Wat moeten we doen? De meeste regeringen, Amerika voorop, gaan de crisis te lijf door te proberen de lege ballon opnieuw op te pompen met geld dat er niet is. Duizenden miljarden worden uit het niets getoverd door nieuwe schulden te maken of door de drukpersen aan te zetten. De vraag moet gestimuleerd worden, is het motto. Er is iets voor te zeggen, maar de risico's zijn enorm. Als ook deze ballon ploft, dan is er geen andere meer. Dan wachten ons extreme inflatie, valutarampen en handelsoorlog. Ik hoop dat dit de mensheid bespaard blijft, maar ik kan m'n scepsis toch niet verbloemen.

## Leerproces

De crisis stelt ons overigens niet alleen voor economische vragen, maar ook voor spirituele. Hoe willen we leven? Zijn we in staat eenvoudiger te leven? Zijn we bereid meer te delen met anderen? Een teruglopende gezamenlijke welvaart vraagt juist om méér te delen, niet minder. Kunnen we dat: méér geven van minder? Toch eisen de rechtvaardigheid en de solidariteit dat van ons in deze tijd. Kunnen we ook leven met bestaansonzekerheid? Voor vroegere generaties en voor ontelbare mensen nu nog in de ontwikkelingslanden, reikt de zekerheid vaak niet verder dan de avond. Het bijbelse woord: *"Maakt u geen zorgen voor de dag van morgen, elke dag heeft genoeg aan zichzelf",* is voor hen dagelijkse realiteit.

Nu aardse zekerheden ook ons uit de handen vallen, en we niet meer weten of ons pensioen, werk of inkomen er morgen nog zullen zijn, wordt ook onze levensinstelling beproefd. Kunnen we die innerlijke kracht en dat basisvertrouwen in God en in het leven opbrengen? Christus waarschuwde al voor het bouwen op aardse zekerheden in de parabel van de man die grote rijkdommen vergaard

had en vergenoegd overwoog dat dit hem in staat stelde vele jaren in onbekommerde luxe te leven. Maar dan moet hij het woord van de Heer horen: *"dwaas, nog deze nacht zal men het leven van je opeisen, en voor wie zijn dan al die rijkdommen die je vergaard hebt?"* Natuurlijk mogen we plannen te maken voor de toekomst, maar er is een verschil tussen plannen maken en zorgen maken. De crisis heeft ook de dimensie van een leerproces. Het draagt ook de kans in zich dat de mensheid zich weer meer bezint op de werkelijke waarden van het leven.

## Woestijn

Maar nog even terug naar de economie. Ik vrees dat het niet meer mogelijk zal blijken om het oude systeem nieuw leven in te blazen. We hebben een nieuw economisch systeem nodig, gebaseerd op duurzaamheid, gerechtigheid en solidariteit. De globalisering was te snel en te ideologisch. Vrijhandel kan niet zonder een kader van afspraken over concurrentie, salarissen en arbeidsvoorwaarden. Deze fase is overgeslagen. De idee dat de markt alles wel corrigeert is te naïef. Tijdelijk is, in mijn visie, een zeker *gecontroleerd* protectionisme nodig. Landen of gemeenschappen kunnen afspreken hun handelsvolumen in evenwicht te brengen, maar tegelijk elkaar vrij laten om zelf te bepalen welke producten ze willen invoeren en welke ze zelf willen produceren. Zwakke economieën kunnen bijzondere rechten krijgen. Als we dit niet doen vrees ik dat een *oncontroleerd* protectionisme de wereldeconomie zal ruïneren. Maar het zal tijd kosten. Ondertussen zal niets meer zijn zoals het was. We zullen onze manier van leven grondig moeten veranderen.

En daarmee ben ik weer terug bij Pasen. Het is het feest van de Opstanding. Jezus was dood en leeft weer. Hij heeft een sprong gemaakt in een volstrekt nieuwe dimensie van leven. Wij zullen Hem daarin volgen. De hele schepping zal Hem daarin volgen. Zijn weg ging door het Kruis heen. Ook voor ons is er maar één weg naar het beloofde land, en die gaat door de woestijn. De woestijn kan veel vormen aannemen, in de wereld en in ons eigen leven. Het kent dorheid, worsteling en pijn, maar ook oases en schoonheid. We zien het in onszelf en om ons heen. De economische crisis is er maar één voorbeeld van. Alles wordt echter licht en vreugdevol



door het perspectief dat eens de horizon zal openbreken en we onze eindbestemming zullen bereiken. Alleen door dit perspectief is lijden en neergang te dragen, verdwijnt de krampachtigheid uit het leven en is er hoop door alle hopeloosheid heen. In die zin wens ik u allen van harte een zalig Pasen! ■

Jozef M. Punt  
Bisschop van Haarlem – Amsterdam



## Kerkengek

**De bedoeling van deze serie artikelen is aandacht te besteden aan de verbeelding van de Bijbel (met name van het Oude Testament) in de kerkelijke architectuur. We behandelden al menige kerk in binnen- en buitenland. Ook in ons eigen bisdom zijn interessante kerken: de uwe? Is er ooit een boekje of feestpublicatie over verschenen? We zijn geïnteresseerd! We kregen een reactie uit Haarlem Parkwijk.**



# In het winkelcentrum

## De pastoor van Arskerk in Haarlem Parkwijk

Degene die Haarlem aan de Amsterdamse poortkant verlaat en de uitvalsweg richting Amsterdam neemt, is blij verrast als hij bij het eerste kruispunt van die uitvalsweg een winkelcentrum aantreft met een kerk. In het rechthoekige straatbeeld van Haarlem-Oost staat deze kerk als een exotisch bouwsel. Het levendige profiel steekt sterk af tegen de rechthoekige flatblokken. Zo volledig anders in kleur, in materiaal en in vorm staat deze kerk daar. Niet voorzichtig teruggetrokken op het eigen erf om via pad en tuin de overgang te verzachten, maar vlak aan de straat. Niet bescheiden, maar bijna dwingend aanwezig.

### Staties van Haarlem

In de 19<sup>e</sup> eeuw kende Haarlem een zevental 'staties': St. Bavo in de Agterstraat, St. Thomas van Aquino in het Ossenhoofdsteegje, St. Joseph en Magdalena in de Begijnhofbuurt, St. Antonius bij het klokkenhuis in het Damsteegje, St. Dominicus aan het Spaarne, St. Franciscus aan de Helmbrekersteeg en - tenslotte – St. Bernard 'in den Hoeck'. Pastoors waren soms als ware marktkooplui bezig hun statie aan te prijzen. Bijzonder hoog zingen of in de rondte draaien met de kwasten van de singel tijdens het zingen van de pefatie waren slechts enkele attracties.

In 1850 waren er zo'n 7400 katholieken. Vijf staties werden door wereldheren bediend en twee door reguliere geestelijken. In de randgemeenten waren ook nog 'concurrerende' staties: in Vogelenzang, Heemstede, Zandvoort, Overveen, Velsen-Driehuis, Schoten en Spaarndam. Deze Haarlem omringende staties werden nog al eens 'fraai' genoemd. Gedeputeerde Staten maakten zich echter zorgen over

de deplorabele staat van de binnenstadskerkjes en stelden sanering voor. Een van de eerste staties die het moest ontgelden was de Bavo. Later sneuvelden nog andere. Aan het einde van de 19<sup>e</sup> eeuw waren er nog drie parochiekerken: St. Joseph, St. Antonius en St. Dominicus oftewel Spaarnekerk. De als eerste opgeheven Bavo kwam groots terug aan de Leidsevaart. De kerken kregen dochters: de Groenmarkt, het H. Hart, de Dominicus, de St. Jan (Amsterdamstraat). In noord volgden nog de Elisabeth en Barbara en de Liduina. Schoten was een eigen gemeente. In Parkwijk, Haarlem – Oost heeft ook de St. Jan weer 'gejongd' en dat leverde de Pastoor van Ars-parochie met kerk op. Later kwamen er nog nieuwe kerken in Schalkwijk en Aerdenhout.

### Bouwen in Parkwijk

Per 1 september 1958 werd officieel besloten tot de oprichting van de nieuwe parochie van Parkwijk. Paus Johannes gaf de parochie de naam 'Pastoor van Ars – parochie' mee, maar of het een succes zou worden? De kerk mocht niet te groot worden en zou het prototype moeten zijn van de moderne stadskerk. Prof. Holt, die ook de St. Jozef in Amsterdam - West bouwde, werd de architect. De gemeenschap was net als haar patroon taai en volhardend en de eerste steen kon in 1960 gelegd worden. Toch liep alles niet voorspoedig. De bouwpastoor en zijn onmiddellijke opvolger overleden in dezelfde tijd. Een andere tegenslag was dat de heipalen te kort bleken. De problemen werden gepareerd door pastoor Lambertus Voets, een flamboyant man, als kerkhistoricus en veelschrijver bekend in het hele bisdom. Hij wist velen aan zich te binden en datzelfde gold voor pastoor Cornel, die jarenlang de parochie met verve leidde. Pastoor Niesten leidt

tegenwoordig de parochie. Dat hij ook een uitstekende tuinman is, daarvan getuigt het voor iedereen toegankelijke Mariapark achter de pastorie.

In vele steden concurreerden de bouwpastoors met elkaar. Veel van zulke 'monsterbouwwerken' hebben het niet gehouden. De Parkwijkse kerk wel. Zeshonderd plaatsen mocht hij 'slechts' hebben en dat bleek handig. Veel architecten vonden het beneden hun waardigheid om kleinere, lage kerken te bouwen en ze probeerden hun scheppingen met de hoge flats te laten wedijveren. Een bij voorbaat verloren strijd. Het valt mij op dat de Pastoor van Ars, ook al wordt de hele omgeving volgebouwd, het toch goed blijft doen. Dat is de verdienste van professor Holt die een overtuigend bouwwerk neerzette. De ingangspartij met het grote kruis en de ernaast gelegen klokkentoren doen het nog steeds goed.

### Naar binnen

Er is een merkwaardige tegenstelling tussen het forse en ongewone exterieur en het fijne, klare, onmiddellijk aansprekende interieur. Men komt binnen door een geheimzinnig gedeelte met devotiekapellen. Naar rechts gaat men dan de grote kerkruimte binnen. Het licht valt van opzij de kerk binnen die overdwars in gebruik lijkt te zijn. De wens om bij geringere deelname een 'dagkerk' te hebben leidde ertoe dat in het bouwplan een deling werd aangebracht tussen een laag en een iets hoger gedeelte. Een heel boeiende ervaring.

De blik valt terstond op het liturgisch centrum. Aangenaam is dat het niet zo hoog is. Met een rustige witte muur als achtergrond valt de aandacht direct op hoofdaltaar, doopvont en het ranke orgel. Het tabernakel bevindt zich in de 'dagkerk' in het lagere bouwdeel. De materiaalkeuze is eenvoudig, maar efficiënt. De overkapping is licht, het grenen dakhout in het interieur bleef blank. Een prachtige strook

gekleurde ramen van Ger Lataster met krachtige kleurvegen in de zijbeuk maakt indruk. De beeldhouwer Theo Mulder maakte boven het altaar een fijnzinnig bronzen crucifix.

De gedachten gaan naar de Pastoor van Ars die zich hier vast thuis zou voelen. In het lied dat men hem binnen toezingt, staat een beetje hatelijk: 'Grote gaven van verstand had gij niet van God ontvangen'. Gelukkig stelt men zich wat bescheidener op in het laatste couplet: 'Heilige Pastoor van Ars, Parkwijk tot patroon gegeven; wij, als 'Gods-volk-onderweg' reizend naar een eeuwig leven, hebben uw gebed verzocht, voor behouden overtocht.' Het behoud van een kerkgebouw is altijd een onzekere zaak. In 2010 zal het 50-jarig bestaan van de kerk gevierd worden. We hopen op een goede voortgang van het Parkwijkse pastoraat. Nu reeds proficiat!

Hein Jan van Ogtrop, Haarlem

*Gebruik is gemaakt van oude artikelen uit de bouwtijd van de architect in het Katholiek Bouwblad en van de oude parochiegids met een uitgebreid artikel over de Haarlemse staties.*

Afbeeldingen:

- 1 Exterieur
- 2 Interieur
- 3 Zijwand met ramen van Ger Lataster
- 4 Orgel
- 5 Kruisbeeld (Theo Mulder)



In het artikel over de Laurentiuskerk in Alkmaar (maartnummer van Samen Kerk) ontbrak de foto van de door Cuypers geplande toren. Hier alsnog een afbeelding van de toren die er nooit kwam.

## Roepingenzondag

**Al op school was duidelijk dat Rudy Kinds 'iets' wilde doen met veiligheid. De enige vraag was eigenlijk: wordt het de politie, het leger of de brandweer? Het werd het leger en Rudy werkte ruim zes jaar als beroepsmilitair, onder andere als wapenhersteller. Inmiddels is hij tweedejaars priesterstudent aan De Tiltenberg. Margot de Zeeuw sprak met hem over de grote overstap die hij maakte.**



*Rudy Kinds volgt de priesteropleiding*

# 'Face to face' met Onze Lieve Heer

Al zijn hele leven lang wil Rudy Kinds (28 jaar) de dingen 'anders doen dan anderen'. De mogelijkheid om een uitdagend leven te leiden was voor hem dan ook een belangrijke reden om voor het leger te kiezen. Rudy: "Je krijgt de mogelijkheid om op absurde plaatsen en absurde tijden absurde dingen te doen". Daarnaast is hij erg geïnteresseerd in wegen- en waterbouwkunde, een interesse die bij de genie-troepen helemaal tot zijn recht kwam.

### Onderdrukten verdedigen

In 2003 vertrok Rudy met zijn compagnie naar Irak, een periode die veel indruk op hem maakte. Bracht dat geen gewetensconflicten bij hem teweeg? "Je mag niet doden, maar je hebt wel het recht om je te verdedigen," reageert hij onmiddellijk. "En agressors kunnen beter tegen ons vechten dan tegen onschuldige burgers; wij zijn immers goed voorbereid. Bovendien ben je verplicht om onderdrukten te verdedigen. Ik had er dus geen enkel probleem mee om als praktiserend rooms-katholiek beroeps-



militair te worden." Binnen het leger kreeg Rudy overigens alle ruimte voor zijn geloof: "We konden bidden en de bijbel lezen met elkaar." Een belangrijke mijlpaal was het bezoek aan Ur, de geboorteplaats van Abraham in het huidige Irak: "We hebben de tempel en fundamenten bezocht van de plaats van waaruit Abraham door God gezonden werd. Ik vond dat een heel indrukwekkende ervaring. Je geloof wordt daar heel concreet, je kunt het letterlijk aanraken."

Rudy speelde wel eens met de gedachte priester te worden, maar dat was nooit heel serieus: "Ik wilde een gezin en ik wilde een carrière opbouwen." Het liep uiteindelijk allemaal anders: "Een jonge kapelaan met wie ik het heel goed kon vinden, overleed in 1999 heel plotseling aan een epileptische aanval. Zijn moeder gaf mij toen de opdracht 'Houd zijn fakkel brandend'. Aanvankelijk vatte ik dat op als een verzoek de kerk trouw te blijven, maar later realiseerde ik me dat er een veel diepere laag in schuil ging." Na de indringende ervaring in Ur een paar jaar later ging Rudy naar zijn aalmoezenier: "Hij suggereerde me eens na te denken over het priesterschap, maar ik vond dat helemaal niets. Ik wilde trouwen, kinderen krijgen en officier worden. Ik wilde wel dat de kerk deel uit zou maken van mijn leven, maar ik zag mezelf eerder als permanent diaken."

Eind 2005 liep zijn relatie stuk. Rudy: "Ik ging mezelf vragen stellen over wat ik wilde met mijn leven. Ik was inmiddels overgeplaatst naar Breda en

zocht daar de kathedraal. Ik wilde bidden en God om antwoorden vragen." Rudy had echter nog altijd zijn eigen plannen: "Ik had een sollicitatie lopen bij de politie. Mijn kolonel in Breda hielp me bij de voorbereiding, maar hij zei iets uit wat uiteindelijk heel beslissend bleek te zijn: 'Jij wordt officier, maar niet in het leger, niet bij de politie en niet bij de brandweer.' Toen wist ik waar hij naar toe wilde."

### In de kraag gevat

Naast zijn werk binnen het leger, deed Rudy veel vrijwilligerswerk binnen de kerk. Daarbij sprak hij veel jongeren, maar hij had het gevoel dat hij tegen een plafond opliep: "Ik zag het werk liggen, maar miste de autoriteit om de gereedschappen te bedienen." Hij had echter nog een behoorlijke schop onder zijn kont nodig zoals hij zelf zegt om de beslissende stappen naar het seminarie te zetten. Via het vrijwilligerswerk dat hij voor de kerk deed, had hij contact met de zusters Carmelietessen DCJ uit Sittard en met de 'Blauwe Zusters' SSVN uit Brunsum en Heiloo: "Zuster Elvira Maria van de Carmelietessen heeft me uiteindelijk in mijn kraag gevat en min of meer ontboden voor een weekend over roepingen. Dat was een prachtige ervaring." Toen hij met de zusters een bezoek bracht aan De Tiltenberg in Vogelenzang, was hij er onmiddellijk thuis: "Ik voelde me vertrouwd en er kwam rust over me."

Rudy startte in september 2007 met de priesteropleiding aan De Tiltenberg en hij heeft tot dusver geen moment spijt gehad: "Het is een unieke opleiding met inspirerende docenten en mooie vakken.

Het gaat hier om wezenlijke onderwerpen en ik sta 'face to face' met Onze Lieve Heer." Hoewel de priesteropleiding onverenigbaar is met zijn oorspronkelijke plannen om een gezin te stichten en carrière te maken, ervaart hij een grote vrijheid: "Mijn keuze heeft me veel vrijheid gegeven. Wat dat betreft is de priesteropleiding vergelijkbaar met de voorbereiding op een huwelijk. Grenzen maken je vrij en ik denk dat je niet kunt kiezen voor vrijheid als je niet weet waar de grenzen liggen. Ik vergelijk het altijd met de keuze voor goed en kwaad: je kunt het goede niet kennen zonder iets te weten over het kwaad en je kunt het leven niet kennen zonder de dood."

Rudy heeft zijn eigen plannen opgegeven en de leiding over zijn leven overgedragen aan God: "God roept ieder mens persoonlijk. Wie weet wat er verder op mijn pad komt? Dat laat ik aan Hem over. Ik weet in ieder geval zeker dat ik regelmatig heb gebeden om inzicht en dat de antwoorden altijd kwamen. Er waren momenten die recht mijn hart binnen kwamen, als pijlen uit een boog." Hij voelt het priesterschap als een grote verantwoordelijkheid: "Je mag voor anderen een andere Christus zijn, dat vind ik heel bijzonder. Een mooi voorbeeld vind ik altijd het Sacrament van Boete en Verzoening. In feite geef je daarmee mensen de mogelijkheid met Christus zelf te spreken. Als priester ben je als het ware Christus zelf. Hij spreekt door jou heen, jijzelf doet er op dat moment niet toe. Deze genade voel ik als een grote verantwoordelijkheid en die wil ik heel zorgvuldig dragen."

**Interview: Margot de Zeeuw**

### Roeping?

Op De Tiltenberg in Vogelenzang worden de priester-, diaken- en catechistenopleiding van ons bisdom verzorgd. Meer informatie op [www.tiltenberg.org](http://www.tiltenberg.org) of via Pieter Klaver, telefoon 0252 345 345, e-mail [pklaver@tiltenberg.org](mailto:pklaver@tiltenberg.org) Wilt u nog meer horen over het roepingenverhaal van Rudy? Dan kunt u op zaterdag 2 mei om 16.00 uur luisteren naar een interview met hem op Radio Maria, AM 675.



Wij vieren binnenkort Pasen, het feest van het Licht van de verrezen Christus. Wij vieren dan dat Jezus Christus verrezen is uit de dood. God heeft Hem doen opstaan uit zijn graf. De veertigdagenkalender van het Oecumenisch Beraad was in de **parochie van De Goede Herder te Landsmeer** weer verkrijgbaar. Het is een boekje met voor iedere dag in de vastentijd een stukje ter overdenking. Het is een inspirerende uitgave. Verschillende medewerkers uit de diverse kerken hebben een week ingevuld. Het boekje kostte € 1,00 en was te koop achter in de kerk.



De **Parochiegemeenschap St. Augustinus, Amsterdam/Buitenveldert** vroeg aan een vijftal parochianen, van jong tot oud, te schrijven in het **Augustinus Nieuws** over hun ideeën rond de vastentijd. Zij schreven onder de titel: "40 dagen zonder ....." over vasten vroeger, vasten nu, vasten door iets niet te doen, of vasten door juist iets wel te doen. Zij gingen met zichzelf in 'gesprek' en begrepen de zinvolheid van de veertigdagentijd.

augustinus nieuws



'de Krijtberg'  
St. Franciscus Xaverius  
bediend door paters jezuiten

'De Krijtberg' ervaart, zoals wordt vermeld in het **informatieblad van de Krijtberggemeenschap** dat er in de Paastijd, evenals in de Kersttijd en Veertigdagentijd een verhoogde vraag is naar informatie omtrent de kerkelijke vieringen. Daarom komt de **parochie St. Franciscus Xaverius te Amsterdam**, bediend door paters Jezuiten, met een digitale Krijtberg-nieuwsbrief. Naast de website: [www.krijtberg.nl](http://www.krijtberg.nl) willen de paters met een digitale mailing actiever worden in het aanbieden van informatie. Naast praktische zaken zoals aanvangstijden van de vieringen willen zij ook andere activiteiten meedelen, zoals cursussen, concerten en up-to-date nieuws. Opgave naar de koster G. Roffel: [koster@krijtberg.nl](mailto:koster@krijtberg.nl) Als u wekelijks op vrijdag het KRIJT digitaal wilt ontvangen, dan dit er bij vermelden.



[www.krijtberg.nl](http://www.krijtberg.nl)  
[pastorie@krijtberg.nl](mailto:pastorie@krijtberg.nl) [rector@krijtberg.nl](mailto:rector@krijtberg.nl)

## Van Onderop

door Eleonora Hoekstra-Ros

Parochiële Caritas Instelling - PCI van de **Sint Dionysius te Heerhugowaard** sprak met elkaar over het thema barmhartigheid en merkte tijdens de discussie op dat het interessant was te horen hoe medeparochianen over dit thema dachten en of zij het konden verwoorden. Een parochiaan vertaalde het poëtisch.



### Barmhartigheid

*Wie niet het Woord in het woord aan de vergetelheid prijsgaven, die kijken verder dan het woeden*

*van de waan. Zij zien dat alles hier bij voorbaat bij elkaar hoort. Levend van Zijn dwaze dood*

*gaan zij het hemelssmalle pad van mededogen en geduld. Ze gaan de milde weg van voeten op één licht*

*geschoeid, hun armen een tuil van troost. Zoals de duiven voedsel vliegen naar hun broedsel, zo gaan zij naar wie*

*geen brood geen huis geen warmte, naar wie geen leven hebben. Ze weten: zo weef ik Hem. En blijven gaan -*

Inge Boulonois



Ontmoet ik jou in Lourdes 2009? Dit verzoek staat in het **parochieblad van Sterre der Zee R.-K. Parochie te Zeevolde**. De Lourdesgroep Zuidelijk Flevoland wil graag met kinderen en jongeren naar Lourdes van 17 - 24 oktober 2009 en vraagt zich af of er kinderen zijn in de leeftijd van groep 1/2 tot en met groep 8 die het leuk vinden om naar Lourdes te gaan. Voor de jongeren is de leeftijd van de brugklas tot en met 35 jaar. Ieder wordt ingedeeld in groepen met maximaal twaalf leeftijdgenoten. Iedere groep wordt begeleid door deskundige groepsbegeleiders en iedereen kan mee, ziek, gehandicapt of gezond. Info tel. 036 5326588

Sterre der Zee



Het **Jeugdkoor Mariakerk** gaat een musical opvoeren op zondag 21 juni a.s. maar zit wel met een probleem. Het koor komt zangers en zangeressen tekort en zoekt daarom enthousiastelingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Op maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur wordt er gerepeteerd. Waar de repetitieruimte is en meer staat allemaal te lezen in **Voor Jou, Dé jongerenpagina van het Noorderlicht** van de **parochiegemeenschap Schoten te Haarlem**.



De **Purka handwerkgroep van Katholieke Parochie te Purmerend** bestaat bijna 25 jaar. Met een productie van 500 à 600 stuks per jaar kan de groep veel wol en katoen gebruiken. De laatste jaren gaat de zending naar Roemenië waar de kleding met glunderende gezichten door de bevolking in ontvangst wordt genomen. Wie nog wol, katoen of resten daarvan heeft en het aan de groep wil geven, worden opgeroepen dit te laten weten aan Corry Nelis-van Hoorn, telefoon 430498 of Fredy de Heer-Smithuis, telefoon 425473.



Waken in de paasnacht - Hoorn 11-12 april 2009 van 23.00 uur - 6.00 uur. thema: door de nacht heen op weg naar het licht. De gedachte achter de Paasnachtwake is dat Pasen het feest van de opstanding is. Dan wordt de overwinning op de dood gevierd; de duisternis die het licht niet blijvend heeft kunnen overmeesteren en het geloof in de levende Christus vormen het hart van dit Hoogfeest. De **Sint Martinus Parochie Zwaag** en **Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn** geven er een eigentijdse invulling aan. Zij nodigen iedereen uit die de overgang van 'duisternis' naar 'licht' wil zien voltrekken. Het motto is het pelgrimsstema: The way is made by walking. Er is een zeer uitgebreid keuzeprogramma. Je kunt binnenlopen in de stilleruimte en in de tuin staat een vuurkorf. De ochtendviering wordt met een ontbijt voor de Paaswakers afgesloten. Dit staat te lezen in **De Mantel** van de **parochie St. Martinus te Zwaag**.



De Mantel





# Puzzel



**VAN DEN PUTTEN**  
MAKELAARS & TAXATEURS O.G.

**George W.J.M. van den Putten**  
**John M.A. van den Putten**

Voor persoonlijke en deskundige begeleiding bij

- Aan- en verkoop
- Taxaties
- Vastgoedmanagement
- Assurantien

Bronsteeweg 45, t/o de rotonde  
2101 AB Heemstede  
Tel. 023- 528 54 12 Fax. 023- 529 03 89  
www.vandenputten.com  
vandenputten@era.nl

samenwerkend met  
Nelissen & van den Putten  
Financieel Adviseurs B.V.

**NVM** **ERA** MAKELAAR

**Ruim 50 jaar actief in de regio**

**VERBETER EEN STUKJE VAN DEZE WERELD!**

Veel kinderen in de wereld lijden honger. Al voor € 5,- per maand helpt U!

Wij hebben rechtstreeks contact met de Missieprojecten. Gratis folder: telefoon 050 534 04 52

**Doe mee en help!**

Banknummer 61.46.58.306  
Giro 57 33 838  
t.n.v. Stichting Missiewerk  
Postbus 1180  
9701 BD Groningen  
www.members.home.nl/mission123

Stichting Missiewerk M.A.W.  
Waterhuizerweg 20,  
9753 HR Haren.

**Vreker Begraafplaatservice BV**

De Hout 47, 1607 HB Hem Tel: 0228-544484 / Fax: 0228-544651  
Email: info@begraafplaatservice.nl

Gespecialiseerd in alles op de begraafplaats:

- \* GRAFDELVEN
- \* OP EN HERBEGRAVEN
- \* RENOVATIE
- \* GROENVOORZIENING
- \* RUIIMEN VAN GRAVEN
- \* KNEKELPUTTEN
- \* UITBREIDING
- \* PADVERHARDINGEN

www.begraafplaatservice.nl

## Denk je erover priester te worden?

Kijk eens op [www.tiltenberg.org](http://www.tiltenberg.org) of kom langs op de Tiltenberg!

**Groot-seminarie Het Willibrordhuis, De Tiltenberg**  
Zilkerduinweg 375  
2114 AM Vogelenzang  
telefoon 0252 345 345  
www.tiltenberg.org  
e-mail post@tiltenberg.org

**Het Grootseminarie vraagt uw steun!**  
Als u ons wilt steunen met uw gebed, stuur ons dan bericht dat u lid wordt van de gebedskring (gratis). Wilt u ons ook financieel steunen? Dat is zeer welkom. Voor de opleiding en de studiebeurzen van de seminaristen is veel geld nodig.  
U kunt uw bijdrage overmaken op gironummer 54 64 t.n.v. het Grootseminarie te Vogelenzang.

# 'n beetje crypto

### Horizontaal

1 uit te leggen als er iemand afscheid neemt op de zaak? 7 begin van een demonstratie 8 dus U niet, eerwaarde 10 voor wie de hoogste noot wil zingen 11 komt in Frankrijk zichzelf tegen 12 kon je als gekruisigde boven het hoofd hangen 14 een verkleind minimum blijkt nog steeds en beetje 15 droeg een zuster van Onder de Bogen, en de onbedekte zus van Roodkapje 17 kwaad wicht 18 een slee voor de ijstijd 19 haar verkering is niet uit 20 dat is een heel verbond 22 een landtong maken, laat dat maar over aan vogels en (jonge) mensen

### Verticaal

1 gemeenschappelijk bezit, daar rust zegen op 2 geen verbazing voor God; immers de geneeskundige dienst neemt het werk dan zo over 3 dat zeiden de Engelse vrienden men tegen onze parlementariër, waardoor ze wat slaperig overkwam! 4 voor een door en door schone voorjaarsmaak 5 wie de pot op kan komt hier terecht 6 de zweep zal je bedoelen voor deze Europeanen 9 zit wel goed! 11 zo moet je volgens kerstliedjes een kindje wiegen 13 rijksnijverheid 14 soldaten-smeres 16 AZ heeft bijna zo'n topscorer en Utrecht helemaal zo'n paus 20 Verenigde Staten zijn van ons, vinden ze in Engeland 21 69 twee vakjes maar voor een meisje van nog geen 70 centimeter

1		2	3	4	5		6
		7					
8	9		10			11	
12		13			14		
15				16			
17			18			19	
		20			21		
22							

### Prijswinnaars februari 2009

- Wat een doorzetters, die crypto-cracks van Samen Kerk! Want zelfs wanneer het diagram niet klopt (zoals in het februari-nummer) dan lossen zij de puzzel gewoon op! En zodoende kwamen er tientallen goede oplossingen binnen. Van onze kant: sorry voor dit foutje. Een grote pluim voor alle goede oplosers. We kunnen er helaas maar drie belonen.
  - Rachel Vroom - Barnard, Den Burg-Texel
  - Riet Rozemeijer, Santpoort-Zuid
  - H.P. Ransijn, Haarlem
- Op het college Hageveld in Heemstede, het vroegere kleinseminarie, wordt de puzzel in de pauze (zo ik hoop!) opgelost en dan met een poststempel van de school verstuurd! Evelien en Corina hebben kennelijk goede relaties op de administratie. Jul lie vielen nog niet in de prijzen, maar eens kan de klavermoes helemaal geslaagd zijn!
- Samen Kerk-crypto: de gouden draad doorheen de vrije uurtjes van vele kerkelijke bureaux in Noord-Holland en van mensen, die op de tientallen pastorieën enkele uren telefoonwacht hebben. Hoeveel mensen zullen dat zijn?

Oplossing opsturen naar het redactiesecretariaat Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

M	O	T	R	E	G	E	N
E	█	D	O	D	█	U	
E	B	█	O	E	█	A	L
E	I	N	D	L	V	S	T
T	E	L	█	S	L	E	E
E	T	█	O	P	█	M	K
R	█	A	D	A	M	█	E
S	L	U	P	E	R	M	A

### Oplossing februari 2009



# Ik wacht op de morgen wanneer de nieuwe wereld aan het licht komt!

Er sterft een jongeman. Hij is midden dertig. Zijn familie en vrienden zijn diep bedroefd. Tijdens het afscheid klinkt een lied. Het is de aloude gospelsong *Oh when the saints go marching in!* Het wordt heel meditatief gezongen door Bruce Springsteen. Maar is het niet een feestlied voor in een voetbalstadion? Of gespeeld door een dixielandband op de braderie? Dat kan, maar weet wel wat je zingt, want dit lied naar het bijbelboek Openbaring eindigt met de woorden: *Some say this world of trouble is the only one we need, but I'm waiting for that morning when the new world is revealed! Er zijn er die zeggen dat deze gekwelde wereld de enige is die we nodig hebben, maar ik wacht op de morgen wanneer de nieuwe wereld aan het licht komt!* De nieuwe wereld kwam aan het licht heel lang geleden. In het begin schiep God de hemel en de aarde in zes dagen, horen wij met Pasen. Op de zevende dag bezag God alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was!

Veertig jaar geleden keken wij als jongeren om ons heen. We zagen de honger in de wereld, de oorlog en nog veel meer ellende. Net als nu. Verandert er dan nooit iets? Maar we waren jong en wilden wat. We wilden de wereld beter maken. In de kerk tijdens beatmissen zongen we begeleid door drums en gitaren heel enthousiast een uiterst droef lied. De tekst luidde: *Op de eerste dag van die laatste week zag God zijn wereld en sprak: geef mij terug mijn zoon en mijn maan.* Zo gaat het lied door. Alle dagen passeren en steeds neemt God een stukje van zijn schepping terug. Op de laatste dag van die laatste week ziet God hoe de aarde weer woest en leeg was en de duisternis overal heerste. Een omgekeerd scheppingslied dus. Natuurlijk luidde de boodschap van zo'n jongerenvering dat we de handen ineem moesten slaan om de wereld leefbaar te maken. We wilden dat er eindelijk gerechtigheid zou geschieden voor alle onderdrukten op onze aarde. Altijd verlieten we enthousiast en hoopvol de kerk.

### Stad van vrede

Er sterft een jongeman. Hij is midden dertig. Jezus

van Nazareth is zijn naam. Zijn familie en vrienden zijn diep bedroefd. Hij is vermoord. Waarom? Omdat hij goed was. Omdat hij opkwam voor mensen in de verdrukking. Omdat hij licht bracht in de duisternis van mensen, in duistere harten. Maar hij werd opgepakt, gemarteld en gedood. En nu? Over uit en sluiten? Maar God accepteert het niet dat zijn liefste kind vermoord wordt. Hij zendt een engel, een bode. De vrouwen, die heel vroeg in de morgen toen de zon net op was naar het graf zijn gekomen, zien dat de grote steen voor het graf van hun vriend was weggerold. In het graf zit een in het wit geklede jongeman. Hij zegt tot de vrouwen: Schrik niet, Jezus is opgestaan! Hij is niet hier!

Aan ons wordt zo duidelijk gemaakt dat Jezus' opstanding het zicht opent op het nieuwe Jeruzalem, een stad, een wereld van vrede, waar in het wit geklede mensen de wereld zullen bewonen, hun tranen afgewist en thuisgekomen uit hun ballingschap. Het zijn de heiligen van wie wij zingen *Oh when the saints go marching in* en *Lord, how I want to be in that number!* En wij zingen mee: Heer, laat mij erbij horen! Mag ik ook wonen in die stad van vrede?

Maar wat moet je met al die merkwaardige verhalen over verrijzenis, opstanding uit de doden? De dichter Geert Bogaard dicht:

Ze zeggen dat het niet waar is, dat de doden op zullen staan. Als er één ding is, dat mij klaar is, is het dat de doden vergaan. Ik zag met mijn eigen ogen, dat de doden echt doden zijn, maar een engel kwam uit den hoge: hij zei niet: dit is slechts schijn, maar dicht bij het graf gezeten van Jezus van Nazareth, liet hij vrouwen weten dat de dode was opgewekt. Hoewel ik het niet kon geloven, heb ik dat toch gedaan, want God laat er oren van doven genadig voor open gaan!

Je moet dus niet alleen willen zien, maar ook de goede berichten willen horen!

### Nieuw licht

"Ik geloof in jou," zeggen hulpverleners tegen



Pasen getekend door Woeloen - Wim Hessels

zwerfers en drugsverslaafden, tegen weggevluchte vrouwen en meisjes, tegen achtergelaten bejaarden in Brazilië, voor wie ze opkomen. Is dat opstanding? Verrijzenis? "Ik dacht dat ik dood was," zei de man die al zeven jaar weduwnaar was, "maar ze heeft mij ontdood, ik kom weer tot leven." Wie is die ze? Dat is zijn lieve vriendin sinds kort. Opstanding? Verrijzenis? "Ik zal het redden," zegt de depressieve jongeling, "ik laat mij niet kleineren, wegstoppen in het donker, want er zijn mensen die in mij geloven!" Opstanding? Verrijzenis? "Tegen alle dood en verderf in de wereld laten wij ons kindje dopen," zeggen jonge ouders ons in de Paasnacht, "want we willen ons inzetten voor een vreedevolle toekomst voor ons kind." Is dat opstanding? Verrijzenis? Ja, dat is het, want Pasen is God achterna 'nee' zeggen tegen alles wat de hele mensenwereld dreigt kapot te maken. Pasen is God achterna 'ja' zeggen tegen al

het goede dat ook te zien, te horen is in deze mensenwereld als mensen maar op weg gaan om het jou te zeggen. Als jij zelf maar opstaat en op weg gaat om het uit te zeggen aan iedereen die nieuw leven, nieuw licht nodig heeft!

Een lied klinkt: Er zijn er die zeggen dat deze gekwelde wereld de enige is die we nodig hebben, maar ik wacht op de morgen als de nieuwe wereld aan het licht komt! Die morgen is gekomen hier en nu als wij de wereld, Gods schepping behoeden en bewaren. Als wij ons inzetten voor recht en gerechtigheid waar ter wereld ook! Als wij geloven dat het leven sterker is dan de dood! Als wij geloven dat ook wij met Jezus kunnen opstaan uit die dood! ■

### Ko Schuurmans



Abt Mathijsen ontvangt uit handen van Hans Andreoli het jubileumboekje van de Stichting Katholiek Geloven.

### Stichting Katholiek Geloven bestaat 25 jaar

Op zondag 15 maart heeft de Stichting Katholiek Geloven ter gelegenheid van haar jubileum een boekje aangeboden aan abt Gerard Mathijsen OSB van de Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Een aantal experts schrijft daarin over het kloosterleven en gastvrijheid. De stichting Katholiek Geloven organiseert weekends van stilte en gebed, afgewisseld met inleidingen over actuele geloofsthema's. De weekends vinden plaats in kloosters zoals de St. Andriesabdij in Zevenkerken ( België), Abdij Maria Toevlucht in Zundert en het Monastere Benedictin de la Sainte Croix in Chevetogne.

In 1984 is een groep vrienden hiermee gestart, waarna het verder uitgegroeid is. Bijzonder is wel dat het een groep mannen is gebleven. Desgevraagd geeft secretaris Walter van Alphen aan dat de reden hiervoor heel praktisch is: "Mannen spreken toch anders onder elkaar en in een deel van de kloosters waar wij geregeld komen staan de kloosterregels vrouwen niet toe er te overnachten." Bij de overhandiging zei Vader Gerard "Dat de broeders van katholiek geloven na de groot-schalige verbouwing van de abdij weer welkom zijn, misschien al in de advent van 2010. Als de abdij haar vijfenzeventigste verjaardag gaat vieren". Geïnteresseerden in het boekje of in de weekends kunnen contact opnemen met de secretaris: Stichting Katholiek Geloven, Catharina van Renne-slaan 7 1217 CW Hilversum.

### Bedevoarten naar Beauraing in 2009

Beauraing ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 33 keer aan vijf eenvoudige kinderen. Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te bidden, een kapel te bouwen en dat men hier ter bedevaart zal komen. Maria wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart.

Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christenen enkele dagen samen met elkaar tot bezin-

ning te komen. Onze meerdaagse bedevaarten maken stilte, rust en bezinning mogelijk. Op deze wijze proberen we samen met u gehoor te geven aan de oproep van Maria "DAT MENTER BEDEVAART KOME." Ook in 2009 organiseert het Nederlands Beauraing Comité pro Maria Bisdom Haarlem weer drie hotelbedevaarten en een Extra Zorgbedevaart naar Beauraing in België.

De data van de hotelbedevaarten in 2009 zijn : 25 t/m 28 april; 2 t/m 5 juni; 21 t/m maandag 24 augustus. Extra zorgbedevaart: 2 t/m vrijdag 5 juni, speciaal bestemd voor degenen, die moeilijk ter been zijn en extra hulp nodig hebben. Voor hen rijden touringcars met liftvoorziening. De Extra Zorgbedevaart staat onder leiding van een priester, een arts, verpleegkundigen en brancardiers.

Meer informatie Hotelbedevaarten: R.M. de Lange - Vlaar, telefoon 072 5710294, e-mail rm.delange-vlaar@quicknet.nl  
Voor de extra zorg bedevaart kunt u contact opnemen met H. van Etten, telefoon 0223 531737, e-mail jm.vanetten@quicknet.nl

### Zaterdagmiddagconcerten in Haarlem

Ook dit jaar vinden vanaf de tweede zaterdag na Pasen (25 april) t/m de laatste zaterdag in september voor de 36ste maal de traditionele Zaterdagmiddagconcerten plaats in de Kathedraal van ons bisdom aan de Leidsevaart in Haarlem. Het openingsconcert wordt verzorgd door de Kathedrale koren die delen uit het programma voor de reis naar Rome ten gehore zullen brengen. De concerten beginnen alle om 15.00 uur. Folders kunnen worden aangevraagd bij de Projectgroep Zaterdagmiddagconcerten Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem, telefoon 023 3839842 of worden gedownload op www.rkbavo.nl

### Op zoek naar de spiegel van geluk Ervaar de Navolging van Christus

Een avond over en vanuit de Navolging van Christus, het meest gelezen boek na de Bijbel. Centraal deze avond staat de Navolging van Christus van Thomas a Kempis in jonge taal. Tijdens het eerste deel van de avond maakt u kennis met de levenswijsheden uit dit boek, daarna gaat u zelf het boek ervaren door samen te zoeken, te delen en u te laten spiegelen. U zult merken waarom dit boek zich onderscheidt van al die andere boeken die over geluk geschreven zijn. De mogelijkheid bestaat na deze avond op weg te gaan met elkaar en met de Navolging van



Christus. Samen lezen en beleven! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thom Breukel of Mink de Vries. Thom Breukel: th.breukel@chello.nl, telefoon 020 6762685, Mink de Vries, devriesvrolijk@tiscali.nl, telefoon 038 4650494. Kosten : € 5 per persoon of € 20 inclusief het boek.

### Op bedevaart naar Brielle

In 2009 vieren we 450 jaar bisdom Haarlem. Misschien een mooie gelegenheid om met een bus vol mensen uit de Amsterdamse binnenstad op bedevaart te gaan naar de Martelaren van Gorcum in Den Brielle. In 1865 hebben katholieken de grond van het martelveld gekocht en er een houten kapel

opgezet. In 1932 werd de huidige stenen kerk ingewijd. In de maanden juli en augustus is het bedevaartsoord open tussen 13.00 tot 17.00 uur.

#### Praktische informatie

Op vrijdag 10 juli 2009 gaan we op bedevaart. Om 8.30 uur beginnen we in de Nicolaaskerk met een ochtendgebed. Om 19.00 uur eindigen we daar met een avondgebed. De kosten zijn: € 35,- per persoon inclusief koffie/thee, gebak en lunch. Opgeven **voor 1 mei 2009** bij: diaken Eugene Brussee ebrussee@chello.nl telefoon (020) 3307837 of Thom Breukel th.breukel@chello.nl telefoon (020) 6762685.

## Help het Nederlands Missie-project van De Blauwe Zusters voor de Egyptische kinderen en gehandicapten in El Bitash

Wel eens van de 'blauwe zusters' in Heiloo gehoord? Ze zijn deel van de religieuze familie van het Mensgeworden Woord. Het is een orde die missionair van aard is: zij doet missiewerk in meer dan 30 landen.

Vanuit Nederland wordt er nu, zomer 2009, een missiereis georganiseerd naar Egypte, El-Bitash, bij Alexandrië. Daar bevindt zich een missiepost van de congregatie.

Op deze post worden gehandicapte kinderen opgevangen die daar zo goed als uitgestotenen zijn. Ook zijn er scholen opgezet voor meisjes. In Egypte heerst er groot analfabetisme, voornamelijk onder de vrouwen, die vaak geen scholing mogen genieten.

Er is volop werk aan de boeg voor de vrijwilligers die meegaan. Er is gevraagd om mee te helpen door lessen te geven, te klussen, te helpen in de verzorging van de kinderen en van de gehandicapten... en alles wat de situatie ter plekke kan vragen. Men wil de missiepost niet belasten in hun geringe mogelijkheden; de vrijwilligers zullen dus voor eenvoudige accommodatie moeten zorgen en voor de vlucht. Buiten de fysieke hulp die de vrijwilligers voornamelijk bieden, is er natuurlijk ook de wens van hun kant om er niet met lege handen te komen, maar ze ook financieel tot steun te kunnen zijn. Vandaar deze oproep aan u.

Help ons de situatie daar te verlichten en vooral er warmte en liefde te brengen in de naam van onze Heer die zegt: **"Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."** (Mt 25, 40)

Wilt u ook dit project mogelijk maken en steunen?

Bank: ABN-AMRO: 43.79.73.581(Dienaressen van de Heer - Brunssum/omschrijving: missiereis Egypte)

Bij voorbaat onze hartelijke dank.  
Blauwe Zusters en de missie-werkgroep

+++ VASTENAKTIE 2009 +++ 25 FEB. - 12 APR. +++ BRAZILIË, BANGLADESH, GHANA, KENIA  
UGANDA +++ STEUN POSITIEVERBETERING BOEREN +++ GEEF VOOR SCHOOLMATERIALEN +++  
GELD VOOR SANITAIR +++ KIJK OP WWW.VASTENAKTIE.NL



‘Ik vind dat we  
niet moeten  
oordelen, maar  
delen.’

Vastenactie komt op voor mensen die het minder hebben dan wij, in onze westerse wereld van welvaart en overvloed.

Steun daarom nú Vastenactie met een financiële bijdrage voor onze medemensen in Brazilië, Bangladesh, Ghana. Om bijvoorbeeld de slachtoffers van landonteigening in Brazilië te helpen. Zodat zij met hun oorspronkelijk stukje land weer voor inkomen voor hun gezin kunnen zorgen.

Een mooie gedachte, juist in deze vastentijd. Help mee en bel nu gratis **0800 – 8083**. Met maar € 5,- steunt u al een boer in Brazilië om zijn land terug te krijgen.



**VASTENAKTIE**

*Cordaid*

De wereld groeit als we delen



**Giro 5850, Den Haag**

## Triomf van binnenuit

In een van de schitterende kerken in Rome, de Santa Sabina, is een mozaïek te zien. Daarop staan twee vrouwen afgebeeld. Het zijn de *ecclesia ex circumcissione* en de *ecclesia ex gentibus*. Een ontroerende aanblik hoe de kerk in de vijfde eeuw zich nog wist te herinneren dat er Jodenchristenen zijn geweest. De kerk uit de besnijdenis, dat zijn natuurlijk de joodse volgelingen van Jezus. De kerk uit de heidenen werd al gauw de dominante groep. Al in de tweede eeuw waren er christelijke auteurs die geen enkele betekenis zagen in de joodse Wet en zij zagen de joodse christenen die de Wet wilden houden als rare vogels. Ondanks het feit dat Christus zelf óók de Wet had gehouden.

In het evangelie roept Christus telkens op om ook de diepere betekenis van de Wet, de liefde tot God en de naaste, te beleven. Dat ‘grote gebod’ kwam niet in plaats van de Wet, maar was er het fundament van. De vroegchristelijke strijd ging er alleen over dat *de heidenen* die christen werden, niet verplicht konden worden tot het onderhouden van heel die Wet, maar al in de derde eeuw zagen christelijke auteurs ook het onderhouden van de Wet door *joodse* christenen als een vergrijp tegen Christus.

Mijn gedachten dwaalden hierover toen ik in Amsterdam even de drukte van de stad ontvluchtte en de mooie kerk van de jezuïeten de Krijtberg binnestapte. Een schitterend interieur, een hoogtepunt van neogothiek, door de bekende architect Tepe in de 19e eeuw gebouwd toen de Middeleeuwen werden verheerlijkt als het summum van katholicisme. Natuurlijk was dat niet gebaseerd op de werkelijke Middeleeuwen, maar op een droom van katholieke Emancipatie en zelfs triomfalisme: de kerk der eeuwen. Ik

kan dat goed hebben: een gelovige mag gerust fierheid uitstralen, zolang het triomf maar van binnenuit komt en niet ten koste van anderen gaat.

### Blinddoek

Ik sloeg mijn ogen op naar het altaar en ontwaarde daar weer twee vrouwengestalten. Maar wat was er veel veranderd sinds het mozaïek van de Santa Sabina! De ene vrouwengestalte had in haar hand een gebroken staf en een blinddoek voor haar ogen, de andere vrouwengestalte stond fier rechtop, met een kelk in haar hand. Geen twijfel aan, we hebben hier de twee gestalten van de geblinddoekte synagoge en de triomferende kerk. Een middeleeuws beeld, door

enthousiaste ultramontaanse katholieken overgenomen uit de middeleeuwen omdat ze hun eigen geloof graag zo trots mogelijk wilden manifesteren. Niet met de bedoeling het jodendom te vernederen, maar toch: het staat er nu wel. Het is de exacte tegenhanger van de oude voorbede voor de joden op Goede Vrijdag: *Pro perfidis Iudaeis*: voor de trouweloze / ongelovige joden. Dat God de blinddoek van hun harten wegneme... God die *zelfs* de joden niet van Zijn barmhartigheid uitsluit.”

Het lijkt een beetje op de brief van Paulus aan de Romeinen, maar wat een verschil! Bij Paulus: het jodendom als Gods eerste liefde, door God zelf geroepen en waarover God geen berouw heeft. Hier in de Krijtberg: een tragische gestalte met gebroken staf, allang door de kerk vervangen in de heilsgeschiedenis! We weten dat de goede paus Johannes de XXIII de voorbede persoonlijk heeft verwijderd. Maar wat te doen met de beelden? Het is geen oplossing ze te verwijderen. Wel zou het op zijn plaats zijn om een plaquette in de kerk te bevestigen waar toelichting gegeven wordt. Een kleine folder om mee te nemen kan de catechese completeren. Daarin zou kunnen staan dat we ons verheugen in de broederlijke betrekkingen met “onze oudste broeder”, het jodendom. Ook zou kunnen doorklinken dat we nog steeds fier zijn op ons geloof, maar niet langer ten koste van anderen. Werkelijk krachtig geloof ontleent een innerlijke kracht aan Gods liefde, niet aan het vernederen van anderen. Inderdaad, een gelovige mag gerust fierheid uitstralen zolang het triomf maar van binnenuit komt en niet ten koste van anderen gaat. ■

Marcel Poorthuis





### Geloofscursus CaFE

In de Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam begint een nieuwe cursus onder de naam CaFE. CaFE staat voor Catholic Faith Exploration (Het Katholieke Geloof verkennen) en voor de gezelligheid van een Café. CaFE bestaat uit een dvd-serie met inleidingen om God beter te leren kennen. De zeven bijeenkomsten zijn informatief, gezellig en leuk. Hoewel het een cyclus is, staat elke avond op zichzelf. Toegang is gratis, maar u kunt een vrijwillige bijdrage geven. Vrienden en kennissen zijn welkom! De bijeenkomsten zijn wekelijks op de maandagavonden, beginnende op 20 april. Aanvang: 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum naast de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht 218 b te Amsterdam. Meer informatie bij Greet Witteman, telefoon 020 497 50 97, e-mail: greet.witteman@hotmail.com en bij Dick Hogenhout, telefoon 020 696 86 80, e-mail: dick.hogenhout@inholland.nl



### Nieuwe hoofdkrijgsmachtaalmoezenier geïnstalleerd

Tijdens een plechtige versperviering in de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem vond op 12 maart de overdracht van de functie van Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier (HKA) bij de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging (RKGV) plaats. Diaken drs Jan van Lieverloo nam het stokje over van diaken Geert Hoes, die deze functie een aantal jaren heeft vervuld. HKA Van Lieverloo is hiermee hoofd van dienst van de aalmoezeniers van alle vier de krijgsmachtdelen geworden. Tijdens de geanimeerde receptie, na afloop van de Vesperviering in de plebanie van de kathedraal, kreeg Jan van Lieverloo de rangonderscheidingstekens opgespeld behorende bij de rang van kolonel, door Hoofd Directeur Personeel, Luitenant Generaal H. Leijh en mevrouw drs. M. Gout – van Sinderen, commandant Commando Diensten Centra van Defensie.



### Nederlandse Bisschoppen aan Regering: Leg rekening crisis niet bij de allerarmsten

De katholieke Kerk in Nederland roept de regering op ervoor te waken dat niet de allerarmsten dichtbij en veraf de rekening gepresenteerd krijgen voor een crisis waar ze zelf part noch deel aan hebben. Dat hebben bisschop De Korte (referent voor Kerk & Samenleving) en bisschop Punt (referent voor Missie & Ontwikkeling) vorige maand in een brief aan minister-president Balkenende laten weten.

De beide bisschoppen realiseren zich dat de regering voor een immens zware opdracht staat. "De wereldwijde economische crisis slaat ook in ons land grote gaten in de begroting. De miljardentekorten moeten verdeeld worden. Er moet bezuinigd worden, maar tegelijkertijd ook geïnvesteerd. Waar vallen de klappen? Wie krijgt minder, en wie juist meer? De regering staat voor een immens zware opdracht. Miljarden euro's zijn

vrijgemaakt voor het herstel van vertrouwen in de financiële sector in de hoop dat daarmee de economie weer op gang komt. Tegelijkertijd dreigen honderden miljoenen euro's te verdwijnen uit de budgetten voor de hulp aan de allerarmsten."

De bisschoppen Mgr. dr. J. Punt (van Haarlem - Amsterdam) en Mgr. dr. G. de Korte (van Groningen - Leeuwarden) sluiten hun brief af met "gebed om wijsheid en inzicht voor de regering en allen die op dit moment zoeken naar oplossingen voor de moeilijke vraagstukken waarvoor wij staan."



## Barmhartigheid en mededogen

**In zijn openbare leven sprak Jezus vaak over 'barmhartigheid' en 'mededogen'. In Centrum La Vie in Zeewolde kan iedereen terecht die genezing verlangt van zijn levenspijn. Elizabeth Duet vertelt hoe het centrum is ontstaan en over de genezende kracht die zij heeft ontvangen.**

Centrum La Vie is ontstaan vanuit een bijzondere genade verkregen door de Heilige Maagd Maria. Dit gebeurde tijdens een bedevaart die ik in 1997 naar Lourdes maakte. In datzelfde jaar had ik in gebed mijn gave en mijn leven aan God teruggegeven. Ik zocht naar de liefde met de grote L zoals ik dat in die tijd noemde. Ik zocht liefde die stand zou houden in moeilijke situaties en tussen mensen. Zowel in mijn huwelijk als in vriendschappelijke relaties liep de Liefde echter zonder dat ik dit wilde, steeds weer op een dood spoor.

Toen ik op bedevaart in Lourdes was, werd ik op een dag naar een afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid getrokken. Later, na in het bad te zijn geweest en staande voor de grot bij Maria, ontving ik innerlijk de woorden "Je zult gaan werken in een centrum waar liefde zal zijn met de grote L". Drie jaar later kwam dit uit. Het centrum, gebouwd door Jan en Anna van Montfrans, kwam op mijn weg en het werk groeide. Vanuit Aartsbisdom Utrecht kreeg het werk, na onderzoek, in 2004 kerkelijke erkenning door de toenmalig Vicaris- Generaal dr. P. Rentinck. In februari 2007 kregen wij van bisschop Punt toestemming om het Allerheiligste te bewaren in onze Mariakapel.

### Genezende kracht

Als kind al had ik een genezende kracht in mijn handen. In het bad in Lourdes is deze gave gezuiverd en opnieuw gewekt en gesterkt zodat ik mijzelf en anderen verder kan helpen. Vaak blijven we worstelen met dezelfde problemen, vragen, knelpunten. We komen er zelf niet uit, maar blijven als het ware in een kringetje ronddraaien. We weten wel hoe we het graag willen, maar het lukt ons niet het ook zo te doen. Wij hebben tijdens ons werk in La Vie ervaren dat het belangrijk is om ongewenste gevoelens niet weg te drukken, maar om ze je bewust te worden en om ze aanwezig te laten zijn. Samen proberen we deze gevoelens te benoemen, zodat onverwerkte situaties in het Licht komen te staan en hun plaats krijgen in het leven. We veroordelen deze gevoelens niet, maar schenken er de Genadekracht aan die mij is gegeven. Op die manier wordt de

oude kringloop doorbroken en vinden mensen de weg in henzelf, zoals het ten diepste is bedoeld.. De Liefde in de mens komt weer vrij en het wordt gemakkelijker fouten te erkennen en ermee om te gaan, zowel bij jezelf als bij anderen.

In onze gemeenschap en ons werk is het Barmhartig mededogend Hart van Christus onze leidraad in Geloof, Hoop en Liefde. Van Hem komt alle genade van de verlossing in ons werk. Maria, de Moeder van Jezus en van alle mensen, is de weg van dit goede nieuws. Zij brengt ons bij Christus, zij is onze Voorspreekster en bemiddelt tussen ons en Hem. Zo is zij ook medeverlossend. Christus houdt van ieder mens. Wij zijn in Christus kinderen van God. ■

**Elizabeth Duet,**  
hoofdverantwoordelijke van  
Centrum La Vie

### Meer informatie

In Centrum La Vie wordt geestelijke zielzorg en geestelijke hulp verleend. Ook wie op zoek is naar inspiratie of bezinning kan er terecht. Centrum La Vie, Planetenveld 15, Zeewolde, telefoon 036 523 60 89, [www.laviezeewolde.nl](http://www.laviezeewolde.nl)



## Spotlights



# FOTOverslag Stille Omgang'09

Zaterdag 21 maart heeft opnieuw de Stille Omgang plaatsgevonden in hartje Amsterdam mét spectaculair jongerenprogramma! Ruim 400 jongeren ontmoetten elkaar in de Mozes en Aaronkerk. Op [www.stille-omgang.nl/jongeren](http://www.stille-omgang.nl/jongeren) staat een uitgebreider verslag, hier een foto impressie. Het jongerenprogramma stond in 't teken van KRACHT!



## SpringEvent

Op zaterdag 14 maart vond het negende SpringEvent plaats in Beverwijk met zo'n honderd tieners en jongeren. Vanuit alle delen van het bisdom Haarlem-Amsterdam waren ze gekomen voor 'n programma vol afwisseling, diepgang, gezelligheid en ontmoeting, veel actie, workshops, competitie, multimedia, Eucharistieviering met mgr. Punt en de LifeTeenBand uit Haarlem, Machteld live, 'n maaltijd en een letterlijk knallende afsluiting om 22.00 uur. Er zijn veel foto's gemaakt en verschillende video-opnamen. Kijk op [www.springevent.nl](http://www.springevent.nl)



## De volgende keer in Samen Kerk...

In het voorjaar staat altijd van alles op stapel. In april vinden weer twee activiteiten plaats die beide jaarlijks terugkomen. Dit zijn de BAVOdag op 18 april (voor iedereen bekend als de vormelingsdag van ons bisdom) en de 24<sup>e</sup> WereldjongerenDAG op 5 april, Palmzondag. In de volgende Samen Kerk is van beide activiteiten een (foto)verslag te vinden. Ben je gewoon erg nieuwsgierig? Dan kun je kort na de activiteit al ff kijken op de websites van de BAVOdag ([www.bavodag.nl](http://www.bavodag.nl)) en van de WereldjongerenDAG ([www.jongbisdomhaarlem.nl](http://www.jongbisdomhaarlem.nl)).



## agenda

### 5 april

24<sup>e</sup> WereldjongerenDAG in Bovenkarspel

### 18 april

Bavodag in Haarlem ([www.bavodag.nl](http://www.bavodag.nl))

### 20 mei

Nachttocht naar Heiloo ([www.nachttocht.nl](http://www.nachttocht.nl))

### 30 mei

Diocesane vormselviering

### 18 juni

Werkconferentie voor begeleiders

### 22 juli - 10 augustus

Missiereis naar Egypte ([www.blauwezusters.nl](http://www.blauwezusters.nl))

### 12-16 augustus

Tienerkamp in Heiloo  
(Informatie over activiteiten – waar geen website achter staat – is te vinden op [www.jongbisdomhaarlem.nl](http://www.jongbisdomhaarlem.nl))



## Tienerkamp

Het staat weer te gebeuren: het tienerkamp in Heiloo! Ben jij erbij dit jaar? Het tienerkamp Heiloo staat voor een lekkere mix van geloof, relaxen, creativiteit, sport en spanning. De eerste aanmeldingen zijn binnen, dus wacht niet te lang met aanmelden... :)

Van woensdag 12 t/m zondag 16 augustus zal het kamp plaatsvinden in het klooster van de blauwe zusters; dat is dan helemaal klaar met verbouwingen! Het kamp is voor jongens en meiden van 12 t/m 15 jaar. De kosten zijn 60 euro. Meer informatie en aanmelden via [www.jongbisdomhaarlem.nl](http://www.jongbisdomhaarlem.nl)

## Boodschap Paus Benedictus aan jongeren:

### “Hoop is niet slechts een ideaal of gevoel”

Op Palmzondag 5 april a.s. vindt de 24<sup>e</sup> WereldjongerenDAG plaats. Deze dag wordt over de hele wereld gevierd in de verschillende bisdommen: in ons bisdom dit jaar in Bovenkarspel. Deze jaarlijkse WereldjongerenDAG wordt afgewisseld met de bekende, internationale Wereldjongerendagen (WJD), die telkens om de drie jaar op een ander continent gehouden worden.

### Verlangen naar hoop

Paus Benedictus heeft voor de komende WereldjongerenDAG het volgende thema meegegeven: *“We hebben onze hoop gevestigd op de levende God”* (uit 1 Tim. 4, 10). Dit thema werkt hij uit in zijn brief aan de jongeren. Het is een mooie en goed leesbare brief geworden, waar de paus begint vanuit de menselijke ervaring en het universele verlangen naar hoop: *“Waar kan ik deze hoop verkrijgen en hoe kan ik deze vlam van hoop brandend houden in mijn hart?”*

De paus vervolgt met te schrijven dat, *“politiek, wetenschap, technologie, economie en alle andere materiële zaken in zichzelf niet voldoende zijn om de ware hoop te bieden waar we allemaal naar verlangen”*. Hij gaat verder: *“God alleen kan deze hoop zijn”* en *“Alleen in God vindt een mens werkelijk vervulling”*.

### Niet slechts een ideaal of gevoel

Maar hoe kunnen we deze hoop opnieuw in ons leven ontdekken? Volgens de paus door *“het ware gezicht van God te ontdekken, die Liefde is”*. De paus gaat in de brief dan verder in op het voorbeeld van het leven van de apostel Paulus, wiens jubileumjaar dit jaar wordt gevierd: *“Voor Paulus is hoop niet slechts een ideaal of een gevoel, maar een levende persoon: Jezus Christus, de Zoon van God. [...] “Zoals Jezus ooit de jonge Paulus ontmoette, zo wil Hij ook ieder van jullie ontmoeten”* schrijft de paus aan de jongeren. Vervolgens geeft hij praktische adviezen hoe we dat kunnen doen in ons dagelijkse leven: o.a. door in je leven meer ruimte te maken voor gebed. Net als met een radio, waarvan je de frequentie goed moet afstemmen op de zender, worden ook wij uitgenodigd om ons leven meer af te stemmen op *“de frequentie van God.”* De complete brief van de paus is te vinden op [www.jongbisdomhaarlem.nl](http://www.jongbisdomhaarlem.nl)

**Kijk voor meer informatie, activiteiten én nieuws op [www.jongbisdomhaarlem.nl](http://www.jongbisdomhaarlem.nl)**

**Contactgegevens  
Jongerenpastoraat bisdom  
Haarlem-Amsterdam,  
Kruisweg 63,  
2011 LB Haarlem,  
(t) 023 511 26 35,  
(e) [info@jongbisdomhaarlem.nl](mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl)**

De schipper belooft aan de pastoor te vertellen waar het stukje stof met de drie bloeddruppels is verborgen.



**Op zondag 3 mei 2009 wordt in de St. Laurentiuskerk aan het Verdrunkenoord 68 te Alkmaar het feit herdacht dat er 580 geleden, op 1 mei 1429, in Alkmaar een zogenoemd Heilig Bloedwonder gebeurde. Wat gebeurde er toen en wat was het wonder?**

Tussen 1401 en 1429 leefde er in Alkmaar een jongeman die Folkert heette. Zijn ouders waren rijk en daarom kon hij studeren aan de Latijnse school in de stad. Dat studeren vond hij echter maar niks. Hij verbleef liever in de herbergen om te drinken en te gokken. Vechten deed hij ook graag en daarom sloot hij zich aan bij de soldaten van Jacoba van Beieren. In 1414 deed hij mee aan de slag om Hoorn, waarbij hij een groot aantal mensen doodde. Na die slag kwam hij terug in Alkmaar, waar hij toch weer ging studeren en wel voor priester. In 1429 werd hij tot priester gewijd. Dat hij in Hoorn mensen had vermoord, had hij echter niet tegen de bisschop gezegd, want dan had hij niet zomaar tot priester gewijd kunnen worden.

#### Bloed van Christus

Op 30 april van dat jaar werd een groot feest voor de nieuwe priester Folkert aangericht dat tot diep in de nacht duurde. De volgende morgen deed hij zijn eerste H. Mis in de parochiekerk van St. Laurentius. Die stond op de plaats waar nu de Grote of St. Laurenskerk staat. Tijdens die H. Mis werd hij erg zenuwachtig, omdat hij toch moest denken aan wat hij in Hoorn had gedaan. Toen hij te communie ging en uit de kelk dronk, trilde hij zo dat er een scheut van de geconsacreerde witte wijn op de bovenrand van zijn kazuifel terecht kwam. Omdat de gemorste wijn door de woorden van de consecratie was veranderd in het bloed van Christus, sneden de priesters na de Mis het bevlekte stuk stof uit de kazuifel en probeerden het te verbranden. Dit lukte echter niet en daarom verborgen ze het stukje stof naast het hoofdaltaar in de kerk.

Een aantal jaren later woedde er langs de kust een hevige storm en een schipper raakte zo in moeilijkheden dat hij in de golven ten onder zou gaan.

Toen gebeurde er iets wonderlijks. Op de rand van zijn schip verscheen een engel met in zijn handen een stukje stof met drie druppels bloed. Hij vertelde de schipper wat er in Alkmaar was gebeurd en dat hij gered zou worden als hij bereid was om aan de pastoor van de St. Laurentiuskerk te vertellen waar het stukje stof met de drie bloeddruppels verborgen lag. De schipper beloofde het. De storm ging liggen, hij voer naar Alkmaar en vertelde het hele verhaal aan de pastoor. Het stukje stof werd gevonden en de bisschop van Utrecht werd van de hele geschiedenis op de hoogte gebracht. Deze vond dat er in Alkmaar een wonder was gebeurd en dat het stukje stof als een relikwie vereerd moest worden. Er werd een beeldje gemaakt van de engel en daarin werd het stukje stof zichtbaar opgeborgen. Vanaf die tijd kwamen de bewoners van Alkmaar de relikwie vereeren en vonden er processies plaats.

Na 1566 werden de protestanten ook in Alkmaar de baas. Alle beelden en altaren in de kerken waren vernield en de jaarlijkse processie verdween. De katholieken mochten hun geloof niet meer openbaar belijden. Ook de verzilverde engel verdween, maar de relikwie zelf bleef gespaard. De eerste pastoor van de Laurentiusstatie liet een nieuwe verzilverde engel maken en zo kon de relikwie in het geheim toch worden vereerd. Ook deze engel verdween in de loop van de jaren en de verering van de relikwie ook. De relikwie zelf werd echter behouden en zo rond 1885 kwam de verering weer op dankzij de in Alkmaar geboren Haarlemse bisschop Caspar Bottemanne. De verering vond toen plaats in de inmiddels gebouwde St. Laurentiuskerk aan het Verdrunkenoord te Alkmaar. Pas in 1902 wordt er opnieuw en nu een massief zilveren engel gemaakt en werd er een speciaal altaar ter verering van het wonder gemaakt. De verering van het H. Bloed vond daarna vele jaren lang plaats door middel van een nachtelijke stille omgang door de straten van Alkmaar. Zo rond 1960 verdween ook deze traditie. De engel met de relikwie wordt echter elk weekend uitgesteld in de "troon" het H. Bloedaltaar in de St. Laurentiuskerk.

De priesters proberen het stukje stof met de bloeddruppels te verbranden.



De engel met de relikwie wordt elk weekend uitgesteld.

# Het bloedwonder van Alkmaar



## Monumentenwacht Noord-Holland

Bouwkundige inspecties en adviezen aan particulieren, ondernemingen, stichtingen en overheden over monumentale gebouwen in Noord-Holland

- Beoordeling van offertes en prijsopgaven
- Bereikbaarheids- en veiligheidsplannen

info@monumentenwachtnoordholland.nl  
www.monumentenwachtnoordholland.nl

T: 075 6474588  
F: 075 6474593  
Veerdijk 32, 1531 MS Wormer  
Postbus 79, 1520 AB Wormerveer



## Bouwadvies Groot Holland

Zelfstandig onderdeel van de Monumentenwacht Noord-Holland. Wij zijn gespecialiseerd in:

- Aan- en verkoopkeuringen
- Meerjaren onderhoudsplannen
- Adviezen over vergunningen en subsidies
- Kostenramingen en begrotingen
- Begeleiding, toezicht en opleveringskeuringen
- Bestekken en werkschrijvingen

T: 075 6474586 F: 075 6474593  
info@bouwadviesgroot Holland.nl

Veerdijk 32, 1531 MS Wormer  
Postbus 379, 1520 AJ Wormerveer

## van Boheemen b.v.

aannemingsbedrijf Haarlem

Lid Bouwend Nederland

- I Nieuwbouw
- I Verbouwingen
- I Onderhoud
- I Renovaties
- I Restauratiewerken

tel. 023- 5333463 / 023-5370405 | fax 023-5350318  
Jan Sluyterslaan 5 | 2033 TM Haarlem



## UITVAARTVERZORGING

### A. DE JONG

sinds 1966 een vertrouwd gezicht voor een uitvaart vanuit het bisdom

persoonlijke begeleiding vanuit een familiebedrijf

*Alle persoonlijke en rituele wensen zijn mogelijk.*

voor vrijblijvende inlichtingen: tel.: (020) 676 13 37  
Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam, dejong@uitvaart.nl  
www.amsterdamuitvaart.nl

lid van de NUVU

uitvaartverzekeringen

## De viering écht bijwonen kan ik niet meer, kerktelefoon biedt daarom uitkomst!

Parochianen de gelegenheid bieden overal vieringen te kunnen volgen van goede geluidskwaliteit? sIKN kent een flexibel kerktelefoonstelsel, gebruiksvriendelijk voor zowel zender als ontvanger. Een greep uit de aansluitmogelijkheden: bij ouderen die niet meer naar de kerk kunnen, in het verzorgingstehuis, thuis bij ziekte of bij (langdurig) verblijf in het buitenland.

Meer informatie of een offerte? Bel (0182) 75 05 20 of mail verkoop@sikn.nl.

**sIKN**

stichting intermediair kerkomroep nederland

KERKELIJK MEELEVEN, OVERAL

www.sikn.nl

Zaterdag 2 mei 2009

# “Vrouw wie ben je?”

Congrescentrum “De Reehorst” Ede

**VRUW, WIE BEN JE?**

Dak voor mannen!

### Uniek

Op 2 mei vindt een uniek symposium plaats. Uniek vanwege het onderwerp, uniek vanwege het brede samenwerkingsverband en uniek vanwege de internationaal bekende sprekers. De rol van vrouw en man in maatschappij en kerk zal vanuit verschillende hoeken worden belicht.

### Toegangskarten en meer informatie:

[www.vrouwwiebenje.nl](http://www.vrouwwiebenje.nl)

### Sprekers o.a.



Rocio Figueroa Alvear, verantwoordelijke voor de vrouwentak van de Pauselijke Raad voor de Leken



Pia de Solenni, Amerikaanse tv-persoonlijkheid en expert op het gebied van vrouwengezondheid, *life-issues*, het nieuwe feminisme en cultuur



Zr. Maria de Anima Christi, generaal overste van haar congregatie met vestigingen in 31 landen



# Onbekende geschiedenis (30)

Op 30 juni 1963 werd in Den Burg op Texel het 100-jarig jubileum van de R.-K. Kerk Johannes de Doper met veel luister gevierd. In het parochiearchief bevindt zich een fraaie foto van de bisschop met een groot aantal priesters voor de versierde toegangsdeur van de kerk. De archiefbeheerder van de parochie, dhr. Sjaak Schraag, wil graag alle namen weten van de priesters die op deze foto staan. Hij heeft al het nodige speurwerk ondernomen, maar er is nog een drietal vraagtekens dat om oplossing vraagt.

We zien van links naar rechts:

Onderste rij (zittend): 1. Pastoor A.Th. van der Burg 2. Pastoor C. Vis 3. Deken G.P. Bakker 4. Bisschop Mgr. J.A.E. van Dode-

waard 5. Pastoor C.P.G. Persoon 6. Pastoor H.B.J. Schrama 7. Pastoor J.W. Redeker

Bovenste rij (staand): 8. Kapelaan I.J.C. Tuin 9. Kapelaan J.W. Stam 10. Onbekend 11. Kapelaan M.M. Buter 12. Pastoor F.J.C. Langelaan 13. Kapelaan M. Rutte 14. Pastoor J.C.M. Velzeboer 15. Onbekend 16. Pastoor N. Hoek 17. Bisschoppelijk secretaris J.P.M. Lansdaal 18. Aalmoezenier G.J. Bots 19. Professor Dr. L.M. Aarts 20. Onbekend 21. Pastoor P.Th. Brinkman 22. Pastoor E.R.C.M. Klaver 23. Kapelaan W.J. Wiggers 24. Pastoor M. Schipper 25. Kapelaan Ad Timmer 26. Kapelaan H.C.A. Brautigam.

We doen een beroep op de lezers van deze rubriek te helpen bij het zoeken naar de namen van de drie nog onbekende priesters. Graag uw reactie naar: Redactie Samen Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris), Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Per e-mail kan ook via: [ftwisk@bisdomhaarlem.nl](mailto:ftwisk@bisdomhaarlem.nl)



## Onbekende geschiedenis (29)

De door mevrouw T.M. Jonckbloedt uit Heemstede ingestuurde onbekende foto is aanleiding geweest voor een ongekend groot aantal reacties. Mw. T. Ransijn-Oostendorp opperde dat het de kerk van Kranenburg in de Achterhoek was en mw. B. Langendijk dacht aan de kerk van O.L.Vrouw Hemelvaart in Heemstede. De juiste oplossing is echter de voormalige r.-k. kerk van de H. Hiëronymus aan de Kerkstraat te Wognum. Deze kerk werd gebouwd in 1856 naar een ontwerp van architect Theodorus Molkenboer en is gesloopt in 1971. Aan de overkant van de weg werd in dat zelfde jaar een nieuwe kerk gebouwd. Met dank aan dhr. Pieter Roemer, Zr. Tine Rood, dhr. J. Koning, dhr. Kees Veken, mw. Thea Steltenpool, dhr. Paul Commandeur, dhr. G. Koopman, Fam. Ursem, dhr. Louis Groen, mw. Ella Koopman-Veken en dhr. Hans Bleker, die tezamen niet alleen de juiste oplossing gaven, maar ook een kleurrijke verzameling dierbare herinneringen aan dit kerkgebouw per e-mail of brief toestuurd.

Dat de foto in het archief van mw. T.M. Jonckbloedt terecht gekomen is, kan verklaard worden uit het feit dat een naamgenoot of mogelijk familielid priester was in deze kerk. Cornelis Marinus Jonckbloedt, geboren te Haarlem op 18 oktober 1874, was als pastoor in Wognum werkzaam van 13 februari 1926 tot 9 juni 1934. Daarnaast was hij aangesteld als deken van het dekenaat Wervershoof. Hij overleed te Zoeterwoude op 27 januari 1944 in de leeftijd van 69 jaar.

*P.S. Heeft ook u een onbekende foto van een kerkelijke gebeurtenis of een priester, en wilt u er meer van te weten zien te komen, dan kunt u deze opsturen naar de redactie van Samen Kerk. De foto ontvangt u zo spoedig mogelijk weer retour.*