



**BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS  
VOOR DE 25<sup>ste</sup> WERELDZIEKENDAG  
(11 FEBRUARI 2017)**

***Verwondering over wat God doet  
“Omdat aan mij zijn wonderwerken deed Die machtig is...” (Luc. 1, 49)***

Geliefde broeders en zusters,

Komende 11 februari zal in heel de Kerk en op bijzondere wijze in Lourdes de 25<sup>ste</sup> Wereldziekendag worden gevierd met als thema: *Verwondering over wat God doet: “Omdat aan mij zijn wonderwerken deed Die machtig is...” (Luc. 1, 49)*. Ingesteld door mijn voorganger de heilige Johannes Paulus II in 1992 en voor de eerste keer juist in Lourdes op 11 februari 1993 gevierd, vormt deze dag een gelegenheid om in het bijzonder aandacht te schenken aan de toestand van de zieken en meer in het algemeen van de lijdenden; en tegelijkertijd nodigt hij degenen die zich voor hen inzetten, te beginnen bij familieleden, werkers in de gezondheidszorg en vrijwilligers, ertoe uit dank te brengen voor de roeping die zij van de Heer hebben gekregen om hun zieke broeders en zusters te begeleiden. Bovendien vernieuwt dit jaarlijkse feest in de Kerk de geestelijke kracht om steeds zo goed mogelijk dat fundamentele gedeelte van haar zending te verrichten dat de dienst aan de laatsten, de zieken, de lijdenden, de uitgeslotenen en de gemarginaliseerden bevat (vgl. Johannes Paulus II, *Motu proprio Dolentium hominum*, 11 februari 1985, 1). De ogenblikken van gebed, de eucharistievieringen en de ziekenzalvingen, het samen delen met de zieken en de bio-ethische en theologisch-pastorale verdiepingen die in die dagen in Lourdes zullen plaats vinden, zullen zeker een nieuwe, belangrijke bijdrage leveren aan die dienst.

Terwijl ik mij vanaf nu in de geest bij de grot van Massabielle plaats voor het beeld van de Onbevleete Maagd, aan wie *Die machtig is zijn wonderwerken deed* voor de verlossing van de mensheid, wil ik u allen, broeders en zusters, die de ervaring van het lijden doormaakt, en al uw gezinnen, mijn nabijheid tot uitdrukking brengen, evenals mijn waardering voor al degenen die in een verschillende rol en in alle, over de wereld verspreide structuren van de gezondheidszorg met deskundigheid, verantwoordelijkheid en toewijding werkzaam zijn om uw lijden te verlichten, om voor u te zorgen en voor uw dagelijkse welzijn. Ik wil u allen, zieken, lijdenden, artsen, verpleegkundigen, familieleden, vrijwilligers, aanmoedigen in Maria, *Heil van de zieken*, een waarborg van Gods tedere liefde voor ieder menselijk wezen en een voorbeeld van overgave aan zijn wil te zien; en altijd in het geloof, gevoed door het Woord en de sacramenten, de kracht te vinden om God en de broeders en zusters ook in de ervaring van ziekte lief te hebben.

Zoals bij de heilige Bernadette houdt Maria haar blik op ons gericht. Het nederige meisje van Lourdes vertelt dat de Maagd, door haar de "Mooie Dame" genoemd, haar aankeek, zoals men een persoon aankijkt. Deze eenvoudige woorden beschrijven de volheid van een relatie. Bernadette, arm, analfabeet en ziek, voelt dat Maria haar aankijkt als een persoon. De Mooie Dame spreekt tegen haar met groot respect, zonder medelijden. Dit herinnert ons eraan dat iedere zieke een menselijk wezen is en blijft en dat hij als zodanig dient te worden behandeld. De zieken hebben, als dragers van ook zeer ernstige handicaps, hun onvervreembare waardigheid en hun zending in het leven en worden nooit louter objecten, ook als zij soms alleen maar passief lijken, maar in werkelijkheid is dat nooit zo.

Na in de Grot te zijn geweest verandert Bernadette haar broosheid dankzij het gebed in steun voor anderen, dankzij de liefde is zij in staat haar naaste te verrijken en biedt zij vooral haar leven aan voor de redding van de mensheid. Het feit dat de Mooie Dame haar vraagt om te bidden voor de zondaars, herinnert ons eraan dat de zieken, de lijdenden, nooit alleen maar het verlangen in zich dragen te genezen, maar ook het verlangen om hun eigen leven christelijk te leven en zo ertoe te komen het te geven als authentieke, missionaire leerlingen van Christus. Maria geeft Bernadette de roeping de zieken te dienen en roept haar om Zuster van de Naastenliefde te zijn, een zending die zij in zo hoge mate tot uitdrukking brengt dat zij een voorbeeld wordt waarnaar iedere werker in de gezondheidszorg kan verwijzen. Laten wij dus aan de Onbevleete Ontvangenis om de genade vragen dat wij altijd met de zieke een relatie hebben als met een persoon die, zeker, hulp nodig heeft, soms ook bij de meest elementaire dingen, maar die in zich de gave draagt met de anderen samen te delen.

De blik van Maria, *Troosteres van de bedroefden*, verlicht het gelaat van de Kerk in haar dagelijkse inzet voor behoeftigen en lijdenden. De kostbare vruchten van deze zorg van de Kerk voor de wereld van lijden en ziekte zijn een reden om de Heer Jezus te danken, die met ons solidair is geworden in gehoorzaamheid aan de wil van de Vader en tot de dood aan het kruis, opdat de mensheid zou worden gered. De solidariteit van Christus, Zoon van God, geboren uit Maria, is de uitdrukking van de barmhartige almacht van God die zich in ons leven openbaart - vooral wanneer het broos, gewond, vernederd, gemarginaliseerd is, lijdt - door daarin de kracht van de hoop te storten die ons weer doet opstaan en ons ondersteunt.

Zoveel rijkdom en menselijkheid mag niet verloren gaan, maar moet ons veeleer helpen onze menselijke zwakheden en tegelijkertijd de uitdagingen op het vlak van de gezondheidszorg en de technologie onder ogen te zien. Ter gelegenheid van Wereldziekendag kunnen wij een nieuw elan vinden om een bijdrage te leveren aan de verbreiding van een cultuur die respect heeft voor het leven, de gezondheid en het milieu; een vernieuwde impuls om te strijden voor de volledigheid en de waardigheid van de persoon, ook door middel van een correcte benadering van bio-ethische kwesties, de bescherming van de zwaksten en de zorg voor het milieu.

Ter gelegenheid van de 25<sup>ste</sup> Wereldziekendag hernieuw ik mijn belofte u allen nabij te zijn in gebed en bemoediging: artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers en alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen die zich inzetten voor de dienst aan de zieken en de behoeftigen; aan de kerkelijke en wereldlijke instellingen die op dit gebied werkzaam zijn; de gezinnen die liefdevol zorgen voor hun zieke verwanten. Ik wens allen toe dat zij altijd vreugdevolle tekenen zijn van de aanwezigheid en de liefde van God door het lichtend getuigenis na te volgen van zoveel vrienden en vriendinnen van God, onder wie ik Sint Johannes de Deo en de heilige Camillus de' Lellis noem,

beschermheiligen van de ziekenhuizen en de werkers in de gezondheidszorg, en de heilige Moeder Teresa van Calcutta, missionaris van Gods tedere liefde.

Broeders en zusters, laten wij allen, zieken, werkers in de gezondheidszorg en vrijwilligers, samen ons gebed tot Maria richten, dat haar moederlijke voorspraak ons geloof steunt en begeleidt en van Christus, haar Zoon, voor ons de hoop verkrijgt op de weg van genezing en gezondheid, de zin voor broederschap en verantwoordelijkheid, de inzet voor een menselijke integrale ontwikkeling en de vreugde van de dankbaarheid, telkens als zij ons verbaast met haar trouw en haar barmhartigheid.

O Maria, Moeder van ons,  
die in Christus ieder van ons opneemt als kind,  
steun het vertrouwvol wachten in ons hart,  
kom ons te hulp in onze ziekten en ons lijden,  
geleid ons naar Christus, uw Zoon en onze broeder,  
en help ons om ons toe te vertrouwen aan de Vader die grote dingen doet.

Ik verzeker u allen dat ik in mijn gebeden voortdurend aan u zal denken en van harte verleen ik u de apostolische zegen.

8 december 2016, feest van de Onbevleete Ontvangenis

*FRANCISCUS*

Vertaling: drs. H.M.G. Kretzers  
Copyright: Liberia Editrice Vaticana/SRKK